

Nr. 51 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 4. november 2018

Nøgleord: Tillid, Lys Kærlighed og Visdom.

God morgen til jer alle, mænd som kvinder og børn. God morgen til jer alle sammen. Så i dag er det søndag den 4. november 2018. Det er dejligt at se, at I allerede er vakse nu. Sikke en glæde der er, at vi har noget, vi kan være fælles om.

I dag vil vi snakke lidt om livsglæde og livsinspiration og selvfølgelig kærlighed. Det kan vi ikke undvære. Vi skal jo starte godt hver eneste dag.

Jeg vil starte med at sige ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den Guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”.

Jeg giver livsenergi og livsglæde til alle, jeg løfter jer, inspirerer jer, opbygger nyt liv ind til jer, så I kan se tingene på en ny måde. Og selv om vi godt ved, vi kan forandre os hver dag, så er det ikke alle, der tænker på, at I har muligheden for at forandre os. Mange de bliver ved med at løbe, eller fungere i de gamle mønstre. Og de gamle mønstre hvor der ligger masser af negative ting i, begrænsninger, det er det man tror, man skal leve. Mange de lever kun i deres personlighed uden at leve i sjælsaspekterne. Så vi skal arbejde med godhed, kærlighed, tillid og visdom og indre inspiration. Vi skal løfte, vi skal inspirere, og vi skal se tingene fra et åndeligt synspunkt. Så åndens energi som jeg kommer med, er viljesenergien. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg inspirerer jer, løfter jer.

Forestil jer at lige nu, der fylder vi hjerterne op med lys, kærlighed og tillid. Prøv at lægge bevidstheden ind på jeres hjerteenergi, vær til stede her lidt foran hjertet. Begynd at respondere på energien, begynd at være nærværende lige her. Forestil jer at her ved hjertechackraet, der står der to af Herrens engle. Den ene engel er gylden, en helt gylden engel og så står der en rødlig engel. Den rødlige engel den står for vilje/kraft og den gyldne står for kærlighed/visdom. Det har vi inde i vores hjerter. Vi har meget, meget mere, vi er ydmyghed, vi er kærlighed, vi er spontanitet og visdom.

Men det er en god ide, når vi ser et mål, som vi alle sammen har her, jeg har det i hvert fald, og det er at arbejde med jordens tarv, og det betyder, man har en hel menneskehed, som vi arbejder på at løfte op i kærligheden. Det er lidt af en opgave, men det er derfor jeg beder jer om at hjælpe mig, så vi kan hæve jordens bevidsthed op til lys, kærlighed og tillid. Så når vi mediterer på, at vi alle er guddommelige, det guddommelige er inde i os, jamen så er vi jo heldige. Det guddommelige belyser både vores positive sider og forstærker dem, det lyser også på de sider, som vi skal omdanne i vores liv. Det lyser på vores begrænsninger, og det er vigtigt, at vi begynder at omdanne vores begrænsninger lige nu. Det vil sige de sårede følelser, jalousi. Vi ved jo, at jalousi kan slå ihjel. Det er jo helt tovligt at tænke på, at det har så meget magt i en selv. Men jalousien skal omdannes til spontanitet og livsglæde, så vi kan se glæden i at fungere hver dag. Det er ikke sikkert, dem vi kigger på umiddelbart, kan se glæden i nogen ting, men det kan vi jo så til gengæld.

Hvis nu vi forestiller os, det er en dejlig sommermorgen, søndag sommermorgen. Man befinder sig helt fra morgenstunden ude i bjergene. Et eller andet sted i et bjerglandskab. Man begynder at se et morgengry, smukt morgengry. Man begynder at se solen står op i horisonten. Man står her og ser solen stå op i horisonten. Vi mærker, hvordan lyset kommer ind i bjergene. Mærker bjergenes energi, kraft. Den vældige kraft der ligger i bjergenes formation. Vi ved, når vi står i bjergene, så er der ligesom lidt viddesyn på, et længdesyn. Der kommer en indre frihed i at befinde sig i et bjerglandskab.

Det der er vigtig for jer, det er at have den indre ligevægt, den indre ligevægt.

Og lige som solen står op her, så skal I prøve at kigge omkring jer og se, om I kan finde en bjergsø. Og ved bjergsøen som I finder, der skal I begynde at se i bjergsøen. Der er en kilde, hvor der strømmer vand op. Det vand der er her, det er livets vand, det er livsglæden.

Det der er vigtigt for os, det er, at vi kan drikke af vandet, vi kan sidde på knæ og drikke af livets vand, livsglæden. I livets vand der ligger livsmagien, livsglæden, kærligheden. Så enten drik direkte af vandoverfladen eller brug jeres hænder til at drikke noget vand i.

I er her lige nu, i bjergene, til stede her og drikker af livets vand samtidig med, at englens går i funktion ved hjertet. De oplyser jer og inspirerer jer.

I mærker, I har en styrke fra morgenstunden. I har styrken inde i jer. Og når I drikker af vandet, så overfører jeg min velsignede energi til jer, velsigner jer i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Jeg giver en velsignelse til jer alle, og vandet bliver velsignet, så vandet bliver til en hellig kilde, hvor vi kan tage hen og blive løftet op i en anden bevidsthed.

Vi tænker samtidig på, at vi er Guds søn. Guds søn, Det betyder, at vi er sjælen, vi er solenglen, og solenglen inspirerer og løfter os. Vi er livet, vi er kærligheden. Når I jævnlige drikker vandet af livskilden, livsglæden, så bliver I til livsglæden. I bliver til det indre liv. Vi skal løfte, og vi skal inspirere.

Alt det jeg siger, er en stor meditation. Hvis det er svært for en, så lytter I bare til, hvad jeg siger, så giver det også en inspiration.

Men den største inspiration jeg kan give jer, det er at være til stede her i aften på Healerskolen, i Sønderjylland, her klokken 19 i aften, da har vi Darshan, da arbejder jeg med direkte åndelig energioverførsel til jer alle, og løfter jer ud af jeres begrænsninger og ind i jeres ophøjede bevidsthed. Så det jeg arbejder med, det renser jer, det renser jeres tankesind for forgiftninger, som kommer af irritation, kritik, skyldfølelse og alle de ting. Det bliver renset ud så den positive livsenergi er der, livsglæde, tillid og forståelse.

Når I har drukket vand her ved bjergsøen, så vil tingene se fuldstændig anderledes ud her i bjergene. I vil få et længdesyn. I ser på jeres sjæle ud i verden. I ser med oplysthed, med kærlighed og med sindsro. Det er det, I er indvendig, det er det, der oplyser jer. Og samtidig med at I er her i bjergene, ved livets sø, ved livsglæden, kærlighed og visdom, så bliver I fornyet hele tiden, og I mærker solen skinne på jer, det guddommelige lys. Så I lader nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed.

Tillid, lys, kærlighed og visdom er nøgleordene i dag. Dem skal I gå og tænke på.

Jeg overfører energi til verden, livsenergi og livsglæde, inspiration. Jeg løfter jer, inspirerer jer og jeg er altid ved jer. Jeg er her indtil verdens ende. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom. Jeg er her for at skabe en ny udvikling, i menneskeriget historie, hvor vi går ind i det evige broderskab, med kærlighed og visdom for alle mennesker. Jeg er her for at udvikle telepati, tankeoverføring. Jeg er for at udvikle sjælene, lederne i det næste solsystem og den næste rodrace. Jeg er her for at give menneskeheden et stort løft. Det er mit livsmål, og det er min livsinspiration til jer. Når vi bare kan gøre et lille stykke, af de her ting, vi er her, arbejde på den oplyste vej. Vi er alle Lysmestre, vi kan alle bygge lys og kærlighed ind. Vi er alle i inkarnation lige nu, hvor vi har muligheden for de store forvandlinger. Vi skal tage dem, vi skal gøre det. Det er det, der fornyer hjerterne, det er det, der heler hele kroppen og hele bevidstheden. Det omdanner sygdom til livsenergi, livsglæde. Det er en dejlig arbejdsopgave at have, en dejlig livsopgave. Så vi bliver fornyet hele tiden indefra. Jo mere vi giver af den ubetingede kærlighed, tillid og visdom, jo mere får vi. Det der altid er vigtigt, det er at give det fra os, vi selv har brug for.

Så jeg overfører energi lige nu til Simon og Dorit. Jan og Inga. Dan og Helle. Horst og Mette. Lis. Michael. Leon og familien. Alle jeg nævner er selvfølgelig også deres familier og deres omgangskreds. Annette. Bente. Gurli og Carsten. Ida og familien. Og så giver jeg selvfølgelig energi til alle dem, jeg ikke har nævnt. Alle får energi. Alle på jorden får energi. Jeg giver målrettet energi til Sirius, Det Store Hvide Broderskab, der hjælper og inspirerer os, Hierarkiet, Kristus, Hierarkiets mestre, som hjælper os i stilhed uden at få tilkendegivelse for det men løfter vores bevidsthed i nytænkning og til ny visdom. Jeg giver til Shamballah, Sanat Kumaras ashram og til mange af de fremtidige avatarer, som kommer ind på kloden for at hjælpe menneskehedens bevidsthed få dem op i gear. Vi skal tænke på, vi har den intuitive bevidsthed i vores hjerter, i vores hjertechakra i hovedcenteret, der har vi vores solengel. Jeg giver energi til Lisbeth og hendes familie. Prøv nu her i dag at lade medfølelsen, omsorgen og kærlighed være det, vi giver fra os. Vær i den bevidsthed. Vær til stede lige her. Rita. Irene. Lene Ravn. Jonas og Keld, Anita og familie. Alle der er her på kloden får energi. Horst og Mette.

Jeg siger god morgen til alle. Jeg ønsker jer fortsat en velsignet dag. Det var vores morgenmeditation og vores indadvendthed her i dag søndag den 4. november 2018. God morgen til alle og have en velsignet dag.