

Nr. 52 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 5. november 2018

Nøgleord: Bevidsthedsudvidelse.

God morgen til alle. I dag er det mandag den 5. november 2018. Det Herrens år 2018. Jeg har glædet mig til at lave morgenmeditation med jer her i dag.

Om fortælling og udvikling. Så i dag vil jeg gerne snakke om kærlighed, det kan vi ikke få nok af. Så vi kan sige, vi arbejder målrettet på at opbygge en kærlighedsplanet. Vi ved, jorden er en smertens og lidelsens planet, og det er jo fordi, det er her, man kan tage indvielser, man kan tage bevidsthedsudvidelser. Det er lidt fantastisk at tænke på, at det er sådan en verden vi har, men vi prøver så, her fra Healerskolen at bygge den gode vilje, bygge kærlighed ind i mennesker. Det er vigtigt, at man prøver at hæve sin bevidsthed, sin fysiske bevidsthed, følelsesmæssig bevidsthed, op til en sjælsbevidsthed. Idet man hæver det op til en sjælsbevidsthed, så betyder det, at når sjælen styrer, så kommer der gennemstrømning i sin personlighed, og den gennemstrømning er opløftende, inspirerende og helbredende.

Når vi så yderlig mere gør det, at vi lægger bevidstheden ind mod mig, så betyder det, at min velsignelse og min energi kan gennemstrømme jer fuldt ud med det samme, og det vil sige, at I får en forøget livsenergi, livsglæde inde i jer. Så vær meget mere bevidste om, at det I oplever, det ligger fra sandhedsaspektet i jeres sjæle, og når den ligger de, og kan give energi til jeres personlighed, så sker der en indre opkobling, og den opkobling frigør smerter og lidelser. Når man gør det i tillid, tillid til sin højere bevidsthed, tillid til jeres egen solengel, jeres indre vejleder er det det der giver det hele og videreoverføre det til mig, så er der ingen hindring i vejen for at få bevidsthedsudvidelser. Og bevidsthedsudvidelser det betyder, at en masse af det der hedder illusioner og blændværk forsvinder fra vores legemer og fra vores aurafelt. Det er vigtigt at løfte bevidstheden hele tiden.

Når I så er med til morgenmeditationer hver dag, så kan jeg sende en strøm af lys, kærlighed og energi til jer, og I vil være modtagende i det. Og når I modtager tingene, så vil der per definition blive en stor interesse i at give det videre til andre. Når I giver kærligheden videre til andre, så opløfter og inspirerer I, ligesom jeg gør. Så det er helt enkelt at gøre det, og det man får tilbage, det er livsglæde, man får positivitet tilbage. Og når vi får positivitet tilbage, så synes vi, det er noget værd at leve, så er det rigtig sjovt at fungere i.

Så læg glæde, lys, livsenergi, inspiration ind hver eneste dag. Læg bevidstheden ind på mig, læg den ind mod Healerskolen, for Healerskolen er et solcenter, hvor vi arbejder med solens lys, kærlighedslyset. Vi ved, hvis vi ingen sol har nogle dage, hvor det har været gråvej, så begynder vi at glæde os, til solen kommer, så kan vi al ting. Tænk på der om foråret, når solen rigtig begynder at tage fat, så skal vi skynde os ud i haven og lave nogle ting. Det er sådan en drivkraft inde i os. Den drivkraft bliver os, når I lægger bevidstheden ind mod mig, så kommer den samme drivkraft inde i jer, hvor I får virkelig lyst til at forandre den verden, I lever i og forandre jer selv. Det vil sige, at I giver energi til selvet, som er sjælen, I kommer til at give energi dertil. Det er det, vi skal tænke lidt på i dag at prøve at opbygge bevidsthed her i morgenmeditationerne, hvor I har arbejdet med jeres sjælelige udvikling. Det er det vi arbejder med, her og nu, og det er det, vi skal løfte og inspirerer med. Det er så dejligt.

Rigmor jeg håber du er på banen. Det er lang tid siden, jeg har kunnet se dig, men du skal nok være der. Det er, fordi Rigmor hun har evnen til at kunne helbrede de spedalske, og det der er godt at gøre, det er allerede at begynde at gøre det i sine tanker.

Mit navn det er Peter L. Simonsen, så man kan altid meditere på mit navn, Peter L. Simonsen, eller Solavataren Peter L. Simonsen, eller den Kosmiske Peter L. Simonsen. Det vil give stor udvidelse af jeres bevidsthed. Og det er ikke fordi, jeg er noget specielt, udover at jeg kan give jer en kæmpe bevidsthedsudvidelse.

Vi mediterer på, at vi er sjæle. Vi er sjæle, vi er solengle. Vi tænker på sjælen, og solenglen er lys, kærlighed og tillid. Så i bund og grund er vi solenglen, kærlighedslyset, den ubetingede kærlighed, visdom. Det er det, vi er. Når vi mediterer ind på de ting, så forøger I jeres livsenergi og jeres livsstrøm. Vi mediterer ind på, at vi er sjælen, vi er solenglen, vi er livsenergi, og vi er livsglæden. Prøv at lægge det ind i hjertet og slip alle mulige almindelige tanker. Vi mediterer på bevidstheden foran hjertet, på I er sjæle, I er solengle. Solenglen er den indre vejleder. Sommetider tror man, det er ens bedstemor, der er vejlederen. Ens bedstemor kan også vejlede en meget fornuftigt, hvis det er i balance. Giv lys og kærlighed til alt det I ser. Når I gør det i ydmyghedens lys, så giver det store resultater. Det giver store resultater, når I arbejder med ydmyghed, kærlighed, tillid og oprigtighed. Mediter på vi er solengle, og på solenglens vinger, kærlighedens vinger der kan vi med tankens kraft bevæge os derhen, hvor der lige nøjagtigt er brug for os.

Hvis nu vi tænker på Johanne, der har brug for lys og kærlighed. Når vi nævner hendes navn, så er vi der, og det er uanset, hvor vi er henne, så vil man være der på stedet. Hvis nu vi sætter hende her på skolen, hvor hun plejer at sidde og fylder hende op med lys og kærlighed, så har det en positiv virkning på hendes aurafelt og hendes tankesind. Vi giver lys til Anna. Til Jesper. Til Irene. Rita. Bente. Gurli og Carsten. Yvonna og Poul Erik. Dan og Helle. Inga og Jan. Annette Barsøe. Lisbeth og hendes familie. Yvonne Teibel og familie. Ida og familie. Berit Langberg og hendes familie. Horst og Mette. Harry og familie. Simon og Dorit. Tina Adam. Tina Sanders. Tina Thiesgård og deres familier. Og mange, mange flere. Peter Lykkehus. Og så er der utrolig mange, som er til stede her, som kun er sjæle, som ikke er fysiske bevidste længere. De kommer også og får energi. Poul Fredsted. Ingelise. Hardy og Marion. Hele min familie. I gamle dage da var vi 105 til 108 stykker, når vi var samlet i min drengetid, min barndom. I dag der kan det ligge inde for 8 til 10 stykker, hvis vi er heldige. Men det er jo tidens tand, at det er sådan. Jeg giver lys, kærlighed og tillid.

I går morges da mediterede vi på, at vi var oppe i bjergene, et sted i bjergene, en tidlig morgenstund, før solen stod op. Da mærkede vi friheden, rummeligheden og bjergenes styrke. Den styrke der ligger i klipperne, fundamentet dertil, den styrke har vi inde i os selv. Vi har rent faktisk en jernvilje inde i os, der kan udføre al ting. Vi har en jernvilje, der kan styre følelserne, tankerne. Når vi tænker på, vi er guddommelige, så er det den guddommelige lysbevidsthed, der gennemstrømmer os. Det er så vigtigt at arbejde med tillid. Tænk på vi øver os i at være en tillidsskaber. Vi skaber tillid, løfter og inspirerer i rummelighed og i kærlighed. Da vi var på bjergets top, så gjorde vi det, at vi fandt en kilde, hvor der var en lille sø i i forbindelse med. Kilden blev større og rendte ud til en sø. Den kilde det er livets vand. Det er livsglæden, og det er kærligheden. Hvis nu I forestiller jer, at I drikker vandet fra kilden af eller fra søen, så opløfter I jeres tankesind. Hvis I, i tillid går ud i søen, svømmer rundt herude, så mærker I et forfriskende bad, og livsglæden ligger i hvert eneste svømmetag, fornyer jer, bygger jer op indefra. Hvis I så ydermere står her i søen et sted, der ikke er for dyb. I forestiller jer, I står her i tillid, har solen over jer, som er stået op, den opadgående sol, smukheden, skønheden er en måde, vi kan hæve os op i vores højere bevidsthed på. Når vi står her, og ser solen mærker at solen er inde i vores bevidsthed, så er livsglæden til stede, formålet med vores liv. Vi kan yderligere lade et lille springvand rejse sig her inde søen. Vi kan bruge vores spontane hjerne til at hjælpe os med, som er en sjælssegenskab. Hvis vi står herinde under springvandet og ser de forskellige farver, der er i vandet, i lyset, og solen bryder det. Så står vi herinde under kan rense os af for begrænsningstanker og samtidig få et indre velvære og en indre livsglæde.

Når vi laver sådan nogle ting i vores hjerter hver morgen, lægger bevidstheden over mod mig, så kommer der en forandring i jeres liv. Jeg lader kærlighed og lys gennemstrømme jeres bevidsthed. Følger jer hele dagen og er der for jer. Så er det så dejligt, at når man går fra bjergsøen, som ligger inde i hjertet, og man tager det fysiske

element, når I går i bad og står inde under bruseren så forestil jer, det er livets vand, det er livsglæden, og det er god inspiration. Føler jer fornyet, fordi det er det der sker, når man lige har været i bad.

Det var så vores morgenmeditation her i dag mandag den 5. november 2018. Jeg siger god morgen til jer alle og en velsignet god dag. Og vi kommer i morgen igen kl. 6.00 som sædvanlig. God morgen til alle og hej.