

Nr. 55 God morgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 8. november 2018

Nøgleord: Blidhed og Kærlighed.

God morgen venner og healere. I dag er det torsdag den 8. november 2018. Jeg siger god morgen til jer, og i dag skal vi lave morgenmeditation, og I skal have nogle oplysninger, nogle muligheder.

Så i dag har jeg et stort ønske til jer. Jeg vil gerne, hvis I kunne gøre det, at I taler lidt mere blidt og kærligt til hinanden, blidt og kærligt til hinanden. Det kan være et par **nøgleord til jer, blidhed og kærlighed.**

Det næste ønske jeg har, det er der hvor I ser mange problemer ved andre mennesker i forhold til jer selv, eller i forhold til verden, gør det, begynd at nedprioritere problemet, gør problemet til næsten ingenting, I kan gøre problemet meget, meget mindre, så har I ikke givet energien fra jer. Det vil sige, der hvor problemet normalt er, det giver I ikke styrke til, I giver ikke jeres livsenergi fra jer og jeres kærlighed. Idet I gør problemet mindre, til andre mennesker hvor der er et stort problem, så kan I få kærligheden og blidheden til at fungere igen og den indre visdomskilde til at fylde igen.

Tredje ønske det er, at jeg ønsker, at der hvor I ser jeres egen utilstrækkelighed så giv også den kærlighed, men begynd at omdanne det til en sjælskvalitet, omdan jeres egne begrænsninger til sjælskvaliteter. Sjælskvaliteter de ligger i hjertet.

Når vi gør de her tre ting hver dag, så bliver det en bedre verden at leve i, og vi fungerer bedre. Vi tager magten og bevidstheden hjem til os selv igen, vi giver muligheden til at fungere.

Det første punkt det er at tale med blidhed og kærlighed i jeres stemme.

Andet ønske punkt der er der, hvor I ser, der er stor modstand ind mod jer, eller de mennesker I samarbejder med, de er begrænset af deres bevidsthed. Der gør vi det, at vi begynder at nedprioritere problemet til et minimum. Det ligger faktisk

inde i vores hjerter at nedprioritere tingene og se tingene, hvordan det kan se ud, når tingene fungerer i kærlighed.

Det tredje punkt det er der, hvor I ser på jer selv og ser den ufuldkommenhed, vi har inde i os. Vi gør det, at vi begynder at omdanne de begrænsninger inde i os selv, til livsglæde og skaberkraft. Vi omdanner dem til nye kvaliteter. Vores egne begrænsninger som ligger som sårede følelser i vores delpersonligheder, dem omdanner vi til kærlighed. Så er vi godt kørende.

Det er vigtigt at tænke på de tre små ønsker, jeg har her også til mig selv. Det betyder, vi kan forandre den verden, vi fungerer i, så vi kan lige så godt sige, at vi vælger at anvende vores skaberkraft, som er en sjælskvalitet. Når vi omdanner det og bruger vores sjælskvaliteter, livsenergien og kærligheden, så forandrer vi verden.

I skal, se hvor spændende det er, når I nedprioriterer de store problemer og gør dem meget små. Tænk på hvor meget energi I får frigjort, hvor meget livsenergi livsglæde der er.

Jeg vil legemliggøre Guds visdom, Guds kærlighed, lyksaligheden, og jeg kommer med åndens viljesenergi. Når I lægger bevidstheden inde i jeres hjerter, så har I de samme egenskaber. Det er vigtigt at udvikle evner og kvaliteter. Vi skal tænke på, vi er alle sjæle, og vi er alle guddommelige. Det drejer sig om at få den indre guddommelighed til at strømme igennem vores bevidsthed, og så skal vi udtrykke det med blidhed og kærlighed, tillid og visdom. Når vi gør de ting, så oplader vi os selv. Vi begynder at rense os selv af for begrænsninger. Vi begynder at tage magten hjem igen og bruger det og formidler det igennem kærlighed, visdom og tillid.

Så hvis nu I ser på morgenmeditationerne her og lægger den bevidsthed ind i jeres hjerter for at have det med jer hele dagen, så sker der en gradvis forandring inde i jer. I oplever tingene bliver lettere, end de var før. Giv lys og kærlighed til alt det I ser, og der, hvor vi ser, der er store problemer, det nedprioriterer vi i vores bevidsthed. Vi gør problemerne meget, meget mindre og vi lægger lys og kærlighed ind. Det betyder, man fjerner det ydre skel, man arbejder med den indre visdom. Når vi arbejder med indre visdom, og vi er der, så strømmer livsglæden igennem os. Lyset og kærligheden gennemstrømmer vores bevidsthed, og vi bliver et med det guddommelige. Så vi lader lys og kærlighed gennemstrømme alt. Vi sidder i vores morgenmeditation, og er fuldt bevidste om, at vi ønsker at være i vores ophøjede verden hver eneste dag, og den ophøjede kærlighed det er den, vi giver videre. Så når vi ved at inde i vores hjertechakra, der ligger livsenergien, livsglæden, kærlighed og visdom, skabende intelligens. Vi har alle sjælskvaliteterne, og det er kun de sjælskvaliteter, vi skal udtrykke i vores dagligdag. Så når vi lægger blidhed og kærlighed ind til vores medmennesker, når vi begynder at gøre det, så kan der komme rørthed, forståelse og en anden tillid. Så mine tre ønsker her i dag, er en meditativ proces og være i den væren og være i jeres ophøjede bevidsthed.

Jeg siger mit kraftord til jer lige nu, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”.

Når I så er hjemme i jer selv, udtaler jeres kraftords energi giver energien til Shamballah, gentager kraftordet og giver energien til Hierarkiet, udtaler kraftordet igen og giver energien og bevidstheden til Kristus, udtaler jeres kraftord igen, og giver energien til Peter L. Simonsen, og udtaler jeres kraftords energi og bevidsthed igen, og giver energien til menneskeheden og udtaler jeres kraftord, bruger energien til jeres indre vejleder, så sker der store forandringer i jeres bevidsthed. Når vi nu er til stede i de her ting og tænker på, jeg er faktisk med jer alle dage indtil verdens ende.

Jeg giver jer lys, kærlighed og tillid, jeg giver jer lys, kærlighed og tillid, opløfter jeres bevidsthed og begynder at se fremtiden for jer, og ser hvordan I fungerer i jeres ophøjede verden. Ser jeres kærlighed, ser jeres blidhed, jeres forståelse. Jeg glæder mig over at se, I fungerer i jeres sjælslegeme, jeres intuitive bevidsthed, jeres åndelige væren og mere ind mod den guddommelige væren. Det er en indre bevidsthedsrejse, man laver på hjertechakraet, op til hjertechakraet i hovedcentret her hvor solenglen har bolig. Det er godt at love sig selv, at gøre det bedste I kan hver dag. Prøv at være oprigtig overfor jeres indre handlemod. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Når vi videregiver kærlighed, så opstår der glæde og spontanitet, tillid og visdom, lyksalighed og åbenbaring, mere åbenhed, og man bliver rummelig i sin udtryksform.

Så her i dag giver jeg energi, velsignet energi til Rigmor, til Lis, Michael, Anna, Jesper, Lisbeth, til Mona og Poul, Ida. Jeg overfører energi og kærlighed til Jonas og Keld, Anita og familien, til Tina Sanders, hendes bror og hendes far, Lene og hendes familie venner og arbejdsplads, Berit x 2, Berit Langberg og familie, Simon og Dorit og deres familie, til Hanna og hendes arbejde hendes familie, til Leon og Lica, Marlene Brandt, Inge Højbusk, Dan og Helle, Inga og Jan, Jesper, Annette Barsø, Anette P. Johanne, Peter Lykkehus, Rita, Bente, Irene, Horst og Mette og til de Tina vi har, som går på skolen her, Tina Adam, Tina Thiesgård og deres familie. Jeg giver livsglæde, kærlighed, visdom.

Det vi arbejder med i dag, det er blidhed, kærlighed, tillid og visdom. Vi arbejder med at nedprioritere ydre problemer, eller til et minimum og omdanne vores egne begrænsninger i personligheden, til sjælskvaliteter, til livsenergi, ny forståelse, medfølelse og tolerance.

Jeg giver energi ud til hele menneskeheden også Annette Barsø og familie, Gurli og Carsten. Alle dem jeg ikke har nævnt, I får også energi, får livsenergi og livsglæde.

Hvis nu I ser ind på mig lige nu, så overfører jeg den åndelige bevidsthed, kærlighedsbevidsthed, sjælsbevidstheden og bevidstheden fra den intuitive verden til jer, og den guddommelige væren. Jeg overfører

det til jer igennem jeres bevidsthed, jeg ser, når I sidder hernede i stalden og videregiver lys og kærlighed til jeres medmennesker og til hinanden og snakker med kærlighedssproget, kærligheden i jeres hjerter. Så min velsignelse gennemstrømmer jer, opløfter jer og inspirerer jer. Jeg sender energi til alle og energi til menneskeheden, kærlighed, lys, tillid og visdom. Jeg giver energi til hele vores klodes bevidsthed, så vi kan hæve energien på kloden, så vi kan omdanne den til en kærlighedsplanet.

Det var vores morgenmeditation her i dag torsdag den 8. november 2018. God morgen til alle og husk jeg er med jer.