

Nr. 56 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag, den 9. november 2018

Nøgleord: Vi er Sjælen = Solenglen.

God morgen venner. I dag er det fredag den 9. november 2018. Så i dag har jeg mistet lidt af min stemme, men det går nok alligevel. Det skal jo gå.

I dag har jeg tænkt på at snakke en lille smule om Fredens Avatar, omkring Fredens Avatar og Syntesens Avatar, Solavataren, Kristus Avataren, Jesus Avataren, Baba Avataren. Der er simpelthen så mange avatarer der kommer ind på kloden ind imellem for at hæve menneskeheden bevidsthed. Det er dejligt at tænke på, det er, at der kommer hjælp ind for at løfte medmenneskers bevidsthed.

Det betyder, at vi prøver at bygge på Antakaranaen. Det er bevidsthedsbroen mellem vores højere og lavere tankesind. Det er den, vi arbejder på, og det er den, vi arbejder med at udvikle. Når vi arbejder med at udvikle det, så betyder det, at vi prøver på at arbejde med de bedste egenskaber, vi har inde i os selv. Det betyder, vi skal arbejde på at være positive, medfølelse, tillid, sindsro. Vi skal altid arbejde på at se det bedste i alle og begynde at arbejde meget mere i selvforglemmelse.

Så jeg ønsker her i dag, at vi kan hæve bevidstheden for os selv og grupperne på skolen, og vi kan begynde at gøre vores del til at hæve bevidstheden de steder, vi kommer hen. Der er altid det, at når vi hæver bevidstheden, så kommer der kriser, konflikter, smerter og lidelser. Når vi hæver bevidstheden, udvider vores arbejdsområde, så møder vi sider inde i os selv, som ikke er fuldendte. Det vil sige, de ting kommer op til overfladen.

Jo langsommere man kører med det, så kan man godt tåle røg, alkohol, cigaretter alle mulige andre ting, men når vi skal til at have lidt mere højspeed på, så skal vi af med det. Vi skal til at omdanne det til rene legemer og en anden forståelse og en anden tilgang. Så når vi sætter bilen op i gear op i hastighed, så kommer alle skavankerne. Det kommer også inde i os, når vi er ved at hæve bevidstheden. Det er vigtigt at se nye muligheder i alt det, vi foretager os. Det kan være meget svært, fordi vi har kørt i nogle rytmer i mange år, som er svære at afkaste, omdanne. Men vi skal gøre det, at vi skal lægge tilliden ind til, at vi kan omdanne tingene, og tingene kan blive bedre, end det de var før. Så vi skal glæde os over den fremgang, der kommer ind i vores bevidsthed. Vi skal tænke på, at vi er sjæle, at vi er solengle, der er i fysisk inkarnation. Vi skal tænke på, vi har noget at give, vi har noget vi kan give vores indre, sårede barn, vi har noget, vi kan give vores medmennesker. Vi kan give til vores familie, vi kan give hele vejen rundt.

Så vi kan sige, vi har nogle store kapaciteter på kloden, der hedder Fredens Avatar, Syntesens Avatar og energihjælp fra Hierarkiet, fra Kristus, fra Sanat Kumaras ashram. Der er meget stor hjælp til menneskeheden til at hæve vores bevidsthed med.

Så hvis nu vi mediterer på, at vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation, vi er sjæle, der har ubegrænsede muligheder, vi kan nytænke, vi kan inspirere, vi kan løfte og vi kan udvide bevidstheden. Så vi giver lys og kærlighed til alt det, vi ser. Det er vigtigt at hæve bevidstheden. Vi mediterer på, vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation, vi er solenglen.

Det der er svært mange gange for os, det er at lytte til solenglens bevidsthed, den indre bevidsthed. Det vi oftest vil, det er det personligheden ønsker sig, men det vi skal lytte ind imod, det er, hvad der er ens sjæls hensigt. Hvilke livsopgaver og hvilke ting der ligger til os. Det er det, der er vigtig at tænke på og inspirere igennem.

Så vi mediterer på, vi er sjæle, vi er solengle, der rummer en ufattelig kærlighed og tillid. Vi giver det lys fra os, vi nytænker og inspirerer. Vi lægger lys og kærlighed ind i vores bevidsthed. Når vi tænker på det, så sker det. Samtidig når vi tænker på, vi er solengle i sjælelig inkarnation, så tænk på samtidig med at ”Gud ser os”, det guddommelige iagttager os. Tænk på der er altid noget, der iagttager os vores handlinger og vores motiver.

Det er vigtigt at lade lys og kærlighed gennemstrømme vores bevidsthed, være rummelige, være medfølende og have sindsro. Det er det, vi mediterer på, og det er det, vi prøver på at blive. Nogen gange lykkes det, andre gange skal vi arbejde lidt hårdere for at det kan lykkes. Vi giver lys og kærlighed til den trængende næste, og vi nedtoner problemer og lader vores sjælegenskaber vokse.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores kolde og på andre kloder”. Dem af jer der har et kraftord prøv at gentage det en tre gange og så send lys og kærlighed ud til menneskeheden. Lys, kærlighed og tillid og nyt håb. Nyt håb for de mennesker som har det svært, rigtig svært. Der hvor der er krig, konflikter, smerter og lidelser. I skal forestille jer, at der kan vi gøre en forskel med at hæve deres bevidsthed. Der er altid en forskel, når vi forandrer os, så smitter det af på omgivelserne.

Jeg giver lys og kærlighed til alle. Jeg sender min velsignelse ud til jer, og så sender vi nogle hjerter ud til jer og noget kærlighed.

Jeg starter med at give energi til Karina og hendes familie, til Jesper og familien venner og bekendte. Så familier, venner, bekendte og kollegaer er med til alle. Jeg nævner kun nogle af navnene, og selv om jeg ikke nævner alle, så ligger alle i min bevidsthed. Jeg giver energi til Michael, Tina Sanders, Tina Adam, Tina Thiesgård, Rita, Irene, Bente, Lene, Leon og Lica, Horst og Mette, Dan og Helle, Yvonne og hendes familie, Yvonna og Poul Erik, Birtthe, Hanna, Lisbeth, Simon og Dorit, Ida, Lis, Susanne. Annette, Johanne, Michael igen, Berit x 2, Berit Langberg og mange, mange flere.

Det er vigtigt at give livsenergi og livsglæde. Tina Sanders og bror. Jonas, Keld, Anita og hele familien. Det er vigtigt, at vi sender fjernhealing ud til verden. Dem af jer, der går på skolen hernede, I skal forestille jer, at I sidder hernede og giver energi, og det er noget, I gerne vil. Jeg sender energi til Lis.

Vi skal tænke på Fredens Avatar som overskygger kloden med lys og kærlighed, Syntesens Avatar. Hvis nu vi skal kigge en lille smule på deres virkeområder, så vil det være en god ide at meditere lidt på det. Hvad for nogle store virkeområder har de, og hvilken hjælp kan vi give til dem til de avatarer, hvordan kan vi støtte dem?

Det er vigtigt, at hvis vi har åndelig fremgang i vores bevidsthed, så skal folk have støtte og tillid og muligheder. Der er mange gange, hvis man så gerne vil nogle ting, og andre mennesker har fordomme på det, så kan det være svært at gennemføre. Derfor er det godt, der er noget støttende energi omkring en, der hjælper og inspirerer. Folk der ikke får hjælpen, kan gå i en depressionsside og så miste inspirationen til at fortsætte de gode ting de er i gang med. Så vi giver lys og kærlighed til alle. Så siger vi alle sammen, ”Vi er lysbærerne fra de høje himmelsale. Vi er lysbærerne fra de høje himmelsale”. Og så siger vi nogle gange bagefter ”Hey, hey” med lidt mere power på.

Jeg håber I får en rigtig fornøjelig dag i dag med masser af livsglæde, sindsro og tillid. I har min velsignelse alle sammen, og alle dem I kommer i nærheden af. Jeg vil lade kærlighedsenergien gennemstrømme jer. Det var ordene her fra Peter L. Simonsen her fra Healerskolen i dag, fredag den 9. november 2018. En velsignet god dag til alle og så god morgen.