

Nr. 60 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 13. november 2018

Nøgleord: Syntesens Avatar.

God morgen til alle. I dag er det tirsdag den 13. november 2018. Det er selvfølgelig en god dag igen. Vi kan altid gøre den god, hvis vi lægger gode tanker ind i den, så bliver det til en god dag. Så i dag vil vi arbejde med noget andet, end vi plejer at gøre, det er samme kaliber.

Vi vil prøve at arbejde med noget, der hedder harmonisering. Det vil sige, vi vil være harmoniske, i den måde vi opfatter tingene, og i den måde man videregiver det. Det betyder også altid, at når man modtager ideer en ide, så skal man se på, hvilken kaliber er ideen. Er ideen intuitiv opfattet, eller er det bare en begær ide. Men når vi optager, eller modtager en ny ide, så skal man se lidt på, hvordan er jeg selv beskaffen.

Tænker jeg lidt på det guddommelige, tænker jeg lidt på det sjælelige, eller tænker jeg lidt mere i, hvordan kan jeg få nogle ting op at stå. Mange der arbejder med virksomheder og andre ting, det er kun de færreste, der tænker på, at jeg arbejder med det som et guddommeligt formål, hvor de udvikler sig og lærer nogle ting, men hovedparten af mennesker de tænker ikke sådan.

Undfanger man en ny ide, så er det vigtigt, at man harmoniserer den, hvor den nye ide man putter ind, den kan fungere sammen med den gamle plan. Så det er et stykke synteseskabende arbejde, hvor man siger, at nytænkning kan fungere sammen med det gamle system uden at lave adskillelse. Det kræver virkelig nogle mennesker, som har lidt indsigt i hvordan og hvorledes, de sjælelige planer fungerer, og de guddommelige planer virker.

Hvis man nu tænker på, ”Jamen jeg er jo ansat af det guddommelige, jeg er ansat i Hierarkiet”, hvor man siger ”Nu laver man prøvelser i sin ydre verden”, men hvor man også siger, ”Jamen jeg vil gerne lave et harmonisk fundament, både for dem jeg samarbejder med, mig selv og det hele og i overensstemmelse med min indre vejleder og tilskyndelse”. Når man tænker sådan, så vil tingene fungere, når man ser et større formål med det arbejde, vi udfører. Hvis man samarbejder med andre, eller i gruppe med andre der ikke arbejder med helt det samme princip, så har vi muligheden for at vise dem vejen, hvilken vej de skal gå, hvis vi gør det i tillid og forståelse. Det vil også sige, når vi kommer med vores måde at fortælle tingene på, så er det ligesom at harmonisere en ny ide i deres bevidsthed. Det er vi nødt til at gøre i oprigtighed, kærlighed og forståelse, fordi ellers virker det ikke. Det betyder, når vi formidler stoffet, så skal man tænke på, man er en synteseskabende person, og så er det nærliggende, at tænke på Syntesens Avatar, hvor man siger, jamen der er inspirationssider til os fra de indre niveauer hele tiden.

Men det er også vigtigt at fortælle lidt om, hvordan Hierarkiet virker, og det betyder også, at man altid ser levedygtigheden i en ny ide. Hvordan den virker, og hvordan den ikke virker. Så det her er også en positiv ånd, hvor man arbejder med økonomi og med tiltrækningsloven, hvor man skaber en indre ligevægt og en indre balance. Så når nye ideer kommer ind, så skal I gerne være i harmoni med det eksisterende, fordi ellers giver det adskillelse. Og det kan vi sige, der ligger adskillelse i den manglende forståelse for dem, der kommer med den nye ide og skal realisere den. Men der kan også komme en adskillelse i, at dem der modtager ideen, ikke er helt med på den ide, som den der giver ideen kommer med. Så kan der også komme problemer. Det er vigtigt at skabe balancen ind i systemet og en indre ligevægt. Så kan man nogle gange sige, ”jamen jeg kan godt se det arbejde der ligger i at gøre det.” Måske synes man, arbejdet er for stort, og det er det ganske givet også. Men derfor er det, man siger, tager man det i små etaper og siger, ”nu løser jeg det på den måde, på den måde og på den måde, så hele fundamentet er i balance, alt det man kommer til, så får vi et indre ståsted hele tiden.” Og hvis man så tænker på, ”jamen jeg går faktisk på den oplyste vej, jeg ønsker at putte oplysningskræfterne ind i de her ting jeg fungerer i i dagligdagen”. Jamen så kommer der straks nogle forandringer, fordi så lukker man

op for stadig gennemstrømning af nye inspirationskilder og nye ideer, fordi man ved 100%, at den man arbejder med, vil forankre det på en behørig vis, så alle vil få samklang og livsglæde igennem et nyt udviklingsystem. Så vi kan sige, hvis man driver sin udvikling på den måde i sig selv, den virksomhed man har, eller de virksomheder man er i på samme princip, så er det levedygtige virksomheder. Hvis man ikke gør det, hvor det giver disharmoni, kritik og irritation, jamen så fungerer det ikke på sigt, det er helt enkelt. Men vi skal have tingene til at fungere, og det vil vi jo gerne.

Så derfor er det jo så dejligt at tænke på, at vi her på Healerskolen, vi kan arbejde med livsglæde, livsinspiration og nytænkning. Vi kan skabe balance i tingene. Det er bare ikke alle, der opfatter nye muligheder som ny indre balance. Det er så det, vi skal have kunsten til at formidle, hvordan gør vi det bedst muligt, så man ligesom kan blive oplyst meget mere alle sammen. Ikke nødvendigvis på en gang, men man gør nogle ting hele tiden, så ting forandrer sig. Derfor er der det i det, at jeg vil anmode jer om at gøre det bedste og så se på,” jamen fungerer det her for mig, eller fungerer det ikke, eller fungerer det for min kollega, eller fungerer det ikke”. Lad os snakke lidt om hvordan og hvorledes vi kan løfte menneskeheden op i et nyt gear. Det er sådan set min appel til jer. Det betyder så også, at når vi mediterer på harmoni, en harmonisk indflydelse, nye ideer, til at udvikle den guddommelige plan. Når vi tænker på de der ting, og vi ved, vi fungerer der, hvor vi gør på alle niveauer. Når vi tænker på, at vi er forposter for Hierarkiet, og det guddommelige, så er vi nødt til at vise det eksempel. Det er sandt lederskab. Man viser vejen med oprigtighed, kærlighed, visdom og lyksalighed.

Så jeg beder jer om at meditere på harmoni, livsglæde, kærlighed og tillid, og så beder jeg jer om at prøve på at udføre det i dagligdagen. Det der er i det, der er det, I kan det godt i forvejen, I skal bare have tingene til at være en fast indgroet del af jeres bevidsthed og jeres væremåde. Vi mediterer på harmoni, nye intuitive ideer og får de nye ideer til at harmonisere med de gamle, så der opstår syntese, en ligevægt og livsglæde, hvor man kan sige ”Ja nu lykkes det igen, det var kampen værd for at få den nye indsigt”. Når I sidder, og mediterer på det, det kan også være, der er nogle, der stadigvæk ligger i sengen, men det er også okay, bare man ikke falder i søvn. Men det vil altid være en god ide, efter man har mediteret på det, at man sætter sig til at være meget indadvendt og være bevidst inde i hovedet, så lige før man sover, men man bliver bare bevidst ind i sin intuitive bevidsthed i stedet for sin fysiske søvn. Det vil give en helt anden udvikling. Det betyder så, at de højere bevidstheder, som giver os vores ideer, dem har vi åbent overfor. Vi tør se realiteterne i øjnene.

Mens I laver det, så drikker jeg lige lidt vand. Jeg lader lys, kærlighed, ideskabende rigdom, sende ud til jer, så det kan begynde at gennemstrømme jeres bevidsthed. Lys, kærlighed, oplysning, nye ideer, som I kan anvende i jeres dagligdag, ny inspirationskilde og ny forståelse. Det betyder, jeg legemliggør Guds hensigt, den guddommelige kærlighed og den guddommelige visdom. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Lys og kærlighed. Lys og kærlighed. Når vi lader lyset bane vejen for os, så forsvinder al angst og frygt. Lys og kærlighed er det, der går foran os, og det er det, vi har inde i vores hoved, som er en af solenglens egenskaber, så fjerner man al angst og frygt. Men man kommer i samklang med sin højere bevidsthed. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Så der hvor I kan se harmonien mangler, der har vi som healere en opgave. Vi kan også sige, at mennesker med rette relationer har en opgave lige der, som kan udvide andres bevidsthed. Når vi hjælper med at udvide andres bevidsthed, så kommer der livsglæde tilbage, kærlighed og tillid. Så vokser vi på alle planer, og det indre sårede barn får også næring. Man træder ud af følelseslivet og ind i sin højere bevidsthed. Jeg giver lys og kærlighed til alle, lys og kærlighed til alle, ny forståelse, nye ideer og nye inspirationskilder. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, guddommelig herlighed, ydmyghed, rørthed, tillid, sindsro. Jeg kommer med åndens energi, som er viljens energi. Jeg arbejder med oplysningskræfterne, som er Helligåndens energi. Jeg arbejder med kærlighed og visdom, som er Kristusprincippet.

Så jeg overfører lige nu direkte energi til Rigmor. Til Birtthe, til Hanna. Til Yvonna og Poul Erik. Til Marlene, Gitte. Til Dan og Helle. Til Lisbeth. Til Susanne. Karina. Lene. Anette P. Annette Barsø. Irene. Bente. Rita. Vivian. Birthe. Karina. Til Ida. Simon og Dorit. Jan og Inga. Berit x 2. Jesper. Allan. Berit Langberg. Jesper igen. Keld, Anita og familien. Helle og Dan igen og til mange, mange flere. Alle dem jeg har nævnt direkte er både til jer, jeres familie, jeres virkeområder og jeres arbejdsrelationer men husk nu at bygge harmonien ind. Bruger I sommetider jeres healerkræfter til at bygge en ny ide ind, så befrugter I ideen, så kan den realiseres også modtageren. Men kommer I med en ide, der er personlighedsstyret, så er den skabt til at gå til grunde.

Så jeg vil gerne, at vi alle sammen overfører energi til alle mulige steder på kloden, hvor der er brug for hjælp. Og altid have det i jeres morgenmeditation, at vi videregiver den energi, der er bygget op. Der står millioner, milliarder af mennesker, der har brug for hjælp. Der er brug for hjælp i alle naturriger. Så ingen opgave er for lille, og ingen er for stor. Og Horst og Mette skal selvfølgelig også have energi og deres familie. Og de Tina 'er vi har. Tina Adam. Tina Sanders. Tina Thiesgård. Jeg lader lys, kærlighed og velsignelse gennemstrømme jer alle.

God morgen til alle her i dag den 12. november 2018. Morgenmeditation nummer 60.