

Nr. 61 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 14. november 2018

Nøgleord: Måltrettethed.

God morgen til alle. I dag er det tirsdag den 14. november det Herrens år 2018. Det er en ny dag med nye muligheder, og dem synes jeg, vi skal bruge.

I dag vil jeg fortælle lidt andet end jeg plejer at fortælle men i den samme kategori men måske lidt mere måltrettet. Så i dag ønsker jeg jer velopstået alle sammen, frisk i hovedet, frisk i tanker, med masser af kærlighed, masser af liv,

I dag da ønsker jeg, vi skal bruge en kraftkilde, som vi har inde i os selv, som vi meget sjældent bruger, men som faktisk er den stærkeste i verden. Og det betyder, at det vi skal arbejde med, det er måltrettethed. Måltrettethed, vi skal arbejde med måltrettethed, vi skal meditere på måltrettethed, oplysthed og have en rigtig god mening, om at fortælle verden om den guddommelige verden, og den åndelige verden, sjælens verden. Når man fører de ting til udtryk i den offentlige mening, så er det den stærkeste energi, der findes.

Det betyder så, at når vi snakker om det guddommelige, det åndelige, det sjælelige, og man indfører og med fast måltrettet, oplyst hensigt, så oplyser man verden. Når I oplyser verden, så bliver I selv oplyst, og den oplysning den gør det, at I får mere strøm på batteriet, hvor man siger, ”jamen vi har jo hver eneste dag, da skal vi jo hen og sove, og vi skal de ting”. Det skal vi jo alle sammen, men de ting man har i dagligdagen, har en anden styrke, fordi det er den guddommelige bevidsthed, man indfører til alle mennesker og begynder at præge den offentlige mening med det guddommelige, det sjælelige, det åndelige. Det er det, der bærer verden fremad, og vi kan sige, der er ingen mennesker, der kan stå imod, og der er ingen nationer, der kan stå imod.

Vi ved 100 % fra månekæden, at der arbejder man med lysets og mørkets kræfter, og mørkets kræfter de tabte overfor lyset. Det vil sige at den negative adfærd, den gjorde simpelthen det, at man lod en planet, månen gå ned, hvor man udslettede alt liv, som skulle føre tingene fremad.

Vi kan så sige, at næste gang så skete der det, at udviklingen fortsatte på Atlantis tiden, og der arbejdede man også med sort magi altså med mørkets kræfter, og der brugte man lysets kræfter igen til at nedbryde tingene med. Det vil så sige, at der viste man sig igen fra den guddommelige side, at man brugte syndfloden eller vand til at nedbryde det eksisterende system med. Så lige nu der står vi også overfor de store materialistiske ting, de store begærsider, og de store undertrykkelsessider. Det betyder igen at det guddommelige får mere og mere indpas, og når det er os, der snakker i måltrettet, oplyst mening om og fortæller om det guddommelige, så er vi på den kraftside, vi er på vindersiden, og vi er der, hvor alle muligheder er til stede, og sommetider oplyser vi os selv, når vi er meget mere måltrettet.

Vi kan noget andet, end vi kunne lige før, da vi ikke gjorde det. Så den der kraftkilde og energi, der ligger i, at fortælle den offentlige menigmand give dem den oplysning der skal til for ligesom at sige, man udbreder kendskabet til den guddommelige bevidsthed, åndelig bevidsthed, sjælelig bevidsthed på kloden. Det er den stærkeste energikilde, der er. Og det er en, man kan sige, vi ikke anvender, og mange tør faktisk ikke en gang tænke på, at I har evnen til at forvandle, arbejde med energien, arbejde med livsglæden. Så altid skal vi arbejde med måltrettet, oplyst, hensigt. Måltrettet, oplyst hensigt.

Det mediterer vi på lige nu. Måltrettet, oplyst hensigt. Måltrettet, oplyst hensigt. Så måltrettethed er vigtigt. Ingen måltrettethed så sker der ingenting. Måltrettethed er den guddommelige ting, den guddommelige verden der får en måltrettethed igennem vores bevidsthed, så vi bliver oplyste. Det betyder, man går fra en smertens og lidelsens planet, til at blive en kærlighedsplanet. Vi ved, menneskets begær liv kan ødelægge hele vores klode, men det må ikke ske. Vi arbejder med en måltrettet, oplyst hensigt som repræsentanter for det guddommelige. Det er den

stærkeste energi, og det er den stærkeste vilje, og den er overset af mange. Ganske få anvender den. Vi arbejder med en målrettet, oplyst hensigt, fortæller om det guddommelige, åndelige, det sjælelige, fortæller om den Guddommelige plan og omkring den åndelige udvikling i menneskets bevidsthed. Så den dag alting er i alle menneskers bevidsthed, det ligger der som en realitet, hvor man kan se hele forvandlingsprocessen, sker der, så hjælper vi virkelig. Husk at den stærkeste energikilde, kraftkilde der er at arbejde med målrettet, oplyst hensigt og giv de ting videre til menneskeheden. Fortælle om det guddommelige, fortælle om den åndelige verden og sjælsverdenen.

Og vi mediterer på målrettethed, oplysthed og den guddommelige hensigt. Mens I nu mediterer på de her ting og fuldstændig forener jer med tingene med målrettet oplyst hensigt, hvor I mediterer på det guddommelige, den åndelige vilje, den åndelige kærlighed, sjælens bevidsthed. Tænk på vi er repræsentanter og kan anvende den kraftkilde, som er den stærkeste i verden. Det lyder mærkeligt, at det kan være det. Men kraftkilden træder ind alle steder og kan løfte alle menneskers bevidsthed, hvor man arbejder med de rette relationer. Den løfter og støtter menneskeheden i udvikling ind mod sjælelig, åndelig, guddommelig bevidsthed.

Mens I arbejder med det, så overfører jeg åndelig energi til jer, kærlighedsenergi, sjælsbevidsthed. Vi er jo alle sjæle, vi er alle åndelige mennesker, vi er alle guddommelige. Det er bare ikke ensbetydende med, at vi er bevidste om det. Jo mere bevidste vi bliver, jo stærkere er vores gennemslagskraft, vores udholdenhed, vores tolerance, og vi kommer i balance.

Jo mere vi er indadvendte i de her ting, og lever det udadvendte i den udviklingsform, der begynder man også at afkaste sygdommene. Al sygdom hænger sammen på den måde, at vi arbejder imod sjælens hensigt. Der er nogle gange, at når der begynder at komme en indre helbredelse, indefra, indefra, det betyder inde fra vores sjælsbevidsthed, vores kærlighedsbevidsthed og andre ting. Andre ting kan man ikke sådan sige, men vores sjælsbevidsthed, åndelig bevidsthed, guddommelig bevidsthed. Når der kommer en oplysthed her fra og en gennemstrømning, så kan der komme en frigørelse af en sygdom.

Det er vigtigt at se på, når man oplever sygdommen igen, om den er aftagende. Idet den er ved at slippe, så blusser tingene op igen, og der skal vi som mennesker være bevidste om, om det er en sygdom, der er stationær, eller det er en frigørelsessygdom. Nogle gange når vi har udført de karmiske processer, karma betyder årsag, virkning, når man har udlignet de ting, så bliver det til en frigørelse i sygdommen. Så er det vigtigt ikke at være angst for sygdommen, men at give slip på den, og få en erkendelse af, hvorfor man havde den sygdom, og komme videre igen. Vi kan sige sygdomme i alle naturriger, hænger sammen med modstand på den oplysthed, som skal være til stede, oplysthed og lysets kræfter, kærlighedskræfterne.

Jeg overfører en velsignet energi lige nu og nævner nogle af jeres navne, og jeg tænker selvfølgelig også på dem, der ikke er nævnt. Jeg tænker på jordens tarv at hæve menneskeheden bevidsthed. Jeg giver energi derud til forskellige steder på kloden, hvor der er brændpunkter, hvor der virkelig er brug for lys og kærlighed. En målrettet beslutsomhed på, at man prøver at ændre den opfattelse, der er i de pågældende områder. Vi ved 100 %, at når vi putter ny viden ned til folk, så vil det være godt, hvis det var lidt harmoniseret, i balance. Når man giver en god ide på, hvordan man kan gøre det, så bliver vi oftest mødt med modstand, fordi den gamle overbevisning vil forhindre fremgang. Det er en lidt ulykkelig situation at være i, men det kan vi ændre på, og det gør vi også. Vi ændrer på det med tillid, visdom og kærlighed.

Nøgleordene målrettethed, oplysthed, gennemslagskraft hvor vi fortæller om den guddommelige kærlighed, guddommelig visdom, lyksalighed, nådens lys. Vi arbejder på at opbygge en oplyst menneskehed, en oplyst menneskehed.

Jeg overfører min velsignede energi til Per, Per jeg mødte i går. Til Sussi og Mikkkel, Michael eller noget i den retning. Til Claus. Til Michael P. Til Leon og Lica og deres børn og kommende børnebørn. Til Anna. Hans og

familien. Til Berit x 2 og familien. Til Berit Langberg. Berit prøv at give energi til LA, Amerika. Jeg overfører velsignet energi til Gurli. Carsten. Yvonna og Poul Erik. Hanna. Birtthe og familie, jeres arbejde. Til Yvonna og Poul Erik, Yvonna for hendes utrættelig fine arbejde, hun udfører hver dag. Til Inge Højbusk, for hendes udholdenhed og ihærdighed. Til Ina. Til Lene og hendes familie. Til Rita. Bente. Irene. Vivian og Birthe. Og lige nu kan jeg se, der dukker en del sjæle op, gamle elever fra Healerskolen som er døde, som mangler opmærksomhed og energi. Jeg ser jer helt tydeligt, og jeg giver energi til jer alle. Leons ven fra Fyn er helt tydelig til stede. Poul Fredsted. Ingelise og mange andre jeg ikke lige kan huske navnene på, de er der. Og til mange familier, mange slægtled bagud i tiden er her til stede, ved os her. Michael og Camillas forældre er til stede her. De får guddommelig, åndelig næring igennem det arbejde, vi udfører her. De lyser, deres sjæle lyser, og de har selvfølgelig bevidsthed fra den indre verden, på de nulevende mennesker, deres kære. Jeg giver jer alle lys, kærlighed og tillid, visdom og lyksalighed. Jeg giver energi til Lisbeth og hendes familie, arbejde. Til Horst og Mette. Tina Adam. Thiesgård. Sanders. Til Ida og hendes familie. Jesper og familie.

Jeg kan se tiden smutter. Jeg siger god morgen til alle, og jeg ønsker jer alle en velsignet god dag. Så det var udsendelsen her fra Healerskolen i dag, onsdag den 14. november. Udsendelse nummer 61. Godmorgen til alle.