

## **Nr. 66A Godmorgen til alle.**

### **Morgenmeditation mandag den 19. november 2018**

#### **Nøgleord: Taknemmeligheden.**

God morgen venner og veninder, healer og alt godtfolk. Vi er lige ved at starte motorerne op, kan jeg se. Vi starter igen og siger god morgen til alle.

I dag er det mandag den 19. november 2018. I dag er det også en dejlig dag til morgenmeditation. Det er godt nok mørkt ude, men vi ved, det bliver lyst lige om lidt. Det er jo dejligt.

I dag kom jeg til at tænke på et lille spændende ord, der hedder taknemmelighed. Taknemmelighed så tænker jeg på, hvad er det da for en størrelse? Men det er sjovt at møde taknemmelighed. Jeg oplevede taknemmelighed i går hele dagen, hvor der var nogle rigtige spændende mennesker her på skolen, som arbejdede med bevidsthedsudvikling, sjælelige udvikling, åndelig udvikling og arbejdede med at omdanne deres personlighed til sjælsbevidsthed. Det var fantastisk dejligt at se, og alle arbejdede godt med det.

Det jeg så oplevede ved vores Darshan i aftes, slutfasen som når vi slutter en dag, så kan man jo være taknemmelig for, at man har levet sådan en hel dag, hvor man har haft mulighed for at yde en indsats. Det der var specielt ved i aftes, da vi arbejdede med energi, det var, at vi lavede sådan en DNA-streng med mennesker til oplysthed, ligesom en form for genmodificering til klodens beboere, menneskeriget og alle de andre riger. Vi fik skabt sådan en ting som parallel forskydes ud til al ting. En ny type bevidsthed.

I den bevidsthed der arbejdede jeg med den altfavnende kærlighed, den altfavnende kærlighed. Det er utroligt, man får mulighed for at arbejde med den altfavnende kærlighed, som rummer alt og kan give alt. Det giver livet, det giver lyset, det giver taknemmeligheden, den bærer det hele og løfter det hele. Og den renselse man arbejder med hver eneste dag i at forvandle sin personlighed til sjæls, åndelig, kosmisk og guddommelige bevidstheder, der var en total gennemstrømning på, og det var muligt at udføre. Så det kan jeg kun sige, det er jeg taknemmelig for, at vi har sådan en mulighed at lave det store ind løft, indspark til hele klodens bevidsthed. Det er fantastisk dejligt at se, at det lykkedes.

Det der sker efterhånden, det er at folk bliver mere og mere oplyste, så de arbejder for den guddommelige plan. Man begynder, som jeg altid har sagt, min arbejdsgiver er Hierarkiet og Hierarkiets mestre. Det vil sige, de arbejder både på de indre og ydre planer med at fremme menneskehedens bevidsthed, udvikling, arbejde med kærlighed, tillid, visdom, lyksalighed, rørthed, ydmyghed, større indre sindsro, nye visioner, nye muligheder. Også hvor de giver os løftet igennem vores telepatiske kontaktmidler til at kan begynde at skabe nye civilisationer her på kloden, som vi står for her på Healerskolen i Sønderjylland.

Vi er et sted, der arbejder med magi, livsglæde, forståelse. Vi er et energicenter for lys og kærlighed, åndelig viljes-energi og skabende intelligens. Vi har muligheden, vi er trådt ind i den nye udvikling med fast beslutsomhed og taknemmelighed, for at det er blevet vist os, at vi har den mulighed, som alle som går på skolen her, er blevet skolet i, at kan gennemføre de processer, hvor vi arbejder med selvforglemmelse, tillid, rørthed, visdom hver eneste dag. Det vil sige, vi går den oplyste vej, vi løfter og vi inspirerer, og efterhånden er det blevet alles dagligdagsbevidsthed. Det vi har længtes efter længe er blevet en realitet i går. Det kan man kun være taknemmelig for. Være taknemmelig for at alle, i gruppefusioner tager en større udvikling. Når vi ligesom får den gruppefusion til at fungere ud til mange andre grupper på kloden, hvor vi ved, vores jord er et udviklingsområde, hele kloden er et udviklingsområde, hvor vi omdanner de negative tanker til positiv bevidsthed. Det er det, jorden er blevet udpeget til at gå fra en ikke hellig planet til en hellig planet. Det er det, vi arbejder på.

Nå andet som jeg også er taknemmelig for, det er, at man tager engagementet og siger, nu vil jeg det gode i mit liv, den gode ide, kærligheden vi arbejder med. Jeg oplevede en af vores gode healere i går, der fortalte, han havde haft en drøm her i onsdags, hvor han sagde, at han havde lovet at hjælpe mig både på de indre og ydre planer. Det var sådan set ikke mit navn Peter L. Simonsen, eller Solavataren, eller den kosmiske Peter. Han prøver at hjælpe Hierarkiets og Kristus udvikling for ligesom at skabe en ny jord og ny bevidsthed. Så han fortalte, at nu skal vi lave nogle dokumentarfilm om mig, Peter L. Simonsen, Solavataren, kosmisk Peter, og det vil sige, de dokumentarfilm skulle vises i offentligheden, så alle kunne få glæde af den guddommelige kærlighed, guddommelig visdom, rørtheden og tilliden. Så der kan man kun sige, at jeg er meget taknemmelig for, at nogle mennesker gør det som livsindsats, hvor de arbejder med at fremhæve menneskehedens bevidsthed. De arbejder total i samklang med det indre liv.

Det betyder så, at alle de kriser der har været foran, og udvikling scenarie der har ligget, de bærer frugt, de bærer frugt, fordi man bliver en oplyst sjæl. Man bliver oplyst og kan se igennem problemer, som har været usynlig tidligere, eller delvis usynlig, eller at man kun har set sporadisk glimt, de er blevet til en åbenbaring i dag. Og den hjælp er at fremme den indre udvikling til at løfte, til inspiration til menneskeheden.

Det er jeg taknemmelig for, at man står til rådighed, og det stykke tjenestearbejde man vil lave, og jeg kan se den rørthed og den ydmyghed, der ligger i hans bevidsthed, når han fortæller om det. Det har jo en meget stærk afsmittende virkning, som hedder, at man har arbejdet med tjenestearbejde. Man modtager den åndelige energi og den åndelige velsignelse herfra, man modtager den fra Kristus.

Kristusbevidstheden er sjæls- og åndsbevidstheden, som ligger i vores hjerter og vores hjerte i hovedcentret. Vi modtager energien og bevidstheden igennem vores meditationer, igennem morgenmeditationerne, igennem Darshan, jeg udfører nogle gange i måneden. Det er jo dejligt at være med der, og se sådan en mand der har været med til det hele, gennem alle årene, hvor jeg har arbejdet med de udsendelser. Efterhånden så kommer der meget mere ydmyghed, meget mere rørthed, ind i vores bevidsthed. Igennem den rørthed og den kærlighed er vi i stand til at løfte alle, og hjælpe alle, fordi vi er taknemmelige for, at vi har fået muligheden. Så **taknemmeligheden er også et nøgleord** i dag.

Så vi kan begynde at forestille os at ude i fremtiden, at vi kan tage det som en bevidst handling. Vi kan tage det som en meditativ proces, hvor vi begynder at se andre mennesker komme ud af deres vildfarelse, hvor de har kørt i en anden retning end det, der er sjælens hensigt, deres sjæle. Man kan se, hvordan man kan løfte dem og inspirere dem, og vi kan hjælpe dem med aktiv hjælp. Det betyder aktiv livslængde, livsenergi, livsinspiration. Det betyder også, man går fra døden til udødeligheden, da det er aktiv livsenergi, livsforståelse at gå ud og tjene menneskeheden, og alle de andre naturrigger og kan sende energi ud alle steder. Vi kan gøre det som healere, vi kan gøre det som gode mennesker med rette relationer. Vi kan være der, hvor der er brug for det hver eneste dag. Taknemmelighed, tillid, visdom og ret forståelse.

Vi kan samarbejde med Fredens Avatar, og mange andre Avatarer, som er her på kloden for at fremme menneskehedens bevidsthed.

Jeg arbejder også som Avatar. Jeg kommer med åndens vilje, åndens viljesenergi. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, nådens lys. Jeg kommer som lysbudbringer, giver oplysthed til ny forståelse og ny tillid. Det er fantastisk dejligt, og jeg er taknemmelig for, at jeg har den mulighed for at hjælpe mine medmennesker, arbejde med Hierarkiets fremkomst, Kristus fremkomst, kærlighedsvejene, den oplyste vej, illuminationsvejen. Man kan gå på vejen og være et lys for andre. Man kan vise vejen igennem udholdenhed, forståelse, taknemmelighed og tillid. For at gå vejen har der selvfølgelig været mange prøvelser og lidelser, inden man kommer til at gå den, men man opdager så også, at hver eneste ting er en prøvelse på vores renhed, vores ydmyghed og vores kærlighed.

Jeg er meget taknemmelig for at se alle de mennesker, jeg har været i berøring med i tidens løb, hvordan jeg har været med til at give dem nye muligheder. Nogle mennesker tager det selvfølgelig med det samme, nogle kigger på det, nogle vrisser af mig, og nogle skælder mig selvfølgelig ud, fordi jeg er atypisk i forhold til andre

mennesker. Jeg får tit at vide ”Gør nu ligesom andre mennesker, opfør dig nu lidt ordentlig Peter”. Men der er jo det i det, at når man ved, når man prøver på at fremstå med ny viden, så vil man jo altid få skæld ud, fordi man er lidt anderledes end andre. Men den anderledes hed ligger i, man prøver at komme med en stor energi, stor livsinspiration til, at man kan arbejde med taknemmelighed og tillid til alle. I starten er det en ensom vej men efterhånden, så er der mange der går vejen. Det bliver fra få til mange, til en hel menneskehed, til en hel klodes bevidsthed, der går den oplyste vej.

Vi prøver at hjælpe hver eneste dag, hvor der er smerter og lidelser, fortvivlelse, frustrationer, hvor der mangler håb. Der giver vi nyt håb, igennem vores morgenmeditation. Vi sender lys og kærlighed ud til hele kloden. Når I arbejder med at sende det ud, meditativ eller fuldt bevidst, meditativ er en fuldt bevidst handling, som fremskynder sjælens hensigt. Når vi alle gør det, så sker der store forandringer på vores klode. Taknemmelighed er en fantastisk styrke at have, en styrke man har i sig, som kan helbrede. Taknemmelighedens ånd er fantastisk at leve i.

Alt det jeg har sagt hele dagen, er faktisk en stor meditation. Man kan tage udpluk af det, man kan lade nogle ting respondere inde i os, men tænk på taknemmeligheden hele dagen. Tænk på den store mulighed vi har, som alle mennesker har.

Så jeg overfører energi, åndelig vilje, åndelig kærlighed, skabende intelligens til hele menneskeriget. Til alle jer der kommer her jævnligt på skolen, som ønsker at arbejde i aktiv tjeneste, på jeres arbejdspladser, jeres familier, venner og bekendte, nabolaget.

Forestil jer på hver eneste indånding, I fylder jeres lunger, hele jeres krop med kærlighed, taknemmelighed, visdom og tillid. I ånder det dybt ind og lader det gå til de steder, der er smerter i kroppen eller sygdom. Når I ånder energien ind, så kommer der en lindring inde i jeres kropsbevidsthed, når I ånder ud igen, begynder I at mærke en dybere frigørelse. Man ånder ind i taknemmelighed, tillid, ny indsigt. Husk når I får indsigten tag den ned, så ånder vi bevidst ind, en åndelig kærlig indstrømning, bevidsthed, og vi ånder ud igen. Når man laver en bevidst ind- og udånding, så er det også en meditativ proces. Vi bliver fuldstændig rolig indvendig, og i den indre ro og tillid kan man få nye indtryk ind, som er meget værdifuld for en og for andre.

Jeg giver lys og energi til alle. Til Helle og Dan. Jesper og hans kone. Camilla og familien. Michael. Til Lotte, Lotte går det godt, Lotte, Lotte går det godt. Lotte glemmer jeg somme tider at nævne, men hun er der i min bevidsthed. Energi til Peter Lykkehus. Til Leon og Lica og familie. Yvonna Husballe og familie. Yvonne Teibel og familie. Til Henrik og Torben.

Det der er så dejligt, det er at tænke på andre igennem kærlighed og forståelse. Så sker der noget nyt inde i os. Jeg giver energi til Lisbeth og familien. Til Dorit og Simon. Jesper. Irene. Bente. Rita. Ida. Karina og Susanne. Per og Sussi og til mange, mange flere.

Det der er vigtigt at tænke på, det er, vi kan gøre en forskel i dag i al fremtid.

Så det var vores morgeninformation, og vores morgen meditativ udsendelse i dag her, mandag den 19. november 2018. Vores meditation nummer 66 A den her gang. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag. Tak fordi I er der. Det er jeg taknemmelig for.