

Nr. 68 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 21. november 2018

Nøgleord: Lyksalighedens Energi.

God morgen til alle gode mennesker, kærlige mennesker, healere og alt godtfolk. Jeg siger god morgen til jer alle sammen. Mit navn det er Peter L. Simonsen, og jeg fremstiller meditation hver eneste morgen mellem klokken 6.00 til 6.21 sommetider. I dag er ingen undtagelse. I dag vil vi også arbejde med morgenmeditation.

Så jeg har her i dag et andet lille budskab til jer, det er, at vi skal arbejde med et ord, der hedder lyksalighed. Lyksalighed.

Så begynder vi at tænke på lyksalighed, det er jo ikke så tit, vi møder det ord. Ind imellem i sammenhæng med det åndelige, når vi arbejder med den åndelige udvikling. Vi skal huske, vi er alle åndelige mennesker, vi er alle åndelige bevidste, hvis vi kan sætte os ind på den åndelige station, men ellers arbejder vi jo meget på at være sjælsbevidste, hvor vi går fra personligheden til at være sjælsbevidste, som er kærligheden. Den åndelige bevidsthed er viljesenergien.

Lyksaligheden den ligger i det, der hedder Helligåndens princip, så hvis vi begynder at meditere på, at vi er alle lyksalige, eller I siger til jer selv ”Jeg er den lyksalige, jeg er den lyksalige”. Det er også en arketype at være lyksalig, hvis vi skal tage den del med i den termologi.

Så vi starter stille og rolig nu her med at meditere på, at vi alle er lyksalige. Vi er alle lyksalige, eller vi kan være lyksalige. Hvis vi mediterer på det i gruppefusion, at vi er lyksalige, så sker der en ting, og hvis I tænker på til jer selv, når I siger ”Jeg er den lyksalige”. Prøv at tage de to ting med, det hænger sammen med det samme princip, det er en arketype, og det hører med til vores åndelige dimension.

Så jeg ønsker I mediterer på lyksalighed, og ”Jeg er den lyksalige”. Hvis vi arbejder med det lige nu her, så vil der begynde at ske forandring i jeres opfattelse og jeres bevidsthed. Jeg er den lyksalige, jeg er lyksaligheden, vi er lyksaligheden. Mediter på at vi er lyksalige, jeg er lyksaligheden, som er et åndsprincip en arketype. Det hører til det lidt mere sjældne at være en arketype, der er den lyksalige. Lyksaligheden hører med til det åndelige princip. Det hører med til nomadens bevidsthed. De mennesker som kan stille sig ind på lyksaligheden, har også modtaget Herrens nåde.

Det er ikke alle ting, man er bevidst på, men vi skal jo regne med, at I arbejder med jeres sjæle, Hierarkiet arbejder med jeres sjæle, Sanat Kumara arbejder med vores sjæle, adepterne på Sirius arbejder med vores sjæle. Og når vi arbejder med folks sjæle, så er de faktisk ikke bevidste om det, ikke så meget bevidste om det i deres personlighed. Når sjælen får opladning i sjælens egen meditative proces mod det åndelige, så kan der ske det, at man føler man har mistet noget i sin personlighed. Det har man sådan set også, men det er fordi sjælen arbejder i to retninger.

Den er meditativ ind mod sin åndelige kerne, og sommetider vil den udtrykke det igennem sin personlighed. Så sker der desværre mange gange det, at personligheden er ikke indstillet mod sjælen. Man tror, den er indstillet mod sjælen, men mange gange så er den indstillet mod nogle ting til sin personlighed i stedet for til sjælen.

For at sige man er indstillet til, hvordan skal man så lige forstå det. Det kan man forstå på den her måde, en simpel måde at fortælle det på, det er, at forestille sig at man ser en radio, en gammeldags radio, hvor der er langbølge, mellembølge og kortbølge på. Så lytter man til nogle af de programmer, og så siger jeg til folk, ”Jamen der er også fm på den radio”.

Så siger de, ”Nej det er der ikke, der er langbølge, mellembølge og kortbølge, og jeg forstår det godt det hele”.

Så siger jeg til dem, ”Ja, men der er stadig fm på, hvor man kan modtage nogle andre informationskilder”, og så vil der selvfølgelig altid komme en benægtelse, fordi man siger, ”Jamen jeg har fat i det hele”. Det er så der, der ligger en illusion, fordi man tror, man har fat i det hele.

Det der er vigtigt, det er, at man kan indstille sin bevidsthed på den sjælelige, åndelige kanal. Det er så den, jeg udsender hver eneste dag, og når man kan nå ind i den, så er man faktisk i lyksaligheden. Jeg kan så se helt tydelig i folks aurafelt, om de er der eller ej.

Jeg har tænkt på inden så lang tid, vil jeg undervise lidt mere i aurafeltet, dens farver, lys og betydning. Det tror jeg kunne være hensigtsmæssigt lige nu. Det er fordi, når vi snakker med folk, så siger de jo en ting i deres faste fulde overbevisning, det kan også være i orden. Men hvis nu vi ser, at deres sjæle, deres legemer, deres chakraer ikke er afstemt på den højere bevidsthed, så kan man gå i forvildelsens verden i sin dagligdag, og ikke synes, der er så meget ved det. Men kan vi nu være i lyksaligheden, Guds kærlighed. Guds kærlighed er den altfavnende kærlighed, den altfavnende kærlighed, som gennemstrømmer alt, det er den kærlighed, der bliver sendt ud på vores klode. Den altfavnende kærlighed, som er bærekraften i al ting i alt. Menneskelivet, gruppelevet, dyrelivet, planteriget, mineralriget. Alt strækker sig ind på den guddommelige kærlighed, guddommeligt lys. Man kan sige den lystype guddommelig kærlighed, det er der, hvor man kan se planterne, de rejser sig op og stritter ind mod lyset. Vi ved, vores blomster de skal have noget vand og andre ting. Når de så får det, så rejser de sig op igen og strutter af livsglæde. Når I modtager energi fra mig af, så kan I også strutte af livsglæde og motivation. Når vi alle modtager den åndelige energi, tilliden og kærligheden, så sker der noget andet. Hvis vi kører ind på den rigtige kanal, som morgenmeditationskanalen er, så kan man få den start på dagen, man har brug for. Prøv at se om I kan være til stede og meditere på lyksaligheden.

Mens vi arbejder med det, så skal vi også bygge Antakaranaen, som er bevidsthedsbroen mellem vores højere og lavere tankesind. Vi skal arbejde med erkendelsesvejen, den oplyste vej. Vi skal være oplyste sjæle, som går ud i verden, tjener, selvforfølgelse, harmløshed og ret tale. Vi sender fjernhealing ud med lyksaligheden. Så det man ser i bibelhistorien, at der flyver en Herrens engel ned til Jesus, det er det åndelige liv, der er vækket, Jesus liv, og inde i dette liv, der ligger lyksaligheden. Og senere hen, så ligger der tilgivelse på andre menneskers vildfarelse, også hvor det giver det, der hedder syndernes forladelse, kødets opstandelse, hvor man går ind til det evige liv. Opstandelse betyder, at man har fået muligheden for at gå ind i det sjælelige, åndelige liv.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksalighedens energi og arbejder med skaberkraften, den guddommelige og åndelige skaberkraft, hvor jeg ønsker I alle sammen vil deltage i det, af egen fri vilje, prøve at hæve bevidstheden op mod de dimensioner, og så være med til at sende lys og kærlighed ud til hele vores klode. Prøv at indstille jer på, at det kan vi gøre. Hvis vi lægger bevidstheden på det, og vores grundfundament er i orden, som er baseret på kærlighed, lys og tillid, så ændrer vi den verden, vi lever i. Vi ændrer os selv, fordi vores ariske udstråling indeholder lys, kærlighed og tillid. Den tiltrækningsenergi som ligger der betyder, når man er ude og arbejde i andre grupper, så kommer der en indre samklang, som man ikke kan forstå rigtig med sin fysiske hjernebevidsthed, men man oplever en indre samklang, når man udstråler den guddommelige bevidsthed.

Jeg overfører en velsignet energi. Jeg nævner nogle navne, og alle dem jeg ikke nævner, de er der også. Det er fordi, når jeg nævner navnene, så kan vi alle lave en målrettet energi til de mennesker, og så får de det meget bedre i dag og i fremtiden. Det betyder, at deres ydeevne bliver mangedoblet, der kommer en anden glæde og en anden motivation. Vi skal regne med, at de mennesker vi giver energi til, hvis de er indstillet på den rette station, deres guddommelige åndelighed, og måske anvender de det igennem deres kraftords energi, så sker der noget helt andet.

Der er selvfølgelig også det, at når vi er der som healere, så lader vi også vores energi gå til, vi starter med at give energi til Sirius, det store Hvide Broderskab på Sirius. Vi sender lys, kærlighed og visdom, vi sender det herfra Healerskolen i Sønderjylland, som I er koblet ind på lige nu. Vi forener vores bevidsthed og energi og sender energi til solen Sirius. Vi overfører også energi til Sanat Kumaras ashram, vi sender til Hierarkiets mestre, Kristus som er overhoved for Hierarkiet, tibetaneren det er Jesus af Nazareth, Djwal Khul, Kuthumi, Rakoczy, Manuen, Mahachohanen og til mange, mange flere mestre. Til Baba som er Avatar. Mange mestre er også Avatarer, der bliver ikke snakket om det.

Det er vigtigt at tænke på, at når vi lægger forbindelser ind, overfører energi dertil, og vi igen flytter bevidstheden ud på de daglige ting, vi skal gøre, så åbner vi kanalen ind til vores højere bevidsthed, hvor der kan komme gennemstrømning til det arbejde, vi foretager os.

Vi skal arbejde med at give energi til Dan og Helle. Til Lisbeth. Susanne. Karina. Inge Højbusk. Ida. Per. Anna. Gurli og Carsten. Lene. Birtthe. Hanna. Leon og Lica. Carsten og Gurli. Jan og Inga. Yvonna og Poul Erik. Yvonne og Christian. Simon og Dorit. Ida. Lotte. Johanne. Horst og Mette. Michael. Annette Barsø. Vores Tina. Berit x 2. og til mange, mange flere.

Jeg ønsker jer en velsignet dag i ydmyghed og kærlighed til alle. Så husk ordet lyksalighed. Det var morgenmeditationen her i dag onsdag den 21. november. Morgenmeditation nummer 68. Også en lille hilsen til Jesper, der laver et flot stykke arbejde og sætter vores udsendelse ind på You tube. Tak til alle og god morgen.