

## **Nr. 69 Godmorgen til alle.**

**Morgenmeditation torsdag den 22. november 2018**

**Nøgleord: Livsenergi til alle.**

God morgen til jer. Vi er ved at starte op stille og rolig. Der går nogle få sekunder, inden vi er helt klar. I dag er det torsdag den 22. november 2018, og i dag er det også en dejlig dag, spændende dag, hvor der kan ske mange nye ting, og mange nye muligheder.

Vi skal huske hver eneste dag er en ny mulighed for at realisere sin sjælsbevidsthed, sin guddommelighed. Tænk på man kan realisere tingene fra det indre liv ud i det ydre liv. Det var dejligt, hvis I kunne begynde at bruge jeres visdomssider mere end at bruge personlighedssiderne. Mange af de ting I har gennemlevet af sårede følelser, er blevet omdannet til viden, og så putter I kærlighed ind i det, så bliver det til visdom. Den nye visdom som I har erhvervet der, det er meningen, I skal bruge den med det samme for at udvide jeres hjertechakra, for at udvide jeres rummelighed og kærlighed. Så det skal man anvende med det samme, man kan se, at tingene bliver en realitet. Vi arbejder udelukkende på at omdanne de negative tanker til positiv livsenergi. Når man har set nogle situationer, sårede følelser, tanker og handlinger, og man omdanner dem til sjælskvaliteter, irritation, frustration til glæde og spontanitet. Irritation og frustration kan man omdanne til glæde og spontanitet. Det er jo dejligt, at man har de egenskaber til rådighed inde i en selv. Det er vigtigt at blive ved med at gøre det, gøre tingene, skabe muligheden der skal til. Vi skal huske, at vi har inde i vores hjerter, der har vi kærligheden, vi har også livsgnist. Giver man energi til livsgnist, prøver at lade livsgnist, livsglæden ud strømme fra hjertet, så kommer der en anden rummelighed, der kommer en anden ydmyghed, der kommer en anden forståelse. Hvis nu vi for eksempel sidder nu her og tænker på alle de mennesker, som har hjerteproblemer, eller føler sig for såret, eller andre ting, eller vi kan sige nogle mennesker der snakker helt vildt hele tiden, rigtig, rigtig meget, de har hjerteproblemer, fordi de skal være nærværende i det, de foretager sig. Man skal være lyttende og have bevidstheden ind på kærlighedsenergien, livsenergien, livsaspektet. Jeg starter nu allerførst med at give livsenergi ud, og det betyder for eksempel Gurli og andre ting, som har haft problemer tidligere med hjertet. Når I fokuserer på hjertet og på den rummelighed og den væren, Simon og mange, mange andre, der har hjerteproblemer, så er det fordi, kærligheden skal komme til større udtryksform i menneskeriget. Det betyder, at man faktisk er meget heldig og kan bruge sine evner.

Jeg starter med at give energi, udføre og give livsenergi til alle. Prøv at være bevidst ind i jeres indre væren, prøv at gå i balance, i harmoni med jeres sjæls hensigt, hvor vi siger, vi arbejder med livsenergi, livsglæde og kærlighed. Jeg giver energi til alle lige nu, der har brug for livsenergi, livsglæde, tillid og ny forståelse. Der er hele tiden det, at når man kommer til at snakke om det, så kan vi se, vi inddrager flere og flere mennesketyper, som har brug for livsenergi, livsglæde, livsinspiration. Når I er bevidste om det, at I alle er sjæle, så betyder det bare, I kobler bevidstheden til sjælsbevidstheden, så fungerer det bedre, fordi det er kærligheden, der er grundenergien i vores bevidsthed, i menneskerigets bevidsthed. Når man kobler sig ind til det, så kobler man sig dybest set ind til planetlogos, sollogos som arbejder med en 2. stråle energi, som skaber en indre ligevægt, en indre balance.

Jeg giver lys, kærlighed, livsenergi til alt det jeg ser. Jeg giver til Per. Gurli. Carsten. Rita. Bente. Irene. Vivian. Birthe. Claus. Sussi. Lisbeth. Yvonna og Poul Erik. Inge Højbusk. Ida. Hanna. Simon og Dorit. Leon og Lica. Inga og Jan. Helle og Dan. Per og Anna. Berit `er. Dem der hedder Tina. Og til mange, mange flere. Annette og Lotte. Også rigtig mange mennesker rundt omkring på kloden, der har brug for livsenergi og livsglæde.

Forestil jer på hver eneste vejrtrækning, at I trækker livsenergi ind og ånder livsenergi ud igen. Vi gør det hele tiden, men det der er vigtigt, det er at gøre det som en bevidst handling, gøre det bevidst, og til Findus. Jeg lader den altfavnende kærlighed strømme ud til jer alle, den altfavnende kærlighed. Den altfavnende kærlighed

strømmer ud til jer alle, løfter jer alle og inspirerer alle. I skal tænke på, jeg gør det både om morgenen, i morgenmeditationerne, jeg gør det også om natten, jeg kommunikerer rent faktisk med jer om natten og jeres sjæle. I forbindelse med de ting, kommer jeg lige til at respondere på en gammel, natlig oplevelse. Det kom jeg til, fordi jeg snakkede med Helle i går, Helle og Dan. Helle havde fødselsdag i mandags, så det ønsker vi selvfølgelig tillykke med. Men jeg kom i den forbindelse til at tænke på Helle, hvor jeg sommetider har en indre kommunikation med. En af de gange jeg kommer til at tænke på, det var en gang for mange år siden. Jeg var i Lichtenstein nede i bjergene dernede. Der må Helle have bedt om hjælp eller en eller anden ting, fordi jeg opdagede lige pludselig i min drømmebevidsthed, kommunikerede jeg med Helle, og vi snakkede sammen på de indre planer. Det var faktisk helt fantastisk dejligt at snakke med et vist menneske. Det kan jeg altid få noget inspiration af. Jeg fik sagt det hele, jeg skulle, om natten, men næste morgen da kunne jeg ringe til Helle i Danmark, kunne hun huske vores kommunikation fra om natten, og vi fortsatte samtalen derfra.

Man kommer fra det guddommelige hvor man ligesom kommer fra et sted og går ind i menneskeriget for simpelthen at løfte menneskeriget ind i en ny evolutionsform. Det er telepati, kærlighed, visdom, aktiv intelligens og vilje, kraft. Viljen på det gode som skal udføres. Jeg kommer for at give en kæmpe ny impuls. Og det betyder jo, at jer der arbejder med morgenmeditationer, I kommer også til i jeres fremtidige liv at stå som nogle visdomsmestre, som virkelig kan kanalisere tingene. Så kan vi sige, "Jamen hvorfor skal vi vente til fremtiden, når vi kan gøre det lige nu". Det er også rigtigt så lad os gøre det lige nu. Brug jeres sjælsbevidsthed og jeres visdomssider til at formidle kærlighed og lys med. Løft menneskeheds bevidsthed. I evner det alle. I kan alle gøre det. når I gør det, så sker der noget andet. Der sker noget helt andet, både med jeres helbred, jeres sanser. Men det der altid er vigtigt, det er at sige, er I bevidst om, hvad I gør. Det betyder, I har gennemgået processerne.

Hvis nu man siger man er en ny kunde, der kommer ind i en elektronisk forretning og ser alle mulige ting, der er derinde, det er ikke ensbetydende med, at man er bevidst om det, fordi man skal ind og nærlæse hver eneste ting, hvad de består af, indeholder hele indholdsfortegnelsen. Sådan er det på den måde, men I har jo mange gange nærstuderet jeres følelsesliv og tankeliv, så I ved, hvordan energi virker. I ved også, hvordan I kan træde ud af det igen og bruge jeres ophøjede bevidsthed. I er meget godt kørende her. Så derfor, brug jeres ophøjethed, storhed, kærlighed. Brug de evner I har. Brug dem til at løfte med. Så vil jeg selvfølgelig, ligesom Bente gør så smukt, inden hun går i seng om aftenen, så har hun haft et tilbageblik og kigget lidt på, hvad morgenmeditationen har givet hende. Så sender hun mig en sød sms, som varmer mit hjerte, og det giver stor glæde og stor inspiration, når hun gør det. Det er, fordi hun fortæller om sit livsforløb den pågældende dag. Og så har jeg selvfølgelig det med, når jeg skal arbejde med andre om natten og de efterfølgende dage. Så I bibringer alle med meget god inspiration og nytænkning. Når I ved, I kan gøre det, så ændrer vi verden, vi ændrer den ind i opløftethed og inspiration. Det der er vigtigt, det er at reflektere lidt over, hvad jeg siger og så bruge det.

Jeg vil fortælle en anden lille ting. For mange år siden stod jeg inde i brikserummet og havde en klient derinde. Jeg stod og healede vedkommende, og så kiggede jeg på væggen. Klienten lå på briksen, og så var der en væg bagved. Mellem væggen og briksen der så jeg noget, som bevægede sig. Jeg så med mit fysiske og med mit æteriske syn, at det der rejste sig op derovre mellem klienten på briksen og væggen. der rejste sig en drage op, en blanding af en gammeldags drage og en slange. Det gibbede lidt i mig at se, der stod sådan en heroppe. Den rejste sig op i fuld højde, i højde med mit ansigt, stod og kiggede ind på mig. Da jeg ligesom kom over den lille forskrækkelse, jeg fik her, så gav jeg den accept, og så fik jeg en indsigt igennem den her drageslange, en indsigt i vedkommende som jeg arbejdede med, gav healing. Jeg så vedkommende i fire inkarnationer samtidigt, og kunne se hvilke evner og kvaliteter, der lå tidligere, i forskellige inkarnationsforløb, og så hvilke problemer vedkommende havde i dag. Så det var dejligt at se tingene i flere perspektiver på en gang, og så opleve flere inkarnationer ved pågældende klient jeg havde. Der kan man så sige, at den opmærksomhed gav visdomsslangen mig. Det er så den, jeg prøver at føre ud til jer, hvor jeg siger, I er vise. I skal bruge jeres visdom og jeres kærlighed i dagligdagen. Så når vi giver glæde, spontanitet, inspiration, når I giver det fra jer i en meditativ proces, en indre væren, en sansning, så sker der store forandringer, som jeg har nævnt tidligere i jeres legemer

og jeres bevidsthed. Så jeg bringer lys og kærlighed ud til alle mennesker. Nogle gange kan det være meget svært at forstå, at det er sådan, fordi folk skal ligesom se på, hvordan og hvorledes opfatter de noget nyt. Så det kan være, man skal gears ind i noget nytænkning først for at give accept og forståelse. Hvis vi giver accept og forståelse ind i det nye, så lægger vi ingen afvisning ind. Når vi lægger accepten ind, så har vi mulighed for at få den nye forståelse, som der skal til.

Jeg er allerede begyndt at glæde mig, og smiler lidt over det. Jeg glæder mig til at høre fra jer, når I bruger jeres sjælsbevidsthed, jeres kærlighedsenergi, når I løfter og inspirerer. I får så meget glæde tilbage, og den glæde bliver til verdens lys, verdens lys. Healerskolen er et lyscenter for kærlighed, visdom, tillid og tolerance. Hvis man oplever det med et åbent sind, så vil man mærke en helliggørelse, inde i sig selv. En helliggørelse. En helliggørelse betyder, man har fået gennemstrømning af den guddommelige bevidsthed, som ligger inde i jer, og I bliver oplyste.

I dag er det mere en fortælling, end vi mediterer på nogen ting. Hvis vi ønsker at meditere så prøv at meditere på det hele og se, hvordan der kan komme nye inspirationstanker ind i jeres bevidsthed.

Det var så vores morgenmeditation her fra Healerskolen i Sønderjylland, og mit navn det er Peter L. Simonsen. Morgenmeditation nummer 69, den 22. november 2018 godmorgen til alle og en velsignet god dag til jer.