

Nr. 70 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 23. november 2018

Nøgleord: Vær Oplyst, brug Sjælens hensigt, Sjælens kraft.

Godmorgen til alle. Godmorgen, godmorgen til alle. Alle er velkomne til morgenmeditation her i dag, fredag den 23. november 2018 på Babas fødselsdag. Det kunne det have været. Nu får I sendt en masse hjerter ud til jer, det trænger I jo til masser af kærlighed masser af lys, så det er rigtig godt.

I dag har jeg tænkt på, jeg har en lille plan med jer, hvad vi skal lave. I dag skal vi arbejde med vores forestillingsevne, vores forestillingsevne. Tænk på vi har sådan en. Lige om et øjeblik så går vi helt til den til undervisningen. Nu tror jeg, vi er ved at være der.

Jeg gentager igen. God morgen til alle, alle er hjertelig velkommen her i dag, fredag den 23. november 2018. Det er morgenmeditation nummer 70. Når man når til sådan et rundt tal der, så er der mulighed for fremskridt.

I dag skal vi arbejde med vores forestillingsevne. Jeg vil starte med at sige mit kraftord, det er, "Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder". Det betyder, at det guddommelige er inde i os. Jeg kan åbne for de muligheder, I har inde i jeres højere bevidsthed få de ting til at trænge ind i jeres sjælsbevidsthed og ind i jeres personlighedsopfattelse. Det er en af de evner, jeg har, jeg kan gøre.

Derfor siger jeg altid, hvorfor nøjes med sine begrænsninger, sine overbevisninger, når man har uendelige muligheder inde i en selv, uendelige muligheder. Tænk på vi ligger inde med guddommelige muligheder, hvis vi bare vil tage dem. Der er altid det, at når vi skal lære noget nyt, så starter vi med at lægge begrænsninger ind eller overbevisninger, fordi de har været der længst.

Hvis nu man skal lære et nyt menneske at cykle, så starter vi heller ikke med alle begrænsninger, så kommer vi aldrig til at cykle.

Når man står fast i en sygdom eller problem, så er det en god ide at udvikle sjælsbevidstheden, fordi i sjælsbevidstheden der ligger ubegrænsede muligheder, der ligger helbredelse, der ligger ny forståelse, der ligger masser af tillid. Man skal faktisk sige, "Jamen ved du hvad, jeg har muligheden, med måske hjælp fra min side af til at komme videre at komme ud af det sted, hvor man står, så man kan blive mere oplyst". Det er altid vigtigt ikke at starte med at lægge begrænsning ind. Mange mennesker lægger begrænsning, kritik, irritation ind, når man skal prøve noget nyt, men i virkeligheden er det en Guds gave at forny sig. Det er hensigtsmæssigt at få universet bag sig, hvor man arbejder for det indre Hierarki, Kristus og udvikler nye bevidstheder i menneskeheden. Når vi arbejder fuldt bevidst med de ting hver dag, så får vi hjælp til nytænkning. Det er også godt at lære noget psykisk sansning, hvor man kan se ind på mange niveauer i andre menneskers bevidsthed.

Jeg sad lige og spekulerede lidt på at mange gange, når man ikke rigtig kan komme videre, så kan man bare lave en cirkel. Med det samme vi laver en cirkel, så har man 360 grader muligheder, man gå ud af igen. Man kan starte med at lave en cirkel.

Hvis nu vi starter med at lave en cirkel helt enkelt, så kan man begynde at se på, hvor stor skal cirklen være? Det kan være, den skal være 15 cm. i diameter. Det kan være, man siger, "jamen nu vil jeg gøre den større", så udvider man bare til en meter, eller to, eller fem, eller ti kilometer eller 100 kilometer i diameter. Det kan man gøre med sin forestillingsevne. Man kan gøre den lige så stor, som det skal være.

Man kan også sige, "jamen jeg ønsker at lægge en farve ind i cirklen". Så kan det være, det er sådan en farve, der kommer pludselig ind, en eller anden farve. Det kan være gul, orange, rød, blå, grøn, eller hvad det skal være. Prøv at give lov til at lade tingene forme sig inde fra jeres højere bevidsthed læg den farve ind i cirklen.

Når man har lagt farven ind i cirklen, så kan man begynde at se, på om der skal være et ansigt inde i cirklen. Så bygger man et ansigt ind. Man kan gøre det, man tager et ansigt, man ikke kender i forvejen. Så siger man, ”Jamen hvordan kan jeg tage noget ind, jeg ikke kender i forvejen?”. Det er fordi, det man kender i forvejen, det ligger i sin hukommelsesbank, og i sin hukommelse der ligger mange begrænsninger og overbevisninger. Vi har ca. 80 til 85 % i vores hukommelse, som spærrer vejen for os fremad. Hvis nu vi siger, ”Jeg lader min sjæl lægge det ansigt ind, et sjælsindtryk”. Så kommer der et andet ansigt ind, som er opladet med energi, fordi det kommer fra sjælen af. Vi kan gøre det, når vi putter ansigtet ind, så kan vi lægge glæde og positivitet ind, godhed og kærlighed ind til det ansigt. Så vælger vi at gøre det, vi putter lige nøjagtig de egenskaber ind, og vi bestemmer selv, hvor meget det skal fylde, og hvor meget det skal udstråle.

Vi kan gøre det, når vi siger udstråle, så kan man lave stråler på cirklen. Så begynder vi at få en sol, og solen repræsenterer guddommeligheden. Det vil sige, den guddommelige oplysning ligger i cirklen, solen den kan forandre alting. Vi ved, hvis vi er lidt sortseer i dagligdagen, når vi kommer ud og ser solen, så bliver vi opstemte og glade igen. Så derfor er det en god ide at bruge sin forestillingsevne, som ligger i abstraktionsverdenen, som ligger i sjælsbevidstheden. Det er så enkel en lille øvelse, man kan lave hver dag, som giver livsglæde.

Så er der nogle, der siger, ”Jamen jeg kan ikke rigtig forestille mig det”. Jeg kan godt høre, hvad du siger, du ikke kan forestille dig, men det er ikke det samme, som at man skal opgive. Man skal bare sige, ”Jamen jeg prøver alligevel, jeg kan i hvert fald tegne det, det jeg hører du siger”. Så begynder det også at give en positiv mening. Nogle mennesker er skabt til at visualisere, andre er mere konkrete, men I har alle sammen evner og kvaliteter, og det er vigtigt at bruge dem. Brug evnerne og kvaliteterne.

Ikke starte med overbevisninger på begrænsninger, det kommer oftest, når man skal gøre noget nyt, begrænsninger. Hvis der kommer begrænsninger, så har vi stadigvæk evnen til at omdanne begrænsninger til en sjælskvalitet. Så er det blevet positivt en gang igen, hvis der kommer begrænsninger, fordi dem omdanner vi til positiv energi. Hvordan er det lige, vi gør det?

Jamen så har vi kigget på det, der hedder delpersonligheder, situationer, sårede følelser, tanker og handlinger og omdannet dem til sjælskvaliteter. Irritation og kritik kan omdannes til glæde og spontanitet. Det er det, vores højere bevidsthed ønsker at fremvise i vores bevidsthed, som vi skal udtrykke i dagligdagen. Putter vi det ind i solen, og forestiller os, at den sol den hæver vi over menneskeheden og lader den godhed og kærlighed der er i solen strømme ud til menneskeheden.

Så begynder man at oplyse mange mennesker på en gang ind mod det guddommelige, kærligheden. Hvis vi gør det, så er vi med til at forandre verden. Det er en simpel øvelse, men det giver det hele. Lad lys og kærlighed gennemstrømme alt. Som vi snakkede om tidligere vær oplyst. Vær oplyst, brug sjælens hensigt, sjælens kraft. Arbejd med det hver eneste dag. Læg glæden og kærligheden ind forny jer. Når man fornyer sig, så kommer der en utrolig livsglæde, og livsglæden kommer fra det universelle sind. Masser af mængde af energi man bliver fornyet på ny bliver glad. Man bliver ligesom nyforelsket, fordi man har opdaget nye evner i sig selv, og de evner kan man jo snakke lidt om. Når I ser igennem de evner, I har udviklet, så vil I se på andre mennesker på en ny måde. I vil se at de også har muligheder. Det vi kan gøre, det er at give andre folk nye muligheder, nye valgmuligheder.

Vi kan fjerne dem fra deres overbevisninger, ind og bruge vores forestillingsevne vores forvandling. Vi kan forvandle alt til livsglæde, spontanitet, kærlighed og visdom. Vi har evnen i os til at skal gøre det.

Når vi ser sygdom og andre ting, så ved vi, det er hæmmet sjælsliv, hvor man er gået fra at være i kontakt med livsopgaven. Der kan vi som healere hæve deres bevidsthed, vi kan i hvert fald hjælpe dem med at hæve deres bevidsthed. Det kan give energiudstråling.

Tænk på når man kommer som Avatar ind på kloden, det er simpelthen for at hæve bevidstheden og skabe et nyt ståsted og ny udvikling for menneskeheden. Det vil sige, man kommer som direkte linje fra det guddommelige og har besluttet sig til at man vil bruge sit liv til at hæve menneskeheden bevidsthed og klodens bevidsthed.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, jeg arbejder med nådens og tilgivelsens lys. Jeg kommer med den åndelige vilje, den åndelige vilje kommer direkte, den ligger i faderaspektet, Faderens søn, kærlighed og den skabende intelligens. Vi skaber alt, og vi kan gøre alting. Når vi er beriget med de evner hver dag, så har vi rigdom i vores liv og kærlighed. Der ligger en ufattelig glæde i at vide, vi er i stand til at hjælpe vores medmennesker, forny dem, ændre deres overbevisninger til nytænkning. Giv dem en frihed i, at de kan arbejde med deres sjælegenskaber, deres åndelighed, deres intuitive bevidsthed og den guddommelige del af dem. Vi tænker på, at vi er solengle, der er i fysisk inkarnation, vi giver lys og kærlighed ud til vores medmennesker.

Jeg begynder at overføre energi til Claus og familie. Jeg nævner en del navne, det er både til deres familie, deres venner, deres bekendte, deres arbejdspladser og alle de relationer de har både i nutid, fremtid og fortid, vi tager det hele med. Det vil sige, jeg giver energi tilbage i gamle inkarnationsforløb, og til de fremtidige inkarnationer de kommer ind i. Det vil sige, der er bygget en gylden vej op, den er bygget op med kærlighed, visdom, tolerance, sindsro.

Per. Sussi. Tina Sanders, Thiesgård, Adam og familien Adam. Findus og forældre. Ida. Karina. Susanne. Anette P. Anette B. Berit. Berit x 2. Hanna. Peter L. Rita. Irene. Bente. Vivian. Birtthe. Lisbeth. Yvonna og Poul Erik. Dan og Helle. Inge Højbusk. Lene Ravn. Lotte. Michael. Camilla. Birthe. Hanna. Inga og Jan. Simon og Dorit. Jesper og til mange, mange flere.

Husk på vi har skaberkraften i vores bevidsthed. Vi kan skabe, hvad det skal være. Vi kan skabe den rigdom, der skal til, rigdommen er i at forvalte den indre udvikling.

Og så er der selvfølgelig det, der hedder en rigtig fantastisk dag til alle. Min velsignelse gennemstrømmer jer alle, ud til menneskeriget, vores klode og til alle naturriger og videre ud i universet.

Det var vores morgenmeditation i dag, fredag den 23. november 2018. I gør det, at I kigger lidt på nogle af de passager, der har været i morgenmeditationen, og så siger I, der var nogle ord, der var nogle sætninger, der var nogle informationer der, dem vil jeg gå og have en lille meditativ proces på i løbet af dagen. Det er hensigtsmæssigt. I finder bare de steder, I ønsker og tag det i morgenmeditationen og videreudvikle det i jeres bevidsthed.

Godmorgen til alle og en velsignet dag.