

Nr. 73 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 26. november 2018

Nøgleord: Nytænkning.

Godmorgen. I dag er det mandag den 26. november 2018. I dag vil jeg give jer lidt oplysninger at starte på, som kan være hensigtsmæssigt.

Vi mediterer altid på, at vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation, men vi er meget mere end det. Jeg kan huske, vi sagde tidligere, ”Det er det, vi er”, men vi er også meget mere. Det vil jeg lige uddybe lidt.

Så jeg begynder igen at sige god morgen til alle som I dukker op til. I dag er det mandag den 26. november 2018. Det er morgenmeditation nummer 73 vi skal have.

Jeg sagde for nogle dage siden, der nævnte jeg nogle ting, der hedder ”Jeg er den, jeg er, og jeg er meget mere”. Det vil jeg prøve at uddybe lidt i dag.

Vi gør altid det, at vi snakker om, at vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation, men vi er mere end det.

Hvis vi begynder fra bunden af, så er vi både fysisk, vi er fysisk/æterisk, vi er astral bevidsthed, vi er lavere mentale bevidsthed og sjælsbevidsthed, men vi er også intuitiv bevidsthed og en Buddhisk bevidsthed, Buddhisk det er intuitiv, og så atmisk, nomadisk, guddommelig.

Vi har syv legemer, det er ikke bare sjælslegemet plus det lavere mentale, astrale, æterisk/fysisk, vi har syv legemer at operere i. Det vil sige, om natten der kan vi fungere i vores astrallegeme, lave astrale rejser eller mentale rejser, åndelige rejser. Vi kan rejse i de forskellige legemer, fordi vi har mange niveauer. Når vi ved, vi har mange niveauer, vi har mange legemer, vi kan befinde os i være i, jamen så ser tingene fuldstændig anderledes ud, end vi bare tror, vi har det fysiske legeme, det lavere tænkeevne og følelseslivet og intellektbevidstheden.

Det er vigtigt lige nu at arbejde med den sjælelige bevidsthed, hvor abstraktionstænkningen ligger i, også healinger, medfølelse, sindsro, tillid, accept og tolerance alle de ting. Det er det, vi prøver at stile hen imod men på et tidspunkt, så giver vi afkald på sjælsbevidstheden og træder ind i vores åndelige bevidsthed. Det betyder, at det er den nomadiske bevidsthed, man begynder at operere i, så giver man afkald på sjælsbevidstheden, og senere hen på sin fysiske bevidsthed. Man giver afkald på begge dele, hvor man så er den åndelige bevidsthed. Det er lidt sjovt at tænke på de her ting.

Det man også giver afkald på, på et tidspunkt, det er sit fysisk/æterisk legeme. Det vil sige, når man giver afkald på de ting, så er man rent faktisk død, men så lever man videre i det indre liv.

Det er lidt svært at forstå, men hver eneste gang vi sover, så er vi i det indre liv. Vi kan sige søvnen er den lille død, så der er ingenting at være bange for, for at gå ind i de indre verdener, fordi det er der, vi er det meste af tiden.

Jeg tænker lige på i dag, at jeg snakkede en dag med Horst. Jeg snakkede lidt om at være nærværende, så siger han ”Ja det kan godt være, det er det, jeg har brug for at lære lidt mere om, være til stede, være nærværende”. Tænk på hvor oprigtig sådan en fyr kan være.

Vi har noget, der hedder vores Solengel, som ligger inde midt i hovedet. Solengel og nærværelsens engel er det samme, så det er vigtigt at sige, ”Kan vi være nærværende i alt det, vi foretager os, kan vi nu være helt til stede, kan vi lytte med sjælsbevidstheden, kan vi være til stede og lytte med sjælsbevidstheden, fordi så har vi en anden opfattelse, en fuldstændig anden opfattelse, end når vi er til stede i vores lavere legemers bevidsthed. Fordi i vores lavere legemers bevidsthed der kan der komme forvrængninger i forhold til sjælsbevidstheden.

Vi gør så det i dag, at vi mediterer på, i den her mellemfase, det der hedder, at vi er sjæle, der er i en fysisk inkarnation. Vi mediterer på, at vi er sjælen, hvor vi ligger ind med ubetinget kærlighed, accept, tolerance, medfølelse, tillid, sindsro, ydmyghed, rørthed, kærlighed. Det er det, vi er. Når vi lige så stille trækker os ind i den verden, og ved vi er det, og vi ved, vi ønsker at udtrykke det i dagligdagen. Vi ved også, at det indre liv det er vi også. Det er der, hvor vi siger, at, ”Jeg er det, jeg er, vi er også meget mere”. Så det der hedder meget mere, det er, at vi har syv legemer at være i, syv verdener, så mennesket er en syvdeling.

Vi mediterer lidt på, at vi er en syvdeling, syv forskellige bevidsthedsverdener vi kan fungere i. Det er helt fantastisk at tænke på, hvor meget vi kan, og hvad vi er i stand til at udføre i sit liv. Når man begynder at tænke sådan, så tænker man på den livslængde man har. Så tænker man på, jamen hvis nu jeg bruger alle de der legemer og kan få dem integreret, sikke et stykke udviklingsarbejde man kan lave for menneskeheden og for andre kloder i det hele taget, vores jordklode. Tænk på hvis man begynder at udvikle de her ting.

Vi snakkede om den anden dag, at vi ved, vi har nogle gode evner, hvad vi er gode til, og så snakkede vi også om, hvad vi ikke var så gode til. Så siger vi, at det vi ikke er så gode til, det er det, vi vil prøve at sætte fokus på at udvikle, men forleden der tog vi udgangspunkt i følelseslivet. Lad os nu sige at vi begynder at tage udgangspunkt i, at man vil til at integrere de højere bevidstheder. Der er nok mange, der siger, ”Jamen det kunne vi godt tænke os, ja det kunne vi tænke os”, men det indebærer jo så, at man skal rydde op i følelseslivet. De ting der ligger i følelseslivet, når de ting bliver balanceret, så bliver det til intuitiv bevidsthed. Det vil sige, at jo mere vi får øje på tingene får øje på vores egne begrænsninger. Så siger vi okay, det er her, vi har muligheden for at forvandle tingene. Så skal vi tilbage til det, jeg snakkede om tidligere, at vi er så heldige, at jorden er udpeget til at lave udvikling, hvor man kan gå på indvielsesvejen, hvor man siger man arbejder i samklang med Hierarkiet og Hierarkiets mestre og det indre liv. Det er også det, vi er, og det er det, vi kan gøre, og det er det, vi kan være i.

Vi starter med at meditere på, at vi er en solengel, nærværelsens engel, der er i inkarnation. Nærværelsens engel og solenglen er den samme. Prøv lige at have det inde i jeres tanker inde i jeres bevidsthed, ”jeg er solenglen, jeg er nærværelsens engel, jeg er begge dele. Jeg har også et syvfoldigt legeme”. Nogle mennesker vil sige, det her det er nemt at forstå, men andre vil sige, kan det nu være rigtigt. Der er også god grund til at være måske lidt skeptisk over for det, sådan er det altid, når vi skal have fremgang. Men hvis nu vi erstatter skepsis med accept, så ligger man i sin sjælsbevidsthed i sin opfattelse. Så kommer der ingen frustrationer, det vil i hvert fald være vanskeligere.

Vi mediterer på, vi er solengle, vi er nærværelsens engel, og vi har syv legemer, så vi er syvfoldige. Når vi tænker på, vi er syvfoldigt, så er det nærliggende at lægge tanker ind på de syv ånder foran tronen. Har det noget med vores syvfoldighed at gøre? Ja det har det, der er tallighed i begge dele. Vi arbejder altid meget med forskel, men hvis nu vi går over og arbejder med ligheder, så kan det være meget mere spændende.

De syv ånder foran tronen, de hænger sammen med de syv stråletyper. Vi ved, de syv stråletyper påvirker vores legemer, så der er en sammenhæng i det.

Vi mediterer på solenglen, nærværelsens engel, og vi har syv legemer. Syv verdener vi kan leve i og udtrykke den guddommelige kærlighed igennem.

Jeg overfører åndelig velsignet energi til jer alle. Jeg sender den energi og bevidsthed ind i alle jeres legemer. Den åndelige velsignelse, den åndelige kærlighed til fornyelse af jeres bevidsthed, ny forståelse og ny tillid. Når de her ting er med, så dem af jer der har et kraftord, så tænker I på kraftordets betydning og kraftordets evner og muligheder. Dem af jer der ikke har fået et kraftord endnu, I tænker på fred, lys og ubetinget kærlighed. I prøver at sætte det hele sammen, meditere på jeg er solengel, jeg er nærværelsens engel, jeg har syv legemer, syv bevidsthedsverdener. Vi tænker på de syv ånder foran tronen. Vi tænker på de syv stråler, som arbejder igennem vores syvdelingsbevidsthed. Vi ønsker at udtrykke alt gennem kærlighed, visdom og tillid og samtidig med, får I den åndelige velsignelse fra mig af Peter L. Simonsen.

Det er en stor portion her en mandag morgen, men det er en god start på en ny uges udvikling. Jeg giver lys og kærlighed til jer alle. Jeg ved i alle kæmper med nye indsigter og nye muligheder. Jeg ved, I alle går fra at være mindre oplyste til at blive meget oplyste. Jeg ved, I ønsker at gå på den oplyste vej i indre kærlighed, selvforglemmelse, og jeg ved, I ønsker at udfylde gerne vil arbejde med den rette forståelse, den rette tale, den rette gennemstrømning i jeres legemer. Den her bevidsthed I begynder at bygge op i jeres morgenmeditation, er noget, man skal bygge på mange gange, inden det begynder at blive helt virkelig for en selv, men så er det godt, I er ved at udvikle sindsro også, udholdenhed og tålmodighed, så er det ikke så svært.

Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer. Jeg lader lys og kærlighed strømme ud til menneskeriget, til alle de steder på kloden der er brug for hjælp, og det er mange steder. Rigtig mange steder. Der er rigtig mange steder, I kan være til stede, hvor folk beder om hjælp. Efterhånden vil I opdage det helt intuitivt, ja men det er lige her, jeg skal være. Det er her, jeg skal bruge nogle minutter, og måske nogle dage, til at arbejde med fjernhealing. Måske skal jeg være total nærværende det sted, på kloden, der har brug for min hjælp eller jeres hjælp. Så vær til stede der. Oplyse, helbrede, give nyt håb og nytænkning. Husk at Healerskolen er et energicenter, kraftcenter på jorden her, som arbejder med kærlighed og visdom, åndelig vilje, skabende intelligens. I kan hente energien her, I kan hente energien i morgenmeditationerne, I har også energien inde i jer selv.

Jeg overfører energi til Keld, Anita, familien, Jonas. Claus. Per. Sussi. Lisbeth. Yvonna og Poul Erik. Ida. Dan og Helle. Lotte. Horst og Mette. Karina. Tina. Tina. Tina. Berit. Berit. Karl. Inge Højbusk. Ina. Simon og Dorit. Bente. Rita og Irene. Vivian og Birthe. Lene Ravn. Karina og Susanne og til mange, mange flere. Inga og Jan.

Så det var vores morgenmeditation her i dag, mandag den 26. november 2018. Morgenmeditation nummer 73. Også en hilsen til Irene. Yvonna og Poul Erik. Lica og Leon. Godmorgen og en velsignet dag.