

## **Nr. 77 Godmorgen til alle.**

### **Morgenmeditation fredag den 30. november 2018**

#### **Nøgleord: Ubetinget kærlighed.**

God morgen til alle. God morgen til alle de sande healere, som er ved at træde i karakter. I dag skal vi lave morgenmeditation her fra Healerskolen i Sønderjylland, her den 30. november 2018. Velkommen til de nye mennesker som dukker op nu, det er dejligt at se flere mennesker, som har lyst til at være med til morgenmeditation.

I dag skal vi arbejde med at være bevidste, være til stede i alt, hvad vi foretager os. Det første vi skal være til stede i, det er, at være bevidste om, hvem vi er. Vi kan sige, vi er sjæle i fysisk inkarnation. Vi er sjæle. Det betyder, når vi er sjæle, så er vi kommet ind i det femte rige, Guds rige, hvor vi er ved at være guddommelige. Det er dejligt at tænke på, at sjælen hører med til den guddommelige verden, det femte princip, det er helt fantastisk at tænke på. Når vi agerer som sjæle, er sjæle, og man snakker om udvikling så siger vi bare, ”Ja, det er det, vi vil, ” fordi vi vil gerne gå den oplyste vej, vi vil gerne gå ind i Guds herlighed. Når vi fungerer som sjæle, så kan vi se vejen, den indre vej ind mod Hierarkiets mestre, så vi prøver at give dem en lille smule opmærksomhed igennem de ting, vi laver i dag. Vi siger selvfølgelig tak for den store hjælp, vi får.

Vi prøver igen at meditere på fred, lys og ubetinget kærlighed. Vær opmærksom på jeres vejrtrækning hvordan vi trækker vejret ind og puster ud igen, stille og roligt. Det er lige meget, om det er gennem næsen, eller munden, I må gøre nøjagtig, som I synes. Det kan være, nogen har skyndt sig at gå hen til stolen og sat sig ned, at det kan virke forpustet for dem, jamen så må de jo puste lidt.

Vi mediterer på fred, lys og ubetinget kærlighed. Når vi lægger bevidstheden på det, så er det det, der sker. Alt det vi lægger bevidsthed på, er det, vi udvikler, fordi energi følger tanken. Lægge lys og kærlighed ind i jeres bevidsthed. Lys og kærlighed. Vi skal forestille os, vi er sjæle. Vi skal ikke en gang forestille os det, fordi vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation lige nu. Vi er her for at udvikle vores egen bevidsthed. Det er gradvise processer, hvor man går fra den ene indsigt ind til den næste indsigt.

Der er nogle gange, hvor vi har talt en dag, så begynder man at opdage en dybere betydning af det, man siger. Den betydning var måske ikke til stede i går, men det kan være, den er kommet i dag, fordi der sker en gradvis udvidelse af bevidstheden. Nogle gange kan det selvfølgelig komme hurtigere. Når det kommer hurtigere, så ligger der altid en krise foran en større bevidsthedsudvidelse. En krise. Giver man accept til krisen, så ved vi, det kan være vores indre vejleder, der banker på eller en anden ting, og så kommer der virkelig uro inde i os. Det er lige før, vi tror, at nu går verden under, men det gør den ikke. Det er fordi, det er en større bevidsthedstilstand, man er på vej ind i. Det kan være, man opdager at hov, hov, nu har jeg fået store smerter i ryggen eller et andet sted. Det kan være, det er forspillet på en større bevidsthedsudvidelse. Hvis nu vi fokuserer på, hvad er jeg ved at udvide min bevidsthed ind i? Har jeg kørt målrettet på at udvide den, eller sker det bare lige pludselig? Oftest siger vi, det er fordi, jeg kom til at træde forkert eller tog en forkert bevægelse. Så mange gange så er det derfor, det er sket, men i virkeligheden kan det være, man lige skal være bevidst om, at vi er ved at udvide vores bevidsthed. Det skal vi lige tænke lidt over.

Vi mediterer i dag på fred, lys og ubetinget kærlighed. Fred giver ro i følelseslivet. Ubetinget kærlighed det betyder, vi kan give, uden vi skal have noget igen, men vi giver bare af et rent hjerte. Vi giver, fordi vi gerne vil give. Fred, lys. Det er vigtigt hele tiden at se lyset for os. Hvis vi trækker lys og kærlighed ind i vores bevidsthed, nyt lys, ny kærlighed. Kærligheden til det guddommelige. Kærlighed til oplyste sjæle. Der hvor man er ved at blive oplyst, hvor det er sjælen, der træder i karakter, der er brug for meget støtte, for de mennesker kan udrette noget mere, end de andre de kan. Så der er altid brug for støtte. Der er også brug for støtte, hvis man

siger, man kommer helt dødrødt ind i lokalet. Der er også brug for støtte og hjælp til at blive mere bevidst, men i den opvækkelse så er det vigtigt at respondere på det positive alligevel. Vær positiv, vær fremadtænkende, vær fremsynet.

Vi mediterer på fred, lys og ubetinget kærlighed. Det kan være, I får brug for at lukke øjnene til at gøre det, så gør det. Bevæg jer ind i en indre ro og en indre væren. En indre ro og en indre væren.

Mens I arbejder med det, så overfører jeg en guddommelig velsignelse til jer. Det strømmer selvfølgelig fra min bevidsthed ud til jer alle. Jeg prøver at arbejde med jeres sjæle og hjælper jeres sjæl til at få mere fat i jeres personlighed. Vores personlighed stritter oftest imod i at blive mere oplyst.

Jeg overfører energi igennem området her, midt i panden, hele mit hovedcenter og igennem mine øjne. Lige det område her midt i panden. Jeg overfører velsignet lys og kærlighed til jer alle. I siger inde i jer selv, eller I siger det højt, så siger I, ”Vi er Herrens sendebud. Vi er Herrens sendebud”.

Det vil sige, jeres højere bevidsthed har givet jer tillid, vores højere bevidsthed har givet os tillid til at kan hjælpe, støtte og udvikle vores medmennesker.

Vi lader lys og kærlighed gennemstrømme alt. Det vil sige, alt får energi fra os, og vi tænker på, vi er guddommelige sendebud.

Det betyder, vi skal ud med energi og bevidsthed til alle, fred, lys og ubetinget kærlighed. Idet vi gør den proces, så iagttager vi også os selv for at se, jamen gør jeg nu min del med den rette omhu og med den rette kærlighed. Fører jeg nu min proces, som Guddommelig sendebud, fører jeg nu det ud i verden? Gør jeg det helhjertet.

Der er mange gange, der er brug for jer i en større gruppefusion, så er det vigtigt at være til stede i det. Man ved aldrig helt nøjagtigt, hvornår det er udvidelsen sker, bevidsthedsudvidelsen. Hvis vi tænker på, vi er lysbudbringer, et guddommeligt sendebud. I skal tænke på, I skal kunne skabe en forandring hver eneste dag for andre mennesker og give dem indre ligevægt, livsglæde og en ny forståelse i, hvad de foretager sig. Prøv at tænke på, det er det, vi skal gøre alle sammen. Det er det, der ligger i at være et guddommeligt sendebud. Vi skaber magi omkring os, oplysthed, fred og kærlighed.

Jeg overfører energi til Rigmor. Til familierne, til de rette relationer. Til Rigmor. Elin. Lene Degn. Gurli og Carsten. Lisbeth. Yvonna og Poul Erik. Dan og Helle. Jesper. Anna. Per. Inga og Jan. Leon og Lica. Karina og Susanne. Yvonne Teibel. Christian. Dorit og Simon. Christian. Louise, Morten og børnene. Keld og Anita. Jonas og Mira. Til Rita. Irene. Bente. Claus. Vicki. Christina. Karl Riegvald. Ina. Berit. Berit x 2. Tina Adam. Tina Sanders. Tina Thiesgård. Lotte. Horst og Mette. Ida. Karina, Brian og børnene. Louise, Morten og børnene. Poul og Mona. Jørn Otto. Elly. Og til mange, mange flere.

I er alle Guddommelige Sendebud, I går ud i verden og løfter, inspirer.

Jeg giver også energi til Mettes mor. Marlene Brandt. Til Per. Johanne. Peter Lykkehus. Til mange flere.

Vi overfører ny livsenergi, nyt håb til Aleppo, mange forskellige krigszoner i verden, hvor der er brug for nyt håb og ny livsenergi. Vi sender lys og kærlighed ud i verden, til eliminering af angst, frygt og stress. Prøv at se om vi kan bevare den indre ligevægt, den indre ligevægt. Prøv at tænke på vi kan være taknemmelige for, at vi har muligheden for at hjælpe andre, igennem det vi foretager os. Vi har selvfølgelig også til dyreriget, planteriget og mineralriget, til hele vores klode.

Det var vores morgenmeditation i dag, her den 30. november 2018. Morgenmeditation nummer 77. Godmorgen til alle og en velsignet god dag. Det var så Peter L. Simonsen, her fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak fordi I var med, og fordi I er til.