

Nr. 80 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 4. december 2018

Nøgleord: Abstrakte niveauer.

Godmorgen til alle. I dag er det tirsdag den 4. december 2018. Vi skal have morgenmeditation nummer 80. Det er jo sådan set rigtig mange.

I dag har jeg tænkt på, at vi skal til at arbejde med meditere på vores abstrakte niveauer. Abstrakte niveauer. Et abstraktionsniveau det ligger i sjælsbevidstheden. Det vil sige, det vi mediterer på, det har ikke en logisk rækkefølge men abstrakt rækkefølge. Det vil sige, der er både symboler og andre ting, der ligger derinde, som kan give en dybere mening ind til vores åndelighed. Vores åndelighed.

Så er det nogle gange, vi spekulerer på, "Hvad er vores åndelighed for noget". Vi ved jo, at vi er sjæle, vi ved godt vi er guddommelige, vi ved vi har Kristusbevidstheden i hjertet, vi ved også, at vi er søn af Faderen i himlen. Det vil sige Faderen i himlen er det åndelige aspekt. Vi ved det guddommelige har en hensigt med vores jord en plan med jorden.

Når vi begynder at meditere ind i de abstrakte niveauer, så begynder vi at komme i kontakt med Guds tænkning, Guds handlingsmåder. Vi kan sige, det er ikke handlingsmåder, der ligger i dagsbevidstheden, men det ligger i abstraktionsbevidstheden. Der har man den rigtige måde at fungere på, og se hvordan ting virker.

Der er bare det i det, at når man skal til at arbejde med abstrakt niveau, så er der mange, der siger "Ah det kan jeg godt tænke mig, på den ene side set så vil jeg rigtig, rigtig gerne, men da jeg nu ikke rigtig ved, hvad det er, så har jeg heller ikke rigtig lyst til det". Mange mennesker de er styret af ikke lyst til at udvide sin bevidsthed. Mange siger, "Hvad får jeg ud af det, hvad får jeg ud af det? Er det noget målbart, får jeg en større indtægt ved at arbejde med abstraktionstænkning? Jeg vil vide det først". Så siger vi, "Ja det får du på sigt, fordi du lukker op til din åndelighed, til din kærlighed, til din indre visdom". Så er der nogle, der siger "Ja, ja det er også rigtigt, hvad du sige nogen gange, for mig er det nogen gange sådan, og andre gange er det ikke sådan". Men man ved godt, man kommer fra en enhedsbevidsthed ind i en dualitetsbevidsthed, og den kommer tilbage til enhedsopfattelsen igen. I dualitetsbevidstheden der ligger man både ind mod det positive, det skønne, det sande, men er også meget tilbøjelig til at være i sin ikke lyst. Jamen jeg har ikke rigtig lyst til at gøre det og det, fordi man har glemt glæden i at give. Når man giver fra sig, med ubetinget kærlighed, visdom, accept og tolerance, så får man livsglæde tilbage. Ligger der for mange ting og hæmmer en i at få livsglæde, så forholder man sig til følelseslivet. Så vil man hellere trække sig lidt fra det hele. Man går faktisk, fordi man er ked af det og føler sig svigtet. Nogle gange kan man godt have den følelse, hvis man siger "Jamen jeg har de vise ord på, hvordan det skal løses, men alligevel så trækker folk sig, fordi de ikke vil bruge deres visdom. Det er der vi siger, vi er nødt til at balancere ubalancen i de sårede følelser, hvor der måske ligger mange svigtsider, mange forladthedsfølelser tidligere.

Lad os sige, der ligger en forladthedsfølelse, så betyder det også, at man ikke vil engagere sig, fordi man føler, man er sat til side tidligere i sit liv. Hvis nu man er blevet sat til side tidligere i sit liv og så siger, "Jamen der var måske en mulighed for at se bagom tingene, se hvordan andre mennesker tænker og så begynde alligevel at sige, "Jamen nu arbejder jeg målrettet på, at min grundenergi skal være kærlighed og visdom". Når man kommer ud i forladtheden, så er man faktisk dybest på sin egen sjælsbevidsthed, sin egen kærlighedsnatur. Vi skal lave koblingen ind til at sige, "Jamen jeg er jo et kærligt menneske, og jeg vil gerne udtrykke kærligheden i alle relationer. Det kan godt være, der er noget vanetænkning og andre ting, man skal ændre på, men mange gange siger folk, "Jamen det har jeg slet ikke lyst til, jeg har ikke så meget lyst til at ændre på det, fordi jeg ved, hvad jeg har. Hvis nu jeg giver slip på den her ikke lyst, hvad har jeg så?" Jamen så har man jo livsglæden, spontaniteten, nytænkning.

Hvis nu vi siger, vi begynder at meditere på vores abstrakte niveauer, en abstraktionsbevidsthed, så kommer der en meget større livsglæde.

Mens jeg sidder og snakker her, så kan det være en god ide for jer, I sidder og er givende.

I giver med jeres højre hånd, vend højre hånd opad, og lige massere jeres håndchakra i højre hånd. Mens I gør det, så læg bevidstheden i højre hånd og responder på energien i jeres højre hånd. Hvis I så trækker vejret dybt ind og ud, så vil man faktisk begynde at respondere på den sjælsenergi, der ligger i håndchakraet. Man kan sige, det er lidt abstrakt på en eller anden måde, men også kun lidt. I kan sidde med jeres venstre arm. Prøv at sidde med den som om jeres venstre arm går ned på et stoleryglæn. Kør med armen, bøj den i 30 grader opad, lidt foran jer, ligesom om hænderne ligger foran hjertet, skrå fremad. Forestil jer at I kører ganske, ganske langsomt op med hånden mod venstre. I kører bagom. Idet I kører bagom, så lukker I viden frem, viden som ligger spærret inde i jeres fortid. Samtidig med at man prøver at vejlede, så sætter man pegefingeren, man lukker hånden halvt op og så kører man tommelfingeren ned på langfingeren og så kører man en lille smule bagud også i den samme cirkelbevægelse, som man gjorde med hånden. Så henter man faktisk viden inde i sig selv. Det vil sige viden, der kan være årsag i fastlåsningsen. Man gør det faktisk ubevidst. Hvis man så kører tommelfingrene den modsatte vej, og man ændrer det hele og kører den modsatte vej med tingene, så motiverer man sin indre bevidsthed til at udtrykke det i en klar udtryksform, en fremadskridende proces. De ting kan man lade kropsbevidstheden gå ind i de abstrakte niveauer og hente viden, som kan anvendes til videreudvikling.

Vi ved også, hvis der er noget, vi har glemt og man begynder at snakke om ordene omkring det, man har glemt, så kan der gå et stykke tid, så ved, vi at hjernen husker det der. Der er et center, hvor det ligger lagret inde i de permanente atomer, der hentes der viden fra. Når vi så igen siger, ”Jamen jeg kunne også godt tænke mig at få en større viden ind, ikke bare den viden jeg har erfaret mig tidligere men en viden fra mine abstrakte niveauer”.

Man gør det, man kører igen med sin venstre hånd, og der kører man med nogle fremadskridende bevægelser. Jeg skal vise jer det, når I kommer på skole næste gang. I kører med de fremadskridende bevægelser, så ser man faktisk nye muligheder, som man aldrig har set før, så dukker de op inde i vores bevidsthed. Det ligger på vores abstrakte bevidsthed, så dukker de op. Idet de dukker op, så er det ledsaget af livsenergi og livsglæde. Man kan mærke sådan en indre glæde gennemstrømme en, når det begynder at ske. Når det begynder at ske, betyder det, man fuldstændig har forladt følelsesverdenen, man er trådt ind i de abstrakte niveauer, og det er rigtig spændende at være der, fordi der er nytænkning til rådighed. Vi begynder igen at blive en årsag. En årsag til at vi kan forandre den verden, vi lever i, og forandre det for de mennesker vi er sammen med. Man får en stærk opladende energi, og den stærke opladende energi den stimulerer hjertet. Det vil sige, man kan have hjertesorg, og den kan man få af, at man ser, jamen det er svært for andre mennesker at flytte sig, så kan man blive en lille smule ked af det. Når folk bliver ked af det, så mister de oftest lysten, livslysten. Når vi kører den anden vej ind mod de abstrakte niveauer, så betyder det at vores højere bevidsthed afgiver ny viden og ny visdom til os, og det er der, vi skal være.

Vi mediterer på, at vi er sjæle. Vi har en abstraktionshjerne, vi har en intuitiv bevidsthed, vi har livsglæden inde i os. Vi er livsglæde. Lad livsglæden strømme ind i alle jeres celler, hele jeres krop og hele jeres bevidsthed, så begynder I at lyse igen med kærlighed, visdom, tillid, som fornyr jer, og det er igennem fornyselsens ånd, ting begynder at ske, men det ligger på vores abstrakte niveau. Man kan også begynde at træde igennem ind til den indre visdomsverden, der hvor mestrene også trækker deres viden fra, der kan vi gå ind med rene hjerter, med ren kærlighed og få den viden og den indsigt ind. De ting jeg har snakket om her de første 15 min, de er faktisk grundfundamentet for jeres abstraktionstænkning.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme vores legemer. Lad lys, kærlighed og visdom gennemstrømme alle vores legemer, vores syv legemer. Husk på vi er syvfoldige. I synger inde i jer selv, ”Jeg er den jeg er, jeg er den jeg

er, og jeg er meget mere, og jeg er meget mere". Og så siger I "Det bliver en dejlig dag i dag, det bliver en dejlig, dejlig dag i dag med kærlighed, lys og tillid, med kærlighed, lys og tillid.

Vi mediterer på de abstrakte niveauer, bevidstheden inde i Guds sind, inde i Guds kærlighed, inde i den guddommelige hensigt. I skal huske, idet vi gør tingene, så kan det tage tid, inden det bliver registreret i vores bevidsthed, og så er det godt, vi har udviklet tålmodighed eller er ved at udvikle tålmodighed. Når I giver jer selv lov til at udvikle tålmodighed, så kommer der meget livsglæde, rigtig meget livsglæde, og man får bærekraften inde i sig selv til at løfte og til at inspirerer med. Løfte, inspirere igennem medfølelse, tolerance og visdom. Vi går lysets vej, vi går på den oplyste vej. Vi er lysbærer i de høje himmelsale, vi bærer lys og kærlighed ind i menneskets verden. Vi går fra vores abstrakte niveauer og modtager energi fra Guds bevidsthed. Når man arbejder med abstraktionstænkning, så er det ikke noget, man kan tænke sig til, det er heller ikke noget, man kender, det er ny ren viden, som kommer fra de højere dimensioner, der er ingen følelsesliv til stede, der er heller ingen tankeenergi til stede. Det er ren viden og ren kærlighed. Når I fungerer i de her ting, så vil jeg overføre min velsignede energi til jer alle. Jeg velsigner jer alle i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Jeg velsigner jer alle i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Jeg velsigner jer igennem Sollogos, Planetlogos bevidsthed lader det strømme ud til hele menneskeriget, til hele vores jord. Og vores lys og kærlighed begynder at stabilisere den med viden fra de abstrakte niveauer og fra den guddommelige bevidstheds udtryksform. Jeg ved, der kan komme mange spørgsmål, men send mig bare en sms på det.

Jeg siger godmorgen til jer alle. Det var morgenmeditation tirsdag den 4. december 2018. Godmorgen. Rigtig god arbejdslyst. Hej.