

Nr. 82 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 6. december 2018

Nøgleord: Kærlighed, Lys og Tillid.

Godmorgen. Godmorgen venner. I dag er det torsdag den 6. december 2018. Vi skal have morgenmeditation nummer 82. Vi tager en lille gentagelse om et lille øjeblik. Godmorgen venner og healere. I dag er det torsdag den 6. december. Vi skal have morgenmeditation nummer 82.

Vi skal begynde at tænke på, at vi er sjæle i fysisk inkarnation. Vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation, og vi skal efterhånden vide det, men det er ikke så lang tid, vi kan huske det. Vi har et følelsesliv, et tankeliv og en fysisk krop, men det er sjælen, der er beboer indeni. Det drejer sig om at blive ved med at være sjælsbevidste. Det er det, vi prøver på at blive. I sjælens verden der indeholder ubetinget kærlighed, accept, tolerance, medfølelse, tillid, sindsro, der ligger de healende kræfter i. Det er sjælen, der healer, og der ligger abstraktionstænkning. Der ligger mange flere ting ydmyghed, rørthed, nærværelse, oprigtighed.

Det er også altid sjælen, der giver os den dårlige samvittighed. Hvis vi nu ikke lige laver det, vi skal, fordi vi laver overspringshandlinger. Vi vil noget andet i personligheden, så kan der komme dårlig samvittighed. Det er sjælen, der responderer på, at man kunne gøre det rigtige, at man gør det forkerte. Det er Guds stemme, man hører, når den dårlige samvittighed kommer frem, men det kan vi jo ændre på, hvis vi skulle komme ind i den situation. Det er bare at gøre det, man skal gøre i stedet for. Vi skal arbejde med lys, kærlighed, tillid, også i dag.

Vi kan meditere på lys, kærlighed, tillid og så lægge bevidstheden ind foran hjertechakraet. Fred, lys og ubetinget kærlighed. Kærlighed, lys og tillid. Prøv at tage kærlighed, lys og tillid og meditere på det. Kærlighed, lys og tillid. Tænk på når I er i stand til at give kærlighed til andre, oplyse deres tankesind, gøre det med tillid til at I kan forandre deres bevidsthed, at I kan få den indre ligevægt, den indre balance. Mediter på kærlighed, lys og tillid.

Tænk på det bliver en dejlig dag, for os alle sammen, i dag. Det er helt utroligt hvor sekunderne de tikker af sted, og vi bliver ældre og ældre. Tænk på vi kan have et fuldstændigt berigende liv, et dejligt liv, hvis de sårede følelser ikke bestemmer. Ved at omdanne de sårede følelser til positiv energi så kommer der en masse livsglæde. Tænk på det er noget vi evner at gøre hver dag. Læg tillid ind, tillid til processen, giv accept til at alt kan forandre sig til positiv livsenergi, livsglæde. Vi træder ind i en væren af livsenergi, livsglæde og kærlighed. Når I tænker på at det, kan vi gøre så enkelt som ingenting, så let som ingen ting.

Tænk på samtidig med så fylder jeg jeres hjerter op med lys, kærlighed og tillid, næstekærlighed, medfølelse, tolerance. Jeg giver lys til alle jeres hjerter, til større bevidsthed, jeres forståelse, jeres tolerance. Samtidig er der en del af os, en del af vores bevidsthed der fokuserer på lys, kærlighed og tillid. Tænk på vi kan være flere steder i vores ophøjede bevidsthed samtidig. Når jeg nævner nogle ting i vores ophøjede bevidsthed, så kan vi godt tage nogle andre ting ind i vores ophøjede bevidsthed. Vi har intet følelsesliv der spærrer. Tænk på vi giver lys, kærlighed, tillid. Lys, kærlighed og tillid. Vi mediterer på det. Prøv igen at putte blidhed i jeres tanker. Blidhed, venlighed og ydmyghed. Jeg giver lys og kærlighed til alle.

Jeg giver lys og kærlighed til alle. Jeg giver til Claus og hans familie. Lys, kærlighed, tillid, accept og tolerance, det giver jeg til alle. Til Berit x 2. Berit. Lisbeth. Tina Adam. Theisgård. Sanders. Til Karina. Susanne. Lene. Gurli og Carsten. Leon og Lica. Inga og Jan. Per. Sussi. Anna. Jesper. Til Ida. Prøv at lade lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed og se på hver eneste vejtrækning, hvordan I selv fylder jer op med lys, kærlighed og tillid.

Forestil jer I sidder her i stalden sammen med mig, og jeg har givet jer en energioverførsel eller mange energioverførsler. Tænk på at være bevidst om den forandring der sker i jer.

Jeg giver energi til Annette Barsøe. Anette P. Yvonna og Poul Erik. Yvonne og Christian. Inge Højbusk. Ina. Lotte, Lotte går det godt, godt, Lotte godt, godt. Til Bente. Irene. Rita. Simon og Dorit. Michael. Camilla. Peter Lykkehus. Og til mange, mange flere. Jeg giver energi til alle, der kommer her jævnligt på skolen, og jeg giver energi til hele menneskeheden. Jeg udsender min velsignelse til jer alle, Herrens velsignelse. Giver lys og kærlighed til Kristus. Kristusbevidstheden er kærlighedsbevidstheden, som vi alle har i vores hjerter.

Det vil sige, vi er syvdelte mennesker, vi har syv legemer. Jeg begynder at give energi fra vores sjælsbevidsthed, som er kærlighed ind mod vores intuitive bevidsthed, ind mod vores åndelige bevidsthed. Vi ved, vi kan være meditative ind mod det åndelige liv. Det er der, sjælen er. Sjælen er meditativ ind mod den åndelige verden, Shamballah, Hierarkiet, visdomsmestrene, adepterne på Sirius, Planetlogos, Sollogos. Når man begynder at nedtrappe ny bevidsthed, som skal anvendes i dagligdagen. Den viden der kommer ind er ren viden uden begrænsninger, uden følelseslivet, uden tankelivet. Det kan være, det kommer i form som symboler, eller andre ting, der rummer en masse visdom.

Jeg giver livsenergi og livsglæde til alle. Til Horst og Mette.

Hvis I fokuserer på mit område her, panden, og samtidig mod mine øjne, så vil jeg overføre lys til jer alle. Lys, kærlighed og tillid. Jeg vil forøge jeres evner hver dag, jeg vil give jer nye muligheder. Giv jer selv muligheder hver dag, jeg vil forstærke jeres muligheder, jeres indlæring og jeres tolerance. Vi skal give energi til Mesterhierarkiet, til adepterne på Sirius, det store hvide broderskab. Det er dejligt at være bevidst om, at man kan være i en indre væren og lytte derfra. Lytte til det indre liv. Forestil jer I går af bevidsthed mod det indre liv, man bevæger sig ind i en lystunnel, en lystunnel i sin indre verden. Man kan flytte sig ind igennem den, igennem sin bevidsthed. Man kan rejse med bevidstheden ind i andre dimensioner og samtidig vide, at man sidder her på stolen om morgenen, men man kan rejse med sin bevidsthed ind i himmeriget og være til stede der. Vi kan hjælpe herfra, hvor vi ved, vi har en fysisk bevidsthed, men vi kan rejse i vores sjæls og åndelige bevidsthed ind i det guddommelige og få en indre optankning, en ny viden, ny tillid og igennem visdom og klar lys. Idet vi rejser i sådan en bevidsthedstunnel, det er det samme som en fødselsproces. Man kan rejse ind i englehierarkierne, få lys og kærlighed her. Det er vigtigt at tænke på, at de opbyggende devaer dem har vi i vores aurafelt. Hvis vi giver vores opbyggende devaer lys, kærlighed og tillid, så begynder de at omdanne vores sårede følelser til ny livsenergi, forståelse. Det vil sige, englene giver os mulighed for at blive intuitive, og det tunge stof vi afkaster. Der sker på den måde en vekselvirkning i englehierarkierne, så de kan træde ind i den fysiske bevidsthed.

Vi giver lys og kærlighed til alle. Vi tænker i kærlighed og glæde. Når vi tænker på, hvad vi kan gøre for andre hjælpe andre til et bedre liv, så bliver man lidt ydmyg over det, men det er også et fantastisk liv at have. Vi er alle i stand til at gøre det, og det er det, vi gør i dag og i al fremtid.

Det var morgenmeditationen her fra Healerskolen i Sønderjylland, her torsdag den 6. december 2018. Morgenmeditation nummer 82. Godmorgen til alle og en velsignet dag til alle.