

## **Nr. 83 Godmorgen til alle.**

**Morgenmeditation fredag den 7. december 2018**

**Nøgleord: Jeg er Den Indre Iagttager.**

Godmorgen venner, healere og alle positive mennesker, også alle de andre. Det er dejligt at se, hvordan I er klar fra morgenstunden til at modtage sjælelig, åndelig udvikling her i dag. Det er dejligt at se, hvordan I farer ind i Himmeriget lige nu, hvis vi kan kalde det det.

Godmorgen til alle. Jeg vil gerne, I starter med et lille smil på ansigtet, det hjælper helt fantastisk på al ting. Et lille smil på ansigtet og glæder sig til den dag, det skal være i dag. Det er altid spændende at se på, hvad skal der ske i dag.

Vi arbejder mange gange med planen, med os selv, hvad der skal ske, og somme tider kan det lykkes at udføre planen, men andre gange så mislykkes det.

Det er vigtigt at se på oprigtigheden med sig selv. Hvordan er jeg vant til at løse mine opgaver, og hvad stof løser jeg det med.

I går fik jeg stillet sådan et dejligt spørgsmål. Jeg spurgte først vedkommende ”Skal jeg fortsætte med morgenmeditationerne, eller hvad synes du?” Vedkommende sagde ”Ja det tror jeg, du skal”. Så siger vedkommende ”Kan du ikke se vi forandrer os?”. ”Jo, det kan jeg da godt”. ”Jamen hvad ser du så Peter?” ”Jeg ser fremgang og større stabilisering i jer”.

Det vil sige, man spørger mig, hvad jeg ser. Det er også spændende at have det sådan. Jeg vil gerne, at når man siger, hvad ser du Peter, så vil jeg sammenligne det lidt med, at Gud ser mig. Gud ser mig. Der altid noget, der ser på mig, på mine handlingsmåder.

Jeg har somme tider snakket med jer om at arbejde med jeres delpersonligheder, situationer, sårede følelser, tanker, handlinger og handling fra hjertet, med sjælskvaliteten. Der ser I også på jer selv. I ser på selvet i jer, i stedet for på personligheden. Det er nærliggende i dag at arbejde med at være en iagttager. Jeg har somme tider snakket om, at vi er en iagttager. Hvem er iagttageren så? Det er et godt spørgsmål til jer, men jeg kan nemt besvare den. Iagttageren er sjælen.

Hvordan bygger man så sjælens kræfter op? Det er ved at udføre sjælens hensigt, sjælens vilje, sjælens kærlighed.

Skal vi sige i dag, der begynder vi at iagttage vores handlinger, vores væremåder, vores talemåder. Vi siger, når man bruger iagttagerens bevidsthed, så bliver man jo stærkere, så kan man holde sig neutral over for andre og være iagttager i den proces, der sker i løbet af dagen. Kan det ikke være en god ide? Jo det kan det da.

I skal tænke på i iagttagerens søgelys, der ligger der en masse visdom i. Man opbygger et spændingsfelt inde i sig selv. I selvet opbygger man et nyt spændingsfelt, der kan være en indre iagttager. Med det samme man lægger en begrænsning ind ved at være iagttager, så bliver man jo dommer, så bliver man den arketype. Men den indre iagttager er et guddommeligt princip, det kan man også kalde for en arketype, hvis vi skal kalde det det.

Jeg ønsker, I skal være iagttager i jeres liv hver eneste dag. Det er jo det, der er meningen med at se på, tager vi de rette valg i løbet af dagen? Kan jeg arbejde med ren kærlighed, ren visdom? Prøv at være en indre iagttager til det. Når man opbygger iagttagerens bevidsthed, og man har brug for viden til at løse større opgaver med, så lærer man at holde sig neutral. Man er en indre iagttager, der kan se tingene, hvordan de udspiller sig. Man lader ikke sin personlighed blande sig ind i det.

Mange mennesker siger, når de møder på en ny arbejdsplads eller noget andet, jeg ønsker andre skal respektere mig. Andre skal respektere mig, det er det, folk siger, de skal respektere mig, for hvem jeg er. Den forestilling om det det skal man glemme alt om. Når I møder et nyt sted, og I skal gøre noget nyt, så skal I komme med

iagttagerens bevidsthed, samtidig med skal I bruge jeres sjælskræfter, hvor I skal løfte og inspirere andre. Når I møder andre og vil gøre noget andet, have nyt job eller en eller anden ting så kom med iagttagerens bevidsthed og samtidig anvende sjælsbevidstheden, kærlighedsbevidstheden i alt, hvad I foretager jer. Ikke det der med at pive over, at andre mennesker skal respektere en for det, I beder om, det er, at de skal respektere jeres sårede følelser, men det er jo ikke dem, vi skal anvende. I skal anvende jeres sjælsbevidsthed. I skal komme og give nogle ting til alt, hvad I foretager jer.

Hvis man holder utrolig fast i, at man skal have accept i al ting, så holder man fast i sine begrænsninger, fordi det er begrænsningerne, der har brug for den næring. Hvis man ikke får næring til sine begrænsninger, så vil man gøre det, at man afviser, så kommer man til at afvise kærligheden, fordi man holder fast i begrænsningen. Kan vi nu være iagttageren til den her ting, så kan vi se, hvordan følelseslivet spiller puds med os, den fysiske bevidsthed, vores lavere tænkeevne, hvordan den vil tilgodese sin personlighed. Det er her, jeg ønsker, I skal arbejde med offerviljens lys og kærlighed. Jeg ønsker, I skal ofre jeres begrænsninger, ved ikke at give dem næring. Ikke giv jeres personligheds interesser energi, men anvende sjælsbevidstheden. Når I anvender sjælsbevidstheden, så bliver I ophøjet, hvor der kommer indre klarhed, indre samspil. Det er en ordentlig mundfuld, I får her til morgen, men det er nødvendigt med forandringer. Man kan se forandringen, idet I bliver en indre iagttager en iagttager til, hvad I gør. I skal huske, I har fået styringsværktøj ind den dag I blev født, fordi I er født som sjæle. I er født med en indre visdom, I er født med en stor livserfaring fra tidligere inkarnationer, hvor vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation. Vi kommer for at give, og vi kommer for at løfte. Vi kommer for at inspirere. Vi kommer for at give livsenergi til alle andre, men jeg ønsker, I skal være iagttager, for igennem iagttagerens bevidsthed kan I frigøre jer. Man frigør sig idet, man er iagttager. Når man bliver iagttager, så bliver man også en årsag til en forvandling på det, der skal ske.

Hvis nu I mediterer på, ”Jeg er iagttageren i den fysiske inkarnation. Jeg iagttager alt særlig ved mig selv og ser, hvad der skal forvandles”. Så det er forvandlingsprocessen, der giver forøget sjælskræfter. Prøv at meditere på ”Jeg er iagttageren. Jeg iagttager alt, hvad der sker i mit liv. Jeg kan se, hvordan min fysiske krop reagerer, mine følelsesmæssige sider fungerer, og min tankevirksomhed fungerer”. Prøv at være iagttager til det. Når vi har det som en vilje, intuitive bevidsthed, så er det vigtigt at skrive de ting ned, som vi får indsigt i. Måske kommer I til at iagttage jer selv og siger, ”Hej jeg er faktisk lidt slap her, jeg udfører ikke den indsigt, jeg har fået. Så vil det give dobbelt skyldfølelse.

Meditér på og vær bevidst om ”Jeg er en indre iagttager”. Man kan være en sjælelig iagttager, og man kan være en åndelig iagttager, og samtidig være fuldt bevidst på at man vil bruge offerviljens stærke lys. Når I gør det, så frigør I jer selv for smerter og lidelser. Det kan være, der kommer smerter og lidelser op i frigørelsesprocessen, men det er ikke det samme, som der er stationære smerter. Det vil jeg gerne, at I kan få en indre iagttagelse på, hvad der er hvad. Jeg ønsker at gøre jer stærkere, sjælsstyret. Jeg ønsker, I overvinder jeres begrænsninger omdanner dem til livsenergi, livsglæde.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.

I forbindelse med de her ting så vil jeg hæve iagttageren inde i jer. Den bevidsthed der er til rådighed ved at være iagttager, den vil jeg hæve ind i en ny dimension. Det vil jeg gerne gøre for jer her i dag, og det gør jeg lige nu. Det vil sige, jeg arbejder med noget inde i jeres bevidsthed, som man dårligt nok fatter. Jeg gør det alligevel. Jeg ønsker at give jer et bedre liv. Der er to ting, vær iagttageren og brug offerviljens lys til ikke at give næring til jeres lavere personlighed eller jeres begrænsninger. Giv af et rent hjerte, giv ubetinget kærlighed fra jer, iagttageren, offerviljens lys, kærlighed og på sigt bliver I en indre visdomsmester. Jeg hæver jeres iagttagende bevidsthed, giver den mere styrke.

Når I ligesom får indsigt i løbet af dagen så skriv det ned på stedet. Ikke noget med at sige, det er i morgen eller i overmorgen, fordi så kommer I til at iagttage en side inde i jer, hvor I skal ændre på tingene. Ændre på det på stedet.

Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer lige nu. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Jeg fylder jer op med lys, kærlighed, tillid. Jeg ved, I alle kæmper. Det er fantastisk dejligt at opleve for mig og iagttage, I gør det bedste, I har inde i jer selv. Jo mere man gør det bedste, man har, jo bedre bliver man, og grundeneOgien bliver til kærlighed, tillid og visdom. Det bliver sådan, at folk har lyst til at give betroelse til jer, fordi de gerne vil være sammen med jer. De vil gerne være sammen med kærligheden.

Jeg overfører velsignet lys og energi i dag til Sussi. Hannah. Tina, de forskellige Tina vi har. De forskellige Berit. Jan og Inga. Lisbeth. Lad lys og kærlighed strømme ind i jeres bevidsthed. Tillykke med din fødselsdag, tror det var i går.

Det er så dejligt, at man kan ønske alle folk en velsignet dag hver dag. Man kan også ønske dem et velsignet liv. Jeg tror, jeg tager det sidste og ønsker alle jer et velsignet godt liv. Giver lys og kærlighed til alle. Horst og Mette. Leon og Lica. Dorthe og Per. Jan og Inga. Michael. Camilla. Karl Rigwald. Inge Højbusk. Ina. Per. Claus. Til Rita. Irene. Bente. Gurli og Carsten. Yvonna og Poul Erik. Marlene. Jesper. Ida. Jeg giver jer lys, kærlighed og tillid. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag. Annette Barsø. Anette P. Husk nu alle jer jeg ikke har nævnt, I har også den fulde velsignelse, og jeg lader velsignelsen strømme ud til menneskeheden.

Det var vores morgenmeditation her i dag, tror det er den 7. december. Ja 7. december. Morgenmeditation nummer 83. Godmorgen til alle. Ha det godt. Hej, hej.