

Nr. 86 God morgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 10. december 2018

Nøgleord: Kærlighedsbudskabet.

God morgen venner. I dag er det mandag den 10. december 2018. Vi skal have morgenmeditation nummer 86. God morgen til alle.

I dag sidder vi lidt og kigger ud af vinduerne her og ser, det er rigtigt godt mørkt derude, og så begynder vi at glæde os til dagslyset. En ny dag.

Vi glæder os også til, at solen begynder at stå op, og solen kan begynde at skinne på os. Det er nærliggende at tænke på solen, på Sollogos, på det guddommelige. Tænk på når solens stråler rammer vores hjerter, vores bevidsthed. Tænk på de gyldne stråler der rammer vores hjerter, vores sol, vores sind, vores tankesind, og vi mærker den oplysthed, som ligger i solen. Solens energi er også den guddommelige viljesenergi. Den guddommelige vilje der ligger i solen. Når vi mediterer på den guddommelige sol, solens energi, solens lys og lader det strømme ind i vores hjerter og i alle hjerter i alt levende skabt hjerteenergi, og vi mærker lyset her, og vi mærker varmen, så bliver vi opstemt og får livsglæden ind i os. Livsglæden ligger i hjertet i hjerterne på os alle, den ligger også i solens hjerte. Det betyder, at den ligger i den guddommelige plan, der ligger viljesenergien, en vilje til at realisere det guddommelige vi har inde i os selv. Det vil sige, i planteriget der rejser planterne sig op mod solen, fordi de skal have næring af solenergien. Vi rejser os også op mod det guddommelige inde i os, vi rejser os op ind imod en åndelig vilje, hvor lyksaligheden er.

I prøver nu at være fuldstændige bevidste inde i jer og ser både solopgang, den nye dag begynder, og vi responderer på solens gyldne stråler, som strømmer ind i vores hjerter, som opliver os og tænder os. Vi bliver tændt på en ny dag med lys, kærlighed og lyksalighed. Når vi har solen med i det, vi foretager os, så er det så meget nemmere det hele. Tænk på i solen der ligger viljesenergien, den guddommelige vilje. Vi ved, vi også har en åndelig vilje, vi har en sjælsvilje, vi har personlighedsvilje. Men sjælen og personlighedsviljen de modarbejder hinanden. Vi går efter sjæl og den åndelige vilje. Vi går fra en opstandelse fra hjertechakraet til hjertechakraet i hovedcentret. Vi ved, solen er vores sjæl, vi ved, vi er solengle, der er i fysisk inkarnation. Vi er lige nøjagtig her for at løfte menneskeheden til oplysthed, ny forståelse og tillid. Det gyldne lys det strømmer ind i vores hjerter. Samtidig med kan I tage en af de energioverførsler, jeg har givet jer tidligere. I bestemmer selv, hvilken det skal være og så lad det lys strømme med ind i jeres hjerter. I kan også tænke på den altfavnende kærlighed, jeg udsendte i går til Darshan i går aftes, søndag den 9. december kl. 20. Prøv at tage den bevidsthed ind i jer forestil jer I ser alle sjæle, der modtager det guddommelige lys, sollyset, det gyldne lys inde i hjerterne til opstemthed, til nytænkning og til at forstå, der er en guddommelig vilje som ledes igennem kærlighed, visdom og skabende intelligens. Vi skal tænke på, vi er i stand til at skabe nye livsformer. Vi har faktisk evnen i os til at skabe et nyt solsystem. Det lyder selvfølgelig af meget, men vi kan skabe nyt liv alle de steder, vi kommer hen. Tillid, forståelse og visdom.

Vi mediterer på sollysets gyldne stråler, der bader hele vores legeme, sollys inde i vores hjerter, ind i vores hovedcenter. Vi begynder at respondere på lysets energi, på kærligheden, lyksaligheden, og vi går på den oplyste vej. Nu mens vi går her, lader vi lys og kærlighed gennemstrømme os ud i alle vores legemer. Husk vi har syv forskellige legemer. Hvis I åbner øjnene, det kan også være, de er åbne, vi mediterer lige godt med åbne øjne og lukkede øjne. Hvis nu I åbner øjnene så prøv at fokusere lige her, panden, ved mig og så på mine øjne, så vil jeg overføre åndelig energi til jer.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, arbejder med den skabende intelligens. Jeg kommer med åndens vilje, til at udvikle sjælene ind i den næste rodrace, til at udvikle den åndelige vilje i alle.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder. Hvis I kigger på mig her, hvor jeg har nævnt her oppe i panden, øjnene, så vil jeg overføre åndelig energi til jer alle til hele verden, en velsignet energi. Når vi overfører velsignet energi til alle, så skaber vi frigørelse fra alle former og alle bindinger. Jeg er Solavataren, der arbejder med Guds vilje, Guds kærlighed og Guds visdom. Jeg sender en strøm af lys og energi til Sanat Kumaras ashram, til Shamballah, til Hierarkiet og Hierarkiets mestre, Kristus, der er ved at udvikle Kristusbevidstheden i vores hjerter, kærlighedsbudskabet. Det er kærligheden, der bærer alt, og det er kærligheden, der løfter alt. Vi er alle børn af den samme Gud. Det betyder, vi er alle guddommelige. Lige nu overfører jeg energi til alle. Hvis I fokuserer på de områder, jeg nævnte min pande og mine øjne, så vil I modtage Herrens velsignelse lige nu, så er det det, jeg formidler.

Jeg formidler lys og kærlighed til jer alle. Til Hanna Rask. Til Birtthe. Marlene. Dan og Helle. Yvonne og Christian. Yvonna og Poul Erik. Lene. Gurli og Carsten. Lisbeth. Annette Barsø. Anette P. Til Rigmor. Til Ida. Horst og Mette. Inga og Jan. Leon og Lica. Per. Susanne. Hanna. Claus. Jesper. Til Rita. Berit. Berit x 2. Karina. Susanne. Og til alle jeres familier og jeres venner, jeres venskaber og til jeres fjendskaber. Giver I lys og kærlighed og formidler det, så er vi i stand til at ændre det fra negativ til positiv. Jeg giver energi til Johanne. Til Peter. Til hele menneskeheden. Også til Lotte går det godt.

Det vi arbejder med i den her udsendelse den her morgenmeditation, der har man mulighed for at få nævnt jeres navne, og få direkte energi til jeres liv og måske de problemer I står overfor og til jeres familier.

Til Tina. De tre Tina. Keld, Anita og børnene. Jeg lader energi strømme ud til hele menneskeriget, til vores klode her, til alt levende på vores klode, til jorden og til jordens tarv. Der strømmer lys og kærlighed ud til alt levende, til oplysthed, til nytænkning og til at se nye visioner på. Husk vi er alle guddommelige. Se det bedste i andre mennesker. Gør alt for at muliggøre de bedste evner i vores medmennesker. Se det bedste i dyreriget, planteriget, se skønheden alle steder hvor I kommer hen.

Det var vores morgenmeditation her i dag, mandag den 10. december 2018. Morgenmeditation nummer 86. Jeg husker også lige Rita. Irene og Bente til sidst. Godmorgen til alle og en velsignet dag.