

Nr. 87 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 11. december 2018

Nøgleord: Det man giver ud af positiv energi, det vender tilbage med positive oplevelser til os.

Godmorgen til jer alle. I dag er det tirsdag den 11. december 2018. Det er morgenmeditation nummer 87, vi skal have. Så er der altid, at nummer 87 det er sådan set en hel del.

Jeg vil gerne, at I begynder at arbejde med jeres kraftord i dag, dem af jer der har et kraftord. Jeg vil gerne, at I siger, ”Jeg bruger mit kraftords energi og sender det til Shamballah”, så nævner I jeres kraftord og sender energien til Shamballah.

Så nævner I igen jeres kraftord og sender til Hierarkiet. kraftord igen til Kristus, kraftord igen til mig, Peter L. Simonsen, kraftord igen til jeres indre vejleder, kraftord igen til hjælp til menneskeheden.

Mit kraftord er, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg giver mit kraftords lys og energi til Shamballah. Det er den første for mit vedkommende. Men hvis nu I sidder og arbejder med det andet inde i jeres hoveder, og I ved, hvordan I skal arbejde med jeres hænder og trække lys og kærlighed ind, så kører det jo godt.

Der hvor der så er nye mennesker til, der skal I arbejde med fred, lys og ubetinget kærlighed. I skal forestille jer, I har jo to håndchakraer, så nede i det bløde vi har i håndchakraet, det kan man massere en lille smule og så forestille jer, I trækker fred, lys og ubetinget kærlighed ind igennem jeres håndchakra, og så lader I lyset strømme ud igen på udånding. Så laver I en opladning inde i jer selv. Det er meget hensigtsmæssigt.

Når vi arbejder med fred, lys og ubetinget kærlighed, så lader vi på udånding, og trækker vejret igennem hænderne, så laver vi en nærværelsesøvelse, så får vi meget mere energi på. Vi sidder og laver de ting der og mærker en indre opladning inde i os selv. I andre der kender kraftordets energi og virkning, I sidder og arbejder med det får tingene stabiliseret inde i hovedet og inde i jeres egen fremføring.

I arbejder med at give lys og kærlighed til alle, samtidig med vi arbejder med vores kraftord. Prøv at have bevidstheden fokuseret flere steder på en gang. Det kan man godt. I starten kan det være lidt svært, men når man har gjort det nogle gange, så kan det godt lade sig gøre.

Når I sidder og laver processen om morgenen, så har det en stor virkning på jeres legemer. Hvis I laver det en to til tre gange i løbet af dagen, så er det endnu bedre. Det er vigtigt, at man kan leve i et meditativt liv hele dagen. Vi ved også, at når vi starter på en dag, så glæder vi os over dagen, men vi ved også, at i løbet af dagen kan der komme kriser og konflikter ind. Når vi har en stærk opbyggende morgen, så kan vi mange gange afvise kriser, konflikter, smerter og lidelser ved at stå ubunden til problemerne ved at være i sjælsbevidstheden.

Vi ved alle, at vi har nogle sider i vores liv, hvor vi er sårbare, hvor vi kan miste energien. Vores sårbare sider skal omdannes til vores stærkeste sider. Det er en opøvelses bevidsthed at sende energi. Jo mere vi kan opøve energien og være en indre iagttagere til det, jo større muligheder har vi for at komme igennem dagen med glæde, spontanitet og livsglæde. Prøv at arbejde med en strøm af livsglæde og livsenergi inde i jer selv. Prøv at tænke på I kan være urokkelige i jeres indre tro på det guddommelige inde i jer, hvis nu I slipper opmærksomheden fra at bruge jeres kraftord, fred, lys og ubetinget kærlighed, så prøv at respondere på den væren, der kommer umiddelbart efter. Hvis vi synes, det er ok, at vi kommer lidt i balance, så er det i orden, men hvis vi ikke er kommet i balance, så skal vi træne lidt mere med at få energien bygget op.

Vi skal prøve at fokusere på vores hjertechakra og tænke på at foran vores hjertechakra, der har vi to af Herrens engle, som står og passer på os. Den ene engel går foran os i vores liv og baner vejen for os, den anden engel går bagved os og passer på os. Den ene går fremad i livet, og den anden er vores indre beskytter. Det er dejligt at vide, vi har de to ting, så vi kan gå ud i verden med oplysthed, livsglæde og inspiration.

Vi skal tænke på vi er aldrig alene. Selv om man lever alene, så behøver man ikke at være alene, fordi der altid er noget, der ser på os, og det der iagttager os, det er vores egen sjæl, vores indre vejleder, Herrens engle som viser os vej og beskytter os.

Vi kan stadigvæk modtage hjælp fra vores familier, selv om de måske ikke er fysisk til stede, der kan vi også få hjælp fra.

Der er altid den lovmæssighed, der hedder, at det man giver ud, det kommer tilbage igen. Giver vi nu positiv energi ud til mange mennesker, så vil vi få positiv energi, ikke nødvendigvis fra de mennesker vi har givet det ud til, men andre mennesker vil være imødekommende overfor os. Hvis nu vi siger, vi skal glæde os over og se hvem der kommer med en lille håndsrekning til os. Det er lidt fantastisk at tænke på, at sådan virker loven, at når vi giver ud, så får vi det samme tilbage af positive ting.

Der er også en anden lovmæssighed, der hedder, at hvis nu folk sender negativ energi ud til os, men hvis vi bliver inde i vores indre væren vores ophøjede væren, så sker der det, at den negative energi der bliver sendt ud til os, den bliver bremset op af det energihylster, der ligger omkring os, og så bliver den sendt tilbage til ejermanden. Det betyder, at alt det man sender ud, det kan komme til at ramme den, der har sendt det ud. Der er to niveauer, det skal vi være opmærksomme på.

Når vi ønsker at løfte inspirere så hjælper det, så får vi selv hjælp igen, men sender man negativ energi ud til andre mennesker, og man ikke modtager den negative energi, så bliver den sendt tilbage til ejermanden igen. Hvis I kan forestille jer hvilke problemer det skaber, det skaber store problemer til den, der sender energi ud. Positiv energi, giver positiv respons for andre mennesker.

Jeg kan huske, den gang vi startede de her ting sammen, min eks og mig i 1994, der var vi på sommerskole i noget teosofi, hvor vi lærte Hardy og Marion Bennis at kende. Vi fortalte, vi lige var startet på at arbejde med klienter og bygge en healerskole op hernede i Sønderjylland. Det viste sig, konen havde rygsmerte og andre ting. Hun spurgte, om vi ville hjælpe lidt. Det ville vi gerne, så jeg hjalp hende lidt med hendes rygsmerte. Det fik jeg fjernet med healing. Han spurgte, om der var andre, vi kunne tænke os at hjælpe på den sommerskole. Der var vel 140 til 150 mennesker. Vi sagde, det ville vi da godt. Så kom det frem lidt længere henne i undervisningen, hvor Marion Bennis var på, der sagde hun, at Peter og Gunhild havde tilbudt deres hjælp, så hvis der var nogle, der havde brug for hjælp, så ville de hjælpe i pauserne. Jeg tænkte, der kommer nok et par stykker, der skulle have hjælp, men det viste sig, at alle mennesker de fejlede et eller andet. Det vil sige, godt nok var vi på kursus, men vi var på fuldtime med at arbejde og inspirere. Det brugte vi faktisk næsten hele vores kursustid på, men vi havde en god fornemmelse for det, vi havde gjort. Da vi så kom hjem til healerskolen igen, så tænkte jeg lidt over den besynderlige ting, at jeg kom faktisk som kursist, men jeg var den, som kom til at udarbejde en hjælpende hånd til mange af de mennesker, som var på det kursussted. Så skete der noget underfundigt herhjemme. Det var, at telefonen begyndte at ringe konstant, der var lige nogle mennesker, som havde brug for hjælp til det og det. Det betød så, at det var startskuddet til at bygge Healerskolen op med, at det vi havde givet ud et sted, det vendte tilbage til os som nye kunder for nogle andre retningslinjer.

Det betød, at det var Universet, det guddommelige, der hjælper os med at få tingene til at fungerer. Mange gange glemmer man fuldstændig, hvis man arbejder for Hierarkiet, Kristus, den indre verdensstyrelse, så får man den hjælp, man skal have. Arbejder vi med selvinteresse, så får man ikke hjælpen. Men arbejder vi for et større udviklingssystem, så får man hjælpen. Det er altid noget, der er værd at tænke over. Det vi giver ud af positiv energi til andre, eller vi giver folk en velsignelse, og mener det helt oprigtigt, så sker der det, at der kommer hjælp til os, og hjælpen kommer fra et sted, hvor man ikke forventer, det kommer fra. Det er jo en glæde i sig

selv, at det man bygger op af positiv energi den ene dag kan komme tilbage øjeblikkelig med nye ting. Der kan også gå nogle dage, så dukker det op, fordi man arbejder for et højere formål.

Nøgleordene i dag det er, at det man giver ud af positiv energi, det vender tilbage med positive oplevelser til os.

Hvis man er behandler eller er ude at søge job, så får man jo vind i sejlene, og det er det, man godt kan lide. Vi starter med at lave en indsats, og når vi har gjort det så kan vi høste frugterne af det. Hvis vi ikke forventer så meget over det, man gør men gør det bare af rent hjerte, fordi man gerne vil, så betyder det, at den frie strøm af muligheder kan flyde frit og uhindret til os. Det der er vigtigt for os, det er ikke at binde os til resultatet men bare lade tingene strømme igennem os.

Vi lader lys og kærlighed strømme ud til menneskeheden, til alle steder både der hvor der er smerter og lidelser og andre ting. Lad lys og kærlighed strømme ud til menneskeheden. Når vi gør det om morgenen og mange gange i løbet af dagen, så får vi en enorm livsglæde og kærlighed. Livsglæde, kærlighed. Så ved at give, der får vi. Jo mere vi giver med oprigtighed, sandhed og kærlighed, jo bedre er frugterne af det, vi får. Brug vores oprigtighed, vores kærlighed, vores nærværelse.

Det var vores morgenmeditation her i dag, tirsdag den 11. december 2018. Morgenmeditation nummer 87. God morgen til alle og en velsignet god dag.