

Nr. 88 Godmorgen til Alle.

Morgenmeditation onsdag den 12. december 2018

Nøgleord: Medfølelse, Tillid, Sindsro og Livsglæde.

Godmorgen. Godmorgen. Er I ved at være på dupperne? Vi venter lige et øjeblik og ser, om der kommer flere mennesker på, det vil være ønskværdigt.

Vi starter. Vi siger godmorgen til jer alle sammen, og i dag er det onsdag den 12. december 2018. Vi skal have morgenmeditation nummer 88. Det er jo lidt dejligt.

I dag kom jeg tilfældigt til at tænke på noget, der hedder optur og nedtur. Rigtig mange mennesker synes, det er fantastisk dejligt, når vi er optur, så kan vi ligesom det hele, fordi så ligger der stor forventningsglæde til, at hvad der skal fungere. Vi ved også godt, når vi har været der et lille stykke tid, så mister vi lidt af energien, så føles det som nedtur.

Der er altid det, at når man har godt med energi, så skal man bygge masser af energi ud i fremtiden. Man skal blive ved med at hæve bevidstheden. Når man bliver ved med at hæve bevidstheden, så betyder det, at der hvor der normalt bliver nogle dyk, så bliver de til minimumsdyk. Man mærker dem næsten ikke. Det vil sige, man får en anelse mindre energi, men det betyder sådan set ingenting. Når vi er godt i gear, så bygger vi vores fremtid.

Det vil sige den fremtid man ønsker at bygge, den bygger man af stof fra sin sjælsbevidsthed, og så bygger man den ind i fremtiden.

Det vil sige, man har det rigtige motiv det rigtige ønske. Hvis nu man siger, ”Jamen jeg ved, at når vi kommer til den og den måned, så vil jeg få det svært og blive ked af det og det og det. Begynd meget, meget før, en måned eller to før at bygge livsglæde ind i den måned og så begynd at bygge nogle stationer eller niveauer ind hvor man siger, ”Jamen her får jeg livsglæde, her får jeg masser af positive ting”. Det kan man selv gøre, det kan man bygge ind, inden man kommer dertil, hvor man får normalt en nedtur, der kan man bygge optur ind fra starten af.

Man kan også sige, ”Hvis jeg skal have nye kunder, dem kan vi jo bygge på hver eneste dag, vi skal bygge på dem, vi skal se dem for os, vi skal se den livsglæde, vi kan tilføre dem med vores tanker, med vores bevidsthed. På den måde der får vi dem aktiveret til at blive nye kunder, eller til at blive nye mennesker der bliver fornyet. Vi skal forny dem med vores bevidsthed. Når vi bliver ved med at forny andre med vores bevidsthed, så er vi på optur. Vi kan vælge at være på optur hver eneste dag. Der er altid det, at når vi glemmer at give andre mennesker muligheder i deres liv, så får vi en følelse af utilstrækkelighed. Vi skal hele tiden sige, vi bygger på andre menneskers velfærd for at hjælpe dem, vi giver vores muligheder, vi giver accept og tolerance til dem. Vi ser de mennesker vokse i deres forskellige opgaver. Det er vigtigt at gøre det. Vi skal se, hvordan andre mennesker de vokser.

Hvis nu man er virksomhedsorienteret, så bygger man kunden op, man bygger også kundens kunder op med livsenergi, livsglæde. På den måde sætter man gang i hjulene, hvor man siger, man begynder at arbejde med økonomi og tiltrækningsloven. Hvis nu man er god til det og bliver ved med at gøre det, så giver det god livsinspiration til en selv. Man ser glæde på andre menneskers vegne, og det vokser man faktisk ved. Når vi arbejder på den måde, så arbejder vi også med de universelle lovmæssigheder, hvor energi følger tanken, og alt det man sender ud, det får man tilbage igen.

Vi kan lige så godt sige ”Jamen nu vælger vi at løfte, vi vælger at inspirere og gøre det hver eneste dag”. Ikke glemme det, men gøre det hele tiden. Hvis nu vi synes, vi har det lidt dårligt, så er det næsten umuligt for os at bygge nye tanker op, men det er vigtigt, at vi bygger nye tanker op.

Hvis nu vi er behandlere, og nogle de har det dårligt, jamen så begynder vi at bygge nye livsmål op for de mennesker, man er sammen med. Vi skal ikke altid snakke dem efter munden, men vi skal gøre det, at vi løfter og inspirerer dem, og ser på hvad deres sjæls hensigt er. Vi skal ind og bruge vores forestillingsevne. Hvad er vedkommende sjæls hensigt, og så skal vi bygge dem ind i det niveau, hvor de får samklang med sit indre liv. Det er ikke nok at tænke på, vi er engle, det er vi også, men vi er også bygmestre i naturen. Vi kan bygge hvad som helst med vores tanker. Vi kan lige så godt bygge tanker, der er på optur. Med det samme vi bygger tanker, der er på optur, så ændrer vi tingene med det samme, lige med det samme ændrer vi den opfattelse, man har omkring sig selv og andre, og så kommer der livsglæde ind. Lad os vælge hver eneste dag at bygge nye muligheder op for andre mennesker lægge engagement ind i det.

Derfor er det også, når jeg siger, at jeg giver energi f.eks. til Per, så ser jeg for mig, hvordan manden har det, så bygger jeg nye livsformer ind i hans bevidsthed, så han får det bedre i hans dagligdag. Han får det meget bedre, end hvis jeg ikke gjorde det.

Når vi sender fjernhealing til andre mennesker, vi giver dem fred, lys og ubetinget kærlighed, så løfter vi deres bevidsthed. Det betyder, andre mennesker er på optur, og det er vi også selv.

Hvis man sidder lige så stille og giver fjernhealing, og I forestiller jer, I trækker Universets energi ind igennem venstre hånd, venstre håndflade vender opad, og I lader energi strømme ind i venstre hånd, lader energien strømme ind til hjertet, hvor I samtidigt tænker på fred, lys og ubetinget kærlighed, så tænker vi på fred, lys, ubetinget kærlighed, livsglæde. Begynder vi at bygge det ind i et andet menneskes bevidsthed, livsglæde, kærlighed, tillid.

Når vi bygger de tankeformer op omkring andre, så får de noget andet at vokse af, noget andet at leve af, så det kan vi jo med vores fjernhealing. Der er vi i stand til at løfte mange mennesker, der er nedtrykte, vi kan gøre det, at vi bygger dem op, så de synes selv, nu har jeg selv fat i det igen, nu kan jeg komme videre, det kan vi gøre med fjernhealing. Det vil sige, når vi giver fjernhealing, så er vi lidt anonyme, der er sådan set ingen, der ved, at vi arbejder med dem.

Det kan være nogle enkelte, der siger ”Vil du ikke godt give energi til mig”, så begynder det at virke med det samme, man spørger efter det.

Derfor vil jeg anmode jer om at ringe til mig eller sende en sms til mig og sige, ”Peter kan du ikke lige nævne mig i dag, jeg ved, du bygger de opbyggende tanker ind til mig, og så vil jeg få det meget bedre i den proces, jeg skal ind i i dag. Det vil sige, jeg kan forebygge andre mennesker på den måde, at de ikke kommer til at rende i nedtur, men bliver ved med at være i optur. Vi kan sige, vi ved godt, at nogle gange skal vi i nedtur, ja det betyder, vi skal ned og hente energi i de sårede følelser, som skal omdannes til livsenergi. Vi kan sige, at når mennesker de har meget modstand og mange problemer, så er der mange gode evner, der banker på, som gerne vil til udtryk. Derfor er der det, at man får problemer, det er, fordi der er nye livsopgaver, der skal løses, og det er også karmiske processer, som ligger i at frigøre sine begrænsninger til skabende sjælsaktivitet.

Vi mediterer på, at vi er sjæle, der har ubegrænsede muligheder. Vi kan give livsglæde, livsinspiration, medfølelse og tolerance. Det er det, vi mediterer på. Vi er sjæle, der er i inkarnation, vi giver **medfølelse, tillid, sindsro og livsglæde. Det er også nøgleordene.** Det mediterer vi på, at det er det, vi er. Det vil sige, når I måske lukker øjnene og er indadvendte går ind i hjerteenergien og måske stilhedspunktet inde midt i hovedcentret inde i jeres solengel. Man kan sige, når vi er sensitive, så har vi faktisk stor indføling ind mod det guddommelige.

Mange sensitive mennesker de tror mange gange, de har mange problemer, fordi de lægger sensitiviteten ind mod deres begrænsninger. Så begynder de at tro på deres begrænsninger, de lever begrænsningerne, så kommer de på nedtur. Hvis nu vi siger sensitiviteten er en forlængelse af sin indfølelse ind mod sin højere bevidsthed, så kan der komme mange flere fintfølelse vibrationer energityper ind i vores bevidsthed. Så hæver vi bevidstheden med det samme, og så er vi på optur. Men husk når vi har mediteret, og vi er meditative hele dagen, så skaber vi en forandring. Vi kan forandre den verden, vi er inde i, fordi vi kan forholde os til den på en

ny måde. Vi skal forny os hver eneste dag, hvert eneste minut og hver eneste sekund. Vi ved, vi skifter celler ud hele tiden så hvorfor ikke bare flytte vores opmærksomhed, vores bevidsthed. Lad os forny vores bevidsthed hvor vi har lavet nytænkning igennem sjælsbevidstheden. Vi kan bygge velstand op på alle planer. Hvis vi nu tænker på, at skaberkraft i fysisk manifestation er ubegrænsede midler, det vil sige en ubegrænset pengestrøm, som kan anvendes som formål til at løfte menneskeheden bevidsthed med. På den måde er vi alle i optur. Skaberkraft i fysisk manifestation er det samme som øget pengestrøm, men pengestrømmen bruges til at hæve menneskeheden bevidsthed med. Det vil sige, der kommer to vindere ud af systemet.

Jeg overfører livsenergi, skaberkraft og nytænkning til alle. Alle får gavn af det. I får selv gavn af det ved at sidde og lave processen og andre. Vi løfter andre, og vi inspirerer andre. Hvis I nu anvender jeres kraftord, eller de ting vi mediterer på, så har alt en opløftende virkning. Vi giver lys, kærlighed og inspiration til alt det, vi ser. Vi løfter, vi fornyer, og vi inspirerer. Løfter, fornyer, og vi inspirerer, vi giver livsglæde.

Når vi tænker på vand, og man tilføjer vand livsenergi og livsglæde, så er det det, man drikker. Så vores bevidsthed farver alle omgivelserne. Bygger ny bevidsthed ind og det kan være en tung bevidsthed. Vi forvandler, vi arbejder med magi, hvid magi, hvor vi anvender lysets kræfter, kærlighedskræfterne, sjælskræfterne.

Jeg Peter L. Simonsen jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Og hvad er det så lige, det betyder. Det betyder, man arbejder med opstandelsesenergien. Opstandelse hænger sammen med optur.

Når vi arbejder med at hæve folks bevidsthed hver eneste dag, så hæver vi vores egen opfattelse. Vi går ind i en vinderposition, men vi vinder også selvrespekt, og vi vinder glæden i at se andre mennesker få det bedre.

Jeg giver fjernhealing nu til Gurli og Carsten. Jeg ser dem for mig, jeg ser, hvordan de virker i dagligdagen, jeg ser mange af de mennesker, de skal snakke med i fremtiden, jeg forøger deres livskraft, jeg forøger deres energi, og det hjælper deres medmennesker. Det betyder, at de evner de har, de vokser, de vokser og de inspirerer. Hvis nu man siger, man giver til mange behandlere. Mange behandlere siger, ”Jamen jeg er blevet slidt i dag, fordi der har været så mange, der har været tunge idet, så giver jeg energi til jer lige nu.

Ellers kan I gentage jeres morgenmeditation, få energi her, livsenergi, tillid og visdom.

Jeg overfører til Lisbeth. Til Jan og Inga. Hver gang man nævner deres navne, så skal I alle sammen forestille jer, hvilken virkning det får på de mennesker, hvordan deres virkeområde vokser i dagligdagen. Vi vil tilføje dem livsenergi, livsglæde, kærlighed.

Til Sussi. Michael. Anna. Berit 1 og 2. Tina Sanders, Theisgård, Adam. Horst og Mette. Karina. Susanne. Jesper. Tænk på når man forøger livsglæden i mennesker, og ser de muligheder der ligger til dem, og så sige det der er usynlig for mig, det gør jeg synlig. Jeg skaber nye muligheder, nye relationer hele tiden. Tænk på, når I arbejder med den gode vilje, hvad der sker.

Energi til Hanna Rask. Birtthe. Inge Højbusk. Charlotte. Annette. Anette. Lica. Leon. Rita. Birtthe. Irene. Fru Hanna Rask, som bliver rigtig frisk og rask på alle mulige måder. Tænk på man kan hedde Rask, sikke et velsignet navn at have. Så tænk på, at det er det, man er hele tiden. Rask, frisk, har livsglæde.

Giver energi til Michael. Camilla og til mange, mange flere. Dan og Helle. Der er så mange mennesker, man kan give energi til. Ida. Simon og Dorit.

Rigtig mange, mange mennesker. Vi giver fjernhealing til, ud til verden.

Jeg kan se på klokken, at tiden er ved at stikke af for mig. Det er fordi, når man arbejder med ophøjede tanker, så kører tiden så hurtigt, så hurtigt. Det kender I nok alle.

Godmorgen til alle, og jeg ønsker jer en velsignet god dag, med livsenergi, livsinspiration. Læg tankerne ind til jeres medmennesker. Løft og inspirer dem, Lad os køre på optur. Godmorgen til alle.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland her den 12. december 2018. Morgenmeditation nummer 88. Godmorgen. Tak.