

## **Nr. 89 Godmorgen til alle.**

**Morgenmeditation torsdag den 13. december 2018**

**Nøgleord: Vi mediterer på, at Livet er Dejligt.**

Godmorgen til jer alle sammen. Jeg håber, I har sovet rigtig godt i nat. Det kan være, mange af jer I føler, det har været en lang nat, inden vi kan komme i gang med morgenmeditationen, sådan er det selvfølgelig somme tider. Det kan også være, der er nogle, der siger, ”Jeg vågner lige fem minutter før”. Det kan selvfølgelig også være i orden, men det kan også være i orden, at være lidt forberedt til morgenmeditationen, så man er afklaret og hviler i sig selv ikke i søvnens verden men i den oplyste verden. Vi må se, hvordan det fungerer.

I dag er det torsdag den 13. december. Vi skal have morgenmeditation nummer 89. Hvad skal den så bestå af? Den skal bestå af det at man prøver at få indre samklang til sin sjælsbevidsthed.

Det er jo rigtig dejligt at begynde at få samklang med sjælen, men det er ikke målet i sig selv, det er jo at blive en åndelig bevidsthed, hvor man på sigt frigør sjælen, så det bliver ånd og stof, der virker sammen. Det er lidt spændende at tænke på, at det er den vej, vi går.

Når vi tænker på kampen for at blive sjælsstyret, hvor sej den er, men det bliver nemmere, når viljen den tager over, så er tingene ikke så vanskelige længere, og så er man afklaret på en helt anden måde.

Det er hele tiden vigtigt at tænke på, vi er sjæle, der er i inkarnation. Vi er sjælen med ubegrænsede muligheder. Når vi forholder os til, at vi er sjælen, og vi er de positive egenskaber, så sker der en opstandelse i energien, så kommer der en fusionsenergi.

Hvis vi hele tiden er opmærksom på, at vi er i følelserne, og vi er på vej videre, så kommer der en friktionsenergi, og friktionsenergi er smerter.

Det er hele tiden vigtigt at sige, ”Ja vi lever her, et liv hver gang tilsyneladende, men vi lever faktisk på mange niveauer på en gang. Vi kan leve på syv forskellige niveauer samtidigt, fordi vi har syv legemer.

Det er vigtigt at få energien sat lidt i vejret, så vi kan tænke i andre horisonter og i andre muligheder. Vi skal faktisk have vores indre vision til at virke, vores intuitive bevidsthed, men den virker først i frigørelsesprocessen fra følelseslivet. De ting, der hele tiden ligger i følelseslivet og kommer op til overfladen hele tiden, også når I møder mig, så er det altid jeres skyggesider, der bliver synlige, men skyggesiderne er det, solenglen viser os, for at blive forenet med solenglen som er sjælen, som igen er Kristusbevidstheden.

Vi kan sige, det er en meget positiv proces, der sker, at man får øje på de ting, man er ufuldkommen i og begynder at blive mere fuldkommen. Det er positivitet at få øje på siderne, de sider man er undertrykt i, for de er klar til forvandling. Man skal bare tænke på, man er i gang med forvandlingsprocessen i stedet for fastlåsningsprocessen. I fastlåsnings i de sårede følelser der bliver der ved med at komme ubalancer, man bliver ked af det frustreret, og man synes ikke, der er noget ved noget som helst. Man kan ikke rigtig få folk til at rokke sig ud af stedet, det er fordi, de er fokuseret i følelseslivet, hvad de selv kan få ud af alting i stedet for at sige, ”Hvad kan jeg give til alle mulige mennesker”. Så vi skal arbejde på at give, give livsglæde, give inspiration, give nytænkning.

Vi mediterer i dag på, at livet er dejligt. Vi har et godt liv. Vi mediterer på, at livet er dejligt, og vi vil give nytænkning fra os, og vi vil give inspiration. Livet er dejligt, nytænkning, ny inspiration. Når I tænker i sjælsbevidstheden, så får I de nye inspirationssider til at virke, så levendegør I solens bevidsthed, Kristusbevidstheden. Det hele ligger inde i hjerterne, livsaspektet. Det guddommelige er inde i os. Hvis vi tror, det ligger udenfor os, det gør det ikke, det ligger inde i os. Så vi er forbundet indadtil i sjælenes bevidsthed med hinanden, gruppesjælen, gruppebevidstheden, i guddommelig bevidsthed.

Vi mediterer i dag på livsglæde, nytænkning eller på skaberkraften.

Nu kan jeg høre, dørene åbner sig helt af sig selv, det er nok nogle sjæle, der vil ind og snakke med os besøge os og have ny viden også. Det må vi arbejde med på sjælsplanet samtidigt.

Vi mediterer på, at det er en god dag på livsglæde, livsenergi. Når jeg ligesom nævner tingene, så lægger jeg mere på, end det jeg gjorde før, det er fordi, der hele tiden er forandringer i nytænkning. Der kommer nye inspirationskilder igennem, og når der kommer nye inspirationskilder igennem, så er det det, man anvender, fordi det er solenglen, der leder os hen i det næste skridt, hvor der er endnu mere energi på, end der var tidligere. Bare giv det accept til at der er en forvandlingsproces i gang. Vi sidder stille og roligt og mediterer lige nu. Det er altid godt at meditere på glæde, kærlighed og visdom.

Husk nu at komme tidlig i seng, få hvilet ud og få noget livsglæde ind i kroppen. Livsglæden kommer jo indefra, den kommer, når man er forbundet med sjælsbevidstheden, der ligger livsglæden. Når man er forbundet i livsglæden, så kan man hurtigt få noget fra hånden, der kan snart ske nogle ting, så livsglæde, motivation, inspiration kommer indefra. Dem af jer hvor I kun er sporadisk på om morgenen prøv at øge det, så I er med meget mere, så dagligdagen kan blive endnu bedre for at få en større livsglæde, større rummelighed, medfølelse og tolerance.

Når I mediterer her om morgenen, så er det godt lige at skrive tingene op, hvad I fik ud af det, evt. sende det til mig. I kan også bede om hjælp direkte til en svær situation, I er inde i. Det allerbedste det er jo, vi kender jo mange mennesker, hvis vi kan afhjælpe dem med et problem, de har, så de får en ny indsigt. Igennem den nye indsigt der vil de få ny inspiration. Vi kan hjælpe vores medmennesker med en eller anden opgave hver dag, og når vi gør det helt frivilligt, så får vi medvind. Begge parter får medvind og medvind er optur, og det er frigørelse for begrænsninger, så begynder det at blive sjovt det hele.

I siger, ”Jeg og Faderen er et”. Hvis I nu åbner øjnene, kigger her på min pande, lige her, jeg laver lige en markering her, der er sådan en lille hul her i forvejen, og så ind imod mine øjne, så vil jeg overføre den altfavnende kærlighed til jer alle, så I ligesom bliver synkroniseret indefra.

Jeg overfører den altfavnende kærlighed til jer. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed, hvor I åbner for livsenergien, livsglæden og kærligheden, samtidig er der fuld styrke på at hjælpe andre med et problem, løft deres bevidsthed ind mod sjælens bevidsthed, ind mod solenglens bevidsthed, ind i kærlighedens bevidsthed. Jeg overfører den altfavnende kærlighed til alle.

Når I modtager energien prøv at lægge et lille smil på ansigtet, ligesom dengang I var nyforelsket, så kommer der en forventningsglæde, som igen skal erstattes med den ubetingede kærlighed. Jeg giver lys, kærlighed, tillid til alle. Tænk på det guddommelige er med jer alle dage, fordi vi er alle guddommelige. Vi lader lys og kærlighed gennemstrømme alt liv, forøger livsværdien i alt det, vi er bevidste om, og alt det vi er ved at blive bevidste om. I dag vil jeg overføre energi til de mennesker, som er på intensive afdelinger, den altfavnende kærlighed.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds vilje og Guds visdom. Jeg kommer med den åndelige vilje, og jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden og den skabende intelligens. Jeg sender også lys og kærlighed til Hierarkiets mestre, som tak for den hjælp vi altid modtager, til Kristus, til Sanat Kumaras ashram og til adepterne på Sirius, og lys og kærlighed ud til menneskeheden.

Der er brug for nytænkning hver eneste dag, livsglæde og inspiration.

Det var vores morgenmeditation her i dag, torsdag den 13. december. Nummer 89, udført af Peter L. Simonsen. Godmorgen til alle og en velsignet dag til jer. Jeg er allerede begyndt at smile indvendig og glæde mig på jeres vegne. Tak fordi I var med.