

Nr. 92 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 16. december 2018

Nøgleord: I Sjælsbevidstheden der ligger den evige ungdom.

Godmorgen. Alle friske oplagte. Det er dejligt at se, I venter og er helt klar. Godmorgen til alle. I dag er det en ny dag. Det er søndag den 16. december 2018. Tænk hvis det var den 16. december 3018. Hvordan vil det så se ud? Det er ikke godt at vide 1000 år frem i tiden, men vi kan beskæftige os med dagen i dag, det kan vi få indflydelse på.

Det er vigtigt at lægge noget livsglæde ind i det, vi foretager os. Når vi tænker på, at vi har fået et liv, når vi tænker på hvilken stor kamp, der har været, for at man kan blive undfanget, og for at man kunne blive født ind i verdenen her. En verden med masser af liv i, livsglæde. Vi skal tænke på, at vi arbejder med Guds skaberkraft hver eneste dag. Vi er en del af den guddommelige skaberkraft. Vi er celler i en større bevidsthed. Vi har muligheden for at forvandle al ting i vores bevidsthed, i andres bevidsthed. Hvorfor skal vi så ikke bare gøre det? Det er meningen vi skal udvikle os hele tiden, videreudvikle os, nytænke, give inspiration fra os. Hvis man siger, ”Jeg ønsker at leve et liv med god harmoni, livsglæde og kærlighed, fri for sygdom, fri for dit og datten”, så er det jo dejligt at tænke sådan. Det kan også være, der er lagt nogle sygdomme ind fuldt bevidst i vores liv, hvor vi skal udvikle os igennem. For at få nye evner lagt til rådighed til de evner vi har i forvejen. Det er vigtigt at anvende hele vores potentiale hver eneste dag. Bruge vores evner få dem til at vokse og blive større, så vi får en større rummelighed, medfølelse og tolerance. Vi skal løfte, og vi skal inspirere.

Nu er det snart jul, og så siger vi, ”Hvad for nogle gaver kan vi ønske os?”. Vi vil selvfølgelig ønske os en af de bedste, det er at være sjælsstyret personligheder. Det næste det kunne være, at man kunne ønske sig at være intuitiv bevidst, så man hele tiden er i stand til at se fremtiden, fortiden og nutiden på en gang. Og se sig selv der imellem hvor vi kan skabe alting, vi kan skabe ligevægt og balance. Rigtig, rigtig mange mennesker de er fanget her på kloden i deres begrænsninger i deres angst, frygt, formodninger, overbevisninger. Tænk på mange holdes fanget i det, de har ingen frihed friheden til at leve et godt liv. Mange de siger, ”Jamen jeg skal gøre det og det”, og så udskyder de de ting, de har besluttet sig til.

Hvis nu jeg går lidt tilbage i tiden, og så siger, hvor mange gange vi har udskudt nogle ting, hvor mange gange har vi udskudt en mulighed, og hvor mange gange tager vi ikke den mulighed, der står til rådighed hver dag? Vi skal skabe rigdom i folks bevidsthed, rigdom, kærlighed. Rigdommen det er at have et godt liv, hvor man kan bruge sine evner hver eneste dag. Bruge dem til at inspirerer med. Lad kærligheden, den ubetingede kærlighed, den altfavnende kærlighed vokse inde i jeres egne legemer, så sker der noget helt andet. Når I samtidig er i kontakt med det, så lad det inspirere jer. Brug al den energi der er sat til rådighed, brug faktisk mere energi end der er til rådighed. Jo mere I bruger i den åndelige tjeneste, jo mere får I. I bliver ved med at få mere og mere energi. Det betyder, at det der kommer ud af munden på jer, det skal være opbygget med kærlighed, tillid, visdom, viljesenergi. Det er den måde, man lever et godt liv, og man spilder ikke sit liv.

Jeg vil nu gøre det, at jeg vil overføre energi til jer. Nu er det sådan en søndag morgen her 16. december 2018. Morgenmeditation nummer 92. Det går jo fremad.

Vi går fremad, fremad mod nye horisonter, nye muligheder. Nogle mennesker siger, ”jeg kan ikke se mulighederne, jeg kan jo ingenting og dit og dat, det er træls det hele, det er strengt, jeg er syg og dårlig”, men det er kun personlighedsting, der ligger der. I sjælsbevidstheden der ligger den evige ungdom, der ligger livsglæden, der ligger livsinspiration, vi kan tage det, fordi det er vores arv at tage den energi, vi skal også anvende den.

Tænk på søndag her oppe på Mors hvor jeg kommer, der var noget, der hed Frelsens hær. Dem grinede vi somme tider af. Ah de er noget naive, men de havde en rigtig god vilje, når man kommer til at kigge bagud og ser på, jamen de brugte hele dagen på at være i forbøn for andre, hjælpe, inspirere. Til jul der gav de alle de fattige mad og julepakker. Det var jo fantastisk, at de unge mennesker er ildsjæle bruger hele deres energi på at hjælpe alle andre.

Nu var jeg ude lige før, jeg tænkte på, det var godt nok koldt i dag. Så tænkte jeg på de hjemløse igen, der måske kan få en lille smule tag over hovedet ved at sidde i en papkasse, eller hvad de sidder i, men kulden går jo lige igennem alligevel. Tænk på hvor heldige vi er, vi har vores huse, vi kan være inde i varmen, vi kan skrue op for varmen, vi har noget tøj vi kan tage på, vi har rigdom på alle planer. Det er vigtigt, at vi giver af vores overskudsenergi. Giv noget energi og giv livsinspiration fra jer. Giv folk nogle søde ord med på vejen hver dag, ikke negativitet og ikke til tværhed og ikke modvillighed, men velvillighed, kærlighed og visdom.

Hvis I fokuserer lige her, i det område her, panden ved mig, det område er altid tændt. Det er det område, man iagttager tingene, vi iagttager al ting alle sjælene, ser hvordan sjælene de kæmper en stor kamp med deres personligheder. Personligheden vil noget andet end deres sjæl vil, så der er hele tiden kamp derinde mellem sjæl og personlighed. Det er vigtigt, at der kommer en enhedsfølelse, gruppefællesskab, gruppefusion.

Prøv at meditere på vores velvillighed til at give lys og kærlighed fra os. Vores velvillighed til lys, kærlighed og inspiration, det giver vi fra os hver dag. Prøv at se, om I har et hjælpegen inde i jer selv, så I kan hjælpe andre. Hjælpe dem til at få et bedre liv.

Vi mediterer på kærlighed, velvillighed, tillid, visdom, oprigtighed. Sig ”Jeg vil hjælpe, jeg vil gøre det, jeg vil hjælpe den trængende næste”. Hvis I har det i jeres bevidsthed, så vil I rent faktisk se om et lille stykke tid, dem der har hårdt brug for hjælp, så kan vi begynde at hjælpe der inspirere.

Hvis I nu kigger lidt på mig, ikke på personen Peter, men på Solavataren Peter, den kosmiske Peter prøv at kigge ind på det og så se de muligheder der er udviklet, hvor man kan give liv og kærlighed fra sig, ny læring, ny forståelse. Fokuser her panden på mig så vil jeg tilføre nyt liv, livsglæde og inspiration til jer alle. Jeg bruger selvfølgelig det center der, plus mit hovedcenter, halschakraet og hjertechakraet. Jeg fornyer jer, jeg giver ny livsglæde, livsinspiration til alle. Jeg tænker på jer igennem kærlighed. Jeg ser for mig, hvad I gør i fremtiden af gode ting. Jeg begynder at glæde mig over jeres fremskridt.

Tænk på vi er alle guddommelige, vi har de guddommelige gaver inde i vores bevidsthed, det er nogle, vi skal videregive. Jo mere vi videregiver af vores oplysthed, af rent hjerte, ren kærlighed, jo mere får vi selv.

Lige nu der overfører jeg energi til jer alle sammen, åndelig vilje, åndelig kærlighed, lyksaligheden, medfølelse, tolerance. Vær i jeres meditation med en del af jeres bevidsthed, en anden del lytter til mig. Prøv at lytte og være nærværende på en gang. Gå ind i en indre nærværelse øv jer i at gå i forbøn for de mennesker der virkelig har det svært.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Jeg kommer med den åndelige vilje. Tænk på vi har den guddommelige kærlighed og den guddommelige vilje inde i os, alting ligger inde i os. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jer alle. Jeg overfører den altfavnende kærlighed til jer. Den altfavnende kærlighed og se om vi kan leve et liv i Guds kærlighed. Jeg overfører energi til jer alle til hele menneskeheden, til alt det liv der er på vores klode her. Vi har alle den samme mulighed. Vi har en mulighed for at få vores planet til at lyse af lys, kærlighed og visdom.

Jeg overfører energi til Marlene. Til Lis. Til Dan og Helle. Til Lene Degn. Til Sussi. Til Hanna. Birtthe. Johanne. Lisbeth. Rigmor. Inge Højbusk. Ida. Lisbeth. Yvonna og Poul Erik. Yvonne og Kristian. Gurli og Karsten. Irene og Hans. Rita og Jørn Otto. Til Bente og Familie. Til Karina. Susanne. Annette Barsø. Anette P. Leon og Lica.

Horst og Mette. Inga og Jan. Anna. Bitten Helene. Til Lotte. Til Jesper. Til Per. Claus. Michael. Camilla. Ida. Simon og Dorit. Lene Ravn. Til mange, mange flere. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed.

Det handler om at give i dag. Give væk af vores overskud. Det gør ingenting, vi kommer til at mangle lidt for at få lov at give lidt fra os. Vi bliver fornyet igen.

Jeg ønsker jer alle en velsignet søndag med livsglæde, kærlighed, visdom og tillid. Alle dem der ikke er nævnt, de er der også. Og alle dem der er døde, som stadigvæk er levende, de får også energi.

Det var vores morgenmeditation i dag, her den 16. december 2018. Nummer 92. Godmorgen til alle og en velsignet dag.