

## Nr. 93 Godmorgen til alle.

### Morgenmeditation mandag den 17. december 2018

### Nøgleord: Tolerance, Ærbødighed og Lyksalighed.

Godmorgen. Godmorgen Irene. Det var da dejligt at se, I begynder at tikke op. Godmorgen Jesper. Lica. Horst. Rita. Michael. Nu begynder det at gå hurtigt. Nå men jeg vil gerne sige godmorgen til alle. I dag er det jo mandag den 17. december 2018. Vi skal have vores morgenmeditation nummer 93 i dag.

Så er det altid lidt spændende, hvad vi skal arbejde med i dag. Vi skal selvfølgelig arbejde med lyksalighedens vej, det er åndens vej. Det er nummeret længere inde end sjælsbevidstheden, hvor man går ind i åndsbevidstheden. Vi skal arbejde med den åndelige bevidsthed, så skal vi starte med at arbejde med tolerance, ærbødighed for at gå den åndelige vej. Det vil så udvikle sig til fred og harmoni på sjælsplanet.

Det er også det vi skal meditere på i dag. **Nøgleord som er tolerance, ærbødighed, lyksalighed** som igen vil udløse på sjælsplan fred og harmoni. Det starter vi med at mediterer på her i dag for ligesom at komme lidt i gear. Vi kan lige så godt starte i højgear med det samme så hvorfor vente, udsætte tingene, når vi kan gøre det med det samme. Vi mediterer på tolerance, ærbødighed, lyksalighed, som udløser fred på sjælsplanet. Fred og harmoni på sjælsplanet. I prøver at lægge det ind i jeres bevidsthed lige nu og meditere på det. Når nu vi går her og ønsker, vi skal gå på den oplyste vej, i tillid, lyksalighed, kærlighed. Vi kan regne med vores skaberkraft hver eneste dag til at skabe balance, harmoni med. Tænk på at vi er alle tillidsskabere. Vi skal skabe tillid, velstand, lyksalighed, det er en indre væren, vi skal være i, som hører med til åndens viljesvej.

Hvis nu I er i stand til at meditere på det samtidig med, at I ser på mig, så vil jeg tilføre jer alle energi. Det kan være, I nogle gange glemmer at opfatte det, når I kigger på mig. Hvis I kigger en lille smule her, panden, så er lampen tændt, og så på mine øjne. I skal lave en bevidst fokus der, så vil der komme en forandring i jeres opfattelsesevne. Når I fokuserer herpå, panden, på øjnene, så ligger der en treenighed her, der hedder vilje/kraft, kærlighed/visdom og aktiv intelligens. Jeg overfører lys og kærlighed til jer alle. Jeg oplyser jer, og jeg inspirerer jer til at være til stede i jeres ophøjede bevidsthed.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Gud kærlighed, Guds visdom. lyksaligheden, hengivenhedens lys, tolerancen, ærbødigheden, ydmygheden, rørtheden og tilliden. Jeg kommer med åndens viljesenergi, som skal anvendes lige nu til at hæve menneskeheden bevidsthed og deres personlige engagement, hæve personligheden op til sjælsplanet, og videre op til atmiske niveauer, åndelige niveauer. Jeg formidler Guds lys og Guds kærlighed, den skabende intelligens og åndens viljesenergi, som på sigt giver nye visioner, sindsro i tankesindet. Efterhånden kan vi træde bagved tankesindets bevidsthed, ind i den indre verden, hvor kommunikationen bliver telepatien, tankeoverføring. Og bagved tankeoverføring ind i den indre væren. Vi tænker på, vi er alle sjæle, vi er alle Guddommelige. Det det drejer sig om, det er at lade det guddommelige lys strømme ud igennem os, fylde hele vores aurafelt op med lys, gyldent hvidt lys, lad det strømme ud igennem vores aurafelt til helbredelse, til ny forståelse, ny tillid. Det drejer sig om at fjerne alle begrænsningsslørene, som ligger i aurafeltet og i chakraerne, så der kan strømme ren viden og ren bevidsthed igennem. Slørene skal forstås på den måde, at det ligger i personligheden og i begærlivet.

Jeg overfører åndelig energi til Marlene. Inge Højbusk. Ina. Yvonne og Kristian. Lis. Poul Erik og Yvonna. Lisbeth. Lene Ravn. Til Ida. Til Horst og Mette. Dan og Helle. Jan og Inga. Leon og Lica. Per. Sussi. Johanne. Jesper. Claus. Lotte, Lotte går det godt, Lotte. Karina. Susanne. Anna. Michael. Camilla. Hanna Rask. Birtthe. Irene. Gurli og Carsten. Rita. Bente. Annette Barsø. Anette P. Berit 1 og 2. Til Per. Til Inga og Jans meditationsgruppe. Til Peter Lykkehus.

Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed til ophøjethed, i selvforglemmelse og til harmløs tale. Jeg lader lys, kærlighed og kraft strømme ud til Hierarkiets mestre, Kristus, Shamballah, Sanat Kumaras ashram, Det store Hvide broderskab på Sirius.

Husk på at vores sted her på Healerskolen der formidler vi lys, kærlighed, tillid og visdom. Det er et oplysningscenter, det er kærlighedslyset, viljeslyset og den skabende intelligens. Det strømmer ud her fra, ud på hele kloden. Det strømmer selvfølgelig ud fra mange andre steder også. Vi prøver at forbinde vores bevidsthed med det guddommelige inde i os, guddommelighed, vores solengel, som er vores sjæl. Husk når vi laver det, så skal alting ikke forstås med hovedet, I skal bare gøre det alligevel. Vi lader lys og kærlighed strømme ud på kloden, hvor der er virkelig brug for hjælp, balance, tillid, fred, ingen krig. Fred og harmoni.

Nu begynder I at arbejde med den altfavnende kærlighed, som I sender ud i menneskeriget og ud i alle rigerne her på kloden, til at hæve jordens tarv med. Formidler guddommelig og åndelig bevidsthed lige nu. I stiller jer ind på den samme kanal, som jeg arbejder på her, så vil I være formidler af samme stof, som I kan give videre til jeres grupper, til jeres arbejdsområder, venner, bekendte, familierne. I bliver et lyspunkt i et større lys.

Husk den stærkeste kraft er kærlighedskraften. Kærlighed, lys og tillid. Jeg formidler den altfavnende kærlighed.

Det var vores morgenmeditation her i dag, udsendt af Healerskolen i Sønderjylland, her den 17. december 2018.  
Morgenmeditation nummer 93.

Godmorgen til alle og en velsignet dag til jer.