

Nr. 95 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 19. december 2018

Nøgleord: Vi mediterer på Kristus, det er Kærlighedsenergien og opstandelsesenergien.

Godmorgen til alle. Velopstået til en ny frisk dag, hvor vi kan putte al ting ind i vores liv igen. En masse gode ting, masse gode ordre.

Tænk på vi kan putte alt den livsenergi ind, vi vil i den og livsglæde. Det er dejligt at tænke på, man kan putte livsglæde ind hver eneste dag. Vi bestemmer dagens udfald med vores tanker, vores ønsker, vores begær. Vi bestemmer, om vi er livsglade, eller vi er nedtrykte. Vi kan lige så godt vælge at tage det der er det sjoveste, det er nemlig at være glad. Put så meget glæde ind i livet som muligt, og giv den glæde fra sig. Det er jo meget, meget enkelt, men det gør hele forskellen, hvordan vi forholder os til den måde, vi selv fungerer på.

Når vi hele tiden fokuserer på hjertet, på kærligheden i hjertet, på Kristusbevidstheden i hjertet, jamen så er det jo rigtig sjovt. Jeg tænker meget på, nu kommer vi snart ind til jul her med Jesus fødsel og alle de ting der, det er nu spændende. Tænk på den proces der sker inde i os hver dag, hvor vi faktisk bliver født på ny, når man tager sin sjælelige bevidsthed i brug, i stedet for sin personlighedsbevidsthed.

Jeg tænkte på her i dag, at der var så mange måder, vi kunne lave morgenmeditation på her i dag. Rigtig, rigtig mange måder. Jeg har sådan set ikke bestemt mig til hvilken måde, vi gør det på i dag, men nu nævnte jeg ordet Kristus lige før. Vi havde Kristus med i går, hvor vi arbejdede med Fredens Avatar, Syntesens Avatar og Avataren Kristus. Så er det nærliggende at sige, vi tager Kristus Avataren i dag.

Hvis vi mediterer på Kristus, det er kærlighedsenergien, opstandelsesenergien. Man kan også meditere på tibetaneren, det er jo en af Kristus disciple, mester. Kristus står for Hierarkiet, og er Hierarkiets overhoved. Der ligger et kæmpestort mesterhierarki, som arbejder med forskellige stråler, forskellige udviklingsgrader i vores bevidsthed. Vi fokuserer ikke så meget på dem i dagligdagen, vi har nok med at fokusere på os selv, og hvad vi gør, hvad vi kan lide, og hvad vi ikke kan lide. Men det kan være en god ide at fokusere lidt på det indre liv, som skaber de muligheder, vi har i vores dagligdag, og de nye udviklingsområder.

Hvis nu vi siger, i dag mediterer vi på Kristus, Manuen og Mahachohanen, tibetaneren og Djwhal Khul. Hvis nu vi mediterer på de her ting her til morgen, og kigger lidt på det stykke arbejde de laver for at hæve menneskeheden bevidsthed. Det er helt fantastisk at tænke på, hvor meget vi er hjulpet hver eneste dag.

Vi mediterer på Kristusbevidstheden, det er sjælsbevidstheden i vores hjerter. Vi mediterer på Manuen, som er ved at udvikle sjælene ind i næste rodrace, hvor det er telepatien, der kommer til at fungerer. Mahachohanen, tibetaneren som faktisk står for Alice Baileys esoteriske stof, 29 bind, sikke et stykke arbejde, der har været tidligere, som vi kan få glæde af. Djwhal Khul og der er mange, mange flere mestre. Vi kan tage dem op enkeltvis og studere, meditere på, men det der er godt for os, det er at have en dybere kontakt med vores egen sjæl, det er der, vi har velvilligheden til at udføre det indre liv. Det indre liv inde i os, det er det, der giver de rette livsbetingelser. Den indre sjælelige guddommelige bevidsthed. Det er det, vi har inde i os selv. Jo mere vi er i kontakt med vores guddommelighed, og udfører vores guddommelighed, jo mere forenes man i sin højere bevidsthed.

Vi mediterer her i dag på Avataren Kristus, Manuen, Mahachohanen, tibetaneren Djwhal Khul, der ligger vi vores bevidsthed. Selv om vi ikke kender det helt nøjagtigt, så stifter man bekendtskab med det efterhånden.

Prøv at lukke øjnene et lille stykke tid og mediter på Kristus, Manuen, Mahachohan, tibetaneren og Djwhal Khl.

Godmorgen til nye seere. I dag mediterer vi på Kristus, Manuen, Mahachohanen, tibetaneren og Djwhal Khul, som alle giver os inspiration i dagligdagen fra de indre planer.

Når vi er en lille smule videre i det, så siger jeg, ”Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, arbejder med den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige vilje, viljen til at kan styre tankerne, tankerne til at styre følelserne. Jeg kommer med viljesenergien til at skabe nye visioner med og se ind i fremtiden. Jeg arbejder med jordens tarv, og det betyder, vi har en klode her, vi begynder at bygge ansvarlighed ind på at hæve bevidstheden på kloden, og derigennem en ny forening, en ny beskyttelse af vores planet, så den kan bestå. Det betyder også, man arbejder med alle sjæle her på kloden, og da vi alle er sjæle, når vi er i sjælsbevidstheden, så er vi der, hvor vi siger ja til tingene. Der ligger et indre kald. Det vil sige, man udfører det indre liv og udfører det i dagligdagen i livsglæde, livsinspiration, medfølelse, tillid og sindsro. Når I mediterer her på mestrene Kristus, Manuen, Mahachohanen, tibetaneren Djwhal Khul, så overfører jeg energi dertil, energi til jer til at hæve jeres bevidsthed på.

Hvis nu I åbner øjnene et lille stykke tid, fokuserer på mit område her på panden, min pande, og på mine øjne, og samtidig med lægger bevidstheden i jeres hjertechakra og i jeres hjertechakra i hovedcentret. Når vi tænker på, vi er sjæle, der kan være med til at løfte menneskeheden bevidsthed, give nye oplysninger, nye udviklingsområder, vi vil skabe det i dagligdagen. Jeg vil formidle det lys og energi, der skal til, så I får nye inspirationsområder.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg giver jer livsenergi, livsglæde og inspiration. Jeg fylder jeres hjerter op med livsglæde, livsenergi og livsglæde. Det vil sige, selv om vejret kan være trist, så kan vi godt være glade indvendig, så forholder vi os til dagen på en anden måde alligevel.

Det vi har her i dag, det er onsdag den 19. december 2018. Vi har morgenmeditation nummer 95.

Den her morgenmeditation mediterer vi på Kristus, Manuen, Mahachohanen, tibetaneren Djwhal Khul, og samtidig med tilfører jeg mere livsenergi, livsglæde, kærlighed, visdom, nye indsigter. Vi skal forestille os, vi laver en fjernhealing til mestrene og til menneskeheden.

Der er det i det, at vi kan gøre mange ting på en gang. I starten kan det være svært. Med øvelse så kommer vi til at mestre de her ting, så vi kan gøre flere ting samtidigt.

Jeg overfører livsenergi til jer, livsglæde og den altfavnende kærlighed. Hvis I fokuserer ind på mig lige nu, så overfører jeg den energi til jer, og det kan respondere inde i jeres bevidsthed, idet vi arbejder ind på sjælsplan, fra sjæl til sjæl. Jeg lader den altfavnende kærlighed strømme ind i jeres legemer, ind i jeres bevidsthed til oplysthed, en ny væren og en ny bevidsthed.

Som jeg plejer at sige, ”Jeg er ansat af Hierarkiet og Hierarkiets mestre til at udføre et stykke arbejde her på vores klode, til at hæve menneskeheden bevidsthed med, og få livsglæden til at strømme”. Når vi anvender sjælens skabende evner, så ligger der helbredelse i sjælsbevidstheden, nytænkning, ny udvikling.

Tænk på vi fornyer os hver eneste dag, vores celler bliver fornyet konstant. Der er noget, der fornyer os hver dag. Tænk på når vi er slidt op, så skal vi have en søvn, så sover vi, så kommer der en opladning. Men når I oplader jer selv med energi i morgenmeditationerne, så er det også noget, der kan vare i lang tid, når I tænker på det. Det giver inspiration og nytænkning.

Det var vores morgenmeditation her i dag, den 19. december 2018. Morgenmeditation nummer 95.

Når vi så lige har gjort de her ting, så prøv at videregive energien til menneskeheden alle de steder der er brug for det. Lad jeres tanker løbe derhen. Godmorgen til alle.