

## **Nr. 96 Godmorgen til alle.**

### **Morgenmeditation torsdag den 20. december 2018**

#### **Nøgleord: Shamballah, hvor Sanat Kumaras bevidsthed er til stede.**

Godmorgen til alle som er ved at dukke op nu. Det er dejligt at se, I er på dupperne og klar til en ny dag. Jeg håber, det er lige så positivt i dag som mange andre dage. Jeg har en lille ting, vi skal lave i dag. En positiv ting. Jeg venter lige et øjeblik, til der er flere på.

Jeg siger godmorgen til alle. I dag er det torsdag den 20. december 2018, og i dag skal vi have morgenmeditation nummer 96.

Det jeg vil starte med at fortælle lidt om, det er, at vi er alle guddommelige, og det skal forstås, at vi er små celler i en guddommelig bevidsthed, så vi er celler i en guddommelig bevidsthed. Det tænker vi bare ikke på, at vi er. Inde i ham den højere bevidsthed, der leves og røres vi. Vi er en del af en højere bevidsthed i menneskeriget, en del af den guddommelige bevidsthed, vi er celler i en større bevidsthed, så derfor er vi i princippet guddommelige.

Når vi snakker om guddommelighed, guddommelighed er ikke det samme som åndelighed, det er forskellige ting. Guddommelighed det er Guds vilje, og Guds hensigt der ligger her. Den energi ryger direkte ned til Shamballah, hvor Sanat Kumaras bevidsthed er til stede. Han kom jo for 18 millioner år siden til vores klode fra Venus, hvor man er længere fremme udviklingsmæssigt, end vi er her på vores klode.

Åndelighed er kærlighed, og kærligheden hænger sammen med Kristusbevidstheden.

Det vil sige, vi har guddommelig vilje. Vi kan sige, mestrene de stræber ind imod den guddommelige vilje, guddommelig hensigt. Det er der, deres meditation motivation ligger. Det vil sige, fra Kristusbevidstheden, Hierarkiets bevidsthed op i den guddommelige bevidsthed. Men i og med at vi er guddommelige, så kan vi lige så godt stræbe den vej også. Det vil sige, vi laver en større rækkevidde med vores bevidsthed end ellers.

Når vi tænker på guddommelighed, åndelighed, det er der bygget sammen de to principper, det er visdom.

Lad os sige, vi starter med at meditere på guddommelighed, åndelighed og visdom, og så ser vi, hvordan de virker. Det vil jeg anbefale, vi starter med i dag. Mediter på guddommelighed, åndelighed og visdom, som en krafttriangel og en udtryksform. Det er vigtigt at vi skal udtrykke os igennem visdomsaspektet i stedet for personlighedsaspektet. I kan godt se, der er en stor forskel.

Vi mediterer på guddommeligheden, på åndeligheden og visdommen som en krafttriangel. Vi ved, vi lever i guddommelig bevidsthed, så vi er små celler i en større bevidsthed i hele menneskeriget.

Det er lidt svært at forstå, de celler vi har nede i vores knæ har jo ingen bevidsthed på, hvad vi har oppe i hovedcenteret her oppe i vores hoved. Den bevidsthed er ikke tilgængelig for cellerne i knæets bevidsthed, men det er en udviklingsproces, der kommer. Det er også en udvikling for os, hvor vi arbejder med forventet efterbevilling på, at vi får indsigt i det på sigt. Guddommelighed, åndelighed og visdom. Det er det, vi mediterer på lige nu. Guddommelighed, åndelighed og visdom, det er det, vi mediterer på i en krafttriangel. Guddommelighed, åndelighed og visdom.

Vi går en lille smule videre nu, så kan I altid vende tilbage og meditere på det første igen. Det betyder, hvis vi tænker på den guddommelige vilje, hvordan energien strømmer til Shamballah, Sanat Kumaras ashram, og den åndelige vilje strømmer ud til de mennesker, som er åndelige viljebestemte som prøver at realisere det her på det jordiske plan.

Vi arbejder også med, at jeg er Solavataren, der arbejder med den åndelige vilje, men også den åndelige kærlighed og den åndelige visdom. Det er en forening af de her energityper, jeg arbejder med for at udvikle menneskeheden bevidsthed.

Vi kan sige, at det er en okkult forståelse af det her, som normalt ikke er gængs viden for menneskeheden, fordi der har man en konkret tænkning, så det her ligger meget dybere, meget dybere inde i en selv.

Men energien går videre fra Shamballah, den åndelige energi fra Kristus, videre ind i Hierarkiet, nedtrappes i de indviedes bevidstheder og senere ned i de accepterede disciple, disciple, aspiranter og ned til gennemsnitsmennesket.

Der er mange nedstigninger af bevidsthed. Men når vi går fra menneskeriget, så prøver vi at arbejde opad mod sjælsbevidstheden og fra sjælsbevidstheden, som også er Kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, prøver vi at arbejde op imod de ting, men vi har mange problemer med mange gange at give slip på personlighedens interesser og begær. Det er simpelthen næsten umuligt at slippe, hvor vores begrænsninger og negative sider ligger, men indstrømningen fra den guddommelige plan og hele vejen ned det er en drivkraft, vi har inde i os selv til at forny os med, hvor vi fornyer os hver eneste dag og giver os selv muligheder. Vi kan sige, den energi den strømmer, uanset om vi sover eller ej, så er det en bevidsthed, der ligger i vores drømme og alting.

Det er vigtigt at tænke på, at vi arbejder på at blive sjælstyret personligheder, derfra at omdanne følelseslivet til Buddhisk bevidsthed, den intuitive bevidsthed og senere ind mod den åndelige bevidsthed. Der er mange opstigninger fra fundamentet, men for hver gang man stiger lidt i graderne, så får man udviklet en større bevidsthed og et større bevidsthedsområde, man kan meget mere, end det man kunne før. Det vil sige, evnerne og kvaliteterne vi har vokser eksplosivt, idet vi udvider vores bevidsthed.

Hver gang vi udvider bevidstheden, så kommer der en krise, oftest en stor krise i de ting, vi er ved at frigøre os fra. Det betyder også at mange gange, når vi er ved at frigøre os fra en begrænsning, så bliver begrænsningen tydeligere, men det kan være en frigørelsesproces. Det betyder ikke, at man skal behandle det som noget, der er statisk, men som noget, der er en frigørelse, og det er så der, man siger, at når man arbejder med den esoteriske lære, den esoteriske filosofi, psykologi, og man begynder at anvende den åndelige clairvoyance ind på det, så får man mulighed for at se på om det er en frigørelsesenergi, eller om det er en, man arbejder på at fastlåse. Det er af stor betydning at vide, at man faktisk i stor udstrækning er ved at frigøre sig fra sine begrænsninger, og derfor bliver det endnu mere tydeligt, fordi man skal have et lille skridt mere, så er man over på den anden side i friheden. Men det lille skridt man skal tage, tror man i personligheden at det er et kæmpeskridt, det er det i virkeligheden slet ikke. Det eneste der er i det her, det er, at man accepterer udviklingsprocessen, så i accepten ligger der en frigørelse. Man accepterer, at man er sjæle.

Hvis nu vi tænker på, at inden vi blev født i det her liv, så har man besluttet sig for, hvilke evner man vil udvikle, og hvilke kriser, smerter man vil igennem for at erhverve sig nye evner og kvaliteter. Det kan være, man har valgt nogle sygdomme eller andre ting hvor man skal forfine sine legemer for at udtrykke den guddommelige kærlighed, den åndelige vilje, visdom og andre ting. Det betyder, når man går gennem kriserne og de ting, at man giver accept til det, så kommer der meget mere lys ind i vores aurafelt. Vi begynder at lyse af den indre viden, der er til stede. Det lys og den kærlighed der ligger i et menneskets bevidsthed, er jo stor tiltrækningskraft.

Vi ved, at åndelige mennesker har sådan en smuk glorie hen over hovedet, det vil sige, de beviser, at de har nået et vist udviklingsstadium, hvor det er renheden og kærligheden, de helbreder med. Vi er på vej derhen imod, og det er ikke sikkert, vi kan nå det til juleaften, men vi kan i hvert fald gøre det, at vi udviser meget mere kærlighed, omsorg og tillid lige her i julen. Vi ved godt, at julen for mange mennesker kan være en svær tid, fordi der ligger så mange forventninger, som er svære at indfri. Skal vi ikke bare sige, vi gør det bedste, vi kan og så køre videre derfra.

Jeg vil gøre det i dag, at jeg vil overføre åndelig kærlighed til jer alle sammen.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksalighedsenergien, rørtheden, ydmygheden og jeres oprigtighed. Jeg tilfører jer meget mere livsenergi og livsglæde, end I har i forvejen, og jeg håber på det allerbedste for jer alle sammen. Det håb I har der, det er en fantastisk ting, man kan se, der stadigvæk er muligheder, og vi har muligheder hver eneste dag, for at gøre det bedste vi kan. Det er dejligt at spekulere på det. Som jeg plejer at sige, ”Hvor er vi heldige, at vi har muligheden for at forvandle os og træde ind i de sjælelige, åndelige, guddommelige bevidstheder. Tænk på hvor heldige vi kan være.

Det jeg kommer med, det er åndens viljesenergi, kærlighedsenergien, visdom og lyksaligheden. Man gør det, at man siger, man kan tro på det, og man kan også lade være. Man har to muligheder. Hvis nu man tror på det, så vil man mærke gennemstrømningen af energi og bevidsthed i sine lemmer. Nogle gange kan man mærke det på sin fysiske bevidsthed. Mange gange når vi arbejder med energien til at hæve bevidstheden med, så er det noget, der ligger udenfor sin normale bevidsthedstærskel. Men tingene sker alligevel, uden vi er bevidste om det. Det er godt at vide, at sådan er det også.

Jeg overfører velsignet energi til menneskeheden lige nu til alle. Jeg arbejder med jordens tarv og prøver at hæve menneskehedens bevidsthed arbejder med energi til klodens bevidsthed. Lige nu overfører jeg velsignet energi til jer alle. Hvis I fokuserer en lille smule på mig lige nu, her i det område her panden og ved mine øjne, så formidler jeg den altfavnende kærlighed til alle. Det vil sige, jeg lægger bevidsthed ud til jer alle på en gang. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Giver livsenergi til jeres hjerter og fylder jer op med kærlighed, tillid og visdom.

Det var så vores morgenmeditation i dag, den 20. december 2018. Morgenmeditation nummer 96. En velsignet dag til alle og tak fordi du var med.