

Nr. 97 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 21. december 2018

Nøgleord: Vi går Evolutionsvejen, den Oplyste vej.

Godmorgen til alle og velkommen på kanalen her. I dag er det fredag den 21. december 2018. Vi skal have morgenmeditation nummer 97.

I dag skal vi arbejde med lidt andet, som er lidt nemmere måske. Vi skal arbejde med at meditere på tillid, tilgivelse og visdom. Tillid, tilgivelse og visdom. Det er det, vi skal starte med at meditere på. Det vil jeg faktisk gerne, at I begynder med nu, og måske lukke jeres øjne lidt og tænke lidt på jeres hjertekvaliteter, sjælskvaliteterne, hvor tillid, tilgivelse og visdom ligger.

Vi starter med at meditere på tillid, tilgivelse og visdom. Det kan være, der er nogle steder, der dukker op i jeres bevidsthed, hvor I kan se, det er nødvendigt at anvende de tre ting her, og så er det selvfølgelig en god ting at give sig til at gøre det.

Vi mediterer i dag på tillid, tilgivelse og visdom. Vi mediterer på tillid, tilgivelse og visdom. Vi mediterer i dag på tillid, tilgivelse og visdom.

Der er altid det, at når vi anvender tillid, så bliver vi på sigt en tillidsskaber. Tilgivelse betyder, man får stor rummelighed og stor næstekærlighed til både os selv, vores medmennesker, og til hele vores kodesystem. Og visdom det siger sig selv, det er kærlighed og viden, der er bygget sammen, som bliver til visdom.

Det er altid svært at sige, at mennesker der er uvidende og begynde at give dem ny indsigt, hvor vi ved, de skal udvide deres bevidsthed. Idet man er ved at udvide bevidstheden, så er man også ved at omdanne de eksisterende systemer, man har inde i sig selv. De skal have et større formål. Man kan sige, at nogle af de mønstre man har, de har udtjent sit liv, så lægger man et nyt system ind.

Det svarer til, når man skal fremad i livet, så begynder man først at kravle, så lærer man at gå, løbe, cykle, køre bil og det kan være, man tager uddannelse til pilot. Man kan gøre noget andet, men hele tiden er det udvikling, uddannelse, nye indsigter, ny visdom. Det nye vi erhverver os, det skal vi gerne give til andre mennesker med tillid, rummelighed og forståelse. Der er så det, at alt det man gennemgår i sit liv, når man putter de der ting ind i sin bevidsthed med kærlighed og visdom, så kommer I til at stråle af lys ud igennem jeres aurafelt. Det vil sige, der kommer meget stor medfølelse i jeres bevidsthed, og når der er meget bevidsthed og meget kærlighed i det, så kan det nogle gange være uforstående for andre, at der er den kærlighed og rummelighed.

Den kommer jo altid, når man frigør sig for sin begrænsninger, så får man nyt liv, nye inspirationssider, fordi lys og kærlighed det kommer indefra. Jo mere viden vi kan give fra os i kærlighed, jo bedre fungerer tingene. Så er det godt, man kan bære over, og man har tilgivelse i sin bevidsthed.

Vi er ved at omdanne de gamle overbevisninger, gammel modstand, angst og frygt. Det er nogle store ting at omdanne, så der kan være mange ting forbundet med angst, frygt og lidelser, sygdom. Men når vi begynder at frigøre os fra dem, så kommer de op i vores bevidsthed igen, og så mærkes det som om, det lige er opstået et problem, men det kan være frigørelsen I responderer på. Det er vigtigt hele tiden at se på, at det er frigørelsesenergien, vi arbejder med, så vil der komme ny indsigt. Vi kan altid sige, at når vi slipper de gamle begrænsninger, så er der en reaktion på kroppen, fordi der kommer større gennemstrømning af lys og kærlighed, iltning i blodet bliver bedre. Det betyder, der er en fornyelsesenergi inde i os, vi møder hele tiden, og alting kan blive bedre, end det var før. Vi har det inde i os hele tiden, det lever inde i os. Det lever i sjælsbevidstheden, i den guddommelige bevidsthed, så alting udvikler sig, og vi udvikler os alle sammen, fordi vi er celler i en større bevidsthed.

Vi tager et eksempel. Hvis vi siger, vi er alle sammen ude at sejle i den samme båd. Dem der er henne i stævnen, de kan virkelig se, at man sejler fremad. Dem der står midt i skibet, er jo ikke klar over, at man sejler fremad, og slet ikke sikker på man sejler med, men hvis man ser på helhedsbilledet, så sejler alle på en gang, det glemmer man nogle gange, at vi alle sammen er med på den samme udvikling.

Vi går evolutionsvejen, den oplyste vej, men der er bare mange, der ikke er klar over, vi går den vej. Det er så det indre pres, man har, der kommer fra sjælen, når sjælen trykker på alle vores ubalancer, så bliver de synlige, for at vi kan erhverve os ny viden og ny visdom, som vi igen kan videregive til andre.

Derfor er vores morgenmeditation på tillid, tilgivelse og visdom meget aktuelt og særlig her i juletiden.

Jeg giver lys og kærlighed til jer alle. I morgen tidlig når I starter kommer ind på kanalen igen, så vil jeg starte med at overføre velsignet, guddommelig kærlighed til jer. Jeg vil arbejde med legemliggørelse af de ting.

Hvis nu I kigger på mig, åbner øjnene og måske kigger på mit ansigt, så kan det være, man siger, det ville være skønt at have et skønnere ansigt at kigge på Peter, men det er jo det, jeg har.

Det jeg formidler her igennem panden, det er den åndelige, guddommelige energi. Det er det område, man ser med, og man helbreder med. Man kan se årsagen til lidelsen, man kan se længden på lidelsen, man kan også se frigørelsen, og man kan se de nye muligheder, der ligger i fremtiden. Det hænger sammen med den intuitive bevidsthed. Vi ved, alt det vi kigger på, det får energi. Energien følger tanken, og øjnene styrer energien.

Hvis vi fokuserer ind i himmeriget, ind mod den åndelige verden, så er det der, vi befinder os. Vi ved vores optankning kommer fra det indre liv. Man kan sige, sjælen prøver hele tiden at lade det indre liv blive til vores virkelige liv. Man går fra det, der hedder, at man er ufuldkommen til at blive fuldkommen. Vi mennesker vi går på lidelsens vej, men lidelsens vej bliver til den oplyste vej. Vi kan sige, vores planet jorden er en lidelsens og smertens planet, hvor man har mulighed for at udvikle sig, tage indvielser, større bevidsthedsudvidelser. Vi er ved at omdanne vores klode til en hellig, oplyst planet med kærlighed og visdom.

Jeg overfører velsignet energi, der bliver nævnt lidt navne, det bliver jer, der bliver nævnt, også alle de andre der ikke bliver nævnt. Prøv at tænke på hvor mange millioner der ikke bliver nævnt, vi kan sige milliarder.

Jeg overfører og legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, tilgivelse, visdom og tillid.

Hvis I ser ind mod min pande, så kan det være et visuelt kamera for jer, visuel film, der kan køre i min pande, hvor I har mulighed for at se andre dimensioner.

Jeg overfører velsignet lys og energi til Dan og Helle. Marlene. Yvonna og Poul Erik. Marlene. Lisbeth. Hanna og Birtthe. Dan og Helle. Horst og Mette. Jan og Inga. Per. Sussi. Michael. Camilla. Lene. Susanne og Karina. Anette P. Anette Barsøe. Berit. Berit x 2. Tina Sanders. Tina Adam. Tina Theisgård. Jesper. Ida.

Jeg overfører lys, kærlighed og visdom til jer alle. Til Rita. Irene. Bente. Yvonne og Kristian. Til Rigmor. Inge Højbusk. Ina. Lotte. Claus. Peter og til mange, mange flere.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag i dag, håb, ny tænkning, tillid, tilgivelse, visdom.

Det var vores morgenmeditation her i dag, den 21. december 2018. Vores morgenmeditation nummer 97. Godmorgen til alle og en velsignet god dag til jer.