

**Nr. 98 Godmorgen til alle.**  
**Morgenmeditation lørdag den 22. december 2018**  
**Nøgleord: Skønhed, Oprigtighed og Kærlighed.**

Godmorgen til alle. I dag er det lørdag den 22. december 2018. Det er vores morgenmeditation nummer 98, vi skal have i dag. Det bliver lidt spændende, at vi er kommet hertil.

Jeg har tænkt på, i dag skal vi meditere på tro, tillid og styrke. Det er helt enkle ting. Tro tillid styrke. Kan vi prøve at meditere på de tre ting. Tro, tillid og styrke. I mediterer på tro, tillid og styrke. Horst vi mediterer i dag på tro, tillid og styrke. Vi kan også meditere på skønhed, oprigtighed og kærlighed.

Vi skal tænke på inde i hjerterne i os, der har vi en stor styrke. Når vi tror på vores styrke, vi har i vores kærlighed til vores medmennesker, den styrke og den kærlighed vi ligger inde med, når vi begynder at bruge den her i julen. Tro, styrke, kærlighed. Det er lidt fantastisk, hvad vi kan gøre med det, og vi har tilliden til hinanden. Forestil os tro, styrke og kærlighed. Hvis vi ser det, at vi er det inde i os selv. Inde i hjertet der har vi et lønkammer af mulig bevidsthed og muligheder, og vi arbejder med den sunde fornuft hver dag, sund fornuft. Vi hjælper, og vi inspirerer.

Det er også vigtigt, at vi kan inspirere os selv til nye dimensioner, nye niveauer. Husk i vores åndelighed der ligger saligheden, lyksaligheden og viljesenergien. Vi har mulighed for at sidde i den væren hele tiden være til stede i den.

Begynd at se på os selv i dag, her i julen og de næste par uger i fremtiden. Vi kan placere os med de energibevidstheder ind i fremtiden. Når vi oplader os selv med den bevidsthed ind i fremtiden, så har vi skabt en ny fremtid. Det betyder, vores omgivelser omkring os de ændrer sig også. Alting det ændrer sig, når vi arbejder med tro, styrke og tillid, indre visdom, kærlighed og lyksalighed. Vi ændrer på vores egen opfattelse, vi ændrer på vores kropsbevidsthed.

Vi kan vælge at se på nutiden, vi kan se på vores fortid, som er vanskelig at ændre på, men vi kan se på fortiden med opmærksomhed og forståelse til, at nu er vi ved at ændre på fortiden. Vi kan forholde os til fortiden på en ny måde, så mange af de ting vi laver, ikke er belastende ind i fremtiden. Lad os skabe en ny nutid og en ny fremtid med lys, kærlighed og tillid. Lys, kærlighed og tillid.

Forestil jer at I har solen inde i hovedcenteret inde i vores hjerter, der er sollys her. Vi har noget, der lyser vores vej op, vi kan gå på den vej. Sollys, livsglæde og kærlighed. Vi kan se, det er vores vej frem i tiden, vi kan se, det er vores fremtid. Vi kan skabe alt muligt med vores sjælskræfter. Vi har ubegrænsede muligheder, når vi tager afsæt i tro, tillid, styrke, ubetinget kærlighed, lyksalighed.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksalighedsenergien. Jeg hæver jeres bevidsthed til at gå på den oplyste vej, jeg fylder jeres hjerter op med livsenergi, livsglæde og kærlighed.

Vi arbejder med fornyelse hver eneste dag. Vi fornyer os og kan gå mere og mere ind i det sjælelige og åndelige, ind i den guddommelige bevidsthed. Det er det, vi bereder os på, og det er det, vi har tro, styrke og kærlighed til at gøre.

Jeg kommer med åndens energi, den åndelige vilje. Kristus kom med kærlighedsenergien og Buddha kom med oplysningsenergien. Buddha og Kristus tog indvielse sammen i sin tid, og principperne kærlighedsenergien, viljesenergien og den skabende intelligens blev skabt. Jeg arbejder med at udvikle alle tre principper og

videregive det til jer. Jeg står som et mellemstadium for at hæve bevidstheden op i vores åndelige verden vores guddommelige bevidsthed.

I vores åndelige guddommelige bevidsthed der er ingen tanker og ingen følelsesliv. Der er en ren væren, en ren intuitiv bevidsthed. Den intuitive bevidsthed er også den sunde fornuft.

Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer. Husk vi har syv forskellige legemer, vi er en syvdeling. Vi lever og rører os i det guddommelige, og når det er sådan, så er vi guddommelige, når vi ligger i vores egen guddommelighed i nærværelse af vores solengel og sjæl. Når vi nu beslutter os til at her i al fremtid, vil vi arbejde med lys, kærlighed og tillid, så skaber vi en bedre verden. Vi skaber en bedre verden, der er bygget på tro, styrke og tillid.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg giver lys, kærlighed og visdom til hele menneskeheden til vores klode, til jordens tarv.

Vi arbejder med at fremelske kærligheden, lyksaligheden, tilliden. Vi anvender den åndelige viljesenergi til at nå målet på. Den åndelige vilje kan styre tankerne, og tankerne kan styre følelseslivet. Det er vigtigt for os at gå frem i verden som oplyste sjæle, oplyste. Vi skal give muligheden, skabe muligheden i vores egen bevidsthed af den indre fred, sindsro, kærligheden. Jeg vil nu sende den kærlighedsbølge ud igennem min bevidsthed, ud til alle jer der lytter med, og alle dem der ikke lytter med.

Jeg formidler kærligheden gennem mit hjerte, min bevidsthed i hovedcentret, en altfavnende kærlighed. Lys og kærlighed til jer alle.

Jeg ser den oplyste vej, jeg ser I begynder at gå på den oplyste vej i kærlighed i selvforglemmelse. Jeg ser, I går ind i det indre liv, en ophøjet væren.

Tænk på vi kan være i himmeriget hver eneste dag. I har tid til at være der et stykke tid, hvor der ingen begrænsning er.

Jeg legemliggør den guddommelige kærlighed, den sender jeg ud gennem mine øjne, min bevidsthed, herigennem, panden, ud til jer alle og inspirerer jer. Jeg sender det blålys ud, mit lys, mit kærlighedslys, alle de forskellige lysfarver der er og forstærker dem ind på himmelbuen og ud i horisonterne. Vi kan rejse på hver eneste farvestråle ind i helligdommen, vi kan vælge på vores intuitive bevidsthed.

Vi skal huske, farver er lyd, styrke i sig selv. De forskellige farver har bevidsthed. Jeg overfører den guddommelige velsignelse til jer, den guddommelige kærlighed. Når vi alle tænker på, at det er det vi ønsker at gøre, så har det en større virkningsgrad. Når vi tænker som healere og opløfter og inspirerer, det er vores formål at arbejde med oplysningskræfterne.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag, i dag og i al fremtid. Det var vores morgenmeditation i dag, den 22. december 2018. Vores morgenmeditation nummer 98. Godmorgen og en rigtig velsignet dag til alle.