

## **Nr. 99 Godmorgen til Alle.**

### **Morgenmeditation søndag den 23. december**

### **2018 Nøgleord: Auriske udstråling.**

Godmorgen til alle. I dag er det søndag den 23. december 2018. Vi skal have morgenmeditation nummer 99. Nu rammer vi snart et magisk tal her i morgen. Det bliver også lidt spændende.

Det vi skal meditere på i dag, det er at være en tillidsskaber. Tillidsskaber, medfølelse, rummelighed og kærlighed. Det begynder vi at meditere på, at være en tillidsskaber, rummelighed, medfølelse og kærlighed.

Vi mediterer på medfølelse, rummelighed, medfølelse, kærlighed, tillid, rummelighed, medfølelse og kærlighed, det er det, vi mediterer på i dag.

Vi mediterer på tillid, rummelighed, medfølelse og kærlighed. Vi mediterer på tillid, rummelighed, medfølelse og kærlighed.

Det er alle sjælskvaliteter. Det betyder, at jeg ønsker og håber, at I vil prøve at træde ind i den væren at være en tillidsskaber, arbejde med rummelighed, medfølelse og kærlighed.

Det vil give en god livsenergi og livsglæde i jeres liv så prøv at være et forbillede for andre mennesker et forbillede. Vis de egenskaber I har inde i jer selv her i julen. Vis de bedste egenskaber her i julen. Når der er sagt her i julen, hvorfor så ikke tage resten af året også. Vis det bedste I har inde i jer. Giv lys og kærlighed til andre.

Der er altid, når man skal have juleglæde, juleglæde. Det kan være utroligt svært for nogle folk at være i glædes land, fordi mange er opdraget med, at det er forkert at have glæde. Der er mange familier, der ingen glæde har været i julen tidligere.

I skal huske vores bevidsthed er styret to til tre generationer bagud, så det vores bedsteforældre oplevede som børn, mange af de ting har vi jo i vores bevidsthed, når vi skal holde jul. Nogle steder manglede folk, mange børn er opdraget generationer bagud, at det er forbudt at vise livsglæde og kærlighed, men det ændrer vi på nu. Vi giver lys og kærlighed fra os, tillid, medfølelse, rummelighed og kærlighed. Det er det, vi kan gøre både her i julen, og i al fremtid. Det er vigtigt at lade kærlighedens ånd komme ind og være den styrende del. Jeg overfører kærlighedens lys til jeres bevidsthed.

Prøv at sige til jer selv, ”Jeg er sjælen, jeg er Guds søn, jeg er den guddommelige kærlighed”. Når I siger de ting, når I begynder at udvise den kærlighed, så begynder I at blive det samme, som da Jesus levede for godt 2000 år siden. Jesus som er overskygget af Kristus, han kom for at slå en ny tidsalder an. Kærlighed, barmhjertighed, rørthed og visdom alle de sider har vi jo inde i os selv. Det er godt, giv det tid til at leve i sin ophøjede bevidsthed, leve i jeres ophøjede bevidsthed.

Giv jer selv den gave at blive født på ny i kærlighedens navn. Vid at I er der for andre, for børnene, familierne, på jeres arbejdspladser.

Når I går ind i begrænsninger, vrede eller er negative, så fornægter I jeres egen guddommelighed. Bliv i jeres guddommelige væren, bliv i jeres rummelighed, jeres medfølelse, tolerancen, tilliden.

Prøv at lytte til jeres indre vejleder. Vis det bedste I har i jeres hjerter, udvis kærligheden. Tænk på at I alle er guddommelige. I kan løfte, I kan velsigne, vi kan opløfte menneskeheden til nye visioner og nye muligheder. Vi har evnen inde i os.

Vi skal prøve at være til stede, der hvor der er misforståelser, frustrationer, ubalance, hvor folk synes alt håb er ude, der skal vi være med vores bevidsthed, der skal vi stå klar og give en hjælpende hånd. Vi har alle muligheder for at forandre den verden, vi lever i.

Vi kan alle løfte, uanset hvem vi er, vi kan løfte bevidstheden i vores medmennesker for os selv. Vi kan gå ind i selvets bevidsthed, og der er vi tillids skabere, vi har rummeligheden, vi er medfølende, og det er kærligheden, der er det styrende aspekt.

Vi kan leve i den indre verden, og der er lyksaligheden, lyksaligheden. Det hører mere med til åndens verden de sidste par ting, de åndelige dimensioner. Husk vi er sjæle, der er i inkarnation, og sjælen søger ind mod sin åndelighed i dagligdagen. Sjælen er meditativ ind mod sin åndelige verden, ind mod det guddommelige. I sjælen ligger der ubetinget fred, kærlighed, medfølelse, tolerance, rummelighed, tillid. Det er sjælen, der frelser, det er sjælen, der helbreder. Lev i jeres ophøjede bevidsthed og vis de gode kvaliteter I har. Jeg ved, I har dem, jeg har set dem i funktion gang på gang. Det er vigtigt hele tiden at sige, man kan rejse sig fra det sted, man synes, man er total såret. Hver gang man rejser sig bruger, sin viljekraft, sin sjælskraft til igen at give kærlighed fra sig, der har vi sejret igen over personligheden. Hver gang I sejrer, så bliver I mere rummelige, mere vise, og jeres udstråling forandrer sig, jeres ariske udstråling ændrer sig.

Husk vi har syv legemer. I skal også tænke på, sjælen udtrykker sig igennem vores personlighed, igennem vores intellekt, igennem vores tanker og prøver at omdanne de sårede følelser i personligheden, de selviske tanker til sjælelige, åndelig bevidsthed. Det er der, kampen ligger, mellem sjæl og personlighed, men vi kan alle løfte, og vi kan alle inspirere.

Prøv at lægge et lille smil på ansigtet, ligesom når man er nyforelsket, så kan vi det hele. Udvis kærlighed, medfølelse og tolerance. Lad os arbejde på at blive født på ny, hvor det er kærligheden, Kristusbevidstheden der er i vores hjerter. Giv lys og kærlighed fra jer. Vær den forstående. Lyt til andre, se, føl og lyt. Lad lys og kærlighed være jeres ledestjerne.

Forestil jer at oppe på himlen der ligger der en stjerne, der lyser direkte på jer alle sammen. I har alle jeres stjerne. Det der er meningen, det er, at vi skal være en stjerne her på jorden, en kærlighedsstjerne hvor andre kan hvile sig op ad. Jeg ønsker det allerbedste for jer her i julen og i al fremtid.

Jeg overfører en velsignet energi, velsignet bevidsthed til jer. Prøv at tænke på at vi er ved at være oplyste, oplyste sjæle. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Vi sender lys og kærlighed ud til jorden, til jordens tarv, til at oplyse menneskeheden med i en fjernhealing. Lad lys og kærlighed være den ledestjerne vi også er, hvor vi bringer nyt liv ind i menneskeriget.

Jeg ønsker en god morgen til jer alle en velsignet dag. Det var vores morgenmeditation nummer 99, her søndag den 23. december 2018. Godmorgen til jer.