

Nr. 123 Godmorgen til alle.
Morgenmeditation fredag den 18. januar 2019
Nøgleord: Kærlighed, lyksalighed og visdom.

Godmorgen. Godmorgen til alle. I dag er det fredag den 18. januar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 123, så må vi se, hvad det byder på, men det skal nok være godt, fordi al udvikling er god.

Her i dag skal I forestille jer, vi har noget, der hedder en forestillingsevne, det ved vi, at vi har. I skal forestille jer, I er til stede her på Healerskolen, hernede i stalden, hernede i vores dejlige undervisningslokale, hvor der er lys og kærlighed, masser af lys, kærlighed, tillid, visdom. Det er hernede, I laver forvandlingsprocessen. I kommer her på skolen, får energi til forandring i jeres tankesind og følelsesliv. Vi kan sige, der er masser af visdom til stede her. Hver eneste gang I kommer, går I herfra med fornyet indsigt omkring jeres evner, kvaliteter, eller måske en fornyet indsigt i at sige, "Jamen jeg kan se, jeg har nogle sider i mig selv, som styrer for meget. Det kan være, der ligger for mange begrænsninger i en selv.

Vi skal altid tænke på, når vi begynder at gå fremad i livet, så er der altid nogle hindringer i vejen, og de hindringer er der kun for at udvikle kærligheden, kærlighedsbevidstheden. Når vi tænker i kærlighed, så er det en ting at tænke på det, det andet er at være det. Vi kan sige, er jeg kærligheden. Kærligheden ligger i hjerterne, det vil sige, vi lægger kærlighed ind i vores hjerter. Det vil sige, man bevidst fokuserer på hjertets kærlighedsenergi.

For mange mennesker er det meget abstrakt at sige, at man begynder at lægge sin bevidsthed ned til sit hjerte. Det kan være svært for mange, men man kan lægge hånden på foran hjertechakraet, man kan være bevidst foran hjertechakraet, og mærke den bevidsthed der er her.

Man kan gå ind i hjertechakraet med hele sin opmærksomhed, i kærlighedscentret. Når vi går ind i kærlighedscentret og mærker ydmygheden, rørtheden, lyksaligheden og kærligheden, når vi er der og begynder at respondere på den bevidsthed og den energi, så fornyer vi os selv.

Hvis I forestiller jer, I sidder foran mig og får en energioverførsel. Det kan I nemt forestille jer, I har været der mange gange.

Nye mennesker der ikke har prøvet det før kan bruge deres forestillingsevne til at sige, de befinder sig på Healerskolen, det der hedder stalden, det er der, vores guddommelighed bliver født.

Vores guddommelighed bliver født, men den guddommelighed er der altid, men det er først, når vi accepterer, at vi er guddommelige, at der sker en forandring. Når vi accepterer, vi er sjæle, så sker der en forandring. Når vi accepterer, at vi er Kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, som ligger i hjerterne. At det er det, vi er, så begynder der at ske noget andet i vores bevidsthed.

Hvis I nu sidder her foran mig og får en darshan, en åndelig energioverførsel. I kan sidde enkeltvis, I kan sidde 2 til 3 stykker ved siden af hinanden, I kan sidde en gruppe, hvor I er forbundet med hinanden i hjertets lønkammer, i kærlighedsbevidstheden. I kan sidde her og være til stede.

I skal forestille jer, når jeg ser på jer, og I er til stede i jeres hjerteenergi, så begynder I at se på Guds åsyn, Guds åsyn. I ser med hjertet, i ser med kærligheden. Det er en indre væren inde i os selv, som er fyldt op med lyksalighed, kærlighed, sindsro.

I skal forestille jer, I kommer her og får en optankning hver dag. En optankning af kærlighed, visdom, tillid og tolerance. Det gennemstrømmer jer alle med kærlighed, lyksalighed, visdom. Det betyder, man har ligesom en kappe på, der er fyldt op med ubegrænsede muligheder. Kærlighed og visdom. Jo mere I bruger af kærligheden, visdommen, lyksaligheden, jo mere rummelige bliver I. I bliver til mere end det, I var før.

Hvis I forestiller jer, at jeg lægger min hånd på jeres hoved, jeg lægger min højre hånd ovenpå jeres hoved og giver jer en velsignelse, en åndelige guddommelig velsignelse. Det betyder, at lyset gennemstrømmer jeres bevidsthed. Kærligheden, lyksaligheden gennemstrømmer jeres bevidsthed, og I bliver opladet med energi. Godheden træder frem. Godheden inde i jer træder frem. Godheden, kærligheden og tilliden.

Der kan godt komme en lille begrænsning fra os, men den giver vi tillid til, at vi kan forandre. Vi er forandringens mester. Vi forandrer tingene til kærlighed, lys og tillid.

I sidder nu her og responderer på energien inde i hovedet i hele kroppen. Det kan være hele kroppen sitrer. Når I har fået den energi og responderer på den, så skal I forestille jer, I befinder jer på visdommens bjerg, kærlighedens og visdommens bjerg. Se hvor ligger det henne? I kan se hvilken bjergkæde på kloden, I er tiltrukket af. I finder ud af, hvad I er tiltrukket af, hvor energien render hen. Når I finder den bjergkæde, så skal I finde det bjerg, fordi det lyser op, det lyser af kærlighed, tillid og visdom.

Der skal I bevæge jer hen, og være på kærlighedsbjerget. Der åbner I jeres indre syn, jeres visuelle syn. I begynder at åbne jeres æteriske syn, og kan se ind i alle livsformer. I alle livsformer. I kan se mineralriget, I kan se ind i planteriget, dyreriget og menneskeriget. Ind i alle sfærer. I kan være til stede i den formløse verden. I kan være bevidste i jeres ubegrænsede viden og I jeres ubegrænsede kærlighed.

I forestiller jer, I alle sammen kommer op og sidder foran mig. Forestil jer, jeg er porten ind til jeres oplysthed, jeg er porten ind til visdomsbjerget, jeg er porten ind til jeres sjælelige og åndelige bevidsthed. Jeg er garant for, at I kan komme derind. Jeg støtter jer hver eneste dag. Jeg hjælper jer med tålmodighed, kærlighed og visdom. Vær nu på visdomsbjerget. I skal nu se tre andre bjerge omkring jer, som er uoplyste. I begynder at lægge jeres kærlighed og visdom ind til bjergene, der er uoplyste. Fyld dem op med kærlighed, lys og kærlighed. Begynd at forvandle bjergene omkring jer, så de bliver frugtbare. Alt det der er goldt, giv det nyt liv, jeres bevidsthed kan forandre det. Alt kan forandres igennem kærlighed og visdom.

Forestil jer, I er aldrig alene, jeg er altid hos jer. Når I er på visdomsbjerget, som ligger inde i vores hjerter, vi kan være her med lukkede øjne, vi kan være her med åbne øjne og have et visuelt indtryk.

Jeg kigger ind i jeres øjne, siger til jer, jeg har åbne øjne, åbent sind, åben bevidsthed, så siger jeg til jer, ”I dig har jeg velbehag, i dig har jeg velbehag. Igennem din bevidsthed og din hjerteenergi kan jeg udvikle den guddommelige kærlighed, den altfavnende kærlighed. I dig har jeg velbehag, igennem dig kan jeg udtrykke den guddommelige hensigt, den guddommelige kærlighed, den guddommelige visdom”.

I er inde på visdomsbjerget, I er også her. Healerskolen i Sønderjylland er et lyscenter, ren bevidsthed, ren kærlighed, åndelighed. Det er et lyspunkt på vores klode, et lyspunkt på vores klode. Vi arbejder med at oplyse sjæle, så sjæle kan få næring af åndeligheden, kosmiske bevidstheder.

Jeg er Peter L. Simonsen, jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg kommer med den åndelige vilje, jeg arbejder med hvid energi.

Jeg forvandler og inspirerer jer, og I alle har jeg velbehag. Jeg ser jeres guddommelige natur. Jeg ser, hvordan I gennemstrømmer jeres legemer, jeg ser jeres kampe, jeg ser jeres forvandlingsproces til at være oplyste sjæle. Forestil jer I går ud i verden, hvor der mangler lys, kærlighed, tillid, nyt liv og ny inspiration. I går ud som kærlighedsarmeen med oplysthed, velvære og tillid. I kan regne med, I at siger de forløsende ord, som forvandler trælbundne sjæle, trælbundne folk, der er bunden i deres begrænsninger. I kan alle frigøre dem med morgenenergien, I har fået her i dag, den indeholder frigørelsens bevidsthed. I kan være livet, kærligheden for andre mennesker. Livet og kærligheden.

Jeg er Peter L. Simonsen. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder. Jeg tilfører jer kærlighedsenergien. Kærlighed, lyksalighed og visdom.

Det var vores morgenmeditation her i dag, den 18. januar 2019. Morgenmeditation nummer 123. Godmorgen til alle. Jeg ønsker jer en velsignet dag, og hvis I har lyst til at fortælle lidt om, hvad der skete her til morgen, så er I velkomne til at sende en lille hilsen til mig på mail, eller sms.
Godmorgen og en velsignet dag.