

Nr. 127 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 22. januar 2019

Nøgleord: Stærke sjælskvaliteter giver en stærk Helbredsaura.

Godmorgen. Godmorgen til jer alle som I dukker frem til. Godmorgen til jer alle sammen.

I dag er det tirsdag den 22. januar 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 127.

Jeg har tænkt en lille smule over hvad vi skal arbejde med i dag. Det er første gang, jeg er begyndt at tænke over det, nej jeg har selvfølgelig tænkt over det alle gangene.

I dag tænkte jeg på, vi skal arbejde med karakterudvikling. Karakterudvikling betyder også, man arbejder med sin sjælsbevidsthed. Det er vigtigt at sige, hvilke karakterer har vi, hvad har vi nu, og hvad har vi udviklet, og hvad udvikler vi på? Karakterudvikling betyder også, det er sjælskræfter.

Jeg kan sige for mit eget vedkommende, det er nogle gange en god ide at snakke lidt om sig selv men kun i det øjemed at vise et eksempel.

Jeg begyndte i 1964 med at arbejde. Jeg har arbejdet 30 år i erhvervslivet. Det der var min karakterstyrke i erhvervslivet, som jeg har fortsat med ind i den åndelige udvikling, hvor jeg har arbejdet 24 år yderligere, det var kvalitet. Det vil sige, når jeg arbejdede med nogle ting, så lavede jeg den bedste kvalitet, jeg gik aldrig på kompromis med de ting, jeg lavede. Det vil sige, man bygger på noget der hedder en kvalitetsaura, og den bygger man stærkere op. En kvalitetsaura betyder, at det man gør, det står man inde for.

Det betyder, man kan begynde at regne med en i samfundet. Når jeg bestiller ham håndværkeren til det og det, så får jeg den bedste kvalitet, og det er det, jeg ønsker. Når man får den bedste kvalitet, så koster det selvfølgelig lidt mere, men det er man også fuldt indforstået med.

Jer der laver godt kvalitetsarbejde, I behøver ikke undertrykke jeres priser, men tag nu bare det som kan lade sig gøre i jeres kvalitetsarbejde.

Når I bygger på jeres kvalitetsaura, så bygger I også et stærkt immunforsvar op. Det betyder, den bolig vi har vores fysiske krop, det er en guddommelig bolig. Tænk på vores bolig, vores fysiske krop, vores sjælsbevidsthed, vores åndelige bevidsthed, er guddommelig.

Jeg kan huske, når Inga hun siger til mig, ”Jamen Peter du har også en stærk vilje, du kan nemt gøre det”. Det kan lyde meget tilforladeligt, men da vi alle sammen er guddommelige, hvor vi har den guddommelige viljestyrke inde i os, betyder det, at vi alle kan gøre det samme, når vi begynder at komme i en dybere kontakt med vores højere bevidsthed. Vi skal udtrykke de kvaliteter, der ligger i den guddommelige bevidsthed, det skal vi lade gennemstrømme os. I gennemstrømningen der kommer der en renhed, og i renheden der kommer der en god udstråling.

Hvis vi f.eks. siger, at vi har et af vores børn, eller en af vores kære, eller en af vores elever, eller en af vores kunder, og vi lægger sympatitanker ind til dem, så fylder vi dem op med rosafarvet lys, som hører med til kærlighedslyset. Når et andet menneske vokser igennem kærlighedslyset, så overskrider de alle deres forhindringer, fordi så kan de mærke, de har medvind, deres sympati til vedkommende.

Vi har muligheden for at give sympati ud hver eneste dag og så sige, ”hver dag er en ny dag”, så lad være med at tænke så meget på i går, og i forgårs, hvor det måske ikke lykkedes for en, men sig, ”lad nu her den 22. januar der skifter jeg profil, jeg skifter over til at være en, man siger, at man kan regne 100 % med, hvor man siger, man laver en aftale, så holder man den.” Hvis det kniber at holde aftalen, så ringer man til vedkommende og siger, ”Ved du hvad jeg har det og det problem, kan vi lave en ny aftale”. Så giver man sig selv mulighed for at være oprigtig overfor sig selv. Det er godt at bygge det ind.

Vi skal også tænke på, inden vi blev født, så var vi inde i et indre råds-kammer som sjæle. Der fandt vi ud af, hvilke problemer vi ville have i løbet af livet for at udvikle forskellige sjæleegenskaber. Når vi lever livet, så har vi glemte, at vi har aftalt tingene med vores indre vejleder og det indre råds-kammer, hvor man siger, det er meningen, vi vil fremstå og lave de ting, vi vil vise verden en ny udviklingsproces. Det vil vi jo alle sammen. Når vi kommer ud i dagligdagen, og man ikke holder sine indre aftaler, så får man skyldfølelse og vrede. Det betyder, når man skal forandre sig, så mærker man skyldfølelse og vrede. Hvis der er en, der siger, ”Jeg synes, du skulle prøve at ændre de der ting og få et andet liv, end det du har, det kan blive meget, meget bedre, end det du har”. Der kommer oftest en masse skældud, vrede og frustrationer, det er i virkeligheden den type energi, som man selv har bygget op tidligere, man møder. Når man møder den i sig selv igen, så selvudsletter man sig, men også de nye ting man skal gøre.

De tankeformer man bygger op, de skal bygges op med kærlighed, tillid og visdom i overensstemmelse med sit indre liv. I skal huske, det er ting, vi alle sammen har lært og snakket om, inden vi skal ind i det fysiske liv, hvor vi skal udrette store forvandlingsprocesser, fordi vi er her på en smertens og lidelsens planet, hvor vi skal arbejde med lys, kærlighed og tillid.

Det er vigtigt at gøre det, og have nogle stærke karakteregenskaber bygget op, hvor man siger, ”Nu tager vi de og de mennesker ind i vores regi, fordi vi kan regne 100 % med dem”. Begynd at sætte det ind som et mål, et ønskemål, fordi det hænger sammen med jeres indre guddommelighed. Når vi tænker på, at den indre guddommelighed konstant gennemstrømmer vores legemer. Man møder begrænsningen i formnaturen, som er delvis selvskabt, fordi det hænger sammen med nutidslivets manglende engagement eller i tidligere livs begrænsninger, hvor man blev trykket utroligt hårdt. Dybest set er det for at udvikle nye karakteregenskaber.

Vi kan sige, de karakterer der bliver bygget op, skal være opbyggende for menneskeheden og for en selv. Det var lige en lille hurtig information til jer.

Byg på den gode karakter. Kvalitetsauraen bliver til en helbredsaura, hvor man bliver helbredt inde i sig selv, fordi man begynder at udtrykke den guddommelige hensigt, hvor man begynder at få medvind i det, man foretager sig.

Der er ingen grund til opgivelse, når man kan gå ud af det som vinder i overensstemmelse med sin indre vejledning. Tænk lidt over det. Det er vigtigt at huske på, at alle har den samme mulighed, og vi må ikke bremse den guddommelige del inde i os selv som udtryksform. Når vi har snakket om det her, så er vi ikke uvidende mere, men vi ved det godt. Når man bygger på positive tanker, så byg på dem hele tiden men udfør dem også. Få livsglæden til at flyde. Det betyder, når man stoler og kan stole på en selv, så flyder livsglæden. Hvis man har nogle vaner, man skal af med og bygger de nye ting ind, det kan godt være, der kommer konflikt inde i jer selv. Det der hedder konflikt, det hedder modsætningernes par, men man er alligevel på vej, man er på vej fremad, selv om man møder begrænsninger, fordi en del af begrænsninger er det, man skal se på for at forvandle det.

Vi ved, vrede bliver erstattet med glæde, negativitet med positivitet, skyldfølelse med oprigtighed. Der kan være mange, mange eksempler på, hvad vi er ved at gøre. Konfliktheden med udholdenheden. Igennem konfliktheden er det vanskeligt at give udtryk, for det man ønsker, fordi man har pakket det ned så mange gange. Det betyder, det bliver til et lavere selv-værd i stedet for at have et højt selv-værd. Jo stærkere karakteregenskaben er, jo bedre fungerer tingene. Når vi bestemmer os til, at det er det, vi vil gøre, så ligger der allerede en helbredelsesform lige der.

Vi mediterer på i dag, at vi er skaberen i vores eget univers. Vi er skaberen i vores eget univers. Vi bruger vores sjæleegenskaber, og vores indre vejleder, som er vores solengel. Det inspirerer os. I kan også få inspiration af mig hver eneste dag igennem morgenmeditationens energioverførsel.

Hvis nu I begynder at bygge jeres karakter op og siger, ”Hvad vil jeg være kendt for i eftertiden”. Begynd at spekulere på, hvad vil jeg være kendt for i eftertiden. Når vi kommer 200 år frem i tiden, så siger man, ja der var den eller den der, de havde da godt nok styrken til at forandre den verden, de levede i. Det er skønnere at tage glæden til sig, idet man lever lige nu og i dag, lige her i dag.

I kan tænke på, I er ved at bygge nye karakteregenskaber op. Nye karakteregenskaber. Karakteregenskaber er sjælskvaliteter, dem sætter vi i funktion. De positive karakteregenskaber hænger sammen med vores guddommelige bevidsthed.

Stærke sjælskvaliteter giver en stærk helbredsaura, og en stærk kvalitetsaura. I begynder at meditere på, jeg er et med min kvalitetsaura, min helbredsaura. Det skaber velstand på alle planer, og tænk på vi er alle guddommelige, vi har alle de samme muligheder.

Hvis vi synes, vi er lidt svage i betrækket, så skal vi tænke på at lukke endnu mere kærlighed ind i vores liv så udlignes det. De huller vi har inde i vores bevidsthed kan erstattes med guddommelig kærlighed, så går vi fremad alligevel.

Vi skal bare se på, de problemer vi har svarer til nye evner og kvaliteter, som vores guddommelige natur ønsker vi skal have som udtryksform, i en positiv retning. De evner vi ser, der er ved at udvikle sig. Evner og nye kvaliteter.

Det er altid en god ide at komme ned til mig, og få tingene vendt lidt og sat det i ny perspektiv, til en ny målrettethed i jeres liv.

Tænk lige på at vi alle er guddommelige, og Gud ser mig. Jo mere I stoler på jeres egne kvaliteter, jo bedre liv får I, jo stærkere indvendig, jo mere rummelige og meget mere overbærende. I udvikler fleksibilitet, ømhed og rørthed. Når rørtheden er til stede i vores liv, så ønsker vi at forandre situationerne, fordi så er det vores indre liv, der træder igennem, og så er vi kommet hjem. Kvalitetsaura, karaktertræk, karakteregenskaber, sjælskvaliteter. Tænk på hvilken ting I vil vise efterverden, efter livet. Husk at udholdenhed er en sjælskvalitet.

Jeg overfører min velsignelse til jer alle. Jeg velsigner jer alle i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Jeg ønsker jer alle en rigtig god dag i dag. Det er dagen i dag, det gælder om i dag. I morgen er det en ny dag, i går var fortiden, det er i dag, det handler om.

Godmorgen til jer alle sammen. En rigtig velsignet dag, her tirsdag den 22. januar 2019. Morgenmeditation nummer 127. Godmorgen til alle.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk