

## **Nr. 129 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation torsdag den 24. januar 2019

**Nøgleord: Glæde, kærlighed og tillid.**

Godmorgen. Godmorgen. Det varer lige et øjeblik, inden klokken er 6. Godmorgen til alle. I dag er det den 24. januar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 129.

I dag har jeg tænkt på, vi skal meditere på glæde, kærlighed og tillid. Glæde, kærlighed og tillid. Vi kan også sige tillid, glæde og kærlighed, eller kærlighed, tillid og glæde er måske bedre. Vi tager rækkefølgen kærlighed, tillid og glæde. Det mediterer vi på i dag. Kærlighed, tillid og glæde. Vi bygger livsenergien og livsglæden op. Mediter på kærlighed, tillid og glæde. Det er det, vi arbejder med at give fra os til andre, kærlighed, tillid og glæde. Vi mediterer i dag på kærlighed, tillid og glæde. Når vi bygger på kærlighed, tillid og glæde, så bygger vi livsenergi og glæde op i vores aurafelt. Vi skulle blive stimuleret af den energi den bevidsthed. Vi tænker på, vi alle er lysbærere, der bærer lys, kærlighed og tillid ind i menneskeriget og i andre naturriger.

Husk vi er her om morgenen som sjæle her til morgenmeditationen, vi bygger lys, kærlighed og tillid ind.

Jeg arbejder hver eneste dag med Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, løfter og inspirerer hver eneste dag. Jeg kommer med åndens viljesenergi. Jeg sender lys og velsignet energi ud til jer alle sammen om et øjeblik.

Jeg lader lys og kærlighed strømme ud til Marlene Brandt. Inge Højbusk. Lisbeth. Til Rigmor. Til Lis. Yvonna og Poul Erik. Til Lene Ravn. Carsten og Gurli. Irene. Rita. Bente. Annette. Anita. Keld, børnene. Berit x2. Berit. Til Michael og Camilla. Til Dan og Helle. Til Horst og Mette. Inga og Jan. Til Ida. Til Leon og Lica. Lotte. Johanne. Per og Sussi. Mikkell. Simon og Dorit og til mange, mange flere.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer til oplysthed, medfølelse og tolerance. I skal huske, alle de mennesker som møder livets udfordringer i den her tid, har det meget svært. Der skal vi bygge masse tillid ind til hjælp og støtte. Vi husker på kærligheden er bærekraften. Bærer det hele, løfter det hele. Vi lader lys og kærlighed gennemstrømme vores legemer.

Til Karina. Susanne. Tina Sanders. Tina Thiesgård. Tina Adam. Lica.

Prøv at bruge jeres kraftords energi i da, og send kraftordets energi til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, til Hierarkiets mestre, til jeres indre vejleder og til menneskeheden.

Mit kraftord er, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder”.

Jeg giver livsenergi og livsglæde ud til alle. Prøv at se om vi kender nogen, der har brug for hjælp. Det kan være, der er nogen på sygehusene, det kan være, der er nogen med alvorlig sygdom, som har brug for støtte og hjælp. Der er altid mange mennesker, der lider meget, vi kan give dem en opløftet energi. Mange kan være kede af det hver eneste dag, uden de ved, hvorfor de er kede af det, der prøver vi at lægge glæde og tillid ind, ny forståelse.

Vi kan altid tage ud til havet til en østvendt kyst. Man tager ud til morgen her, morgenstunden og ser solen stå op. Responderer på den glæde der ligger i, at se solen stå op hver eneste dag. Træk det lys og kærlighed ind til os. Jeg ved, det er altid svært om morgenen, når man skifter fra mørke til lyset, det er altid en svær tid for mange

mennesker. Vi skal tænke på, naturen læger rigtig meget, læger mange sorger og bekymringer. Forestil jer I er aldrig alene, vi har altid en indre vejleder, der passer på os.

Det kan være om morgenen, se ud over havet, se solen stå op. Vi kan tage lyset og kærligheden ind i hjerterne. Begynd at mærke rørdhed, ydmyghed og kærlighed. Hvor mange gange kan vi opdage, hvor heldige vi er i det hele taget, meget heldige, glade vi kan være hver eneste dag. Træk glæden ind i vores liv, glæde kærlighed og tillid. Vi kan både tage det ind til os, men det er også inde i os. Forestil jer nu at hver eneste af jer er lysbærer, der bærer lys og kærlighed ud i menneskeriget. I er forposter for lys og kærlighed, I hører med til den guddommelige kærlighedsarme, som er med til at hjælpe med at hæve menneskeheden bevidsthed. Glæd jer over den nye dag vi skal have, mange nye muligheder, nye muligheder, nye inspirationssider. Tænk på de dage hvor det er gået rigtig godt. Tænk på den nye dag også vil gå rigtig godt. Lad os glæde os til et godt liv i samklang med det guddommelige inde i os. Vi er alle guddommelige. vi skal også tænke på at vores jord, klode er en sorg og smertens planet, hvor vi er ved at udvikle ny bevidsthed, kærlighed, tillid og visdom. Mange nye evner skal udvikles, nye kvaliteter skal bygges op. Vi har en enestående mulighed her på vores jord at være med i de her ting. Forvandle og inspirere. Forvandlingens kraft er kærlighed, og kærlighed er det guddommelige.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag i dag. Det var vores morgenmeditation her i dag. Morgenmeditation nummer 129, torsdag den 24. januar 2019.

Også en lille hilsen til Jesper kom jeg i tanker om.

Godmorgen til alle.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)