

Nr. 130 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 25. januar 2019

Nøgleord: Positive egenskaber.

Godmorgen Jesper. Godmorgen til jer alle sammen. I dag er det fredag den 25. januar 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 130.

I dag har jeg tænkt på, at jeg vil snakke om kosmologi, det vil sige viden uden for planetsystemer. Det var min intension, men så fik jeg en anden indskydelse, og den tager jeg i stedet for. Det er fordi, når jeg mange gange snakker med jer, så oplever jeg utryghed i jeres bevidsthed. Jeg spekulerede lidt på og måske give jer en vision på, hvad vi også kan udvikle.

Når vi mediterer mange gange, så giver vi jo energi, fjernehealing til menneskeriget, til Hierarkiet, Kristus, Buddha og Sanat Kumaras ashram, men vi giver også energi til vores indre vejleder. Jeg tænkte på, at det kunne være interessant at uddybe den indre vejleder. Det er det emne, jeg vil tage op nu.

Det er sådan, at ligesom vi bestemmer os for at udvikle os, vi bestemmer f.eks., at vi vil udvikle den og den evne, så betyder det, at i vores dagligdags omgivelser, der vil vi møde en hel masse sider som er udviklingsmuligheder for at udvikle en dybere kontakt til den indre vejleder.

Ligesom man åbner for sværhedsgraden af det, man ønsker at lave, så bliver den indre vejleder udskiftet med en anden mere kompetent vejleder. Så I skal huske, de indre vejledere bliver udskiftet. Jo mere esoterisk I arbejder med det, jo større udviklingsgrad skal der være i den indre vejleder, og det er ikke nok, at folk de siger, det er min afdøde bedstemor, det er min ekskone, der er død, sådan er det slet ikke. Det er en vejleder, der kommer fra Hierarkiets rækker på sigt, at det kommer frem. Der er så mange, der siger, jeg tror det er den eller den, men så skal I altid ind og se på, hvor meget bevidsthed havde vedkommende, da de levede, kan det være muligt, at det er dem min bedstemor, eller tipoldemor der giver vejledning. Nej, den viden havde de jo ikke. Det er det ikke. Det er noget andet, der er vejlederen.

Jeg tænkte på i dag, at vi kunne selv bygge en ny form for vejleder op, det kunne også være os selv i fysisk bevidsthed, lige her hvor vi er nu.

Jeg gik i gang i nat og arbejdede med det. Vi lever i en periode nu her, hvor der er stor uvished.

Uvished, vi ved ikke rigtigt, hvad der skal ske, og man kan være i en venteposition. Lad os sige, det er i orden at være i en venteposition, men man kan også gøre ventepositionen til en aktiv handling. Når uvisheden er til stede, så er der ingen energi af betydning, fordi i uvishedens lys der trækker man alle de gamle skyggesider frem, angst, frygt, gamle nederlag. Alle de ting bliver trukket op til overfladen.

Inden de bliver trukket op til overfladen, skal man være ubundet til det, man ser, det vil sige, der skal være en ubundethed lige her. En ubundethed betyder, man skal være en iagttager. Man skal være i agttager til, hvad der sker, men det er den svære proces at være en iagttager. Man kan godt være en indre iagttager, hvis det er sjælen, der iagttager, men vi kan bygge nogle af sjælkræfterne ind i vores bevidsthed som være iagttager. Det betyder, når man trækker de ting op til overfladen, hvor der ligger gammel fortvivlelse, nederlag, frygt og angst, så kommer de ikke til at påvirke vores legemer. Det er kun iagttagerrollen, vi laver ind imod uvisheden, så kigger man på det.

Det er vigtigt, at de mennesker man omgås, der skal man gerne bygge nogle positive elementer ind, og det er vi jo selv herre over som skabere, at vi kan putte positive elementer ind til de mennesker, vi omgås eller de ting på de indre planer for at hjælpe andre mennesker.

Hvis nu vi kan putte nogle positive ting ind noget skønhed og noget kærlighed, man kan sige, det er nogle positioner i andres bevidsthed, man fokuserer på, det gode i andre mennesker. Hvis I vil putte nogle gode

egenskaber ind, så er det det, vi fokuserer på, så vil de positive egenskaber få indflydelse på det, man har iagttaget. Når man iagttager tingene, man lægger de positive egenskaber ind, og man forstærker de positive egenskaber med de mennesker, eller sjæle man omgås, så lukker man op for en anden form for livsenergi og livsinspiration.

Idet man lukker op for de ting, så bliver vi forhøjet med vores styrker i os selv, kraftenergistyrt de bliver forøget inde i os. Når vi forøger de sider, så kommer der mere renhed, der kommer mere livsenergi, og der kommer en anden iltning i blodet, derigennem kommer nogle renselsesprocesser.

Når vi har arbejdet med det et stykke tid, det kan være nogle dage eller måneder eller længere tid, så går næste proces i gang. Det er, at man bliver til en beskytter, en indre beskytter til de ting vi før havde som problemer eller opgaver. Jan siger altid, ”Jeg har ingen problemer, jeg har opgaver Peter husk nu det”. Det gør jeg så, tak. Det vil sige, man forandrer tingene. Kan man så bygge en dialog ind i de ting man havde før, problemer hvor det er baseret på kærlighed, så kommer der en usigelig glæde tilbage, og den glæde er beskytterens kendetegn. Det er et sammenspil og en samme virkning af energi, som forøger livsglæden og livsenergien.

Det betyder, man har selv taget skæbnen i egen hånd fra uvished til ubundethed, til din indre iagttager som er sjælen, og så kommer beskytterrollen. Det betyder, man lægger en beskyttelsesaura rundt om de mennesker, som har brug for hjælp, lys og kærlighed. Når man arbejder fuldt bevidst med det, så kan der komme nye opgaver ind i natbevidstheden, fordi vi begynder at træde i karakter som en beskytter.

Det kan være, der kommer nogen, som er gået over på den anden side, der har brug for jeres hjælp til at komme videre, hvor de står. I begynder at blive i stand til at hjælpe de mennesker, de sjæle. Det vil sige, de er afgået fra det fysiske liv, de er døde, men det kan også være døde i de indre verdener. Vi kan som beskytter indre vejleder gøre dem levende alligevel, når de kommer ind i de indre verdener, fordi vi fører den bevidsthed over, som man havde som levende, den har man også, når man er død.

Når vi går ind som beskytter og vejleder, så kan vi frigøre dem for den trældom, de har og give dem nyt liv og putte dem ind i nogle andre klasser inde i himmeriget, hvor de overvinder deres begrænsninger. Det kan vi lave i vores fysiske bevidsthed, i vores sjæls bevidsthed er vi i stand til at hjælpe. Det kan være tankevækkende, at indimellem med rent hjerte, ren kærlighed, man giver sig til at være hjælpere derinde beskyttere og skaber nye forudsætninger for både de fysiske mennesker og sjælene, der lever i det indre liv.

Nå det var det, jeg tænkte på omkring indre vejleder. Når vi begynder at arbejde med fast intension, så bygger man en kanal op, og så er det vigtigt, at vi har fjernet alt det, der hedder forfængelighed, bedreviden eller selvhævdelsesinstinkt. Vi skal bare være i vores væren i kærlighedsværen, det er kun det, man skal være i. Det er der, man prøver at udvikle nye ting. Jeg ved ikke hvor meget, det siger jer, det kan være, man skal efter det flere gange for at finde ud af, hvad var det nu, han sagde ham Peter.

Man går fra uvished, ind i ubundethed, den indre iagttager, derfra som indre beskytter, til indre vejleder. Det var den proces, vi arbejdede på. Der skal altid anvendes lys, kærlighed og tillid. Lys, kærlighed og tillid til selve processen. Det skal ligge inde i os og udenfor os, idet vi arbejder med det her udviklingsstof. Der er mange mange planer, man frigør tingene på. Mange processer der frigøres og omdannes. Vi tænker på, vi er de nye vejleder, beskytteren, og vi er lysbæreren fra de høje himmelsale.

Mediterer på vi er ved at udvikle os som indre vejledere, beskytteren kan vi altid være. Vi kan beskytte andre med vores kærlighed og vores tillid hver dag. Når vi arbejder som beskytter, så bliver fjender til venner. Når vi har bygget kærlighed ind i det, så arbejder vi med den indre vejleders hensigt, som igen hænger sammen med den guddommelige hensigt. Der er mange gange nogle ting, som er karmisk bestemt, vi skal udføre i det her liv. Det begynder vi at komme mere i kontakt med.

Måltæthed kommer til stede, udholdenheden, livsglæden og kærligheden. Vi mediterer på, vi er beskytteren, vi er tillids skaberen, vi er den indre iagttagere. Når vi bygger energien op på den her måde, så kommer der indre dialog mellem sjælene. Hvis vi mediterer på det, så kommer der livsenergi og livsglæde til alle.

Jeg overfører min velsignelse til jer. Jeg velsigner jer alle sammen, både dem der er med her på kanalen, og til menneskeheden i det hele taget. Jeg overfører den altfavnende kærlighed. Det der er medvirkende til at forny tingene, det er vores healerkræfter, de fornyer tingene og giver inspiration.

Tingene kan være lidt svære at forstå, I er velkomne til at ringe til mig, hvis I får brug for det eller sende en sms på 23659701, ellers vil jeg sige godmorgen til jer alle sammen.

Det var morgenmeditation nummer 130, fredag den 25. januar 2019. Godmorgen til jer alle sammen og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk