

Nr. 133 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 28. januar 2019

Nøgleord: Begynd at se hvordan I opløfter og inspirerer.

Godmorgen. Godmorgen til jer. I dag er det mandag den 28. januar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 133.

I dag tænkte jeg lidt på, vi skal kigge på vores engagement, med det vi foretager os. Det er altid en god ide at spekulere lidt på det. Jeg spekulerer lidt på, det kan være godt at gå fra ligegyldighed til engagement, engagement fra ligegyldighed til at være total aktiv. Det er en god ide at se på den side, man har i sig selv. Mange synes jo, de er meget aktive, men er de nu det? Er man nu det?

Lad os sige vi alle har en tilknytning til vores indre vejleder, vi har alle en tilknytning til vores morgenmeditation, til vores ønsker vi har lagt ind, vores nytårsfortsæt, men udfører vi nu de ting, som vi har besluttet os til? Eller var det bare sidste år? Putter vi engagement i det eller ej? Det er vigtigt at kigge på. Vi ved, vi alle er tilknyttet til vores kærlighedsenergi, vores hjerteenergi.

Vi vil gerne have livsenergi og livsglæde til at fungerer hver dag, men vil vi fjerne de hindringer, der ligger i vejen, for at det kan fungere, eller lader man bare stå til, eller opgiver man? Vi har alle nogle mestre, vi er tiltrukket af. Mestre på de indre planer. I har alle jeres mester i jer, som I er tilknyttet til. I har også jeres mesters ashram, som I er tilknyttet til, men det er ikke ensbetydende med, at I tænker over det.

De mestrer de udsender forskellige toner, energityper og muligheder for udvikling. De prøver at inspirere elevernes hjerter og hjernebevidstheder med ny viden og ny inspiration. Men er vi åbne for det? Er vi åbne for at modtage den visdom? Derfor er det i det, at når jeg f.eks. udstikker opgaver til jer, så skal I se på, hvilken engagement I ligger ind i det. Jo mere vi vil være i kontakt med vores mester, vores mester i hjertet, jo mere bevidst vil vi fokusere på det. Vi ved godt, når vi i dagligdagen tænker på fred, lys og ubetinget kærlighed, så skaber vi ro i vores mentale aurafelt. Der kommer mere indre fred, livsglæde og kærligheden kan strømme uhindret ind i os.

Jeg kunne godt forestille mig, at vi prøver at bygge et lille felt i vores æteriske energi foran hjertechakraet. Prøv at bygge et felt ind der hedder 6x6 mm. Det er ikke et stort felt, men det er stort nok. Inde i det felt der skal I forestille jer, jeres mester er. Inde i det lille felt på 6x6 mm.

Det bygger I op foran jeres hjerter, jeres æteriske hjertecenter. Prøv at være helt bevidst om, hvem der er mesteren. Det kan være mester Jesus, mester Kristus, Rakoczy, greven af Sct. Germain, Djwhal Khul, tibetaneren, Baba, det kan være forskellige mestre eller avatarer. Prøv at bygge jeres mester eller avatar ind i det felt på 6x6 mm i hjertecenteret, det æteriske hjertecenter. Byg det billede ind. Helt livagtigt, det er jer, der skaber liv med jeres bevidsthed, det gør vi alle sammen.

I kan yderligere se jer selv udefra, hvordan vi ser ud, det kan være inde i os selv, vi kan være udenfor os selv og iagttage os, med vores gøren og laden. Vi skal nu bygge byggeprocessen videre, hvor vi placerer os selv sammen med mesteren inde i det æteriske hjertecenter, i det lille felt på 6x6 mm. Der bygger vi os selv ind ved siden af mesteren. Vi kan yderligere gøre det, at vi iagttager mesteren. I vender billedet inde i jer, så I har det face to face. Man lægger nogle tanker ind, hvor man er forpligtende overfor sin mester, avataren, eller den indre vejleder. Man kan være iagttageren til det.

Man kan også gå direkte ind i processen, og man kan begynde at iagttage de aftaler, man har lavet, meget tidligt i sit liv, med mesteren. Begynd at iagttage det. Lad det gennemrulle jeres bevidsthed, de aftaler der er lagt ind. Prøv at have en indre kommunikation, en indre dialog med jeres mester, avataren, den indre vejleder.

Vi gør nu det, at vi flytter vores bevidsthed fra dette felt på 6x6 mm. op til hjertechakraet i hovedcenteret, hvor der muligvis kan komme indre oplysning i jeres indre bevidsthed. Er vi i stand til at udføre mesterens befaling, eller er vi ligeglade med den? Mesteren har mulighed for at vise jer jeres livsudfoldelse ved at vise jer fremtiden, om man er forpligtende, eller man er ligegyldig. Der vises to veje.

Det er godt at se, hvordan det kan se ud, når man er forpligtende, hvor man arbejder som verdenstjener, hvor I arbejder igennem jeres kraftords bevidsthed. Hele processen i dag er en stor meditation.

Når man ser den oplyste vej, som mesteren giver, begynder man at se den store berigelse, der ligger til mange andre mennesker, som I er i berøring med, når I arbejder med engagement, oprigtighed, livsglæde, livsenergi, kærlighed, spontanitet. Begynd at se hvordan I opløfter og inspirerer, måske få et lille kig ind i fremtiden i dag. Se jeres engagement baner en ny vej, jeres engagement til mesteren, til Healerskolen i Sønderjylland, til Solavataren, til Fredsavataren, til Kærlighedsavataren. Se engagementet føre til den oplyste vej, illuminationsvejen. I kan også få det kig ind i, at når man er ligegyldig, hvordan vil tingene så se ud, gå på ligegyldighedens vej hvor alting falder sammen, hvor der på sigt ingen fremtid er.

Det hele hænger sammen med, om man er et gennemsnitsmenneske, aspirant, discipel, en accepteret discipel eller en på indvielsesvejen. Der er forskellige gradbøjninger af den indsigt, man får koblet sammen med sit engagement. Prøv nu at være i dybere kontakt med jeres mester, i hjertet, i hjertecentret i hovedcentret.

Gå ind og vær helt bevidst om det med lukkede øjne. I kan også have åbne øjne, men vær bevidst om den indre samklang. Se om du er klar til at gå ved siden af mesteren ud i verden, se om du kan være en fortsættelse af mesterens bevidsthed. Læg livsenergi, livsglæde og livsengagement ind i det.

Jeg sender velsignet lys og energi ind til jer alle. Jeg udtaler mit kraftord til jer. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Man kan yderligere rejse i den bevidsthed jeg udtaler her, hvor jeg siger, jeg ser den guddommelige manifestation. Det er en indre rejse fra det guddommelige, ud i vores verden og ud i andre verdener, det vil sige, også ind i andre kloder. Jeg ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Det vil sige, i den indre bevidsthed jeg snakker om her, der er I i stand til at rejse i jeres lyslegemer. Jeg giver jer en velsignelse fra jeres mester til jer alle sammen også til mesteren.

Det var vores morgenmeditation her i dag, morgenmeditation nummer 133, morgenmeditation den 28. januar 2019.

Godmorgen til alle og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk