

Nr. 135 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 30. januar 2019

Nøgleord: Altfavnende kærlighed, tillid og visdom.

Godmorgen til jer alle sammen. I dag er det onsdag den 30. januar. Vi skal have morgenmeditation nummer 135.

Jeg tænkte på vi skulle starte anderledes i dag, end vi plejer at gøre.

I skal fundere inde i jer selv, hvorfor vi laver de her morgenmeditationer, hvorfor vi laver uddannelser her på skolen, hvorfor vi laver E. V. F., darshan og alle de forskellige gøremål. Hvorfor er det mon sat i scene, at muligheden er til stede?

Jeg vil gerne, I spekulerer over, hvad der ligger i den grundtanke i, at tingene er skabt, den store mulighed I har. Jeg vil gerne, I filosoferer lidt over, hvordan det er for jer, hvordan jeres engagement er? Prøv i nogle minutter spekulere lidt over, tænk på vi er ved at bygge en gruppefusion op til Hierarkiet, Shamballah, Kristus, de indre vejledere. Vi vil gerne have dybere kontakt med det.

Prøv at spekulere dybere på hvad formålet er med de ting, vi laver.

Når I har fundet svaret, så send en sms til mig efter udsendelsen her. På 23657901. Kun en sms, ikke en mms. Så er vi i gang med at filosofere lidt over, hvorfor vi laver morgenmeditationer, hvorfor vi laver uddannelser her på skolen, E. V. F., darshan, opbyggende samtaler. Hvad mon formålet er med det? Se lidt på engagementet. Vi går lidt videre herfra.

Det der er hensigtsmæssigt alle vil gerne snakke om deres indre vejleder, hvordan og hvorledes det er. Hvordan fungerer det? Det er altid rart at vide lidt om. Jeg har også tidligere fortalt, at de indre vejledere bliver skiftet ud, ligesom vi udvikler os til. Når vi begynder at kræve noget mere igennem udviklingen, så kommer der andre vejledere til, så det vil sige, at vi kan være i stand til, at være medvirkende til, at udvikle vejlederne på de indre planer, men det kan vi kun igennem vores engagement.

Jeg snakkede også om på et tidspunkt, at der var noget, der hed engagement og ligegyldighed. Vi skal ind og kigge lidt på de der ting. Hvad er det for nogle størrelser, engagement og ligegyldighed? Hvad er det for noget? Hvis nu vi arbejder dybere med den indre kontakt til universet ind mod det guddommelige, jo mere oprigtige vi er, jo mere livsenergi har vi jo mere livsglæde. Tænk på hver eneste gang vi ikke er tro mod vores højere bevidsthed, så kommer der en lækage, det vil sige, der kommer sygdom ind, der kommer smerter, lidelser, problemer. Det er vigtigt at holde energien oppe, være til stede i det vi skal lave og være aktive, være total aktive. Nu har I faktisk fået svar på det, I skulle finde ud af. Det er vigtigt at være aktiv på alle planer med fuldt engagement. Det svarer til, bilen den halter lidt, hvis det kniber med engagementet. Det er vigtigt at få det indre liv til at fungerer. Jeg kan se, jeg får mange hjerter i dag, så det er positivt. Det er vigtigt for os, at vi lukker op for livsenergien, livsglæden, den ubetingede kærlighed.

Vi arbejdede i går med hjerteenergien, at være bevidst foran vores hjertechakra, vores æteriske hjertechakra. Vi prøver igen at være bevidst her. Prøv at lægge endnu mere tillid ind til det engagement, man har påtaget sig. Hvis vi lægger det ind i vores hjerter, så forøger vi livskraften i hjertet, kærlighedskraften. Hvis vi synker dybere ind i hjertet, har tilliden, så sker der en forandring i vores bevidsthed, vores væren. Når vi har tillid til det indre liv, den største del af os, det er det indre liv. Den allermindste del, det er vores fysiske bevidsthed, det er det mindste af det, men det er i vores fysiske bevidsthed, at forvandlingen skal ske, fordi vi er guddommelige indvendige.

I skal spekulere lidt mere over, hvorfor vi er i inkarnation lige nu, hvad er hovedformålet med vores liv?

Jeg kom til at spekulere på, at hvis vi handler mod vores indre udviklingsgrader, det der hedder sjælens hensigt, så kommer vi per definition til at sende skuffelser ud til verden. De skuffelser møder vi selv igen. Jo mere kærlighed, jo mere livsglæde vi anvender, vi anvender kærligheden, livsglæden og tilliden til at oplyse og inspirere med, så virker det.

Vi mediterer på, at Gud ser mig. Gud ser mig. Gud ser mig.

Jeg fylder jeres hjerter op med lys og kærlighed, laver et guddommeligt møde i jeres hjerter.

Tænk på jeres indre vejleder, som utrættelig prøver at inspirere jer til at arbejde med et sjæleligt, åndeligt liv, se på mestrene gør det samme, se på avatarerne som også laver det samme. Det er kærligheden, der er grundtonen, det er kærligheden, der er bærekraften.

Jeg håber, du er frisk Michael, vi har E. V. F. i dag, k. 16, i dag onsdag den 30. januar 2019.

Det er godt begyndt i det nye år. Det er dejligt at mærke lyslængden. Hvis vi sammenligner det med dagens længe, at vi kan blive endnu mere bevidste dag for dag, indadtil og udstråle livsglæde udadtil.

Vi kan alle sende velsignelse ud til verden, hvor der er smerter, lidelser, håbløshed, måske ingen mad, bolig, tøj. Vi kan sende livsenergi, tillid ud til verden. Vi kan gøre det, men gør vi det? Vi skal se mere på, om vi kun gør de ting, der ligger lige i vores nære relationer eller prøver vi at være altfavnende.

Jeg overfører den altfavnende kærlighed til jer alle. Den altfavnende kærlighed, tillid og visdom. Det kan også være **nøgleordene altfavnende kærlighed, tillid og visdom**. Vi arbejder på at få nogle ting til at ske i dag. Livsglæde, livsinspiration, engagement, villighed til den indre udvikling.

Vores morgenmeditation var en blanding af flere ting i dag. Jeg håber, I fik lidt ud af det, den er i hvert fald slut nu.

Det er vores morgenmeditation nummer 135, her den 30. januar 2019. God morgen til jer alle, og en velsignet god dag til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk