

Nr. 140 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 4. december 2019

Nøgleord: Jeg er den magiske himmelåbner.

Godmorgen til jer alle sammen. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 140, her i dag mandag den 4. februar 2019. Godmorgen til jer alle sammen.

I dag har jeg tænkt på, at vi skal arbejde med en af de gamle kendte meditationer ihvertfald begyndelsen af den.

Vi skal starte med at anvende vores kraftords energi, hvor vi giver energi til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og menneskeheden. Det betyder, for dem af jer der har et kraftord, der er det meget enkelt, men for dem der ingen kraftord har, der kan man bruge fred, lys og ubetinget kærlighed. Hvis vi siger, "Jeg giver fred, lys og ubetinget kærlighed til Shamballah", så siger mange, "Hvad er Shamballah?". Det er Sanat Kumaras ashram, hvor han er kommet sammen med en hel masse andre mennesker fra et andet system fra Venus. For ca. 18 ½ million år siden er han kommet til jorden for at hæve jordens bevidsthed. Han er stadigvæk til stede for at udvikle de positive egenskaber i menneskeheden bevidsthed og sætte ny livsimpuls ind. Det var lidt om Sanat Kumara.

Vi siger, vi giver fred, lys, ubetinget kærlighed til Hierarkiet. Det er en gruppe af mange forskellige strålemestre, som går ind og påvirker vores chakraer, vores bevidsthed, vores legemer. Overhovedet det er Kristus, som arbejder med kærlighed, visdom og lyksalighed, som er opløftende på alle niveauer. Det drejer sig om at udvikle kristusbevidstheden i vores hjerter. Kristusbevidstheden som også er sjælsbevidstheden, og det er solenglens udfoldelse, det er faktisk det samme.

Vi siger, vi skal give energi til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen. Jeg er så en Solavatar, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg kommer med åndens viljesenergi, gennemfører de her ting. Jeg kommer med en mission, der hedder at arbejde med jordens tarv, hæve menneskeheden bevidsthed, udvikle sjælene, lederne i det næste rodracesystem. Det er en kæmpeopgave, men jeg ved, det kan lykkes, når vi hjælpes ad alle sammen. Det er jo det, der skal til hjælpsomhed.

Vi giver fred, lys og ubetinget kærlighed til vores indre vejleder. I går arbejdede vi lidt med vores vildmand, vildkvinde, som vi arbejder med at hjælpe. Det vil sige, når vi hjælper der, så vil vi få en feedback på det, hvor vi vil få det meget bedre i vores dagligdag end ellers. Det er altid værd at give en hjælpende hånd hver eneste dag.

Vi siger også, vi giver hjælp til menneskeheden, fred, lys og ubetinget kærlighed til menneskeheden. Det betyder, den store menneskehed vi har, når vi tænker på de store lidelser, smerter, kriser og håbløshed, der gør vi det, når vi sender en helbredende energi ud, en healing så er det altid en hjælp i det stadie, man står på. Vi kan være medvirkende til, at der kommer en forandring i dagligdagen.

Det er vigtigt at fjerne irritation, bekymring, frustration, vrede, had, ligegyldighed stress og angst. Lad os eliminere det til livsglæde, kærlighed og visdom. Det er livsglæden, vi skal arbejde med, det er den, der forvandler tingene. Livsglæde, ubetinget kærlighed. Når vi giver energi med fred, lys og ubetinget kærlighed, så har det en stor, stor betydning både i os selv og i vores bevidsthed. Det begynder at rense vores legemer.

Der hvor I andre arbejder med jeres kraftords energi, der har det en anden virkning, fordi I er meget mere udviklet. I har gennemgået mange flere processer, og I kender betydningen af jeres kraftords energi.

Mit kraftords energi er, "Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores

klode og på andre kloder". Når jeg ser det, er det de færreste, der forstår betydningen af den opgave, der ligger i det.

Når I udtaler jeres kraftord, kan det være svært at forstå for mange, men enkelt at forstå for de færreste.

Jeg starter med at give mit kraftords energi til Shamballah. Jeg siger, " Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder". Her bygger I enten jeres kraftords energi ind i hele processen, eller I bruger fred, lys og ubetinget kærlighed.

Vi begynder nu at arbejde på det. Idet vi laver det, så forbinder vi os med vores sjæl, som ligger inde midt i hovedet.

Det er vigtigt hver eneste dag, at vi har nogle opbyggende tanker, som kan give livsglæde, livsenergi og kærlighed, ydmyghed og rørthed. Vi ser bevidst energien ved vores hjerter, og vi går fremad i livet. Vi kan vælge at gå på den oplyste vej, kærlighedsvejen som forener os og giver stor kærlighed til os alle sammen. Vi kan også gå på mørkets vej gå i elendigheden hver eneste dag, hvor der er had, frygt, ligegyldighed, irritation og kritik. Vi kan gå på vej et med det, der sker der, men vi kan også komme fra lysets vej, hvor vi ved, vi er guddommelige tage det guddommelige lys med ind på mørkets vej, så oplyser vi de sjæle, der har brug for lys, kærlighed og ny forståelse. Det er tjenestearbejde, man laver. Tjenestearbejde for at hæve uvidende menneskers bevidsthed for at frigøre sjælen fra den fysiske bevidsthed. Sjælen er skaberkraften. Det er vigtigt, vi bliver ved med at snakke om det positive vise eksempler på den positive prøve at vende de nedadvendte øjne, begrænsningsverdenen op mod den oplyste verden hvor det er kærligheden, der er den styrende del. Når vi kan løfte de nedadrettede øjne opad, så giver det stor livsenergi og livsglæde. Det er ligesom at se, vi går i samlet flok ind i himmeriget, himmerigets dør går op for os, vi går ind i den ophøjede bevidsthed. Det er helt fantastisk at få lov at gøre det hver dag. Kom med den opladende bevidsthed til os, til jer selv og til hjælp til menneskeheden. Det er vigtigt, vi hver eneste dag oplader os selv med kærlighed.

Jeg vil nu gøre det, at jeg vil overføre livsenergi og livsglæde til jer alle sammen, til jeres venner og bekendte, de ting I skal foretage jer i dag.

I skal hele tiden forestille jer, I har en sol inde midt i hovedet. En indre sol, som lyser hele vejen rundt. Den belyser jeres følelsesliv, jeres tankeliv, jeres kærlighed, det er faktisk kærlighedslyset. Prøv at meditere på det lys vi har inde i hovedet, der er fyldt op med kærlighed, visdom og tillid.

Idet I gør det så tænk på en af de energioverførsler, I har fået af mig tidligere, det kan jeg forny. Så jeg tilfører jer alle sammen livsenergi, livsglæde og kærlighed. Livsglæde, tillid og kærlighed. Tænk på at vi er alle sammen kærlighedsbebuderne i dag, giv kærlighed, tillid til alle dem I møder på jeres vej også til gamle begrænsninger. Lad sollyset gennemstrømme det og forvandle. I er nytænkerne i jeres eget univers, I kan skabe ligevægt, balance.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom. Jeg overfører livsenergi og livsglæde til jer alle sammen. Jeg arbejder bevidst med at hæve jeres bevidsthed giver jer nye muligheder. Det er godt at tænke på, I har glæden med jer i dag, glæde, tillid og visdom. Det er i dag, I kan få mange plusser i jeres karakterbog, når I arbejder intenst med kærlighed, lys og tillid. Det bliver til positiv karma.

Jeg overfører velsignet lys og energi til jer alle sammen. Jeg glæder mig på jeres vegne, når I giver det fra jer. Vi har alle lys og kærlighed inde i os, det drejer sig kun om at anvende de evner og kvaliteter vi har til gavn for andre.

Det var vores morgenmeditation her i dag, nummer 140, mandag den 4. februar 2019. Godmorgen og jeg ønsker jer alle en velsignet dag.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk