

Nr. 141 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 5. februar 2019

Nøgleord: Jeg giver lys, kærlighed og visdom til alle.

Godmorgen og velkommen til overfladen. Det er dejligt at se, I rykker ind her, som det skal være.

I dag skal vi have en ny morgenmeditation, det gør vi så bare, selvfølgelig gør vi det. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 140 her den 5. februar 2019.

Vi skal i gang med noget af det, vi arbejdede med i går i vores morgenmeditation, som hedder, vi skal arbejde med vores kraftords energi igen, hvor vi giver energi til Shamballah, kun til Shamballah hvor Guds vilje er kendt, det skal vi give energi til.

Vi bygger op, hvor vi bruger vores kraftords energi til Shamballah. Det starter vi med. Vi tænker på Shamballah, det er Sanat Kumaras ashram, den skal vi give energi til.

Dem der ingen kraftord har, de bruger fred, lys og ubetinget kærlighed. Vi giver fred, lys og ubetinget kærlighed til Shamballah, til Sanat Kumaras ashram.

Vi skal prøve at bygge en sol op inde midt i vores hoved, vores sol hænger sammen med solenglen, det er det samme. Vi ved, vi har vores ydre sol, som hænger sammen med sollogos, som er vores guddommelighed på vores klode, Sollogos. Vi giver energi til solen får skabt vores energi til solen og til solen inde i hovedet. Vi gør begge dele på en gang.

Vi kan godt differencere vores bevidsthed til at gøre to ting på samme tid. Jeg giver et eksempel.

Jeg bruger mit kraftord, "Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder". Jeg giver lys og energi til solen i mit hovedcenter, og til solen vi har ude på himlen. Jeg giver lys og energi til begge steder, energien fra mit kraftord til solen inde i hovedet og solen oppe på himlen. En dobbelt fokusering, en dobbelt bevidsthed.

Dem af jer der ingen kraftord har, I bruger fred, lys og ubetinget kærlighed i den samme proces.

Vi ved, når vi giver energi, så er der altid noget, der bliver oplyst, der sker altid en forandring. Vi prøver at forandre den verden, vi befinder os i. Vi arbejder med at forandre vores egen opfattelse af tingene, vi går til at være sjælsopfattende. Det betyder, at vores personlighed selv får ingen opmærksomhed, og den har ingen interesse.

Når vi giver energi, kraftords energi til vores sol inde midt i hovedet, som er solenglen og samtidig med til solen, som er sollogos manifestationslegeme.

Vi vil prøve at være lige meget bevidste på solen inde i vores hoved og solen oppe på himlen være lige meget bevidste begge steder, derefter vil vi projicere energien fra begge punkter begge sole til Sanat Kumaras ashram, hvor Guds vilje er kendt, hvor viljekraften er til stede.

Viljekraften hænger også sammen med vores rodcenter, viljen til at realisere, viljen til at udføre tingene i. Vi skal nu forestille os, vi sender al energi fra solen, sollogos og vores solengel i daglig bevidsthed til Shamballah.

Vi ved, Sanat Kumara kom fra Venus for 18½ million år siden med rigtig mange medarbejdere kom her til vores klode for at udvikle ny bevidsthed her til menneskeriget, dyreriget og planteriget.

Fra Shamballah sender vi en dobbeltrettet energi ind til Buddha og til Kristus. Det vil sige, der bliver sendt viljesenergi til Buddha, som kom med oplysningskræfterne, og til Kristus der kom med kærlighed og visdom.

Der sendes en viljesimpuls fra Sanat Kumaras ashram, den bevidsthed prøver vi at træde ind i fra vores sjælsbevidsthed.

Det kan ikke forstås eller analyseres igennem vores personlighed. Man skal give det accept, kun accept, og så skal man gå ind i den indre verden, en indre væren. Den indre væren der ved vi, at vi alle er guddommelige. Vi er bevidste om her i vores meditation, at det vi laver fra start til slut, det er en meditation.

Når vi laver den, kan der komme en svagt indtryk i pandecenteret her oppe i hovedet et svagt indtryk.

Vi lader viljesenergien gå fra Sanat Kumaras ashram, ind til Buddha som kom med oplysningskræfterne, videre ned til Kristus som kom med kærlighed og visdom. Prøv at være bevidste om at fra Buddha, Kristus og Sanat Kumaras ashram er en krafttriangel. Vi lader energien gå fra Buddha, Kristus ned til menneskeheden, viljekraften som den styrende del, oplysningskræfterne, aktiv intelligens, Kristus kærlighed og visdom.

Brændpunktet bliver vores klode, vores jord til at hæve jordens bevidsthed. Vi skal gøre os bevidste om, hvad vores del af arbejdet er, hvor vi fungerer henne. I har fået indsigt, men er vi bevidste om den indsigt, vi har fået, det mediterer I også på. Er I bevidste om den indsigt, vi arbejder med? Selv om man bliver bevidst om det, vil vi så udføre det?

Her efter udsendelsen kan I sende en sms, når I har fundet ud af, hvad I er bevidste om, og hvordan I skal udføre det, men kun sms.

Nu mens I laver processen her, så prøv at respondere på større emner end I er vant til. I gør noget lignende, så I er faktisk der, hvor I nemt kan gøre det. Undskyld.

Jeg overfører livsenergi og livsglæde til jer alle sammen. I forbindelse med den her proces, der fortæller jeg igen, at jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed og Guds visdom. Jeg kommer med åndens viljesenergi, jeg arbejder med legemliggørelse af Guds kærlighed, Guds visdom. Min opgave er rettet direkte ind mod menneskehedens udvikling.

Jeg arbejder med jordens tarv, udvikler sjælene, de sjæle som skal være grundfundamentet i den næste rodrace, hvor det er sjælene, der har mestret udviklingen, hvor det er telepatien, der er kommunikationsmidlet. Jeg giver lys, kærlighed og visdom til alle.

Når I er bevidste om jeres proces her så prøv lige at være bevidste om jeres healende evner også. Lad jeres healende evner gennemstrømme hele processen samtidigt, hele processen bliver gennemstrømmet af jeres healende evner. Hvis I lægger en bevidst fokus på det men samtidig blive i den indre væren, så vil der komme en anden respondering end ellers. Det er ikke mavefølelse, det er en sjælelige respondering og ikke en personlighedsopfattelse.

Jeg overfører lys og kærlighed til jer alle sammen. Jeg overfører en velsignelse til jer alle, til at I kan få nye indsigter og ny visdom, som I igen kan udføre igennem det godes viljesaspekt.

Det var vores morgenmeditation i dag, morgenmeditation nummer 140, her den 5. februar 2019.

Når I er klar til at gå ud af jeres meditation igen, så send en sms, hvor I selv står henne. Kun en sms på 29851763 eller 23659701.

Godmorgen til alle og en velsignet dag til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk