

Nr. 154 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 18. februar 2019

Nøgleord: Kærlighed og tillid til vores medmennesker.

Godmorgen og velkommen op. Det er lidt sjov belysning, vi har på i dag, det går nok. Godmorgen til jer alle sammen og hjertelig velkommen til en ny dag og nyt liv.

Jeg vil arbejde på at lade lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Lys og kærlighed.

I dag skal vi have morgenmeditation nummer 154 her mandag den 18. februar 2019. Der er altid det, hvad skal vi gøre i dag?

Vi ved alle sammen, vi er sjæle, der er under udvikling, sjæle der er under udvikling til at udvikle et nyt liv i kærlighed, tillid og forståelse, det ved vi, at vi arbejder med. Vi skal tænke på, vi er ved at udvikle os til healere, så kan vi sige til mange af jer, der har taget en healeruddannelse nede på Healerskolen for mange år siden, vi har stadigvæk dybere niveauer vi skal udvikle.

Vi skal arbejde med lys, kærlighed og tillid til vores medmennesker. Vi skal forestille os, vi er ved at blive oplyste sjæle, vi er ved at blive oplyste sjæle. Det betyder, der er mange omkring os, der er uoplyste, dem har vi et ansvar for at begynde at gøre oplyste. Ligesom give dem muligheden for at se tingene i et nyt perspektiv end det de har gjort hidtil. Jeg vil gerne appellere til jer, om I vil prøve at arbejde lidt dybere lidt mere intenst med at hjælpe jeres medmennesker til at blive oplyste.

Det er ikke nok bare at ligge hjemme på sofaen, sige jamen jeg lægger også tanker ind på, at jeg skal gøre det. Det er ikke ensbetydende med, at det sker. Prøv i dag nogle af de ting I har fået indsigt i prøv at videregive den indsigt. Lad den indsigt være målrettet i forbindelse med hvad Hierarkiet udstråler, udtrykker. Se det er kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, I skal udtrykke jer igennem, men prøv at arbejde med det, indtil I kan høre, andre mennesker har forståelsen af det, det kommer ud af munden på dem, det er først der, man kan sige, det er fuldbragt.

I skal alle tænke på, I er sjæle, der er i fysisk inkarnation. Vi skal snakke om kærligheden, tilliden og visdommen, det er det, vi skal videregive.

Jeg kommer til at tænke på ham fra bibelen, der var ude at så korn.

Noget af kornet såede han på stenbund, noget kom i jorden. Vi skal hele tiden se på vores værdinormer, hvor vi skal smide dem hen eller ud. Det skal gerne være sådan, at det I arbejder med, det kan gro videre. Det vil sige, man lægger kornet ud, hvor der er jord, det kan vokse i. Men vi skal også sørge for at fjerne det ukrudt, der vokser omkring det, fordi det vokser hurtigere, end de nye frø vi sår, som hedder sædekorn. Lad os arbejde med det giv andre mulighed som I selv modtager. Det er ikke ensbetydende med, at selv om I er ved at modtage lys, kærlighed og tillid, det er ikke sikkert, I vil have det.

Nogle dage er det vældig, vældig godt, andre dage kan man være lidt sortseer nogle kan.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed, så siger I alle sammen, ”Jeg er den enbårne søn, der vender tilbage. Jeg er den enbårne søn, der vender tilbage”. Jeg ved godt, jeg har lånt Dans kraftords energi, men det handler om, at man går fra sin personlighed ind i sin sjælsbevidsthed videre ind i sin åndelige bevidsthed. Vi siger, ”Lad lys, kærlighed være min ledestjerne. Lad lys og kærlighed være min ledestjerne”.

Det kunne være spændende for jer i dag, at de mennesker I ser, så er der nogle der siger, ”Jamen jeg ser jo ingen, for jeg er hjemme hos mig selv”. Man kan tænke for fjernsynet se nogle mennesker der eller bruge sin forestillingsevne.

Det kunne være godt for jer at placere en stjerne over folks hoveder, en stjerne, en rigtig smuk stjerne der har strålende lys ud fra sig.

Hvis I forestiller jer sådan en stjerne, som I placerer over folks hoveder lader den lyse ned i deres tankesind, udenfor dem, oplyse dem på alle måder, oplyse deres omgivelser også. Hvis I placerer en stjerne på den måde, så vil det være spændende, om I kan se nogle målbare resultater.

Forestil jer stjernens lys kommer inde fra stjernen fra det indre i stjernen, og det indre i stjernen det er det guddommelige. Lad stjernen blive oplyst indefra i den guddommelige bevidsthed med lys, kærlighed, tillid, ny visdom og ny videnskab, en helt ny videnskab. Prøv at lade en ny kærlighedsvidenskab gennemstrømme stjernen.

Samtidig med at I har placeret stjernen over hovedet på en af de mennesker, I arbejder med, så åben jeres hjerter for dem brug jeres hjerteenergi, jeres kærlighedsnatur. Prøv at gennemstrømme dem med lys, kærlighed og tillid. Prøv at gøre det samtidig med at vi holder stjernes lys over deres hoveder måske en meter over deres hoveder.

Når I tilføjer dem lys og kærlighed fra hjertet, så vil stjernen lyse endnu mere. Når I bruger jeres kærlighedsenergi fra hjertet, I har før prøvet at synke dybt ind i hjertet, sluppet alt det ydre, når I gør det, så kommer der lys og kærlighed ind på en ny måde, en helt ny måde.

Vi har det hele tiden inde i hovedet, jeg er den fortabte søn, der vender tilbage. Idet I siger, ”tilbage” så kommer I ind i jeres oplysthed, ind i jeres guddommelighed, det er at komme tilbage. Når vi er her, så er det ikke vanskeligt at se hele menneskeheden lide på forskellige måder, og det kan vi være med til at ændre på. Vi har en medfølelse, en ydmyghed, kærlighed inde i os til at sige, det her er en kæmpeopgave, men hvis vi alle sammen gør det vi kan, så hjælper vi hinanden, så kan det også lykkes.

Vi kan tænke på, der er ingen opgave der er for stor, set ud fra den guddommelige bevidsthed, fra menneskets bevidsthed ville det være uoverskueligt. Men da I er sjæle, I er solengle, I har lyset og kærligheden inde i jer, når vi anvender det, begynder vi at eliminere fremtidige sygdomme. Lad kærligheden gennemstrømme jer alle. Når I er bevidste om jeres hjerteenergi, jeres kærlighedsenergi, I er bevidste om, I har kærligheden inde i jeres hjertecenter, inde i hovedcenteret, hvor I er solengle. Begynd at blive opladet med energi som kommer indefra. Vær bevidste om at I er guddommelige.

Hvis I kigger på mit område her i panden, så vil jeg overføre åndelig energi til jer, åndelig energi. Tænk på vi er alle børn af det guddommelige. Vi har muligheden for at skabe en planet i ligevægt, i balance. Det er det, vi arbejder på. Vi arbejder igennem lys, kærlighed og tillid.

Vi er den enbårne søn, der vender tilbage. I har hele tiden jeres bevidsthed placeret ved den stjerne over jeres medmennesker. Når I placerer det hele her, så giv slip på alt det i har foretaget jer prøv at slippe det.

Idet I slipper det, forsvinder det ud i verdensrummet, det I lige har bygget op. Idet en del af det forsvinder ud i verdensrummet, så bygger I energispor ude i verdensrummet.

Prøv at synke ind i jeres hjerter, i jeres indre væren, slip alt det ydre I har bygget. Her i hjertet siger I, ”Jeg er den, jeg er. Jeg er den, jeg er”. Mens I siger det, så forestil jer at Herrens åsyn hviler over jer. Herrens åsyn hviler over jer.

Forestil jer I bliver set, hørt og forstået. Det betyder, der er nogle kæmpestore hænder rundt omkring jer, som bærer jer, løfter jer, forstår jer. Kæmpestore hænder som holder rundt om alle vores legemer. Der ligger en beskyttelse til os. Vi er helt fine små tankefrø, som er samlet til at skabe en ny verden, en ny verden i ophøjethed, kærlighed og visdom. Kærlighed og visdom.

Når vi har det så lad os synke dybere ind i hjertet så lad kærligheden modtage os. Vi synker ind i hjertet, i vores indre væren, i vores ophøjethed. Vi er inde i lyset, vi er inde i kærligheden.

Man skal ikke tænke så meget på, hvor man går ind henne bare lade den indre væren omslutte os. Lige så vel vi har de ydre hænder, der omslutter alle vores legemer.

Det var vores morgenmeditation i dag, morgenmeditation nummer 154, mandag den 18. februar 2019.
Jeg ønsker jer alle en velsignet god dag. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak til jer alle.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk