

## **Nr. 157 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation torsdag den 21. februar 2019

**Nøgleord: Magnetisme der ligger i udstrålingsenergien.**

Godmorgen. Vi starter nu med vores morgenmeditation nummer 157, her torsdag den 21. februar 2019.

Jeg tænkte på om noget af det, jeg snakkede om i går med at nedbryde nogle af de gamle ting og bygge noget nyt op. Det skal vi altid gøre for at få et godt fundament.

I dag tænkte jeg på, at vi skal arbejde med indtryk, derfra man modtager indtryk. Indtryk det er noget, alle kan være med i, for vi får forskellige indtryk. Alle kender det begreb at få indtryk. Vi ved også at nogle gange, så fejlfortolker vi indtryk. Det kommer an på, hvilken stemning man er i. Er man i positiv ophøjet stemning, så er indtrykket anderledes, end hvis man er nedtrykt. Det er samme indtryk, men det kommer ud med forskellig betydning. For at registrere det bedst muligt, skal man helst være i sin sjæls bevidsthed.

Nogle siger, at det med sjæls bevidsthed det er at gå med hovedet i skyen hver dag, hvem gider det, når man kan få lov at være i sine sårede følelser. Tænk på der er mange, der siger det, hvorfor skal vi være i skyen, når man har det godt der, hvor man er.

Nogle siger også, ”Peter, du fortæller, der er en anden verden en indre verden med kærlighed og visdom, det er bare noget, du siger, jeg kan ikke se det”, siger de til mig. Jeg svarer, ”Der er en indre verden, hvor der er ren kærlighed, ren væren”. De siger ”Det siger du bare”. Det vil sige, der er man sunket for langt ned i følelseslivet, for at være bevidst om at der er en ophøjet verden inde i os. Hvis vi siger, vi skal være i den ophøjede verden leve derfra, vil vi så bruge tid på at være der, eller er det bare en sporadisk ting. Hvis det nu er en sporadisk ting, så går vi tilbage til, hvor jeg tidligere talte om gruppen her på Healerskolen, hvor der er en indre gruppe, en ydre gruppe og en periferi gruppe. Man kan se hvor man placerer sig henne, hvis det kun er sporadisk engagement. Det var lige lidt inspiration, erkendelse om hvor står man henne.

Vi har ingen problemer med at være meget sensitive, åbne inden for det fysiske legeme, astrallegemet, og vores lavere tænkning, der er vi som en hel åben bog hver eneste dag. Der strømmer utrolig mange indtryk ind i os, tusindvis indtryk fra hele dagen. Alle de indtryk skal bearbejdes på en eller anden måde, det tager energi fra os. Noget bearbejder man på stedet, andre ting lagrer sig i vores bevidsthed til senere udvikling. Det er som om de ting, man lagrer derinde som begrænsninger, de vil forhindre de indtryk, man skal have, når vi f.eks. skal arbejde med indtryk fra vores egen sjæl.

Indtryk fra vores egen sjæl er noget helt andet end indtryk fra astrallegemet. Vi skal huske, i astrallegemet der ligger blændværk, og på det lavere mentallegeme der ligger illusionerne, men indtryk fra sjælen af det er ren viden, det er sund fornuft, det er der, vi gerne skulle tage indtryk fra, senere hen skal vi tage indtryk fra vores abstrakte tankesind.

Vi skal lære, at kende forskel på hvor det kommer fra, hvilken kvalitet det har. Når vi tager indtryk fra vores sjæls aurafelt, lyser det mere og mere op, jo mere vi bruger vores sjælskvaliteter udvikler vores sjælslegemer. Jo lysere vi er i aurafeltet, jo mere sjælskraft har vi i vores bevidsthed, jo mere sjælskraft der er i bevidstheden, jo mere direkte forbindelse har vi til de ophøjede sider inde i os selv, hvor vi siger, at her vil vi anvende vores sjælskræfter, så kan vi forøge styrken, energien inde i os selv, når vi bruger det konstant, fordi vi har også en opladning af bevidstheden fra tidligere i vores sjælsudtryk. Igennem vores sjælsudtryk kan der komme sjælsindtryk, vi kan genanvende energien med mindst mulig modstand.

Det betyder bare, man skal være i en indre væren, hvor man er ophøjet i sin tankebevidsthed. Senere tager vi indtryk fra vores buddhiske legeme, vores intuitive bevidsthed. Når man tager energi derfra, så udvikler vi telepatisk kommunikation, der er betydelig hurtigere end tankebevidstheden. Den er faktisk en hindring i forhold til vores intuitive bevidsthed.

Senere kan vi tage indtryk fra vores åndelighed, vores nomadiske bevidsthed, fra Hierarkiet og fra Shamballah. Tænk på hvor vi kan få indtryk fra. De indtryk kommer til at udvikles, ligesom vi udvikler os. I udviklingsprocessen sker der en frigørelsesproces fra vores begrænsninger. De bliver omdannet til livsenergi og livsglæde. Hvordan kan vi give energi til vores egen sjæl? Vi skal bare tænke på, vi er solengle tænk på jeres kraftord.

Mit kraftord er, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder”.

Den magnetisme der ligger i udstrålingsenergien, det er tiltrækning af ny viden. Der er indtryk fra den verden, vi lever i, fra andre verdener, andre åndelige verdener det indtryk kan strømme ind i min bevidsthed. Den nye videnskab for at skabe ny verdensorden en ny tid, er mulig i vores bevidsthed, vi kan tage indtrykkene ind, vi kan skabe en ny fremtid der er baseret på kærlighed, tillid, visdom, forståelse, nytænkning, men vi skal bruge energien hver dag til at være meditativ ind mod vores højere bevidsthed.

De ting her er selvfølgelig også opbygning af Antakaranaen, som er bevidsthedsbroen mellem vores højere og lavere tankesind. Det skal vi have udviklet, vi skal udvikle vores telepatiske bevidsthed. Tænk på jeg er på skolen ved at udvikle sjæle, der kommer til at stå som ledere af det næste rodracesystem, hvor det er telepatien, der er kommunikationsmidlet. Det betyder, at de mennesker som går på skolen, dem arbejder jeg videnskabelig med til at udvikle deres højere bevidsthed. Det går igennem frigørelsen af vores lavere bevidsthed. Det er helt enkelt, men det er svært at forstå, hvordan vi gør. Vi kan ændre det fra at sige, det er svært, til at sige, det er let at forstå, men vi skal selvfølgelig være i vores ophøjede bevidsthed for at modtage ophøjede tanker, så er det blevet enkelt igen. Når jeg har forklaret det helt tydeligt, så er det ikke bare noget, jeg siger, I kan se, det er en kendsgerning.

Vi giver kærlighed, lys, forståelse, tillid, medfølelse til alle sjæle, til alle sjæle. Vi skal tænke på den kamp, sjælen har med vores personligheder. Vores personlighed vil ikke, den vil ikke have oplystheden, som ligger i sjælsbevidstheden. Det er paradoksalt, at det kan være sådan.

Det medie vi har her, der skulle være mange flere mennesker på, fordi det udvikler den højere bevidsthed, det er det, vi arbejder med her på skolen.

Vi mediterer på, giver lys, kærlighed, forståelse til alle sjæle, også til alle vildfarne sjæle, fordi sjælen bliver fastlåst i den fysiske form, hvor bevægeligheden og den gode vilje ikke kan løses. Men vi bestemmer os til at hjælpe vores medmennesker med at se nye muligheder, som udspringer af sjælsbevidstheden, vores kærlighedsnatur, kærligheden til alt levende i alle rigerne også under det menneskelige rige. Vi giver kærlighed, lys, tillid, forståelse, medfølelse.

Vi har arbejdet med det mange gange, men bliv ved med at udføre det, dag efter dag, år efter år, generation efter generation. Kærligheden bærer alt, kærligheden løfter alt, kærligheden kritiserer ikke, det er kærligheden, den indre verden, som er sjælsbevidstheden. Jo mere vi er i den, den indre væren, synker ind i den, jo mere udvider vi vores sjæls bevidsthed.

Det er vigtigt at skrive den indre forståelse ned, trække den helt ned på vores fysiske plan ikke nøjes med, at den ligger i sit indre ophøjede væsen. Den skal ind og blive jordisk, den skal være fysisk, fysisk samklang, vi skal bygge det ned ud i vores dagligdags udtryk. Jeg giver lys og kærlighed til alt levende. En ny forståelse og masser af tillid.

Vi ved, vi tidligere har arbejdet med Dans kraftord, ”Jeg er den enbårne søn, der vender tilbage”. Det betyder, man vender tilbage til sjælsbevidstheden og ind i den guddommelige bevidsthed, det er opstandelsen, jeg

snakker om, opstandelsen til vores egen guddommelighed. Vi skal tænke på, når man giver energi til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, mestrene, vores åndelighed, så er det en dobbelt kanal, man bygger, man både giver og modtager samtidigt, dobbeltvirkning. Når man giver med rent hjerte, så får vi indsigt med rent hjerte, så bliver man ydmyg begynder at forstå virkningen af ens sandheder, virkningen, nye indtryk. Det fjerner al skyld, som vi kan opleve i vores bevidsthed, fordi dybest set er det kærligheden, vi ønsker der skal være den fungerende del, kærligheden.

Det var vores morgenmeditation i dag, torsdag den 21. februar 2019, morgenmeditation nummer 157.

Godmorgen og en velsignet dag til jer alle sammen. Det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak skal I have.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)