

## **Nr. 169 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation tirsdag den 5. marts 2019

**Nøgleord: Vi mediterer på, at vi er sjæle, vi er solengle, vi er solens børn.**

Godmorgen, venner, veninder, healere og alt godtfolk.

I dag er det tirsdag den 5. marts 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 169.

Jeg spekulerede på, hvad vi skulle lave i dag. Jeg kom til at tænke på længsel tænkte på, hvad er det for et sjovt ord længsel. Tænkte på længsel til det gode liv, det gode liv. Hvad forstås der ved det gode liv? Det er for mig at leve i sin sjæls bevidsthed, hvor det er kærligheden til alt, der er fungerende. Det vil sige, man får en grundenergi inde i sig selv, som er sjælsbevidst. Det må være en længsel at være der hver eneste dag.

Hvad vil det sige? Det vil sige, man fungerer i kærlighedsnaturen, hvor man har arbejdet med kærlighed, accept, tillid, medfølelse, ømhed, rørthed, sindsro, man kan hvile i sig selv, fuldstændig indre balance, hvor man arbejder meditativ hver eneste dag, ind mod sin åndelighed, ind mod sin guddommelighed, være der blive optanket hver dag, give de gode ting fra sig til andre mennesker. Giv de gode egenskaber videre til andre, opløfte andre mennesker, så de også kan komme i indre balance. Det er vigtigt at være i sin glæde, kærlighed og lyksalighed.

Tænk på det er formålet med os, en længsel mod sjælsbevidstheden. Jeg kom i forbindelse med det her til at tænke på, vi er alle sjæle, solengle, vi er solens børn, kom jeg til at tænke på en parallel til det her.

Mange af os har været lange tider i himlen, i paradiset i himlen ved Gud faders højre hånd været til stede her i lange tider har gået til undervisning i den guddommelige verden. Nogle kan måske svagt erindre det, men der har man taget undervisning i at formidle det gode liv, når man kommer i inkarnation igen. Der er mange, som siger, det er nu, du skal i inkarnation, det er nu, der er brug for de evner, du har udviklet, nu skal de anvendes til at hæve menneskeheden bevidsthed.

Men der er mange i himlen, som er solens børn, der nægter at gå i inkarnation igen. Det kommer ind under karmaloven, fordi man får vist, hvordan det vil se ud, hvis man arbejder udfører de ting, som din far har sagt, du skal gøre, og de ting som ikke kommer til at ske for at hjælpe andre mennesker. Der pådrager man sig karmiske processer. Det er en dualitetsopfattelse i forhold til det guddommelige liv.

Hernede på jorden er vi en tro kopi af det, vi er i himlen, hvor vi skal arbejde med kærligheden. Hvor vi skal give kærligheden videre til andre mennesker. Det er ikke nok at sige, jeg er fuldstændig i balance, i orden, det er godt for mig, men det er ikke ensbetydende med, at det er godt for vores medmennesker. Det betyder, vi skal fortsætte med at videregive tingene, vi skal videregive kærligheden. Tænk på mange har brug for kærligheden hver dag. De har en længsel efter at få det bedre hver dag, men der er rigtig mange, når de har prøvet at gå ind på den oplyste vej, så opgiver de. De er næsten i mål, der er måske kun en forhindring tilbage. Det er tvivl, men hvad er tvivl, hvad skaber det?

Tvivl skaber tillid, fordi det er den næste proces tillid. Har man tillid til sine egne evner, tillid til at vi er guddommelige, strømmer den guddommelige bevidsthed lige direkte igennem os. Det er tilliden til at leve et åndeligt, guddommeligt liv, man fjerner fra sin egen bevidsthed.

Når man går i sin personlighed, det er der man brokker sig hele tiden, hvor al sygdom ligger. Men lever vi sjælsbevidstheden, kærlighedsbevidstheden og forener os med vores guddommelige ophav, så bliver vi sygdomsfrie, fordi vi lever ikke i modstandsverdenen længere men i kærlighedsvejen, den oplyste vej. Tænk på hvor enkelt det er, men det er svært at forstå, at man vil lave sådan en modstand på at leve i kærlighedsverdenen.

Der må være en stor længsel efter at leve i kærligheden. Når man lever i kærligheden, så lever man også i den verden hvor syndsforladelsen er givet, nådens lys er til stede, medfølelsen, tolerancen det hele er der. Vi skal

leve i kærlighedslivet, det er målet med os, men vi skal videregive kærligheden til vores medmennesker. Det betyder, man skal ikke stikke af fra sin opgave, man skal være målrettet i sin opgave.

Når vi oplever irritation, kritik, så er vi blevet modstandere af vores egen kærligheds natur. Det kan vi omdanne. Grundlæggende er vi sjæle, vi er en sjæl, der er i fysisk inkarnation, så det er anvendelsen af sjælsbevidstheden, det handler om, vores åndelige bevidsthed, vores nomadiske bevidsthed. Det er der, vi skal leve, det er der, vi skal gå ud fra.

Det er bedre at sige, vi går ud fra sjælsbevidstheden, i stedet for at sige vi går ud fra personlighedsbevidstheden. Går vi ud fra personlighedsbevidstheden kommer på sit arbejde, så er de nogle træse nogen alle sammen. Men går man ud fra sjælsbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, så ser man, der er muligheder i alle mennesker. Lad os forene de muligheder der er til stede, arbejde med fusionsenergi. Når man går på arbejde i sin personlighedsopfattelse, så kommer der friktionsenergi, det betyder smerter og lidelser. Personlighedens adfærdsmønster er friktionsenergi, smerter, lidelser og sygdom. Kærlighedslivet er fusion, gruppefusion, gruppeforståelse, kærlighed og visdom. Den længsel mange mennesker kan have for at komme hjem betyder, man er hjemme i sin ophøjede bevidsthed.

Vi mediterer på, at vi er sjæle, vi er solengle, vi er solens børn, vi er verdenstjenere. Begynd at få det integreret i jeres bevidsthed. sjæle, solengle, solens børn, verdenstjenere og sjælsbevidstheden, som er Kristusbevidstheden, samt kærlighed. Som er kærlighed, kærlighed er Gud.

Forestil jer I forbinder jer med det guddommelige inde i jer, det kan være både en mental bevidsthed, det kan være en kærlighedsbevidsthed.

Når vi forholder os til, det er det, vi er, der er ingen tvivl til stede mere, der er kun tillid, man er tillidsskabere. Der begynder at opstår rummelighed i jeres bevidsthed, rummelighed, kærlighed, tolerance, overbærenhed, visdom. Det er det, vi skal have i vores bevidsthed. Når vi er der, så er vi ikke til stede i personligheden, hvor der ligger selvforgiftningsprocesser i, og med man dyrker sine begrænsninger. Det er vigtigt at leve et liv, et kærlighedsliv, et guddommeligt liv.

Det jeg arbejder med hver eneste dag, det er legemliggørelse af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, jeg arbejder fuldt bevidst hver eneste dag, sender energi ud til menneskeheden, som har brug for hjælp, ny forståelse. Det er en dejlig opgave at have.

Man arbejder på vindersiden, også selv om det mange gange er træls, fordi alle de uforstående vil altid smide skyld over til mig. Men det er dybest set, at man skælder ud på sin guddommelighed i stedet for at være guddommelig.

Vi kan sige, kærligheden bærer alt, kærligheden forstår alt. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed lige nu. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed lige nu og altid, så erstatter vi længsel med frihed, visdom, barmhjertelighed og kærlighed alle de steder her.

Vær forbundet i jeres indre liv med hinanden.

Tænk på når jeg beder jer om at hæve jeres bevidsthed, så kan I se på, hvor mange ting der forhindrer en at hæve bevidstheden. Det er der, vi arbejdede i meditationen i går med renselse, nedbrydningsenergi, organisationsenergi. I dag lader vi kærlighedsenergien gennemstrømme alt det, vi arbejdede med i går. Kærligheden fornyer, kærligheden forener. Mediter på og vid at kærligheden fornyer. Det er kærligheden inde i os, der giver fornyelsen dag efter dag, det giver livsglæden, livsbetingelserne, som ligger i hjerterne på os alle sammen. Når vi forener os med livsglæden, livskærligheden, så fjerner vi alle bekymringer, de forsvinder fra os, fordi vi ikke giver næring til det længere.

Vi ved, vi har bevidsthedstråden, der er knyttet til hovedcentret, vi har livstråden i hjertecentret. Vi ved, man dør tre gange, når man holder op med at nytænke, senere bliver bevidsthedstråden trukket, så bliver man dement, senere igen bliver livstråden trukket, som ligger i hjertecenteret.

Man kan lige så godt vælge at have et langt, lykkeligt liv, hvor vi arbejder med gode gerninger hver eneste dag, som en selvfølgelighed, Hvor vi alle ønsker at være en del af forposterne i den guddommelige kærlighedsarme, det er det, vi arbejder på den guddommelige kærlighedsarme, det er den, vi er ved at forene os ind i. Der er virkelig brug for at fungere i kærligheden, kærlighed og tillid.

Det var vores morgenmeditation i dag, morgenmeditation nummer 169, tirsdag den 5. marts 2019. Det er udsendt fra Healerskolen i Sønderjylland her ved Peter L. Simonsen.

Jeg ønsker godmorgen til alle og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)