

Nr. 172 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 8. marts 2019

Nøgleord: Taknemmelighed, kærlighed, tillid og visdom.

Hvor er det utrolig hurtigt at dagene går den ene efter den anden. Så kan man begynde at spekulere på, når dagene går så hurtigt, om vi har været positive nok alle disse dage. Har vi nået det mål, vi ønskede hver eneste dag? Er det noget, vi tænker på, om vi har nået at være positive nok? Nok det vil sige, man skal være positiv hele dagen (også om natten) med opløftende tanker og glæde i vores liv, glæde lyksalighed og tillid, har vi det hele døgnet? Det kan jo nok være svært at være glad hele dagen, der kan jo altid komme nogle elementer ind i løbet af dagen, som kan forhindre os i at være glade. Men vi ved jo, at vi kan ændre på alting, vi ved jo, at vi er skabere i vores eget univers. Det er dejligt at tænke på, at vi kan skabe velstand på alle planer. Tænk på at vi er skaberen i vores eget univers, og når vi skaber nye livsformer ny livsglæde, så har det en afsmittende virkning på andre. Jeg tænker sommetider på, at hvis man er positiv og prøver at give positiv energi til en person, der er negativ, så opstår der vrede og had. Det vil sige, at den der er negativ kommer til at se på mange flere begrænsninger i sig selv, og den der er positiv undrer sig over, at når man er positiv, hvordan kan andre så opfatte det negativt? Den positive kan undre sig over, hvordan andre modtager positiv energi, og den der er negativ, bliver endnu mere negativ i stedet for at blive positiv. Så derfor er vi hver eneste dag nødt til at rense ud i de ting, vi har inde i os selv, i vore negative adfærdsmønstre hvad der ligger derinde, er vi nødt til at få øje på. Det er det svære for mig i dag. Hvis nu der er megen vrede og frustration, hvis vi ikke begynder at ændre på det, så kommer det til at vokse hver eneste dag. Hvorfor er det nu, det vokser? Det vokser jo, fordi den psykiske energi inden i os bliver ved med at strømme, det betyder, at den gerne skulle komme til udtryk i positiv livsførelse, hvor man kan se det positive i dagligdagen. Det betyder, at man går fra solar plexus centret til hjertecentret. Det er kun nogle få cm., man skal bevæge sig, men der kan være en hel verden til forskel. Går man i sin positive hjerte/kærlighedsenergi, eller optræder man i sin negative energi. Så det er vores pligt hver eneste dag at rense os for det negative, vi har inde i os selv. Det er et ansvar, vi har, og det er der, vi selv kan få lov at bestemme. Det er ikke følelserne, der bestemmer, det er kærligheden. Det er den indre væren, der er helbredende. Så vi skal træde op i vores sjæls bevidsthed, vores kærlighedsnatur, med smil på ansigtet lige som når man siger, man er forelsket, så kan man smile til verden. Prøv at blive lidt forelsket i livet igen vær glad ved livet glæd jer over hver eneste dag, glæd jeg over, at vi lever hver dag, og at vi kan have et rigt og kærlighedsfyldt liv hver eneste dag. Vi kan være en årsag, vi kan forvandle tingene, vi kan arbejde med hvid magi hver dag.

Nu udtaler jeg lige mit kraftord igen: ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder ” ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. Det er Peter L. Simonsens kraftord. Hvis nu I lægger bevidsthed ind på det, og I begynder at meditere på det og tænker på, at Peter L. Simonsens kraftord er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder, og det ser man selvfølgelig fra den guddommelige side, det vil sige, man skal være ophøjet i sin bevidsthed hele dagen. Man kan sige, det kan være et ønske for mange mennesker, men det er noget, man har mulighed for at gøre.

Hvis I har andre kraftord så anvend dem, mediter på jeres kraftord, udfyld betydningen af kraftordet i hele bevidstheden. I kan meditere på mit kraftord eller på jeres eget. De af jer der ingen kraftord har kan meditere på mit kraftord, og samtidig være bevidste om at I er Solenglen i fysisk manifestation. I er sjælen, der lever et jordisk liv lige nu. Man kan fra sjælsbevidstheden både være meditativ ind mod sin åndelige bevidsthed og ud mod de gøremål, man har i sin dagligdag. De kan være opladede med kærlighed, alt kan være opladet med kærlighed, og kærligheden er den rensende energi. Når vi hæver os op i kærligheden, så arbejder vi med frigørelse. Vi kan begynde at fusionere vore energityper op i sjælsbevidstheden. Prøv at lade lys og kærlighed

komme til syne i jeres dag hver eneste dag, prøv at være et lyspunkt for andre. Lad lys, kærlighed og tillid gennemstrømme jeres legemer. Prøv at meditere på jeres eget kraftord eller på mit kraftord, giv jer tid til at gøre det, og giv frihed inde i jer selv, når I mediterer ind på jeres højere bevidsthed. I går arbejdede vi jo med at meditere på solen inde i hovedet, den indre sol, den åndelige sol, så det er godt at tage skridtene, og meditere enten på mit kraftord eller jeres eget og flytte bevidstheden herind i den åndelige sol. Den åndelige sol er Solenglen, den indre vejleder, kristusbevidstheden, Verdenstjeneren. Det er vigtigt at lade den ophøjede energi strømme ud til verden i kærlighed, lys og tillid.

Når I lægger bevidstheden ind til solen inden i hovedet, så er det, som om I kommer op på et meget elegant spir, som rækker ind i himmelen. Vi vil være på toppen af spiret, hvor I sender lys og kærlighed ud til menneskeheden. Vi vil lade lys og kærlighed strømme fra de højeste tinder. Lad det strømme nedad og derefter videre i en opadgående bue igen, og hæv så mange mennesker som muligt, hæv deres bevidsthed, gør den indre verden synlig, det indre liv synligt. Det er vores formål at fortælle om det indre liv. Vores indre liv hjælper vores sjælsbevidsthed ind i vores åndelige bevidsthed, det er det, I skal fortælle, og fortælle en beretning om hvordan I er kommet derind, og hvordan I videregiver det. Det bedste jeg kan høre, I fortæller mig, det er, når I er i samklang med jeres højere bevidsthed, og den glæde og det lys der udspringer af det, det er en velstandserklæring, I taler om, en velstandserklæring når man arbejder med lys, kærlighed og tillid. Når I giver det fra jer, og andre mennesker responderer på det, bliver de glade og tillidsfulde, så har I gjort dagens gode gerning. Man kan begynde at glæde sig over det resultat, men jeres budskab skal være stærkt nok til, at de mennesker I hjælper går videre med den positive energi til deres trængende næste. Der skal være meget stor effekt. Det vil sige, det I giver fra, jeg skal løfte 2. til 3. person. Det betyder igen, at den guddommelige ånd strømmer igennem alle liv, og vi hjælper det guddommelige liv, vi hjælper alle mennesker med at blive oplyste, tænk på vi hjælper med at gøre folk oplyste. Hvis nu vi tænker på, hvor smuk en tanke det er. Vi hjælper med at give folk deres indre frihed deres frihed fra deres begrænsninger. Vi hjælper dem med at lade dem gå inde i paradiset, ind i himmelen hver eneste dag. Prøv at få en optankning for vores guddommelighed lad det passere uhindret igennem vore legemer, ikke lægge begrænsninger ind, flyd med strømmen, flyd med kærligheden, flyd med og giv slip.

Jeg hørte en god fortælling i går, en autentisk fortælling. En af healerne på skolen hjalp sin farmor med at sige ja til det indre liv, det var en meget smuk handling at høre om, det gav rørthed til alle, og vi er taknemmelige for, at vi har fået lov at lytte til det. Så lad nu **taknemmeligheden være vores nøgleord sammen med kærlighed, tillid og visdom**. Hele informationen her til morgen, er en morgenmeditation. Det bliver sådan efterhånden, at lige som jeg udtaler ordene, vil I være bevidste om den energistrømning, der strømmer igennem jer, den ophøjede bevidsthed der strømmer lige nu på stedet og i al fremtid. Begynd at få fat i evigheden, evigheden gennem barmhjertighed, tillid og lys. Slå jeres tone an i evigheden, jeres indre liv, og lad den indre livsvisdom strømme ud i jeres dagsbevidsthed. Giv den ny næring, ny forståelse, inderlighed, og vær til stede i jeres højere bevidsthed. Det er en dejlig væren at være i kærligheden og saligheden.

Her efter morgenmeditationen er det en god ide at være i jeres ophøjede bevidsthed, være i jeres indre væren, udsæt lidt af jeres gøremål, vær til stede i det indre liv.

Det var dagens morgenmeditation nr. 172.

Godmorgen, jeg ønsker alle en velsignet dag, giv energien ud jo mere I giver, jo mere vil I få.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk