

## Nr. 175 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 11. marts 2019

### Nøgleord: Den Guddommelige Fredsbolig.

Godmorgen til alle. I dag er det morgenmeditation nr. 175 mandag den 11.03.2019. Vi skal fortsætte med det, vi arbejdede med i går. Det betyder så, at tingene bliver bedre i dag. Jeg repeterer fra i går: Vi begynder at meditere på kærlighed og tillid. Måske kan der udspringe spørgsmål, men dem springer vi over, så vi mediterer på kærlighed og tillid, vær bevidst om hvilke billeder der kommer.

Vi arbejder videre med at meditere på kærlighed og viden. Her kan også udspringe spørgsmål på kærlighed og viden, men dem springer vi over. Vær bevidst om de billeder der kommer.

Så mediterer vi på kærlighed og visdom, vær bevidst om hvilke billeder der kommer.

I dag mediterer vi yderligere på kærlighed og lyksalighed. Det kan være, at I inde i hovedet har en summen her samtidig. De af jer der kan høre den indre summen brug det som noget positivt.

Det sidste vi tager med at meditere på, er kærlighed og taknemmelighed. Hvis vi hører en indre lyd inde i hovedet, nogle mennesker vil sige, det er min tinnitus, men det kan være noget helt andet end tinnitus. Det kan være en kommunikationsforbindelse, I hører. Så gør vi ligesom i går, vi forestiller os at være inde midt i hovedet, inde i Sjælen, inde i Solenglen, inde i den indre Sol. Vi skal prøve at have bevidstheden herinde samtidig med, at I anvender jeres kraftords energi. Brug jeres eget kraftords energi, de af jer der har et kraftord. De mennesker der er med her, men ikke har et kraftord, I tager en opfattelse med, der hedder medfølelse og omsorg, det skal I have med i baghovedet. Lad det ligge langt inde bagved som en grundsubstans. Jeg kan udtale mit kraftord: ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. Det betyder, når jeg har det til at køre bagved inden i mig, så ved jeg, der sker noget andet. Vi ved, vi fungerer i vores opøjede bevidsthed i hele vores meditation.

I går nævnte jeg nogle eksempler på kraftord: ”Jeg er Fredsenglen, der renser tempelpladsen”. ”Jeg er den magiske stjernebestøver”. ”Jeg indeholder offerviljens lys, og kan helbrede de spedalske”. ”Jeg er hyrdernes paradis”. ”Der er helbredelse i min lyse stemme, når jeg udtaler guddommelige budskaber”. Jeg er den fortabte søn, der vender tilbage”. Det er godt at have disse sætninger. De virker inde i baghovedet samtidig med, at man mediterer på kærlighed og tillid. Det er her, der kunne komme spørgsmål frem. Registrer spørgsmålet og gør ikke mere ved dem. Kærlighed og tillid, kærlighed og viden, kærlighed og visdom, kærlighed og lyksalighed, kærlighed og taknemmelighed. I skal forestille jer, når I er her, så kan I begynde at gå ind i Den guddommelige Fredsbolig, og hvile herinde i Den guddommelige Fredsbolig.

Vi skal nu forestille os, at Den guddommelige Fredsbolig er rund, og at den stråler som en sol, der er fyldt op med gyldent lys og helt hvidt lys. Det lys skal gennemstrømme jer. Forestil jer at I kan se jer selv i jeres egen skoletid imellem 3. og 4. klasse i skolen. Forestil jer lige nu at I kan se jer selv, se hvilket tøj I har på. Prøv at se, om I kan se uskyldigheden og renheden i jeres bevidsthed, dengang I gik i skole i 3. til 4. klasse. Uskyldigheden og renheden. Forestil jer at I giver jeres eget indre barn det som opkobling ind mod den bevidsthed, I har i dag. I giver jer selv en opkobling til dengang I gik i skole i 3. til 4. klasse. Så vil I forandre den nuværende fremtid. Nutiden og fremtiden vil ændre sig, i det I tilfører energi og bevidsthed til jer selv mellem 3. til 4. skoletrin. Det vil ændre jeres opfattelse og jeres viden, jeres tillidsprocesser, jeres kærlighed og jeres medfølelse. Det vil give en ny indlæring og en ny forståelse. Det betyder så, at der er ting, I kommer til at gøre i dag, som I havde vanskeligt ved i går. Det bliver meget lettere i dag. Så lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer. Lys, kærlighed, tillid, taknemmelighed, viden og visdom. Der sker det, at når man giver kærlighed til viden, så bliver det til visdom. Når vi arbejder med meditation på disse ting, så må der komme en fornyelse i jeres bevidsthed i jeres tankesind.

Det var morgenmeditation i dag den 11. marts 2019 nr. 175. Jeg ønsker jer alle godmorgen og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)