

Nr. 177 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 13. marts 2019

Nøgleord: **Vi er guddommelige og Gud ser mig.**

Godmorgen til alle og velkommen.

I dag skal vi igen begynde at arbejde med vores indre liv. Jeg tænker på, hvordan man kan få folk til lettere at arbejde med deres indre udvikling. Vi ser lidt på det vi talte om i går med fiskene, hvor den kæmpestore fisk var sjælsbevidstheden, og den lille fisk var personlighedens bevidsthed. Nu begynder vi i dag 5 dage med EVF special, hvor vi igen skal arbejde med vores åndelige udvikling og med at hæve vores bevidsthed op til den åndelige bevidsthed, hvor er vi frie for begrænsninger i det ydre liv, det bliver meget minimalt, man kan sige, de erfaringsområder vi har fra tidligere bliver bygget ind med kærlighed, så de bliver til visdom. Det er noget af det, vi skal arbejde med her. Jeg tænker på, at det nogle gange er lidt vanskeligt at lade folk se, hvad det indre liv er i den ophøjede bevidsthed. Jeg kunne ønske, det var nemmere, fordi jeg synes, det var bedre, man har muligheden for at fungere i det indre liv i stedet for i sit ydre liv. Mere styret indefra fra sjælsbevidstheden, styret fra kærligheden og tilliden. Men det er altid vanskeligt at slippe gamle mønstre for at komme derind til, der er altid så meget, vi skal i vores ydre liv først.

Så i dag der mediterer vi på, **Gud ser mig**. Det betyder, det guddommelige ser os og ser på, hvordan og hvorledes vi fungerer. Vi mediterer på, at **Gud ser mig**, og vi mediterer på, at vi er guddommelige.

Vi mediterer på, at **vi er guddommelige, og Gud ser mig**. Prøv nu at lade lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer, lys kærlighed og tillid.

Jeg tænker på, når man om natten er ude i naturen ude at se nattehimmelen med alle stjernerne. Prøv at forestille jer at vi er ude en mørk aften, og det lys vi har, er stjernerne. Hvis vi nu ser stjernerne for os alle de mange stjerner, der lyser oppe på himmelen. Hvis vi tænker på, vi kan forbinde os med stjernerne, så hvis vi lægger bevidstheden ind i pandecentret og sanser ind mod stjernerne, så vil vi være meget tæt på dem, fordi så udvider vi vores aurafelt til at være bevidst om at iagttage stjernerne. Hvis man så kigger rundt på de forskellige stjerneformationer på Nordstjernen, Syvstjernen, Skorpionen, Fiskene. Man kan se rigtig mange stjerneformationer, hvor hver eneste stjerneformation har et gensvar i vores bevidsthed, nogle forskellige udviklingsgrader vi er ved at tage. Nu i denne måned har vi virkelig muligheden for at leve i vores ophøjede væren virkelig en mulighed. Det er derfor, jeg har placeret et 5 dages kursus her, hvor mulighederne er, hvor vi kan give det bedste, vi kan til de, der er til stede.

Prøv at sidde ude i naturen og se op på stjernehimmelen. Man kan også vælge at sove ude i naturen og se stjernerne, se lyset, se storheden. Prøv at være til stede i det, også bevidst i hjertet med jeres kærlighed se op mod stjernerne og find en stjerne eller en stjerne, som fanger jeres opmærksomhed. Prøv at lægge bevidstheden herind. Forestil jer at I kan kommunikere med stjernerne. Prøv at arbejde med kærlighedsbevidstheden prøv at være modtagelig i jeres højere bevidsthed på den indstrømmende energi der kommer fra stjernerne, som altid er der. Begynd at respondere på det, Det kan være lidt abstrakt, men det virker alligevel. Tænk på at man kan gå stjernevejen, man kan følge stjernerne ind i evigheden. Stjernerne på himmelen som er evige i forhold til os menneskeheden. Men vi består jo også af stjernestøv, det ligger også i vores celler. Begynd at se på storheden, storheden inde i jeres bevidsthed begynd at se. "Er der storhed inden i mig." Der er storhed på den måde, at jeg virkelig ønsker at udvide min bevidsthed til noget større, end det er i dag.

Forestil jer at I nu skal ud i et rumskib, som vil føre jer ud mod et ukendt mål, som kan give en speciel oplevelse, og en speciel væren. Er det noget man har lyst til, siger man ja tak til det. Hvis man nu har en dybere kontakt til den ophøjede bevidsthed, så vil man altid være ledet herfra, om det er en rejse, man skal tage ud på. Det kunne

godt være, hvis man tog på sådan en rejse, at man var i stand til at bruge mange flere af sine evner og kvaliteter. Det kan være, det er selve rejsens formål at bruge sine evner og kvaliteter, Forøge dem og udvide dem hver eneste dag. Det kan være, det er det værktøj, vi som mennesker har, der kan give rummeligheden, kærligheden og tilliden, visdom og forståelsen ud i andre systemer. Det kan være, det er lige de 10 mennesker der kan gøre i rummeligheden, forståelsen, medfølelsen, ydmygheden, rørtheden, og det kan være, man kan se offerviljens lys i vores bevidsthed, hvor vi siger, vi arbejder for et højere formål, end det vi kan se i dag. Det kan være, det er derfor, man har valgt at tage på sådan en rejse. Det kan også være, man er nødt til at nedbryde tankeformer, som forhindrer en i at være den umiddelbare positive leder i hver eneste situation.

Prøv at være bevidst om stjernerne prøv samtidig at være bevidst om inden man blev født ind i et jordisk liv. Det er også en rejse ind i begrænsningsverdenen, hvor følelselivet, begærlivet og det materialistiske system er det dominerende, hvor vi rejser ind i et jordisk liv, som lægger mange låsninger på. Og her kommer vi som sjæle med en oplysthed og renhed. Vi kommer fra det guddommelige som udsendinge, hvor vi så skal lære at fungere i et jordisk liv. Mange af de bestemmelser man har taget, og de mål man har besluttet sig til i samarbejde med karmaherrerne, de indre vejledere og den indre skole man har været i, mange af de ting har man ikke med i sin bevidsthed umiddelbart, men nogle enkelte er fuldt bevidste fra fødslen, og kan se en ny verden som skal opstå. Vi er sjæle på rejse i et jordisk liv, hvor det er kærligheden, der skal udvikles på vores planet, kærlighed, visdom og tillid. Hvis vi tænker på, vi er udsendte fra det indre liv til at udføre disse ting i vores ydre verden, begrænsningsverdenen, de begrænsninger der ligger i personlighedens engagement.

Men vi er født med ubegrænsede muligheder i det, vi kommer fra. Vi er også nogle gange født med defekter for at udvikle specielle egenskaber. Det der er meninger er, at vi skal give et aftryk i den verden, vi lever i. Et aftryk fra det indre liv hvor vi kommer fra Himmeriget og ind på jordisk plan, hvor vi har en mission alle sammen. Det er den mission jeg vil se lidt på i de kommende dage, så vi måske kan få kontakt med vores indre ophav igen det indre liv til ny forståelse og kærlighed.

Det var dagens morgenmeditation den 13. marts 2019 nr. 177

Godmorgen til alle og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk