

Nr. 180 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 16. marts 2019

Nøgleord: Vi mediterer på fred, lys og ubetinget kærlighed.

Godmorgen til alle. I dag er det lørdag den 16. marts 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 180 i dag.

Vi starter med det samme med at meditere på fred, lys og ubetinget kærlighed, samtidig giver vi slip på tanker og følelser. Hver gang der kommer nogle ting ind, I bliver vildledt af, træk opmærksomheden tilbage til fred, lys og ubetinget kærlighed. Vi mediterer på fred, lys og ubetinget kærlighed. Vi mediterer på fred, lys og ubetinget kærlighed.

Vi lader bevidstheden ligge i hjertet i vores indre kærlighed. Synk ind i os selv vi laver en dobbeltfunktion, vi synker ind i os selv ind til selvet, ind til sjælen, lad sjælen modtage idet I synker ind. Det kan føles som en mild og varm brise, I synker ind i, fyldt op med lys, kærlighed og tillid. Vi mediterer stadigvæk på rent lys, ubetinget kærlighed, idet vi synker ind i sjælsbevidstheden.

Tænk samtidig på at vi er solengle, vi er solens børn.

Vi sender den første bølge af energi ud fra os. Den består af fred, lys og ubetinget kærlighed. Send bølgen ud i 360 grader på en gang. Forestil jer I selv er en minisol, der sender lys og kærlighed ud til verden. En bølge af lys og kærlighed ud.

I kan alle sammen forestille jer, I sidder her på Healerskolen her inde i stalden og er fyldt op med fred, lys og ubetinget kærlighed.

Healerskolen er et center for lys, kærlighed og tillid. Der sker hele tiden en optankning. Jo mere vi bruger, jo mere får vi.

I sender den første bølge med lys og kærlighed ud til hele vores verden, hele vores klode.

Når vi lukker øjnene, er bevidste om det, så skal vi også være bevidste om aspiranter og disciple, hvor meget inspiration fra Hierarkiet som vi arbejdede med i går I modtager, energi fra Hierarkiets mestre, Kristus.

Vi er ved at legemliggøre Kristusbevidstheden i vores udvikling. Kristusbevidstheden ligger i sjælen. Det er kærlighedsbudskabet, vi er ved at udbringe. Lys, kærlighed, tillid, forståelse. I går arbejdede vi med at give lys, kærlighed og tillid til Hierarkiets mestre. Som tak for den hjælp vi hele tiden får, så vi giver også energi til Hierarkiets mestre. Vi begynder både at modtage og få energi, samtidig med at vi videregiver energi. I laver en dobbeltvirkning inde i jer selv. Både det vi giver og modtager, er fred, lys, ubetinget kærlighed, forståelse, tillid og visdom. Det sender vi ud som anden energibølge.

I forestiller jer, I sidder her på Healerskolen i en fælles gruppeaktivitet og laver de her ting. Når vi sender energi ud skaber bølger af energi.

Vi forestiller os, vi er ude ved havet. Vi ser, der kommer bølger ind mod kysten, hvor vi går. Vi ser bølgerne, og strømmen der rammer undergrunden i havet. Det møder forskellige sandrevler derude skaber lidt større bølger igen, til sidst ender de som skum mange gange, skummet forsvinder også.

Når vi sender energi, lys ud, så møder det også begrænsningselementer i andre mennesker. Det bliver synligt som skum, men det bliver tilintetgjort. Vi tilintetgør også vores egne begrænsninger ved at sende energibølger ud, som er baseret på fred, lys og ubetinget kærlighed. Vi ved, når vi sender det ud, og idet vi stopper med at sende det ud, så strømmer energien tilbage til os selv igen.

Det er det samme, som når vi ser bølgerne ude på havet. Det slår ind mod kysten, man ser det samme vand trække sig tilbage igen ud i det store hav.

I vores bevidsthed sker der det samme, vi sender energibølgen ud, den møder en hel masse mennesker, som begynder at blive oplyste, men energien er ikke tabt. Idet de flytter fokus fra det, der bliver sendt ud, strømmer der en stor del af energien tilbage til jer selv igen. Det betyder, I bliver opladet med endnu mere energi, end det I sendte ud.

Tænk på at indviede og disciple er medlemmer af Det store Hvide Broderskab. Det vil sige, i vores dagligdag prøver vi at være meget ansvarlige i alt, hvad vi foretager os prøver at være et lysende eksempel og arbejde i samklang med lysets mestre. Være til stede sammen med lysets mestre, arbejde med hvid magi. Hvid magi er de sjælelige kræfter, det er en tilknytning til Det store Hvide Broderskab. Når vi er det mediterer på det, så sker der en anden udvikling. Der sker en gradvis opbygning af jeres bevidsthed med endnu større kraftkilder inde i jer.

Vi sender den tredje energibølge ud til verden med den nye forståelse af, hvad vi gør. En indre nærværelse, en væren vi giver fra os, en væren af ren kærlighed, visdom, tillid og forståelse. Når vi arbejder med at give tingene fra os, evnerne, kvalitetene, jo mere I giver, jo mere vil I selv få.

I skal være iagttageren til det, I udfører. I skal være den, der iagttager tingene. I skal huske sjælen, vores indre vejleder iagttager vores handlinger, gøremål. Det guddommelige, vores egen guddommelighed ser på os. Vi lever i Guds åsyn, alt hvad der rører sig i os, er bevidstgjort. Vi arbejder som verdensstjerner, vi laver tjeneste for menneskeheden. Jo dybere, jo klarere hensigten er med det, I gør, det vil man kunne se i jeres aurafelt som klarhedens lys og tillid. De evner I giver fra jer med ren kærlighed og visdom, oplader jer selv og andre. Det bliver til et helbredende lys, I sender ud.

Det kan være en ny bølge, der strømmer efter de andre bølger igen gennem visdom og kærlighed.

Jo mere vi arbejder med det lader vores håndchakraer vende opad mod himlen, vil I modtage energi gennem håndchakraerne. Venstre hånd er den der modtages med, højre hånd er den, vi videregiver med. Lad lys, kærlighed og kraft gennemstrømme jer.

Tænk på jeres kraftord. Lad også jeres kraftords energi og bevidsthed strømme ud fra en bølge af viden til menneskeheden. Jo større ro, mere indre samklang der er med jeres højere bevidsthed, når I udfører disse handlinger, bliver det efterhånden til en guddommelig intension. Det bliver en intension på mange niveauer.

Det var vores morgenmeditation nummer 180, lørdag den 16. marts 2019. Godmorgen til alle. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag.

Det er smukt, når jeg kigger ud af vinduet, hvor jeg kan se morgengryet, morgensolen ganske, ganske svagt ude på himlen. Vi får nok en fantastisk dag. Godmorgen til alle og en velsignet dag.

Det var Peter L. Simonsen på Healerskolen i Sønderjylland. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk