

## **Nr. 194 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag den 30. marts 2019

**Nøgleord: Vi mediterer på at ”Gud ser mig”.**

Godmorgen til jer alle sammen. I dag er det lørdag den 30.3.2019. Vi skal have morgenmeditationen nummer 194.

Jeg tænker på skaberkraften, hvor lidt man anvender den, i forhold til hvad man kan anvende den til. Vi skal huske, vi alle er sjæle. Vi er alle solengle. Vi er alle udstyret med en intuitiv bevidsthed, men det er bare ikke alle, der anvender den. Vi er også udstyret med sjælskræfterne de helbredende kræfter, men det er ikke alle, der anvender det. Vi har også skaberkraften inde i os selv, hvor vi skaber alting med vores bevidsthed, men vi anvender den ikke nok. Hvorfor gør vi ikke det? Det er fordi, man ikke har besluttet sig for, hvad man skal bruge det til, og man har måske aldrig lært at bruge skaberkraften.

Jeg lytter somme tider til nogle mennesker, der siger, ”Jamen det skal nok gå for mig, det skal nok gå det der og det der”. De har deres bedste overbevisning om, at det nok skal komme til at køre. Ser man længere fremme, kører det alligevel ikke. Hvorfor kører det ikke alligevel? Det er fordi, man ikke har lært at ensrette sine tanker hen mod det, man ønsker. Man vil gøre for mange ting på en gang. Mange mennesker spreder deres energi på alle mulige områder på en gang, så regner de med, det mål de går imod, det kan lykkes. Det kan det ikke, fordi det går ud i diffuse tanker. De tankeformer er ikke bygget op, de er ikke færdig opbygget, som kan tiltrække ny udvikling, nye ting. Vi skal ny udvikle os hver eneste dag, men for at man kan gøre det, er det vigtigt, man er meditativ mange gange om dagen ind mod sin højere bevidsthed. Spekulere på hvad er det, min højere bevidsthed ønsker, jeg skal gøre hver dag. Det er den vej, vi får det indre liv til at virke igennem os. Når man arbejder med skaberkraft i fysisk manifestation, så får man ubegrænsede midler tilbage, de midler anvender man til et højere formål. Al sin tænkning går til et højere formål i stedet for til lavere formål.

Der er bygmestre i naturen, der er bygmestre inde i os, de bygmestre skal vi have sat på arbejde. Det skal vi gøre med en bevidst handling ved at sige, ”Jeg vil nå det og det mål, jeg vil sætte det ind, der skal bruges for at nå det mål, det vil jeg gøre fuld bevidst. Jeg vil lægge viljesenergien ind sammen med skaberkraften for at bygge de tanker op, som kan være ensrettet for at nå det mål, og så gå 100 % efter målet i stedet for kun 30 %”. Der er forskel på, om man believer de tankeformer, man vil skabe, eller om man opgiver undervejs. Man skal se på processerne inde i sig selv, får jeg det virkelig gennemført, eller er det bare noget, jeg tror jeg gør. Mange mennesker siger, ”Det skal jeg nok nå, det skal jeg nok nå”. Det er ikke det samme, som at de når det, ønsket kan være der, men evnen kan mangle. Det er evnen til at realisere det i, som jeg ønsker, vi skal arbejde dybere med. Hvad siger I til det? Måske er det en god ide.

Da jeg startede med udvikling, da var jeg inde i nogle store kriser i mit liv, livskriser. De livskriser var en nødvendighed for at udvikle min bevidsthed. Jeg fandt ud af, jeg ville udvikle mine healende evner. Det er sjælskvaliteterne, jeg ville udvikle clairvoyancen. Mit arbejdsområde var menneskeheden, hvor jeg ønsker at sætte menneskeheden i udvikling. For at kan lave det er man nødt til at udvikle evnerne. De indre evner man har, de skal udvikles, fordi der er mange ting, man ikke forstår endnu.

Jeg tog på healekurser, psykologikurser og andre ting for at bevidstgøre mig endnu mere til, hvad jeg skulle lave. Efterhånden fandt jeg en indre vej i mig selv til at være i kontakt med det guddommelige. Det guddommelige er skaberkraften. Jo mere jeg var i kontakt med det indre liv, jo flere muligheder fik jeg, fordi mit liv blev et redskab for det åndelige liv. Min krop blev et bevidst redskab for det åndelige liv, mit arbejde var en tjenesteopgave, hvor jeg ønskede at tjene menneskeheden som en naturlig ting. Jo mere man ønsker at give, udvikle nytænkning, jo flere muligheder blev der sat til rådighed, igennem de indre vejledere man har. Det

blev fornyet hele tiden, fordi det kræver noget mere udvikling. Når man anvender skaberkraften, går man fra fattigmandstanker til skabende aktivitet. Det er det, jeg ønsker, I skal gøre, gå fra fattigmandstanker til skabende aktivitet. Vi skal i virkeligheden selv gøre det, vi kan ikke overlade det til andre, vi er nødt til selv at skabe mulighederne i vores liv. Vi skal arbejde med målrettet tænkning, målrettet hensigt.

Man skal tænke på evolutionskræfterne, man skal tænke på menneskeheden er ved at hæve deres bevidsthed. Hvis man siger, opgaven er for stor, så kommer der en opgivelse ind. Den opgivelse er en spærring. Derfor er vi nødt til at få alle hindringer væk, alle de ting vi har i vores personligheder, som spænder ben for at nå et højere mål. Jeg skal tjene de og de penge i måneden for at overleve, hvordan kan jeg gøre det? Hvordan kan jeg få det indre liv til at hjælpe mig? Vil jeg gøre de ting, jeg skal, som er min sjæls hensigt? Der ligger nogle meditationer til at se, "Hvad er min sjæls hensigt?" Når man finder ud af sjælshensigterne, kan man dreje energisubstansen ind i en ny retning inde i en selv. Man ser udfordringerne, men de udfordringer giver en ny indsigt. Den nye indsigt, nye erkendelser, anvender man på stedet, så er man i byggeprocesserne. Hvis man undlader at tage byggeprocesserne, så når man ikke de mål, man går imod. Man vil gerne, men evnerne er ikke til stede.

Vi skal bygge det op hver eneste dag, arbejde med målrettet hensigt som er vores formål. Målrettet hensigt. Den målrettede hensigt er den guddommelige manifestation på vores klode. Når vi er en del af det af en større bevidsthed tænker på, vi arbejder for de store mestre. Idet vi arbejder for de store mestre, får vi hjælp til det, vi skal gøre i dagligdagen. Der skal bruges en stærk målrettet hensigt. Vi skal sige, "Nu arbejder jeg for et højere formål i alt det, jeg foretager mig, i alle jobtyperne uanset hvad det er". Der er et højere formål med ens tænkning, det skal være bærekraften. Det kan være vanskeligt at forstå, men når man begynder at gøre det, så er det helt enkelt. Der kommer en meget stor glæde i sin dagligdag, når man bygger for bygmestrene, og man forholder sig til, at man selv er en bygmester. Vi skal selv være en skaber i vores eget univers hver dag, vi skaber igennem kærlighed, tillid og visdom, men vi skal udføre det.

Vi mediterer på, "Gud ser mig". Se på hvordan vi handler, og hvad vi gør. Vi ved, det guddommelige altid kigger på menneskeheden. Vi ved, vi har arbejdet nogle dage som indre iagttagere til os selv. Vi har lige arbejdet med kærlig forståelse af de informationer og indtryk, vi får. Hvis vi forestiller os, der skal en meget større fremgang end den, vi har i dag, så betyder det, vi er nødt til at blive meget mere aktive, end vi er. Det er at se muligheder hver eneste sekund, men vi må ikke sprede energien, vi skal samle energien til oplyshed igennem kærlighed, igennem visdom. Anvend skaberkraften til at skabe muligheder for jeres medmennesker. Anvend skaberkraften til det. Skaberkraften er en sjælskvalitet.

Det er vigtigt, hver eneste dag at overskride den grænse man havde dagen før. Overskrid jeres gamle grænser, se nye muligheder. Tag glæden med ind i det I foretager jer. glæde, kærlighed og tillid. Føl jer elsket, læg glæde, kærlighed og tillid ind, det forandrer alting. Vær bevidste om, at det guddommelige er kærligheden, vi bliver set på med kærlighed. Vi er selv kærligheden, og vi udfører kærligheden med den skabende vilje. Det er vigtigt at få sjælen i funktion, udvikle vores sjælelige kræfter. Det er vigtigt at lære at skære igennem, så det indre liv er den styrende del. Hvis en del af os er en indre iagttagere lige nu, siger jeg skal samle mig der og der, de uvæsentlige ting er jeg nødt til at lægge til side ikke fokusere på dem men gå efter målrettet enhed. Den samme målrettedhed i forbindelse med sit indre liv der begynder man at skabe ny velstand for sine medmennesker. Glæd jer over når jeres medmennesker vokser igennem jeres nærværelse. Se deres liv forme sig på en ny måde. Prøv at elske og give kærlighed til menneskeheden, vi er selv en del af den, men vi kan lægge større engagement i det.

Meditere på målrettet hensigt. Vi skal hele tiden have kærlighedsnaturen, sjælens kræfter, med ind i tingene. Vi mediterer også på, vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation, der arbejder med kærligheden, skaberkraften.

Jeg er solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg kommer med viljens kraft, som er en åndelig kraftkilde, den prøver jeg at putte ind i jeres bevidsthed, så I har en viljesenergi til at udføre jeres nye opgaver igennem. Gå hele tiden imod en højnelse af jeres bevidsthed, arbejd med skaberkraften hver eneste dag, skab nye muligheder, nye hensigter, se mulighederne i jeres dagligdag. Det er altid godt at have en mission foran. Prøv at øge jeres livskraft, livsstyrke, kærlighedskraft, prøv at øge den hver eneste dag, så kommer I i selvforglemmelse. Kanaliser den gode vilje ud til menneskeheden hver eneste dag, den gode vilje. Det er vigtigt at skabe muligheder for vores medmennesker. I det vi gør det skaber vi muligheder for os selv. Lad lys og kraft gennemstrømme jeres bevidsthed, lys og kraft. Det er en god ide, hvis I kender Gayatri mantraet at synge det nogle gange om dagen. Byg jer op som et helligt tempel anvend det hellige tempel hver eneste dag. Kig på jeres livsopgaver begynd at udføre den.

Det var vores morgenmeditation i dag, lørdag den 30.3.2019, morgenmeditation nummer 194.

Det handler om skaberkraft i fysisk manifestation, er lig med ubegrænsede muligheder.

Godmorgen til alle og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)