

Nr. 205 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 10. april 2019

Nøgleord: Harmoni, livsglæde og kærlighed.

Godmorgen alle sammen, igen i dag har vi en dejlig dag, solen er ved at stå op her ude mod øst, vi skal igen have en smuk dag. Prøv at tænke på et smukt liv i dag, kan man sige sådan? Ja det kan man, man kan have det smukke og skønheden inde i livet hver eneste dag, glæden, kærligheden. Vi kan gøre dagen til lige nøjagtig det, vi ønsker, med vores bevidsthed kan vi skabe alting, og når man kan skabe alting, hvorfor så forpuste sit eget liv når man kan lægge glæden og tilliden ind i det.

Nogle gange møder jeg mennesker, der når man blot siger ordet følelser eksploderer, så vælter der en mængde negative ting ud af dem helt fuldstændig ustyrlig. Jeg har hverken talt om positive eller negative følelser men kun følelser.

Det er vigtigt at skelne mellem de positive følelser, der ligger i sjælegenskaberne, harmløsheden ligger her, kærligheden, tillid, visdom. Lyksalighed er åndens energi, sjælsro er åndens energi. Prøv at tænke på at det er den verden, jeg vil beskæftige mig med hver dag. Jeg vil oplade mig selv med lys, kærlighed og tillid, det er helt fantastisk at gøre det. Jeg har tænkt på, at hvis alle mennesker kunne være harmoniske inde i sig selv blive harmonisk opbyggede. Det betyder, at der ligger meget oprigtighed og sandhed i deres udtryksform, der ligger kærlighed, visdom, der ligger den indre inderlighed, ydmygheden er til stede. Prøv at tænke på hvis alle mennesker kunne lære at leve i den verden i den ophøjede verden. Det ville være drømme scenariet at være her hver eneste dag. At det var her, man ønskede at leve og her opfylde sit aurafelt med udstrålingen og rense sine organer gennem lys, kærlighed og tillid, harmløshed og ret tale. Tænk på hvor fantastisk det ville være.

Det er godt at iagttage sin personlighed, hvordan den fungerer, de tanker man har i sin personlighed, det vil sige intellektet, materialisme, konkret tænkning. Prøv at tænke på at hvis man kunne iagttage det mere og se de bagved liggende motiver, man har i sin personlighed til at blive set og hørt. Tænk på hvilken udtryksform der er. Det kunne være nede i følelserne, der ligger utrolig mange sårede følelser, vi har givet næring til i massevis af år. Meget af det er måske ikke baseret på det oprindelige, men man har lagt sine frustrationssider ind. Når man lægger frustrationssider ind i noget, som ikke er helt korrekt, så bliver det jo en betændt enhed inde i os, men det er altid vanskeligt for folk at se, hvordan de ser ud i følelselivet i de sårede følelser, De tager jo al livsenergi, al livsglæde. Hvis man nu kunne være mere harmløs over for sig selv i tanker, følelser og handlinger. Det vil sige, at det er sjælsbevidstheden, der gennemstrømmer de lavere tankesæt til at lave forvandling til at lave magien i en selv. Så når jeg taler med folk, og jeg bare siger følelser, så eksploderer de af vrede, irritation eller noget andet. Af og til er det for nogen helt ustyrligt, det er som at trykke på en knap, så ryger al materien ud, som var det en byld, det farer bare ud i fuldt flor, uden at tænke på de omkostninger det skaber for en selv og for omgivelserne.

Så vi skal til at arbejde meget mere med selvbeherskelse. Det betyder, at vi skal styre vores lavere personlighed til fulde hver eneste dag, og så skal vi til at lave en okkult dagbog, hvor man hver dag skriver ned, hvor man har sejret, mange sejre hver dag. Man skal beskrive, at her har jeg gennemgået disse processer, jeg har lagt denne positive energi ind, og det har givet en ny virkning i min verden. Vi skal huske, at vi er alle årsager. Vi er årsager til det gode, og vi er også årsager til det dårlige. Så vi skal være den indre iagttager, vi skal være harmløse i tanker, ord og handlinger. Men vores indstilling skal bygge på oprigtighed, ikke på fejltænkning eller manglende gennemslagskraft. Kærligheden skal være det styrende element kærligheden til alt kærlighed til menneskeheden. Hvis I nu begynder at skrive sådan en okkult dagbog i dag den 10. april 2019 og laver store iagttagelser af jer selv og observerer, at her gik jeg i en af fælderne, en af begrænsningerne, og her kan jeg se mange af de lænker, jeg har i mig selv, hvordan jeg er fastlåst i de og de mønstre. Fastlåsning betyder, at man har lagt lænker omkring

sig selv, man har fjernet sin egen frihed. Friheden får man ved at træde ind i sjælens verden. Der får man den indre frihed, man ønsker sig. Men ofte er mennesker forblændede, sådan at de hellere vil udtrykke deres begrænsninger og kun tale begrænsninger. Ind imellem ser jeg folk, der er voksne og har levet i mange, mange år, men de taler kun fra barndommens side, og det der er låst der. Det er vigtigt at begynde at befri de mennesker og få dem til at blive den samme alder i sindet som deres fysiske alder. Det vil sige at give kærligheden til det indre sårede barn og begynde at give dem den indre forståelse af bevidstheden i sjælens verden, begynde at få talt om den verden, træde ind i den verden, træde ind i kristusbevidstheden, træde ind i Guds verden. Det er vigtigt at leve i den verden hver dag.

Se oprigtig på jer selv hver eneste dag, og se på de tanker I gør jer. Er de opbygget med kærlighed og oprigtighed, medfølelse og tolerance, hvad er de bygget af? Så finder I måske ud af, at de er bygget af noget, som måske ikke er så hensigtsmæssigt, de kan være bygget op af irritation og kritik og nogle gange bedrevenhed, som måske ikke er baseret på det oprigtige men på en negativ følelse, så får vi jo et negativt udfald.

Jeg vil gerne have, at I begynder at se meget mere på det, iagttager tingene, drejer energien over i positiv udfoldelse, og når I kører over i det positive, så begynder I også at lave frigørelse fra fremtidig sygdom, som giver jer udtryk i følelseslivet. I skal til at fjerne angst og frygt fra jer selv. I skal omdanne det til glæde, spontanitet og ny visdom. Når vi arbejder med ny viden, som er sjælens bevidstheden, kærlighed, så bliver det til kærlighed og visdom, kærlighed og viden bliver til kærlighed og visdom. Det er dejligt at blive visdomsmestre og styre sit eget liv og være et forbillede for andre mennesker.

Vi mediterer på **harmoni, livsglæde og kærlighed**. Harmoni, livsglæde og kærlighed er det vi mediterer på i dag, **de er også dagens nøgleord**. I det i mediterer på de ting, så stiger bevidstheden op og bliver til en del af Solens bevidsthed og udtryksform.

Harmoni, livsglæde, kærlighed, tillid til at I kan forvandle jer hver dag. Det der er vigtigt er, at se de eksisterende tankestrømninger man har inde i sig selv, der er baseret på personlighedsopfattelsen. Prøv at være en indre iagttager til de ting. Prøv at lade de bevidstheder I bygger op her på sjælens planet være med harmoni, tillid, kærlighed og livsglæde. Prøv at lade det gennemstrømme det lavere tankesinds bevidsthed. Lad kærligheden være det der styrer i vores liv, alle vore tankestrømninger, alle vore handlinger. Lad den ophøjede energi strømme igennem det vil rense vore legemer, det vil rense vort blodåresystem. Lad harmonien og glæden være til stede i vores tankeopbygning, tilliden, visdommen så arbejder vi på selve forvandlingsprocessen, vi forvandler den verden, vi lever i, vi forvandler bevidstheden i det, vi fungerer i og med, og der kommer en anden forståelse ind. Immunforsvaret bliver aktivt, helbredelsen styrkes, nye visioner bliver synlige. Nye tjenesteområder vil se dagens lys, når vi arbejder med at frigøre os fra begrænsninger. Det er derfor kærligheden, harmløsheden, tilliden, visdommen, lyksaligheden er modparten til personlighedsopfattelsen. Men når man lader sit indre livs kærlighed strømme igennem de gamle legemer og frigør sig fra alt det slagger, der ligger derinde, så udspringer der et nyt liv i harmoni med guddommeligheden. Fjern selvhævdelsesprocessen indeni jer selv, selvhævdelse som ligger i personligheden fjern trangen til at skulle hævde sig selv i personligheden, men lad kærligheden, ydmygheden og tilliden være til stede. Vær det som grundenergi og som grundbevidsthed.

Det er fantastisk, at når jeg ser ud af vinduet til højre, så ser jeg lyset, dagens opstandelse, og når jeg ser til venstre mod skoven, så er det stadig mørkt. Den ene side er lysets sjælens verden, den anden er personlighedens verden. Vi ved, når vi ser ind i mørket, så er det der, angsten og frygten kan være. Når vi ser den anden vej, så er det der, lyset og kærligheden er.

Lav en okkult dagbog hver dag og skriv processerne ned om forvandlingen. Forvandlingen til et bedre liv, et liv i renhed, kærlighed og tillid, harmløshed. Motivbearbejdning. Det der er vigtigt er at udfolde sjælens egenskaber lad dem vokse, lad dem udfylde hver eneste af jeres celler, lad dem fyldes op af kærlighed og tillid.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag med glæde, harmoni og tillid. Husk nu jeres okkulte dagbog det bliver spændende læsning for mig, hvis I ønsker at vise mig den, det tror jeg, I gør.
Godmorgen til alle og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk