

## **Nr. 210 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation mandag den 15. april 2019

**Nøgleord: Lad lys og kærlighed gennemstrømme alle jeres legemer.**

Godmorgen venner og healere. I dag er det mandag den 15. april 2019, vi skal have morgenmeditation 210.

Jeg spekulerede på, hvad vi skulle gribe fat i arbejde med i dag. Vi kan lægge bevidstheden ind på ubegrænsede muligheder. Vi kan starte med at lægge bevidstheden ind på, at vi er ved at hæve bevidstheden op til sjælsbevidstheden. Vi er ved at hæve bevidstheden fra vores fysiske legeme, fra vores astrallegeme og fra vores lavere mentallegeme.

Forestil jer I flytter bevidstheden ud af det hele og ind mod sjælens verden. Det vil sige, vi går ud fra det lavere mentale legeme, igennem intellektet, materialismen, konkret tænkning og konkurrenceevnen. Der flytter vi vores bevidsthed fra går ind mod sjælsbevidstheden, som er kærlighedsbevidstheden, hvor alle sjælskvaliteterne ligger i. Træk jeres bevidsthed ud af de forskellige dimensioner ind mod sjælens lys.

Send samtidig en strøm af energi fra sjælsbevidstheden ind mod den opstigende energi. Lav en dobbeltfokusering her i et energimøde inde i jeres bevidsthed. Det er lidt abstrakt, det vi laver i dag. Send en strøm af lys og kærlighed inde i jer selv til en opstigende energi. Det er svært at sige, hvor det bliver placeret henne, men der hvor I lader det støde sammen, forestil jer I lader det blive til lys, det sted de to energityper mødes. Det kan være hvidt lys, eller det kan være gyldent lys. Træk lyset mere og mere ind i jeres sjælsbevidsthed.

Forestil jer I trækker lyset ind i jeres øjne det hvide og det gyldne lys ind i jeres øjne. Forestil jer I ser igennem hvidt/ gyldent lys ud igennem jeres øjne, det strømmer ud igennem jeres øjne. Alt hvad I ser på bliver oplyst. Tankesindet er opfyldt med gyldent lys. Forestil jer der strømmer lys fra jeres åndelighed ind igennem sjælsbevidstheden en blålig lysstrøm. Det strømmer ind igennem jeres bevidsthed et andet sted fra nomaden til sjælen. En blålig lysstrøm. Lad den lysstrøm være en bundenergi, fordi den er identisk med den farve, der er der i forvejen. Det betyder, når I ser igennem gyldent lys er baggrundsløset blå. Når I kigger ud i verden med et lyst tankesind kører på landevejen om aftenen, vil de hvide vejstriber blive blålige og vejkanterne bliver blålige. Det vil sige, man har et dobbeltsyn, man ser med. Efterhånden kan det udvikles til et æterisk syn, hvor man ser lysudstråling fra alle sjæle.

Når folk er fokuseret i deres sjælsbevidsthed, vil I kunne se blålig udstråling fra deres øjne, men den der ser, ser med en gylden bevidsthed. Det vil sige, de ser herligheden i jer. Man begynder at se Guds herlighed i alle som en klar lysudstråling, som ligger i aurafeltet på de mennesker, man ser på. Der vil komme en indre forbindelse inde i jer, som er oplyst af ydmyghedens ånd, ydmyghed, kærlighed, sindsro, tillid og visdom.

Der sker en sammenblanding af åndens energi og sjælsbevidsthed. Forestil jer det strømmer ud igennem jeres pandecenter, jeres halschakra og jeres hjertecenter. Prøv at bygge en meditation op her det vil give en fantastisk opladning.

Undervejs i meditationen fokuserer I på Gayatrimantraet. Synger det tre gange midt inde i hovedet. Det vil sige, vores dimensioner som solengel som sjæl vokser. Syng Gaiatrimantraet tre gange inde i jeres hoved. Dem af jer der ikke kender Gaiatrimantraet tænker på fred, lys og ubetinget kærlighed. Når den er sunget i jeres bevidsthed, vil der blive en indre energistrømning til Hierarkiets mestre. Nogle af mestrene vil kunne træde igennem med en bevidsthedsstrøm til jer. Det kan også være, I ser bagved Baba, måske planetlogos eller sollogos. Prøv at være helt bevidst i det.

Tænk på vores formål er at arbejde med tjeneste, arbejde med at hæve vores bevidsthed videre ind i det guddommelige. Forestil jer I bliver fuldstændig oplyst inde i jer selv. Der træder en indre sol frem inde i jeres hovedcenter bliver til lys og den visdom bliver efterhånden jeres, en indre visdom, en ophøjet ro.

I begynder måske at se et visdomsklaver foran jer, hvor I kan trykke på forskellige tangenter. Hver eneste tangent bliver til et nyt talent. Det er bygget op, tingene er skabt. Hvis vi har den indre koordinering, evner og kvaliteter, så er det i samklang med det indre liv. Vi får medvind igen. I mediterer på verdensfrelseren. Samtidig ser vi menneskeheden begynder at agere som verdensfrelser i samklang med det indre liv.

Tænk på hele meditationen fra vi starter til nu, er en opbygningsproces med forskellige værens tilstande I kommer til at leve i og fokusere i. Det betyder, jeres syn bliver opladet, jeres hjerteenergi, forbindelsen til Hierarkiet, til mestrene, til solsystemet. Prøv at leve i den indre kærlighed den indre kærlighed som er inde i jer. Når I er her, kommer der en stor rummelighed, i rummeligheden ligger godheden, kærligheden, den kærlige forståelse, sindsro, visdom.

Den her morgenmeditation skal I lytte til mange gange, der er mange dimensioner i. Rigtig mange dimensioner, mange indsigter og meget visdom.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme alle jeres legemer. Vær til stede i solbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, den åndelige bevidsthed. Vi ved, når vi anvender vores talenter, evner og kvaliteter, så arbejder vi med skaberkraften. Skaberkraftens ild er blevet forøget igennem jeres morgenmeditation her.

Det var vores morgenmeditation i dag, mandag den 15. april 2019, morgenmeditation nummer 210.

Jeg ønsker jer alle en velsignet god dag. Solen er på vej op, det er spændende, hvad vi kan yde i dag. Godmorgen til alle, jeg ønsker jer alle en velsignet dag.

Det var Peter Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak til jer alle sammen fordi I lytter med, tak fordi I har brugt jeres tid.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)