

Nr. 218 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 23. april 2019

Nøgleord: Vi er lysbæreren fra de høje himmelsale.

Godmorgen til jer alle. Jeg tænkte på, at vi jo alle er lysbærerne, vi prøver altid at lægge lys og kærlighed ind i andre menneskers bevidsthed. Mon I har fundet jeres egen vej ind til kærlighed, lyksalighed og tillid? Er det blevet sådan, at når I tænker på det, så er I der med det samme, eller om I bruger mange forskellige omveje til at komme derind. Prøv at være bevidst om hvor enkelt det efterhånden er blevet for jer med kærlighed, lyksalighed og tillid.

Hvis vi taler om, at jeg og Faderen er et, betyder det, at sjælens kærlighed, åndens energi, som er bygget ind i åndens vej, som hører med til faderaspektet. Så hvis vi siger, ”Jeg og Faderen er et,” så kan man også sige, at personligheden er blevet integreret i sjælsbevidstheden. Tænk på, at hvis det er et faktum, at det er ved at ske, at personligheden har hævet sin bevidsthed op i sjælsbevidstheden, så den rette gennemstrømning kan være til stede i vores bevidsthed. Det er spændende at tænke på, at vi kan begynde at udsende lys. Det er det, vi har en indre afklarethed på, at ”Jeg og Faderen er et,” og vi er lysbærere, der bærer lys og kærlighed ud i menneskenes verden, i menneskeriget. Vi er der som sjæle, vi er der som lysbærere. Det vil sige, at gruppefusionen er ved at indtræde i vores bevidsthed, en gruppefusion af sjæle, hvor det er sjælene, der oplyser verden.

Tænk på at vi kan være her på Healerskolen, som er et energikraftcenter for lys og kærlighed og for åndelig vilje, og hver eneste dag arbejder vi med skaberkraften. Vi kan bygge op og skabe nye relationer hver eneste dag, og det er det, vi skal gøre.

Vi mediterer på: vi er lysbæreren fra de høje himmelsale, og vi bærer lys, kærlighed og lyksalighed ind i menneskeriget ind i en større gruppefusion.

Når vi alle gør det på en gang, disciple, aspiranter og folk på indvielsesvejen, så opstår der et lyscenter her på kloden. Et lyscenter hvor det er kristusbevidstheden, der er det gennemstrømmende kærlighedsprincip. Lad os meditere på det.

Det er gruppebevidsthedens lys, vi skal udvikle, og det gør vi, når vi siger, at jeg og Faderen er et. Det vil sige integration som sjæl og den åndelige vilje.

Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme alle jeres legemer, ikke kun det fysiske men alle de andre legemer også. Prøv at synke dybere ind i jeres hjertecenter medens I laver meditationen. Dybere forbindelse. Fuldstændig indre ro og livsglæde. Prøv at flytte bevidstheden fra hjertechakraet til hjertechakraet i hovedet, og samtidig bygge tjenestekærlighed ind. Det er gruppefusion, tjenestekærlighed.

I skal forestille jer, at I sidder hernede i stalden alle sammen som lysbærere. Og når vi er her, er vi klart modtagelige for Guds herlighed, Guds kærlighed og Guds visdom i vore hjerter og vor bevidsthed. Vi bliver stærkt opladede med energi og tillid. Sig alle sammen inde i jer selv: ”Jeg er lysbærer fra de høje himmelsale, jeg opløfter og inspirerer den verden, jeg lever i, og de verdener jeg lægger min tankeenergi i til oplysthed, ren kærlighed ren viden og lyksalighed.”

Forestil jer nu den indre gruppe her på skolen den er ved at trække andre sjæle ind rundt omkring fra kloden, så der bliver bygget nye bevidsthedsringe ind rundt omkring Healerskolen i Sønderjylland som er et åndeligt energikraftcenter her på kloden. Vi bygger lyset og kærligheden ind i menneskeriget og i alle naturriger. Vi tiltrækker sjæle fra alle nationer til en meget større gruppefusion, hvor det på sigt skal være hele kloden, der er oplyst i kærlighed, lys, tillid, i din guddommelige herlighed, igennem barmhjertighed, igennem harmoni, balance og tillid.

Mærk den indre samklang. Begynd at se andre sjæle i verden dannes rundt om skolen her i større gruppefusioner, i ringe omkring skolen, et åndeligt tilhørssted. Det der sker langsomt nu, det er bevidstheden om jeres indre kodning, der begynder at blive en realitet. Ting der hænger sammen med jeres livsopgaver, som er bestemt, inden I blev født. De ting begynder gradvist nu at blive frigivet til et andet formål med jeres liv, end det I har set hidtil. Lad det ske stille og roligt, så I får en større bevidsthed i jeres indre, en indre væren som er skabt af lys og tillid og den sunde fornuft. Den bevidsthed vi har opnået lige nu, det lys og den kærlighed sender vi ud på kloden, hvor der virkelig er brug for hjælp, hvor der er smerter og lidelser, hvor der foregår drab. Der bygger vi lys og kærlighed ind i alles bevidsthed, så det begynder at være kærligheden, der er den styrende faktor. Så vi anvender alle kærlighed til oplysthed, nye visioner og ny visdom. Mange af jer har hjælpeopgaver på kloden i forvejen, forstærk jeres indsats, oplev glæden i det I gør, arbejdet som lysbærere og gruppesjæl i gruppefusion. Det giver en enorm glæde inde i os selv.

Det var morgenmeditation nr. 218 i dag tirsdag den 23. april 2019, det var Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til alle og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk