

Nr. 229 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 4. maj 2019

Nøgleord: Det vi skal arbejde med i dag, er at meditere på Visionens Øje.

Godmorgen, det er dejligt at tænke på, at i dag er det lørdag, hvor vi kan lave en mængde hjemmeopgaver ned til Healerskolen og få dem sendt af sted. I kan oplade jeres tankesind med positiv energi begynde at helliggøre jer til søndagen.

Det vi skal arbejde med i dag, er at meditere på Visionens Øje. Så lad os meditere på det. Udeluk alle tanker og følelser og mediter på Visionens Øje. Visionens Øje.

Samtidig kan I forestille jer, at I vender jeres ansigt direkte mod solen og lader solens lys oplade jer samtidig. Lad den opgående sol skinne på jer samtidig med I fokuserer ind i hovedcentret og mediterer på Visionens Øje. I den tilstand er der ingen tanker og intet følelsesliv.

Vi mediterer på Visionens Øje og bliver opladet af solens energi og lægger bevidstheden inde midt i hovedcentret.

Hvis I ser på fugerne i væggen her. Hver eneste fuge kan være en transformation på ny viden. Når vi mediterer på Visionens Øje, skal vi have i vores bevidsthed, at vi ønsker at hæve menneskehedens bevidsthed. Lad nu sindsro, kærlighed og sollys gennemstrømme hele vores bevidsthed. Oplad energien, bevidstheden, den indre væren, Visionens Øje. Læg endvidere bevidstheden ind mod Atma, på Atma og senere hen på den monadiske viljesenergi som er åndens viljesenergi. I skal ikke analysere på nogen som helst måde. I skal ikke bruge tankeenergi, så det kan være lidt vanskeligere, men brug udholdenheden og viljesenergien til at søge dybere ind i jer selv med, ind i jeres ophøjede bevidsthed.

Prøv at lade hele jeres meditation være til stede mellem Visionens Øje, Atma, den monadiske vilje – åndelige vilje, og lad solen oplade jeres bevidsthed, jeres ansigt. Træd ind i denne mere åndelige verden og brug den nye viden som I muligvis får ind muligvis, til at hæve jordens bevidsthed med, og til at hæve jeres engagement til gruppebevidstheden, gruppekærligheden. Ikke et personligt engagement men et sjæleligt engagement.

Mediter i dag på Visionens Øje, på Atma, på den monadiske bevidsthed, den åndelige vilje. For at kunne lave disse ting skal vi bygge på Antakaraenaen, ellers er det ikke muligt at gøre. Det betyder, at alle de informationer man får igennem, dem skriver man ned på det fysiske plan, ellers har det ingen, eller meget lidt virkning. Problemet er, at hvis man lægger tænkning ind imellem og måske følelseslivet, så er det noget helt andet, man laver i stedet for det, jeg har ønsket, I skulle lave.

Vi mediterer på Visionens Øje, Atma, den monadiske vilje, åndens viljesenergi. Er vi til stede her dag efter dag, er der mulighed for, at der kommer en ny indsigt igennem. Vi skal ønske at bruge denne indsigt til at hæve klodens bevidsthed med og øge vores gruppefusion, vores gruppekærlighed med.

Vi lægger bevidstheden ind midt i hovedet og lader Solenglen modtage informationen, Solenglen – vores sjæl. Det vi foretager os nu, er det, vores sjæl gør hele tiden. Sjælen er meditativ ind mod sin højere bevidsthed, og samtidig arbejder den med at udtrykke det gennem sine lavere legemer, og det er jo der, vi skal bruge den åndelige vilje til at få ting til at ske, i stedet for at det er personligheden, der bestemmer, hvornår den gider, og hvornår den ikke gider.

Vi lader lys og kærlighed gennemstrømme alle vore legemer, og vi prøver på at modtage al viden gennem en kærlig forståelse, som er en sjælegenskab. Dette er et stykke byggearbejde i jeres højere bevidsthed i dag. Giv det accept tænk på, at der går nogen tid, inden der kommer viden igennem. Men skulle I få en indsigt i det, vi taler om i dag så send en sms til mig. Jeg

ved, det var en vanskelig opgave, I var på, men jeg ved, I kan løse den gennem tillid og forståelse.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag, i dag lørdag den 4. maj 2019 meditation nr. 229.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk