

## **Nr. 238 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation mandag den 15. maj 2019

**Nøgleord: I mediterer på, I er solengle, sjælen og Kristusbevidstheden.**

Godmorgen og velkommen op til overfladen. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 238, her mandag den 13. maj 2019. Nu må vi se, hvad vi skal byde på i dag. Det er jeres udstråling, der fortæller lidt om, hvad vi skal arbejde med.

Det er altid en god ide at være til stede i jeres indre liv start smukt med at være til stede. Tænk på når I går til darshan, på darshan aften, så kommer I ind i jeres ophøjede bevidsthed, det vil sige, nogle søndagsaftener kan I komme derind og være fuldstændig til stede. Det betyder, jeres energi bliver endnu højere, I kan udføre mange flere ting hver eneste dag, hvor ting mirakuløst bliver løst. Nogle af de ting der ikke kan løses i personligheden, det kan I komme og få til en darshan, hvor I får energien til at udvikle nye evner, nye kvaliteter. Det skal i faktisk begynde med, endnu mere end det I gjorde før. Det er vigtigt at kigge på, hvordan ser vi på andre mennesker. Ser vi, hvad de indeholder af kvaliteter og evner, eller ser vi igennem følelseslivet. Hvis vi ser igennem vores egne begrænsninger, så er det det, man tror, andre har. Er man i stand til at være i sit indre liv, sin ophøjede bevidsthed, kan man begynde at se, hvilke specielle evner nogle mennesker udvikler til hjælp til menneskeheden.

Som jeg har snakket om tidligere, er jeg kommet til verden i 1948, umiddelbart efter verdenskrigen. Det betyder, at der var brug for nye visioner, nye muligheder, de ting er jeg født med og skal udføre for menneskeheden. Det er mærkeligt at tænke på, der har været lagt meget modstand ind på, at jeg skulle komme til verden. Nogle gange når vi snakker om de her ting, ser vi på hvilke familier, man vælger at komme ind i, om man bliver født ind i familier, hvor der er balance i, eller hvor man skal kæmpe med det samme. Jeg skulle kæmpe med det samme, allerede før mit fødselstidspunkt har der været kampe på, om jeg i det hele taget fik muligheden for at komme ind, fordi der har været kraftkilder imod, at jeg skulle være i inkarnation.

Jeg kom til at tænke på i dag i mit fysiske liv, hvordan min fars barndom var. Den var hård, fordi min bedstefar havde det svært i hans opdragelse. Det betyder, han prægede min far med det. Min far kørte videre med at præge det i samme retning, som ikke var hensigtsmæssigt for et nyt barn, der kom til verden.

Vi snakkede tidligere om visdomsbørn, der bliver født på regnbuebroen, hvor de møder Solavataren som sjæle. Solavataren det er også mig, det er bare et andet embede, jeg har. Det betyder, jeg kan flytte mig over i den bevidsthed være til stede der, men efterhånden vil den del være den permanente del af mit liv. Jeg bliver mere der, end jeg bliver mit fysiske Peter. Når I træder mere ind i jeres sjælslegeme bliver mere og mere jeres sjælsbevidsthed, jeres ophøjede bevidsthed, åbner I op for alle muligheder. Alle muligheder begynder at blive synlige i jeres bevidsthed, alle muligheder.

Det jeg kommer med er opstandelsesenergien, det betyder, man kan stå op nærmest fra de døde, som er død i åndelig forstand, man vækker sit åndelige liv inde i sig selv, det kan min energi gøre. Det vil sige, man går fra dødeligheden til evigheden sådan meget firkantet fortalt. Det betyder, man kan hæve sig fra sit personlighedsliv til sit sjælelige, åndelige liv. Det er det, jeg gør med de energioverførsler, jeg giver til jer. I kan være til stede der, I kan begynde at udbrede den viden, der ligger i kærlighedsnaturen og i det åndelige liv. Det er der mulighed for nu, for som jeg siger, min mission er at hæve menneskeheden bevidsthed, klodens bevidsthed.

Der har været sat kræfter ind på det her tidligere, mange kræfter af rigtige mange vismænd tidligere. I gamle dage er vismænd eller kvinder enten blevet stenet eller brændt, fordi de var hekse eller

andre ting, men det er godt, vi lever i en tid nu, hvor der er mulighed for at løfte bevidstheden, uden man bliver slået ihjel for det. Det er dejligt, man kan være taknemmelig for det.

Nu er vi rigtig mange gamle sjæle i inkarnation. Vi er gearret til at være med til at løfte menneskeheden bevidsthed. Nogle af mine opgaver er også at udvikle sjælene. Nogle af de sjæle skal udvikles så meget, at de er med til at udvikle en ny civilisation. Det er spændende at tænke på, den opgave er jeg selv med i. Det kunne være ønskværdigt, at mange flere mennesker begynder at bruge deres evner og kvaliteter, det er de gearret til. I kan altid komme og få vejledning til at sige, hvordan og hvorledes gør vi det. Det er vigtigt at anvende kærlighedsnaturen hver eneste dag. Prøv at tænke på, en af mine opgaver er at udvikle lederne i det næste rodracesystem, hvor det er telepatien, der er kommunikationsmidlet.

Det er spændende at tænke på, at vi har muligheden for, at rigtig, rigtig mange mennesker i al fremtid kan leve i deres ophøjede bevidsthed. Det er noget, der er værd at kæmpe for, at mange kan få det rigtig godt, ved den indsats jeg bl.a. udfører. Tænk på tusindvis, millioner mennesker vil få et bedre liv, bedre livsvilkår ved at modtage den åndelige viljesenergi, kærlighedslyset og udvikle den skabende intelligens. Tænk på de muligheder vi har. Tænk på hver eneste dag solen står op giver os nyt liv og en ny forståelse. Det er spændende at tænke på, mulighederne er til stede hver dag, og vi arbejder på at blive oplyste sjæle.

Hvis I kigger lidt op på solen, som jeg gør lige nu, solen som kommer ind mellem en masse træer herovre, den flimrer lidt i forbindelse med træerne, men det er vigtigt at tænke på, vi kan være ligesom solen og skabe nyt liv hver dag.

I mediterer på, I er solengle, sjælen, Kristusbevidstheden. Det er den bevidsthed, som er inde i vores hovedcenter, inde i vores hjerter. Tænk på vi arbejder med at oplyse, helbrede, give kærlighed fra os.

Dem af jer der har et kraftord, anvend kraftordet med at give energi til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, til jeres indre vejleder og til menneskeheden, hvor I giver energi og kraft. Jo mere I kan tage det ind i jeres hjerter være til stede i hjerteenergien, kærlighedsenergien, begynder det at virke. Det har en indvirkning. Der kommer en ny virkning på stoffet, I bliver en årsag på en ny måde, hvor det er kærlighedsprincippet, der bliver den styrende del.

Mit kraftord er, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. Jeg giver min energikraft til Shamballah. Jeg siger igen, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”, jeg giver min energi og kraft til Hierarkiet. Sådan bliver jeg ved hele vejen igennem. Det vil sige, jeg foretager en opladning i min bevidsthed.

Dem af jer der ingen kraftord har kan bruge fred, lys og kærlighed, så virker det også. Tænk på hver eneste gang I går ind i jeres sjælsbevidsthed, så er det en mindre fødselsproces, I laver hver gang. I kommer hjem igen til jeres ophøjede bevidsthed. Der kan I få ny optankning, energi, kærlighed, og den kan vi føre videre ud til fjernhealing til menneskeheden, til vores klode og til andre kloder. Vi skal hyppigt øve os i at være til stede i vores sjælsbevidsthed.

Prøv at være til stede i hjerteenergien, synk ind i hjerteenergien med hele jeres opmærksomhed, synk ind i det indre liv. Et liv I kan være i, uanset om I fysisk dør, vil I alligevel kunne være i det indre liv. Når I bliver født på ny, vil det indre altid være til stede i jer. Det indre er vores guddommelighed, det er altid til stede i hele jeres bevidsthed. Når I gør det, bliver I modtaget igennem kærlighed. Kærligheden modtager jer favner jer, giver jer en ny væren, en ny indsigt. Synk dybere ind i hjertekvaliteten, kærligheden. I skal bare synke ind med jeres bevidsthed. Her hvor I skal være, er der ingen tanker, følelser, der er kun ren væren og ren kærlighed.

Forestil jer hver gang I er her, så virker det, som om man ser et stjernesked. I kan betragte jer selv, når I går ind jeres sjælsbevidsthed, det er ligesom, når man ser et stjernesked. Der kommer nyt liv igen til vores klode, hver gang I synker ind i hjertet, i kærligheden. Tænk på vi bliver efterhånden en kærlighedsbeskytter, en kærlighedsformidler, I formidler kærligheden, tilliden og visdommen. I bliver hele tiden fornyet indefra, og når I har været i fornyelsen, så er det en værens tilstand, I kan træde ind i, lige meget hvor I er henne, og hvornår det er. Det vil give rummelighed, forståelse og tillid. Det drejer sig om at være nærværende i det indre liv, er vi det, lever vi et rigt ydre liv.

Det var vores morgenmeditation i dag, mandag den 13. maj 2019, morgenmeditation nummer 238. Jeg ønsker jer alle sammen en velsignet morgenstund og en rigtig god arbejdsdag igennem kærlighed, tillid og forståelse. God morgen til alle.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, i Syddanmark. Godmorgen til jer alle sammen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)