

Nr. 239 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 14. maj 2019

Nøgleord: Selve vores rigdom ligger i vores åndelighed, vores guddommelighed.

Godmorgen og velkommen til overfladen. I dag er det tirsdag den 14. maj 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 239.

Jeg kom til at tænke på noget, der var helt enkelt, det tror jeg, vi skal snakke lidt om i dag. Helt enkelt som har en stor værdi, som er total rigdom. Alle mennesker vil gerne være rige på en eller anden måde. Nogle vil være rige på ting, nogle vil være rige på rejser. Der er mange forskellige ting, man ønsker sig i sin ydre verden. Nogle vil måske være rig på arbejde, rig på kaniner, have dyre biler, mange stiler selvfølgelig efter et godt helbred. Mange vil sige, ”Jeg er rig, fordi jeg har et godt helbred.” Det kan være rigtig nok, men den virkelige rigdom, det er, når man har styr på tankesindet. Nogle siger, nu er jeg besøgsven der, jeg gør det og det, det giver mig så meget. Men er man lykkelig, er man forenet i sin guddommelighed, er man til stede der.

Hvis man er til stede i sin guddommelighed, så er der total styr på tankesindet, følelseslivet. Det er fuldstændig under kontrol. Det vil sige, der er ingen svingninger, der er ingen stemninger, misstemninger på nogen som helst måde. Der er kun kærligheden, der styrer, der er visdom, der er viljesenergi, stærk gennemslagskraft og meget udstrålingsenergi. Den guddommelige væren det er den, man skal arbejde ind imod. Guddommeligheden i os selv ligger inde midt i hovedet, der har vi sjælen inde, vi har også den åndelige vilje derinde, vi har de kosmiske niveauer, vi har sollogos, planetlogos, det guddommelige ligger inde i os, det ligger længere og dybere ind.

Jeg tænker på, hvis vi nu total behersker det ydre liv kan leve i sin ophøjede bevidsthed. Den ophøjede bevidsthed er guddommelig bevidsthed, hvis det er der, man kommer til udtryk fra i alt det, man foretager sig ligger der helbredelse på alle niveauer. Det er noget, jeg kunne ønske alle ville træde ind i, for det er virkelig rigdom, og det er de sande værdier.

Prøv at lægge bevidstheden ind midt i hovedet. Vi ved, vi kan trække os tilbage til at være en sjæl. En sjæl med mange positive kvaliteter. Sjælen er positiv, sjælen er skaberkraft, sjælen er abstraktion, sjælen er helbreder.

Vi går dybere ind og ved, der har vi det buddhiske legeme, vores intuitionsbevidsthed som er total fri for begær, følelser, hvor der kan strømme ren viden igennem.

Vi ved længere inde i os, der har vi åndens bevidsthed, det åndelige menneske, det er dybt inde i os inde i hovedet.

Dybere inde har vi vores guddommelighed, der gennemstrømmer vores legemer.

Der er en sol inde bag ved det hele, der ligger en solbevidsthed, en guddommelig bevidsthed. Læg bevidstheden her, træd ud af alle de andre legemer. Der vil være en stor afklarethed til stede i alles bevidsthed.

Når man lader liv og kærlighed støde sammen, så opstår der lys, bevidsthedslys. Hvis vi er bevidst om, at Gud er i alt, i alle atomer, i alt, er en guddommelige kraft. Vær bevidst om inde midt i vores hoved, der er vi ligesom solen.

Forestil os vi er et eller andet sted i universet, i en af universerne, en galakse et eller andet sted langt væk, som en sol. Forestil jer den kraftkilde der ligger i solen, hvordan den kan oplyse mælkeveje, stjernegrupper og andre ting. Den bevidsthed ligger vi inde med, uden vi er bevidste om det. I solbevidstheden ligger evolutionsbevidstheden.

Når jeg lægger fokus på det, kan jeg respondere inde i mit hovedcenter på en åndelig gennemstrømning, en guddommelig gennemstrømning i alle mine legemer, en ophøjethed.

Det er altid spændende, når man laver sådan en meditationsform, hvad I kommer til at lægge bevidstheden på, om I forbinder det med følelseslivet hele tiden, som vi skal give afkald på og være i en guddommelig væren. Selve vores rigdom ligger i vores åndelighed, vores guddommelighed, hvor der er total ro for tankesindet, følelseslivet. Inde fra det indre liv inde i jer, ligger der en beherskelse af jeres legemer. Man kan trække det hele ned, sige der ligger en sindsros healing. Vi går tilbage igen, er bevidste om vi er en sol i et eller andet system, i et andet solsystem, hvor vi optræder som en sol, en del af det guddommelige, som er meget større end bare solen her. Det guddommelige gennemstrømmer alt.

Jeg kom til at spekulere på at nogle gange, når jeg har opladet vand med energi, åndelige energi, kan man drikke vandet, så kan den psykiske energi der ligger i vandet, strømme ind, rense og helbrede inde i den fysiske krop, tankesindet.

Tænk på hvad vi kan gøre igennem vores åndelighed, hvor der er total styring på tankesindet, følelseslivet. Forestil jer I er en pulserende energi, der strømmer ud fra hovedet, pulsar bevidsthed. Hele tiden lægge bevidstheden ind på solen, I er sole i andre systemer ud fra solens stråler, tænk på den evighed der ligger i solen. Træd ind i jeres ophøjede bevidsthed, det er en meget dybere værens tilstand, end I måske nogen sinde har været i. I intetheden er alting til stede. Man kan kun se intetheden, ved at man ser omgivelserne først, ellers er der ingen intethed. Der er altid dybere niveauer, end det man ser og er bevidst om.

Lad den indre skabende ild oplade jeres sjælsbevidsthed, den er opladet i forvejen, men vi anvender det ikke. Vi er sjæle i inkarnation, der har solbevidsthedens styrke i vores indre liv. Forestil os vi rejser ud i verden på den bevidsthed, vi rejser ud, giver ny viden, ny visdom, vi har en indre opkobling inde i os selv.

Selve vores rigdom er styring af tankesindet, hvor det er det indre liv, solbevidstheden, det er det, vi er.

Nu er I velkommen til at træde ud af morgenmeditationen, være til stede her i det liv vi lever her på jorden. Vær bevidst om den indre afklarethed, lev det indre afklarethed.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en velsignet dag, det var morgenmeditation nummer 239, tirsdag den 14. maj 2019.

Godmorgen til jer alle sammen og hav en rigtig god dag.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, her i Danmark.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk