

Nr. 240 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 15. maj 2019

Nøgleord: Overbærenhed, kærlighed, tro og tillid.

Godmorgen, velkommen op til overfladen til en ny dejlig sommerdag næsten, det er i hvert fald en dejlig dag med solskin, så kan det være, vi skal være i solskinshumør i dag, så er vi altid nok så glade, som når det er en regnvejrsdag. Apropos sol i hjertet betyder også kærlighed i hjertet.

I dag er det onsdag den 15. maj 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 240. Så kigger jeg lidt på 240. Totallet står for kærlighed og visdom, firetallet står for harmoni og konflikt, tværsommen er seks, det er hengivenhed og idealisme. Det kan man bygge meget på.

Jeg spekulerer på, om jeg skulle have givet jer en guidning tilbage i tiden, hvor I kunne arbejde med telepati til jer selv, hvor I kunne være vejledere til jer selv i tidligere inkarnationer. Det kunne være en god ide at gøre det. Der er nok rigtig mange, der synes det ville være dejligt, hvis jeg lige kunne gøre det.

Man kan se på i dag, om man er i stand til at vejlede sig selv, fordi vi ved, sjælen er den indre vejleder. Er vi i stand til at lytte til vores sjælsbevidsthed, eller ønsker vi bare at lytte til vores personlighed, ambitioner. Det er altid et spørgsmål, man kan stille. For at se på det, er det skelneevnen, man skal anvende, hvornår er det personlighedens interesser, man løser efter, og hvornår er det sjælsbevidstheden?

Jeg kan også give jer lidt flere informationer, udover dem jeg har givet jer. Nogen af jer har jeg givet informationer for lang tid siden. Jeg står her sammen med jer og skal løfte menneskeheden op i et andet gear. Det giver troen på kærligheden, troen på det guddommelige. Hvis vi tror på det guddommelige inde i os selv, så tror vi på sjælsbevidstheden, på Kristusbevidstheden, på kærlighedsbudskabet. Det betyder også, at vejledningen skal komme igennem kærligheden, en kærlig forståelse. Mange gange når man skal give en kærlig forståelse, så opfatter folk det i deres personlighed først, så oplever de noget andet, end det der bliver sagt, fordi der kommer et fordrejningsløb ind.

Når fordrejningsløbet er der, kommer der vrede, irritation og kritik. Det betyder, man er nødt til at rydde op inde i sig selv hver eneste dag. Man skal afstemme sin bevidsthed ind mod det guddommelige for at leve det guddommelige. Man skal arbejde med tro og tillid.

For en del år siden, ca. 3½ siden, da blev jeg meget syg i mit fysiske legeme. Jeg havde mange, mange smerter, det havde jeg i rigtig lang tid. Det bevirkede, jeg fik en opdatering inde i min bevidsthed, det tog ca. 20 sekunder at få indsigt i forskellige menneskers inkarnationsforløb, alle inkarnationsforløb. Det kan være, vi skal til at anvende den viden nu. Hvordan kan man på 20 sekunder få så meget opdatering? Det er fordi, man opdaterer i en anden bevidsthed. I sjælsbevidstheden, i den åndelige bevidsthed er der en helt anden hastighed på, end der er i personlighedsopfattelsen. Der ligger videns mængden.

Den videns mængde er tilgængelig nu for at hæve menneskeheden bevidsthed. Det vil sige, jeres inkarnationsforløb, de evner og kvaliteter I har udviklet fra jeres kampe tidligere, betyder jeres fremtidige kampe er synlige for mig. Hvem skal man modtage vejledning af, sig selv eller en almindelig behandler? En åndelig behandler giver en anden fyldestgørende udvikling, som er hensigtsmæssigt at anvende. Jeg arbejder med, at jeg kan bygge grupper op, store grupper der kan hæves op i kærlighedsbevidstheden. I og med jeg har fået indsigt i jeres inkarnationsforløb, ved jeg, at jeg har mulighed for at trække jer op i forskellige inkarnationer, som vil få en indvirkning i det liv, I har i dag og for fremtiden. Vi kan skabe den ny fremtid igennem at hæve bevidstheden.

Når jeg giver jer muligheden for at hæve bevidstheden, skal I tænke på, når I kommer hjem til jer selv, går I tilbage i jeres gamle mønstre, fordi det er vanen, der trækker jer tilbage. Det er her, man siger, nu ændrer man kurs, man begynder at hæve bevidstheden, det er det værktøj, jeg giver jer her på skolen. Det betyder, I får en meget mere åndelig bevidsthed. I den åndelige bevidsthed ligger

kærligheden, kærligheden til Gud, troen på det guddommelige bliver jeres bevidsthed. Det er det, jeg prøver at formidle til jer, det er det, vi arbejder hen imod, det er det, der er hensigten. Når der er mulighed for at se det store spænd, mange inkarnationer fremad, hvor man kan sige, hvis man gør sådan og sådan, vil det se sådan ud. Hvis I vælger at køre med de gamle tendenser, I har i jer selv, vil I opleve jeres liv på en anden måde. Hvis jeg skitserer det for jer, I siger vi har tro og tillid til processen, lad os gøre det, så får vi en ny dimension med kærlighed, tillid og visdom. Det er dejligt, at se muligheden er til stede her, det drejer sig om at tage muligheden. Det er vigtigt at lægge mange af de ting fra sig, som man arbejder hen imod i sine personlighedsambitioner, erstatte det med det åndelige studie, med den åndelige visdom, som er baseret på fremtidens visioner, hvor man hæver klodens bevidsthed, hvor man går fra en ikke hellig planet til en hellig planet. Jeg synes lige, jeg vil nævne det en gang mere, nogle ved det, andre ved det ikke. Det embede jeg har fået som Avatar, har jeg mulighed for at påvirke jer så meget, at I begynder at elske jer selv, være glad for jer selv, tro på jeres evner, i stedet for at tro på begrænsningerne. Det er dejligt at sige, jeg giver mig til at gøre det, jeg bruger den tid, der skal til, for at jeg kan forvandle mig til at leve i en større harmoni med alting. Det er det, jeg ville snakke med jer om, at mulighederne er til stede lige her, vi kan vende hele systemet, hvis vi ønsker det, det tror jeg rigtig mange ønsker.

Jeg synes, vi skal meditere på, tro på at vi er guddommelige. Tro og tillid, hvad tør jeg tro med kærlighed. Man skal opfatte tingene igennem en kærlig forståelse, det vil give nogle andre dimensioner i dagligdagen, andre perspektiver. Når den indre vejleder er uden begær, uden begrænsninger, kan det give muligheden for et bedre liv, end det man har i forvejen. Jo mere ren man bliver i hjertet, jo bedre fungerer man. Når jeg fortæller jer sådan en information, kan man iagttage sig selv, om man har tro og tillid til det, eller man har mistro til det.

Er det mistro, kan der ligge mange gamle svigt tidligere, som er svær at se igennem. Det kan man ændre på, så man får oprigtigheden, kærligheden og tilliden til at fungere. Vi skal udvikle kærlighed. Alle der er i inkarnation, har kærligheden i sig. Kan vi nå deres kærlighedsniveau, kan alt fungere. Dybest set er det indre kærlighed.

Hvis vi betragter jorden, i stedet for en lidelses og smertens planet som en kærlighedsplanet, så er det rigtigt. Den ydre form i jordens bevidsthed er menneskets begær liv, men den indre kerne er det guddommelige. Vi skal hele tiden udtrykke det indre liv, og det skal vi gøre inde i os selv. Det indre liv som er kærlighed, tillid og visdom. Når vi snakker om det giver det videre, så forøger vi vores livskvalitet og andre menneskers livskvaliteter.

Jeg siger mit kraftord, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. Jeg kommer med åndens viljesenergi, arbejder med kærlighed og visdom og skabende intelligens.

Jeg arbejder udelukkende med at forny jer, forny jer til jeres indre kerne, som er kærlighed, tillid og visdom. Der er brug for at arbejde med overbærenhed, kærlighed og tillid. Overbærenhed til en selv, til sin personlighed, fordi den ikke er sjælsstyret, eller kærlighedsstyret endnu.

Vi mediterer på **overbærenhed, kærlighed, tro og tillid, det er nøgleordene**. Det mediterer vi på lige nu. Vi ved, vi er solenglen, som indeholder disse egenskaber. Det er vigtigt at lægge de ting ind mod jeres højere bevidsthed, så fjerner I adskillelsen i jer selv. Overbærenhed, kærlighed, tro og tillid. Lev jer ind i det, vær til stede i den væren der er her. Forestil jer I laver en renselse i jer selv, I jeres personlighed, som ikke har helt den samme energivibration som jeres sjælsbevidsthed. Vi arbejder på at sammensmelte de her to energityper til en ophøjet bevidsthed. Arbejd med at anvende den viden jeg ønsker at give jer hver dag, hæve jeres bevidsthed. Det betyder, bevidsthedslyset får en anden farve bliver farvet på en anden måde. Forestil jer vores jord bliver til en kærligheds og visdomsplanet. Kærligheds og visdomsplanet det er det, vi bygger på.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen, vores morgenmeditation er ved at være udløbet tidsmæssigt. I dag er det onsdag den 15. maj 2019, morgenmeditation nummer 240. Godmorgen til alle og jeg ønsker jer alle en velsignet dag. Rigtig god arbejdslyst.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk