

Nr. 243 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 18. maj 2019

Nøgleord: **Fredens Avatar.**

Godmorgen og vel mødt til Herrens frelsermøde. Det var sådan, man sagde i gamle dage, når man gik i Frelsens hær på Nykøbing Mors. Jeg så, der lige kunne komme sådan en tankeform ind. Det kan der nemt komme.

I dag er vi kommet til lørdag den 18. maj 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 243. Det er jo dejligt nok. Vi må hellere putte noget indhold i den morgenmeditation, så det gør vi nu.

Jeg tænker på, når vi er ved at udvide vores bevidsthed, vil vi så gerne udvide vores bevidsthed, eller ønsker vi at holde fast i vores formbevidsthed? Formbevidsthed betyder personlighedsbevidstheden. Er vi virkelig interesseret i at blive sjælsbevidste. Det kan man somme tider spekulere på, er man virkelig interesseret i det. Tænk på sig selv, ønsker jeg at holde mere fast i mine personlighedsbegrænsninger, eller ønsker jeg at komme ind i min ophøjede bevidsthed? Når vi kigger på den kamp, der er her hele tiden, er det helt kolossalt.

Tænker vi på, nu er det Wesakfest, som betyder Buddhas bevidsthedsnedstigning til vores klode. Vi ved Buddha kom med oplysningskræfterne. Vil vi modtage de oplysningskræfter, som kan udvide vores bevidsthed, er det noget, vi i virkeligheden gerne vil? Vi skal tænke lidt på det, om det er det, vi gerne vil. Vi kan sige, lige nu her er der en mulighed for, at jorden bliver overskygget af Fredens Avatar, nu er det højere end Fredens Avatar. Frihedens Ånd som sender energi til Sollogos igennem Shamballah, Hierarkiet ned til vores sjæle. Der kommer et stort træk af energi her igennem for at hæve vores bevidsthed. Det vil sige, friheden til et åndeligt liv, til et kosmisk liv. Man siger, det forstår jeg ikke kosmisk liv, det ligger udenfor ens rækkevidde, det gør det også. Man skal have syvende indvielse for at lytte til det, så kan man lytte til, hvordan udviklingsvejen er, tage del i det hvor vi er kommet til.

Når vi i dagligdagen siger, jeg bliver trykket på den og den energi. Peter du trykker på den side i mig, betyder det, at man er vant til at give skyld, hvilket betyder, man har ikke helt bestemt sig til at arbejde med sine sjælskræfter, man er formbevidst, personlighedsopfattet.

Når man tænker på Frihedens Ånd, som kommer længere udefra end galakserne, vores solsystem, et meget større åndeligt væsen, der har en kraftig magnetisk tiltrækning, hvor det kan trække os op i nogle helt andre bevidsthedspunkter. Trækket betyder, der kommer konflikter, smerter og lidelser inde i os, fordi vi begynder at respondere på en højere bevidsthed.

Det betyder også, man registrerer sine begrænsninger som et tryk på sine begrænsninger, men i virkeligheden er det en frigørelse. Hvis man går med Frigørelses Ånd i stedet for, siger ”jeg ønsker at frigøre mig for begrænsningerne, jeg er villig til at give slip på dem”. Helt nede på vores lave plan har vi delpersonlighedsskemaet, hvor vi kan se, hvor begrænsningerne opstår, vi kan også se, frigørelsen bliver omdannet til sjælsbevidsthed. Det kan vi se så nemt, så nemt, at det er den proces, vi er i gang med. Senere kan vi se, hvordan vi arbejder med vores sjæls kraft, vores sjæls hensigt. Derfra kan man begynde at se Hierarkiets arbejde. Hierarkiets mestre sender en strøm af energi ind til os til at udvikle vores bevidsthed på.

Tænker vi på den åndelige vilje, som ligger i Shamballah, det er også den, der bliver meget mere aktiveret omkring Wesakfesten, den åndelige vilje. Det er en enestående mulighed for at træde ind i vores ophøjede væsens væren, sige ”der er noget, der er meget, meget større end vores solsystems bevidsthed.

Vi skal tænke på, vores solsystems bevidsthed er en levende organisme, jorden er levende, solen er levende, planeterne er levende. Når vi er her på jorden, er vi dele af en større bevidsthed. Når vi

tænker på Kærlighedsavataren, som vi har mediteret på tidligere, Kærlighedsavataren er Kristus, og noget der er endnu højere end Kristus, for Kristus modtager energi bl.a. fra Store bjørn, Plejaderne, Tyrens tegn. Det går igennem så mange systemer, hvor energispændet er højere, så vi mediterer hele tiden på noget, der har et mere oplyst sind, end det vi selv har. Når vi ønsker at træde ind i en mere oplyst verden, bliver vi fri for vores begrænsninger. Man skal flytte sig fra at være personlighedsopfattende til at blive sjælsopfattende til at blive åndelig opfattende. Vi kan sige Kristus, kærlighedsavataren, indeholder det, der hedder offerviljens lys, hvor man ofrer sig til et større formål med at hæve menneskeheden bevidsthed. Det er spændende at tænke på, at det er et stykke arbejde, der bliver gjort hele tiden.

Hvis vi tænker på Sanat Kumaras ashram, han er kommet til kloden, til os for at sætte klodens bevidsthed i en større udvikling altså hele menneskeheden. Han kom for 18½ millioner år siden. Tænk på den villighed der er i at sætte et jordsystem i udvikling. Det er fantastisk at tænke på, vi lever i det større bevidsthedsvæsen.

Trækket vi kan mærke inde i os selv, det skaber konflikter, smerter og lidelser. Når man siger, jeg bliver trykket på den og den side, hvis nu I vender det om, siger der er ved at komme en frigørelse i den side. Hvis jeg går med strømmen i stedet for, løfter min bevidsthed op på sjælsplanet, lever det sjælsplan, så er vi kommet et skridt videre. Vi skal tænke på, der er et meget større formål med alt, end det vi umiddelbart ser, det er vigtigt at lægge bevidstheden ind på det, så er det hele meget nemmere.

Jeg siger somme tider til jer, hvorfor få det bedre, når man kan blive ved med at have det dårligt. Det at have det dårligt, ked af det, frustreret er jo, når det er følelseslivet, man forholder sig til, så mangler vi glæden. Glæden og kærligheden ligger i, at vi udtrykker det hele tiden, udtrykker glæden og kærligheden. Det prøver jeg at hjælpe jer med ved at overføre åndelig energi til jer. Der kan I mærke, I kommer op i jeres ophøjede bevidsthed, der vil I gerne være alle sammen, det vil vi alle sammen gerne være. Når vi kommer op i vores åndelige bevidsthed, være til stede i vores intuitive bevidsthed, det er noget helt andet, det er meget mere interessant. Måske skulle jeg lægge min hovedvægt her på hjælpe medmenneskerne til at komme op i den næste dimension, det vil være et flot stykke arbejde at lave.

Jeg anvender mit kraftord. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.

Hvis I kigger ind på mit område lige her, panden, ligger bevidstheden ind på det område, samtidig med at I tænker på den store magnetiske fredsbevidsthed, som sender energi til vores sollogos derfra til Shamballah, Hierarkiet, Hierarkiets mestre, det strømmer også igennem min bevidsthed og ud til jer.

Hvis I mediterer på det lægger bevidstheden fast her panden, så vil jeg overføre åndelig energi til jer, samtidig med stimulerer jeg jeres legemer, celler arbejder med at hæve jeres bevidsthed. Prøv bare at give jer hen til det, sige det er det, vi ønsker. Jeg kommer med åndens viljesenergi, som er samstemt med Sanat Kumaras ashram, med sollogos og med Fredens magnetiske Budbringer, til vores klode, til Buddha og Hierarkiets mestre. Lige nu har vi muligheden for at modtage Herrens velsignelse.

Når I kigger på min pande og mine øjne, overfører jeg energi fra de større væsener til jer. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, jeg kommer med åndens viljesenergi til at realisere planen med. I møder mig alle sammen igennem jeres kraftords energi og bevidsthed. Hvis I er i den væren, kan der ske forskellige ting og sager inde i jeres bevidsthed. Jeg lader lys og kraft gennemstrømme jeres bevidsthed og oplyser jer. Jeg kender jer alle som sjæle. Forestil jer I står i jeres solengels bevidsthed modtager den energi her. Den forøger hjertets kvaliteter. Vær bevidst om vi har en hel menneskehed, vi er ved at hæve bevidstheden på. Vi er alle celler af Guds liv. Vi er lyset, vi er kærligheden, der er visdom i os, vi har offerviljens lys i vores bevidsthed.

Jeg vil nu slutte vores morgenmeditation, her den 18. maj 2019, morgenmeditation nummer 243. Tænk på, vi er dele i en større bevidsthed. Hvis vi tænker lidt større omkring os selv, er det nemmere at fortsætte udviklingen.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en velsignet dag.

Som sagt så har vi Wesakfest i eftermiddag, fra 16 til 21, I er velkomne, I skal bare lige give besked til mig, af hensyn til køkkenet.

Venlig hilsen og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Hav en rigtig god dag, vær gode ved hinanden. Tak for det, hej.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk